

A f s c h r i f t

Den Haag, 3 Maart 1953.

Van één van de nieuwe bezoekers van onze Vrijdagavond-bijeenkomsten van de ORDE DER VERDRAAGZAMEN ontving onze heer Buitendijk het volgende schrijven. Wij hebben van de schrijver permissie gekregen deze brief in afschrift uit te geven, echter meende hij dat zijn naam - als niet ter zake dienende - beter achterwege kon blijven.

WelEdele Heer,

Hierdoor dank ik U voor de vriendelijke introductie van j.l. Vrijdagavond, waardoor mijn vrouw en ik in de gelegenheid werden gesteld van het werk Uwer Orde kennis te nemen.

Ik neem nu de vrijheid enige indrukken weer te geven, waarvoor ik gaarne Uw aandacht verzoek.

Door de eerste spreker werden de filosofische beschouwingen over het betreffende onderwerp vrijwel omgaand op een aanmerkelijk hoog peil getild. De klaarheid van taal, inderdaad een Spinoza waardig, en de zuivere structuur van de uitgesproken rede, tenaanzien van het diepzinnig thema, wettigen alleszins het vermoeden dat een denker van groot formaat zijn opwachting had gemaakt, die zelfs niet heeft geschroomd om ter verantwoording van zijn wijsgerig betoog het toch zo befaamde Cartesiaanse "Cogito ergo sum" van zijn oude luister te ontdoen.

Van deze bestormer van heilige huisjes kunnen zeer waarschijnlijk nieuwe denkrichtlijnen worden verwacht.

--

De tweede spreker behandelde voornamelijk de bekende Wet van Oorzaak en Gevolg. Ik heb in mijn aardse leven reeds menigmaal de werking van de Wet der Causaliteit horen verklaren, maar ik moet openhartig bekennen, dat de wijze waarop dit hier voor de vuist weg geschiedde, dermate brilant, paedagogisch, geestig en pittig was, dat aan vroegere causeriën over dit onderwerp niet meer de waarde kan worden toegekend, die er oorspronkelijk aan werd verleend.

Ook de beantwoording van gestelde vragen door de aanwezigen met betrekking tot de wereldleraar Jezus, reïncarnatie en religieuze visies, verdient een volstrekte aandacht, in verband met de verrassende nieuwheid van inzicht, die een bepaalde belichting er aan schonk.

--

En nu kom ik tot de derde spreker, die zich heeft doen kennen als een dichter van ongekennde begaafdheid. Want door hem zijn verzen van een adembenemende schoonheid uitgesproken.

Het was een indrukwekkende manifestatie van geestelijke kracht uit een wereld die niet de onze is. Zelfs de verzen van Edwin Arnold in zijn boek "Het Licht van Azië" verbleken bij de majestueuse grootheid der uitgesproken gedachten.

Ik spreek de hoop uit, dat de toehoorders de waarde van deze voordrachten mogen beseffen en vooral het voorrecht zullen verstaan te mogen luisteren naar Broeders van een Hogere Orde, die in hun bescheidenheid menen iets van ons te kunnen leren.

.....

De ORDE DER VERDRAAGZAMEN houdt haar bijeenkomsten iedere Vrijdagavond (8 u.) in het Gebouw "KEN U ZELVEN", de Ruyterstraat 41, Den Haag. Van al het gesproken wordt een woordelijk verslag - opgenomen op de band - gestencild en is daar steeds van de vorige avonden te verkrijgen.