

Sleutels tot de wereld van licht

Essentiële leringen van de Orde der Verdraagzamen

Paul Klaui is lid van de Orde der Verdraagzamen.

In dit artikel geeft hij zijn visie op het werk en de lessen van deze eigentijdse westerse inwijdingsschool.

*'Gij licht van de zon,
maak helder wat duister is in mijn wezen.
Openbaar mij de verborgenheden die ik niet beseft.
Wees mij de wijsheid die mij ontbreekt.
Zend mij uw dienaren en uw kracht en laat ze werken in mij.
U beschouwend, o zon,
zie ik het gouden licht van de eeuwigheid, weerkaatst in de tijd.'*

PAUL KLAUI

De Orde der Verdraagzamen, of kortweg ODV, is de naam van een wereldomvattende geestelijke groep in het Nederlandse taalgebied. Achter deze organisatie ging onder meer een inwijdingsschool schuil.

Deze 'Orde' is een groep wezens die op aarde en in de geestelijke wereld met elkaar samenwerken voor een geestelijk doel: het bevorderen van tolerantie, liefde en kosmische bewustwording. Om dit te bereiken werden er lessen gegeven bij monde van een medium. Ook werden er op deze wijze impulsen van geestelijke kracht, harmonie en weten uitgezonden – zowel naar de leden als naar de omringende wereld – , dit met het doel



Karel van der Nagel

om het geestelijk Licht, de kracht van bewustwording, te doen ontwaken. De uitgesproken lessen werden vervolgens in eigen beheer door vrijwilligers uitgetypt, gestencild en verspreid. De ODV claimde nooit enige exclusiviteit, noch het alleenrecht op de waarheid. Volgens haar was het voor elk mens mogelijk om op eigen wijze een geestelijke weg te gaan en om in innerlijke harmonie de werkelijkheid van 'het Licht' te beleven. Voorafgaande aan elke lezing werd het publiek gevraagd om zelf na te denken, niets klakkeloos aan te nemen en zelf de zaken te onderzoeken. Zij is van mening dat je beter van je eigen fouten kunt leren dan zomaar de deugden van anderen na te volgen.

What's in a name?

De Orde der Verdraagzamen is in het Nederlandse taalgebied al aan het begin van de twintigste eeuw actief. Het laatste medium, Karel van der Nagel, is door zijn grote toewijding en opofferingsgezindheid meer dan veertig jaar in trouwe dienst van de Vereniging en de Geestelijke Broederschap geweest. Jarenlang zijn door hem meer dan 250 seances per jaar gehouden. Omdat de heer Van der Nagel zijn privé-leven strikt gescheiden hield van zijn 'geestelijke werk' weten veel leden niet wie hij was en wat hij geestelijk zelf heeft bereikt. Eenieder die de heer Van der Nagel beter leerde kennen, wist echter dat hij leefde naar hetgeen de Orde der Verdraagzamen via hem tot uiting bracht. De artikelen en uitgaven die hij zelf schreef, getuigen van meer dan alleen maar mediumschap.¹ Naast de vele bijdra-



Zegel tegen alle misdrijf door mens of geest



Zegel ter bescherming tegen alle gevaren, ongelukken en misdaden (op goud: tegen alle kwaad.)



De beste aspecten worden verkregen voor:

- Mars in aries
- Zon in Leo event, indien ~~lee~~ te lang duurt ook aries
- Venus in Libra voor liefdeszaken als vriendschap en gunsten
- in Taurus voor lichamelijke liefde
- in Pisces voor vruchtbaarheid

Enkele talismans van de hand van Karel van der Nagel.

gen aan het verenigingsblad heeft hij diverse eigen brochures gepubliceerd. In de begintijd schreef hij *Ziel, Geest en Stof* (1955), een verhandeling over de verschillende werelden en voertuigen waarin een mens leeft. In 1971 verschenen van zijn hand twee verhan-

delingen over de praktijk van de magie: *Uit de werkplaats van de magiër*. Deel 1 gaat over bezweringen en deel 2 over de vervaardiging van talismans. Deze zeer belangwekkende brochures bevatten de (incomplete) beschrijving van een oud magisch systeem, gebaseerd op de kabbalistische Sleutels van Salomo. Kortgeleden toonde een van de oudere leden een handgeschreven manuscript dat de heer Van der Nagel aan slechts vijf mensen had gegeven als aanvulling op deze brochures. Later, in 1981, schreef hij *Stap voor stap naar mediumschap*, een uitgave over zijn ontwikkeling als medium en zijn paranormale gevoeligheid. En in hetzelfde jaar kwam ook *Henri's woordspeligheden* uit, een lofzang op de uitspraken van de entiteit Henri die met z'n woordspelingen en grappen ons vele malen heeft doen huilen van het lachen.

Veranderingen

De 'vrienden' die ons van gene zijde toespraken deelden ons in 1988 mee dat zij een andere taak zouden gaan krijgen. Zij zouden zich vanaf dat moment meer gaan bezighouden met begeleiding van kleine ontwikkelingsgroepjes en de persoonlijke ontwikkeling van mensen en daarnaast met het oplossen van meer wetenschappelijke problemen. In '89 staakten zij officieel hun activiteiten via hun medium Karel Van der Nagel. Na die datum heeft de heer van der Nagel – met hulp van zijn geestelijke vrienden – nog tot eind '95 diverse seances in kleine kring gehouden. Volgens vele leden was daar nooit de intense sfeer die zo kenmerkend was voor de lezingen van de ODV. Toch hebben deze latere lezingen voor sommigen nog vele openbaringen en inspiraties opgeleverd.

De Orde nu

Na de dood van de heer Van der Nagel op 4 juni 1997 moest de vereniging alleen verder. Sommige leden zijn gaan zoeken naar een nieuw medium om zich eraan op te trekken. Verscheidene mediamieke mensen, in en buiten de vereniging, zochten en zoeken zelf contact met de geestelijke leiding en ontvangen op deze wijze inspiratie en hulp. Weer anderen bestuderen zelfstandig het materiaal dat gedurende meer dan veertig jaar is doorgegeven, en proberen daarnaar te leven.



Als peuter viel de kleine Karel achterover door een kelderraam. Na een val van twee meter bleef hij vlak boven de betonnen vloer ondersteboven aan een spijker hangen.

Hij zag een mooie juffrouw, die hem opving en troostte en zei dat zijn moeder eraan zou komen. Toen hij tien jaar oud was, herkende hij haar op deze foto van een operettevereniging. Het was zijn tante, de jong overleden zuster van zijn moeder, de tweede dame van rechts.



Toen Karel van der Nagel (derde van links) acht jaar oud was, werd hij meegenomen naar Ad Harkink, die later een bekend spiritistisch spreker zou worden. Er zou een seance met de planchette worden gehouden.

Tijdens deze seance ging Karel spontaan in trance en sprak voor het eerst namens de geestelijke wereld.

Binnen de vereniging zijn diverse groepjes die zich bezighouden met meditatie, geestelijke genezing, witte magie, filosofie of andere spirituele mogelijkheden. Eenmaal per maand komt een aantal leden samen in de zaal waarin in het verleden de lezingen werden gehouden om samen naar een opname van een van de lezingen te luisteren.²

Momenteel is men binnen de vereniging bezig met een project dat tot doel heeft om de schat van vele lezingen beter toegankelijk te maken. Voor dit doel zal de totale bibliotheek, die meer dan 30.000 pagina's tekst omvat, met behulp van scanners en computers worden omgezet in elektronische bestanden. Dit heeft als voordeel dat alle documentatie niet alleen gemakkelijker toegankelijk zal zijn, maar dat het materiaal ook beter bewaard kan worden. Naar verwachting zal de gehele bibliotheek dan kunnen worden opgeslagen op één enkele CD-ROM. Dit biedt ook vele perspectieven voor de toegankelijkheid tot e-mail of het internet.³ Het totale materiaal van de ODV vormt een enorme legpuzzel die in zijn totaliteit een compleet filosofisch systeem bevat.⁴

Sleutelbegrippen

Het is onmogelijk om de essentie van veertig jaar spirituele lessen en de vele andere besproken onderwerpen in één artikel samen te vatten. Ik neem derhalve de volledige verantwoordelijkheid op mij voor de vereenvoudigingen die ik in dit artikel heb toegepast. De ODV formuleerde vele sleutelbegrippen in korte en bondige zinnen. Zij bevatten de abstracte kern van een spirituele beleving. De sleutel die past bij de persoonlijke ervaring en mogelijkheden tot groei is de enig juiste sleutel. Een dergelijke sleutel is de samenvatting van een gevoelswaarde en hij geeft de afstemming op een hogere staat van bewustzijn. Hierdoor ontstaat de openheid voor een volgende stap in het begrijpen en beleven van de kosmos. De poort van inwijding die door deze sleutel wordt geopend, geeft toegang tot een ruimer geestelijk gebied waarmee via een subjectieve energetische beleving contact wordt gemaakt. De ODV zegt hierover: *'Inwijding is een verandering in je besef, waardoor op een gegeven ogenblik, en dat is meestal tamelijk plotseling, een totaal nieuwe interpretatie van de wereld ontstaat. Je leeft dan als het ware in een wereld met andere waarden. Je kunt dan de oude wereld er wel bij behouden, maar die is een onderdeel van een groter geheel geworden.'*

Wat je in jezelf begrijpt, begrijp je ook in anderen

Het zoeken naar sleutels was één van de belangrijke wegen naar inwijding binnen de filosofie van de Orde der Verdraagzamen. De ODV deed daarom bewust moeite om in al haar lezingen dergelijke sleutels te verstoppen. Hierbij volgen enkele sleutelbegrippen.

'Alles wat je in de innerlijke kosmos kunt kennen, bestaat ergens buiten je als werkelijkheid.'



Op de Sint-Lois kostschool in Oudenbosch had Karel (midden voor) last van heimwee, en was wanhopig en eenzaam. Daar zag hij gedurende slapeloze nachten de overleden tante weer. Zij troostte hem opnieuw en nam hem geestelijk mee naar zijn ouderlijk huis. Zij leerde hem op deze wijze zijn lichaam te verlaten. Zijn moeder en grootvader begrepen niet hoe hij wist wat er thuis was voorgevallen.

Pas rond zijn 28ste kreeg Karel van der Nagel werkelijk begrip voor het paranormale, dat in zijn leven al zo lang een rol speelde. Via de heer Buitendijk leerde hij zijn mediumschap beheerst gebruiken;

onder diens leiding kwamen de sprekers van de Orde der Verdraagzamen voor het eerst door.

Vanaf toen heeft hij zijn mediumschap centraal gesteld.



In verschillende cursussen leerde de ODV een manier tot het verkrijgen van zelfkennis. Zij noemde dit het proces van 'zelferkenning'. Bij zelferkenning moet je eerst alles wat je niet werkelijk en niet eeuwig bent, elimineren.

Vervolgens vereenvoudig je het beeld dat je overhoudt tot zijn essentie, zodat alleen datgene waarvan je absoluut zeker bent, overblijft. Door de totale aanvaarding van deze essentie zul je geen innerlijke tegenstrijdigheid meer kennen, maar een onbestemde vrede, een van binnenuit komend, bevestigend licht. Door nu het effect daarvan op de wereld om je heen te bestuderen, zul je uiteindelijk kunnen erkennen wat je voor anderen betekent. Als je vervolgens een beeld van dit effect het resultaat van deze vereenvoudiging maakt, in samenhang met je werkelijke taak, dan schep je een krachtveld dat helpt om jezelf te kennen. Dit is de eerste stap op de inner-

lijke weg. Eén van de sleutels die hierbij zijn gegeven, is de volgende, voor de ODV zo typerende strofe:

'Ik ben die ik ben. Zodra ik erken wát ik ben, kan ik bepalen hoe ik ben. Bepalende hoe ik ben, kan ik bepalen hoe het andere zal zijn voor dat wat ik ben.'

Vrij vertaald: bewustwording leidt tot een juistere oriëntatie in de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid en deze juistere oriëntatie helpt je bij het sturen van je eigen lot. Zodoende leer je beter met je mogelijkheden omgaan.

Bewustwording

De mystieke ervaring kan spontaan ontstaan of zij kan het resultaat zijn van esoterisch streven. De beleving van het hogere als een onbegrensde oceaan van abstracte, onpersoonlijke, doch levende en bewuste energie is belangrijker dan een of ander denkbeeld over het hogere. Door de aanvaarding en de beleving van deze geestelijke waarde verandert de voorstelling van de werkelijkheid. Het beeld dat wij van de onbegrensde

eenheid van de kosmos hebben, krijgt dan in onze beleving een persoonlijke, symbolische vorm. Het resultaat is dat dingen die al duizenden malen zijn waargenomen door die 'blik in het oneindige' ineens een heel andere betekenis gaan krijgen. Als je die mystieke beleving bewust wilt oproepen, dan moet je bij jezelf nagaan in welke stemming deze ooit optrad. Het is ook mogelijk jezelf te identificeren met de ervaring uit het verre verleden, toen al het bewustzijn nog één met de bron was. Gebruik je verbeelding om die oorspronkelijke gevoelens op te roepen en laat daarna de ervaring haar eigen weg gaan. Een sleutel die eens in dit kader is gegeven, luidt:

'Door dat wat mij ooit toevallig is overkomen, bewust te scheppen, wordt het mogelijk beheersing te verkrijgen over de werkelijkheid waarin ik leef.'

Werken met energie

Bewuste beheersing van de energieën die de werkelijkheid vormgeven, is een van de grondbeginselen van magie. Een magiër scheidt of arrangeert geestelijke evenwichten. Evenwichtige geestelijke krachten verrichten in de kosmos voortdurend constructief werk.

'Krachten van mensen, geesten en materiële voorwerpen kunnen met elkaar in overeenstemming worden gebracht, mits er in de magiër een bewustzijn is dat ze met elkaar in overeenstemming brengt. Zelfs uit schijnbaar strijdige krachten kan een evenwicht worden geschapen.'

Volgens de magische leer die de Orde der Verdraagzamen bij monde van sommige sprekers verkondigde, hebben alle dingen zin en houdt alles verband met al het andere.

'Alles is één verschijnsel van een vast en ordelijk patroon: de geestelijke samenhang van alle dingen.'
'Chaos is niets meer dan de onbesepte ordening', zo leerde ons de ODV. Zodra een verschijnsel

zijn plaats krijgt in die orde is de samenhang te begrijpen en is het verschijnsel te hanteren. Daardoor ben je niet langer slaaf van het noodlot of toeval. Je staat erboven, omdat je het plan achter het toeval herkent. Dat plan is echter niet volgens de wetten van de logica te formuleren. Een magiër moet daarom allereerst mysticus of 'ziener' zijn. De werkelijkheid van de totale samenhang van alle dingen gaat ver uit boven de verstandelijke vergelijkingsmodellen. Het is een gevoelskwestie, vertaald naar een symbolisch inzicht in de gebeurtenissen. Het is een persoonlijk geloofssysteem dat voor buitenstaanders bijgeloof lijkt.

De magiër scheidt bewust een bewustzijnsverruiming door zich met één specifieke energie uit de kosmos te vereenzelvigen. Dit is mogelijk door de identificatie met krachten en symbolen die de magiër kent of waarin hij gelooft. Door zich volledig te richten op dit geloofsbeeld en aan dat geloofsbeeld een symbolische actie te verbinden, schakelt hij de beperking van de dagelijkse werkelijkheid uit en betreedt hij een ander deel van de onzichtbare werkelijkheid. In die staat van bewustzijn is het geloof bepalend voor de beleving en het resultaat van die beleving.

De Ene Kracht

Er is maar één kracht die alles is, en deze kracht te beleven is de kern van alle geestelijke leerstellingen. Meditatie met deze kracht leidt tot het begrijpen en ondergaan van deze kracht.

'Ik zeg u dat de Kracht met ons is. Dat wij op dit ogenblik alleen door onze aandacht erop te richten, in feite mediteren met de Kracht. Vergeet dan eens een ogenblik de ruimte waarin u zit, datgene wat u bent, moet, wat er komt, en al die dingen meer. Probeer voor een ogenblik te zeggen: ik ben deel van de Kracht. Ik ben deel van God. Ik ben deel van het geheel. In mij spreekt de



Kracht van God. In mij leeft de Kracht van God. In mij belev ik de Kracht van God. Diep in mij voel ik de Kracht, die zich in mij ontplooit als een langzame tinteling. Als een plotselinge zwoelte die mij schijnt te doortrekken. Ik ervaar de Kracht van God. Ik ben deel van de Kracht. Ik wil één zijn met mijn God. En al wat gebeurt door die God is Zijn taak. Niet ik bepaal de taak. De Kracht zal mij zenden waar ik moet zijn. De Kracht zal mij geven wat ik nodig heb. De Kracht zal voltooien wat mijn besef niet kan omvatten.'

Hierin komt een centraal thema van de ODV tot uiting, namelijk: het ons zozeer één voelen met God dat wij bewust als functie van het geheel kunnen optreden. Omdat God ons milieu en onze bezieling is, hoeven we ons daarop alleen maar welbewust te richten. Vanuit de bewustzijnsstaat die daardoor ontstaat dienen wij het geheel. Dit is de essentie van esoterische magie.

'De magische kracht van het geheel wordt werkzaam op het moment dat de mens die deze kracht beleeft, door middel van een daad de eerste

Tijdens de diepe trance kon Karel geen invloed uitoefenen op wat er 'doorkwam'. Ook had hij naderhand geen herinnering aan het gesprokene.

Wel was hij in staat zich af te stemmen op de wereld van licht en de entiteiten die door hem wilden spreken, te selecteren.

In deze periode verscheen zijn tante weer, om hem te leren de juiste afstand te bewaren bij zijn werk als medium.

schrede zet op de weg die men met behulp van deze kracht wil gaan.'

De Kracht is dus taak, weg en doel tegelijk. Zich bewust te zijn van deze kracht – en door dit besef van kracht alle twijfel uitbannen – maakt wonderen mogelijk.

Een lichtend antwoord vormen

'Door mijzelf te zijn in het ál voor allen, ben ik waarlijk al wat ik kan zijn. Door te leven, niet in de beperkingen van mijn begrip, maar in het

levende dat door mij streeft, erken ik waarlijk alle leven. En in het bewustzijn daarvan zal ik als levende voortgaan daar waar geen dood kan bestaan. Uit de wijsheid die ik verwerf en de wijsheid die ik schenk tezamen word ik gedoopt en herboren en draag ik in mij het bewustzijn van de geest, waardoor de lichtende kracht van het hemelrijk mij bereikt door de poorten. En maakt het mij duidelijk hoe ik mijn weg moet kiezen om de waarheid van alle tijd te bereiken.'

Om jezelf te kunnen zijn is het volgens de ODV nodig een zekere mate van zelfbeheersing of zelfdiscipline te vinden, waardoor de geest sterker is dan de stof. Deze op de geestelijke kant van de kosmos gerichte zelfdiscipline maakt het mogelijk een innerlijke zekerheid te verkrijgen, waardoor de normale wereld en de normale verwachtingen afgewezen kunnen worden. Door deze zekerheid gaan er in ons leven andere werelden, invloeden en mogelijkheden optreden. Omdat de geest sterker is dan het lichaam en de gedachte sterker is dan de materie manifesteert de geestelijke werkelijkheid zich als een voortdurende en 'toevallige' stroom van wonderlijke mogelijkheden. Het is aan ons om daarvoor te kiezen of om ons te verschuilen in de mist van het dagelijks leven.

'Alleen wanneer de innerlijke wereld sterk genoeg is, zal de uiterlijke werkelijkheid zich daaraan aanpassen. De invloed van de innerlijke wereld is alleen dán zo sterk wanneer zonder enige twijfel of redenering de vanzelfsprekendheid van de geestelijke harmonie wordt aanvaard.'

Help het graan groeien

Bij het doen ontstaan van de juiste harmonie is het nodig om een houding te hebben, die positief gericht is. Volgens de ODV wil dat zeggen dat je aandacht gericht moet zijn op Harmonie, Kracht en Begrip. Wanneer er een disharmonische

invloed optreedt is het nodig deze invloed te aanvaarden voor wat hij is en daarna de aandacht te richten op dat wat positief is. Dit maakt het mogelijk de energie van destructie een plaats binnen



In deze jaren heeft hij zich verder ontwikkeld en veel geëxperimenteerd met helderziendheid, magie en occultisme.

De Orde der Verdraagzamen werd een vereniging, waarvoor Karel van der Nagel op unieke wijze meer dan veertig jaar in loondienst seances heeft gehouden. Karel staat hier naast de toenmalige voorzitter.

het geheel te geven. Goed en slecht bestaan niet in de kosmos, alleen in ons eigen denken. Als we de negatieve energie kennen en haar kunnen zien als een deel van een natuurlijk proces – en ons daarna richten op het opbouwende werk waaraan we krachtens onze evolutie deelhebben – is het mogelijk dat beide energieën constructief naast elkaar coëxisteren.

‘Richt uw aandacht niet op het bestrijden van het onkruid, maar op het bevorderen van de groei van het graan. Dan zal het onkruid uiteindelijk vanzelf verstikken. Wie onkruid bestrijdt, gaat aan onkruid ten onder.’

Vrijheid

Tijdens de bijeenkomsten van de ODV trad Karel van der Nagel op als voertuig van de geestelijke kracht. Zijn uitingen waren een harmonische factor die ons hielp deel van het al te zijn.

‘Wees vrij en bemin al het leven, alle zijn. Beschouw alles als deel van uzelve. Dan eerst zult gij de werkelijke kracht van deze tijd kennen en ervaren. Dan eerst zult ge weten hoe klein de scheiding is tussen eeuwigheid en tijdelijk bestaan van geest en mens.’

Een spreker verwoordde het als volgt:

‘Het licht dat in u is, is hetzelfde licht dat in mij is. Geef het dan geen naam en geen vorm. Onderga het door een ogenblik niet te oordelen, geen verschillen vast te stellen, geen normen te stellen, niets te vrezen en niets te verlangen. Wanneer je dat licht zo ondergaat, beleef je de rust. Dan beleef je de werkelijkheid. Maar je beleeft meer; je beleeft de enige zekerheid die je bezit.’

Wanneer ik deze woorden tien jaar later zachtjes voor mijzelf fluister, ontstaat weer de ontroering en de kracht die toen aanwezig waren. Deze woorden zijn voor mij een sleutel tot de sfeer die de enige zekerheid is die een mens bezit.

Ik leef in alles, en alles leeft in mij

‘Esoterie wil zeggen: er is één werkelijkheid gedeeld in licht en duister. Aanvaard volledig je eigen wezen en de wereld, en als dit een feit is: erken het licht als de enige waarheid.’

In een andere lezing werd deze cryptische sleutel als volgt aangevuld:

‘Van deze diepe geestelijke wijsheid die de schoonheid schept is de achtergrond: de harmonie in het leven, het geluk in het leven, de vrijheid van angst, de beheersing van het ik zijn in de aanvaarding van het werkelijke perfecte leven.’

Nogmaals met andere woorden:

‘We moeten ons wezen leren kennen en daardoor het licht en duister in ons wezen leren groeperen totdat we de eenheid die wij zijn, hebben gevonden. Wanneer wij die eenheid waarmaken met al wat we zijn en alles wat we aan middelen kennen, zullen wij de eeuwigheid, de tijdloosheid in onszelf beleven.’

Door de esoterische ervaring van eenheid is het mogelijk om de kracht van het geheel vorm te geven binnen de grenzen die het geheel eraan stelt. Dit proces werd eens uitgedrukt in de dichtregels van een dichterlijke improvisatie waarmee elke bijeenkomst werd afgesloten. Het publiek gaf drie woorden en de spreker weefde daaruit een poëtische samenvatting van het onderwerp van die avond. Bij de bestudering van de uitgetypte teksten van dergelijke avonden volgde ik trouw de aanbeveling op om dat wat je werkelijk raakte (de verborgen sleutel) op te schrijven en uit het hoofd te leren. Wanneer het gevoel op bepaalde momenten niet in staat is om de verbinding met het geheel te ervaren, is het mogelijk om via het verstand één van dergelijke toverspreuken op te roepen. Daardoor wordt het weer mogelijk de aansluiting te vinden bij een groter vlak van harmonie, dat door onze menselijke beperkingen tijdelijk niet toegankelijk was. Dit is

een voordeel dat de mens op de geest heeft. Als de geest zich iets wil realiseren, moet hij het weer doorleven. De mens kan uit de opslagplaats van de ratio een denkbeeld oproepen en daardoor de geest op een sfeer of ervaring richten. Dit is voor de mens meditatie: afstemmen op een hogere staat van bewustzijn.

*'De kracht die is en mij bepaalt,
straalt door mij heen,
maar vormen geef ik zelf alleen
aan dat wat ín mij reeds bestaat.'*

Licht en duister

Zolang er mensen bestaan zijn zoekers bezig geweest met het probleem van goed en kwaad. Vanuit het kosmisch standpunt van de ODV vinden we het volgende inzicht:

'De duivel is alleen maar één facet van God. Als wij iets vrezen, dan overheerst in ons het duister. Als wij iets aanvaarden, dan overheerst in ons het licht. Maar wanneer wij zijn licht én duister, zijn wij hemel en hel tegelijk. Als wij een evenwicht vinden tussen die twee, dan zijn we eindelijk zover dat we buiten dromen om naar de waarheid toe leven. Probeer daarom van jezelf een wezen te maken, dat zichzelf aanvaardt.'

Licht is een visuele metafoor voor bewustzijn en waarneming, duister voor onzichtbaarheid door ontkenning. Vandaar dat de indeling in goed en kwaad kosmisch niet bestaat. Door de persoonlijke houding van ontkenning dwingen wij datgene wat voor ons niet acceptabel is naar de regionen van ons onbewuste. Van daaruit belaagt het ons. Zowel de psychologie als de esoterie is bekend met dit feit. De Orde der Verdraagzamen stelt:

'Waarnemen is het constateren van feiten welke men onmiddellijk verwerkt tot illusies, zodat ze passen in het wereldbeeld dat men heeft.'

De aanvaarding van de duistere regionen van ons

persoonlijke en ons collectieve onbewuste opent de weg naar een werkelijkheid die groter is dan onze subjectieve, idealistische en daardoor 'feiten afwijzende' droom. De oplossing voor goed en kwaad ligt dus in onze eigen houding: het aanvaarden van de zichtbare én de onzichtbare feiten. *'Je kunt pas meer zijn als je er eerst één mee bent. Het is de aanvaarding van uw eigen duisternis waardoor u het licht kunt bereiken.'*

Zuivering

Om onszelf te bevrijden van de illusies die de persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid instandhouden, moeten we een eliminatieproces toepassen.

'Vind de eenheid in jezelf. Verwerp al datgene wat niet werkelijk deel van je persoonlijkheid is en probeer de rest eens samen te voegen totdat je dat ene levende geheel krijgt dat je zelf bent. Jezelf kennende, zul je het tijdloze vinden in het beeld van jezelf. En de kracht en de werkelijkheid van het tijdloze zullen zich openbaren in alle verschijnselen van de tijd.'

Deze regels zijn niet moeilijk toe te passen, hoewel je misschien eerst een bepaalde mentale drempel in jezelf moet overwinnen. De druk van de eeuwenlang opgebouwde maatschappelijke begrenzing door angst, begeerte, onmacht en de daaruit voortkomende strijd, werp je niet zomaar terzijde. Of wel? De ODV beschrijft deze pelgrimage naar begrip als volgt:

'Je kunt jezelf eerst zijn, indien je jezelf begrijpt. Om jezelf te begrijpen moet je eerst jezelf benoemen [lees: definiëren] en dan vervolgens jezelf en je daden begrijpen. En dan op grond daarvan bewust datgene scheppen wat je eens als schijnbaar toeval is overkomen.'

Dit is een taak waarmee vele ODV'ers spelen of worstelen. De integriteit van deze zoektocht – een taakvervulling die de persoonlijkheid en



haar belang transcendeert – wordt door de volgende uitspraak geïllustreerd:

'Zoek niet uw eigen belang, maar zoek uzelf te zijn in elk contact.'

Hulpverlening

Van groot belang binnen de regionen van de Orde was de geestelijke genezing.

'Het enige wat u hoeft te doen om een probleem op te lossen is een harmonische waarde te geven die zo groot is dat ze de disharmonie omvat en absorbeert.'

Onder leiding van Jacques Wetselaar bestond er een besloten scholingsgang die geestelijke genezers opleidde. Leden en leerlingen van deze groep zijn tot op de dag van vandaag nog actief. Met het materiaal dat de ODV vanaf de jaren vijftig aan deze groep gaf, worden nog steeds op heel bescheiden schaal geestelijke hulpverleners opgeleid.⁵ Vanuit deze lessen is de volgende

Tijdens de trancelezingen was het bewustzijn van Karel in de geestelijke wereld.

Hier kreeg hij de mogelijkheid dingen te leren, te zien en te doen, die op aarde onmogelijk waren. Naast zijn tante kreeg hij veel vrienden in de geestelijke wereld.

Vaak werkte hij vanuit de geestelijke wereld en hielp onder meer mensen bij hun stervensproces.

sleutel mij nog steeds bijgebleven:

'Leer beseffen dat je elk conflict buiten jezelf eerst in jezelf zult moeten erkennen en dit in jezelf tot vrede moet omzetten. Als je dat nieuwe beeld van vrede en harmonie hebt gevonden en weet vast te houden, pas dan zul je ook buiten jezelf vrede stichten.'

Deze regel gaat natuurlijk voor veel meer zaken dan alleen geestelijke genezing op. Het illustreert hoezeer een uiterlijke verandering alleen voltrokken kan worden als ze met een innerlijke veran-

dering – bij degene die deze verandering projecteert – samengaat. Alle alchemie uit het verleden is hierop gebaseerd. Een andere centrale regel die bijna archetypisch is voor alle hulpverlening, maar niet alleen voor hulpverleners geldt:

‘Handel tegenover een ander als tegenover jezelf.’

De essentie

Sommige ODV’ers gebruikten de volgende sleutel om zichzelf in harmonie met de kosmos te brengen:

‘Ik wil harmonie hebben. Ik aanvaard mijzelf zoals ik ben. Ik accepteer de wereld zoals ze is en daardoor kan ik rustig en vredig zijn. Nu aanvaard ik de kracht van het geheel in mijzelf.’

Om eenheid en rust te vinden is het belangrijk om alles wat je tegenkomt tot zijn eenvoudigste vorm te herleiden. Die eenvoudige vorm is de eenheid die in alles leeft.

‘Mijn beeld van de werkelijkheid plus mijn geloof daaraan zijn bepalend voor alles wat ik kan bereiken, maar ook voor datgene wat de wereld voor mij gaat betekenen.’

Door het beeld dat we van onszelf hebben, te

vereenvoudigen, nemen we de grens tussen onszelf en de kracht weg.

‘Er is één kracht, wij zijn deel van die kracht. Door ons dit deelzijn bewust te worden, kunnen wij werken uit het geheel van die kracht voor zover ons wezen die kracht kan bevatten. Daartoe is het nodig door innerlijke vrede en harmonie een punt te bereiken waar alle denken vervaagt en geen betekenis meer heeft.’

‘De enige werkelijke magie is met je innerlijke kern in contact te komen en te blijven. Op welke manier, is niet belangrijk. En dan die kracht uit te drukken en naar een doel te sturen.’

Dat is de essentie van de leringen van de ODV. ♦

De auteur dankt het bestuur van de Orde der Verdraagzamen voor toestemming om de citaten in deze context te mogen gebruiken.

Het copyright van de citaten berust bij de Orde der Verdraagzamen. Alle citaten in dit artikel zijn *cursief* gedrukt. De citaten zijn ontleend aan verslagen van cursussen, esoterische kringen en openbare bijeenkomsten zoals de discussiebijeenkomsten.

Het is helaas niet mogelijk om de precieze bronnen van de citaten te achterhalen omdat zij ontleend zijn aan aantekeningen, die een periode van meer dan tien jaar beslaan.

Noten en verwijzingen

1. In 1998 is er een uitgave samengesteld van geselecteerde bijdragen van Karel van der Nagel aan het verenigingsblad. Deze artikelen zijn als eerbewijs aan hem door de beheerster van het documentatiecentrum gebundeld en voor geïnteresseerden beschikbaar gesteld. Dit 215 pagina’s tellende document kan bij het documentatiecentrum (zie noot 4) worden besteld. Zie ook *Bres* 156 voor een artikel over zijn persoonlijke leven.
2. Op de laatste zondag van de maand behalve in december in de recreatiezaal van de flat aan de Elisabeth Brugsmaweg 1 te Den Haag. Deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor introducés. Bijdrage voor de zaalhuur: f 7.50.

3. Het bestuur hoopt rond het verschijnen van deze editie van *Bres* een internetsite te openen. Het internet-adres zal worden www.orde-der-verdraagzamen.nl
Via de volgende e-mail-adressen is nu al correspondentie mogelijk:
documentatiecentrum@orde-der-verdraagzamen.nl
en via een van de leden: vliet.odv@planet.nl
4. Het is mogelijk om schriftelijke verslagen en geluidsopnamen van lezingen te bestellen bij het documentatiecentrum ODV, p/a. mevrouw F. Schreuder-Essink, Spechtlaan 303, 2261 BH Leidschendam.
Telefoon: 070 – 327 74 88.
5. Toegang krijgen tot de geneesgroep is helaas niet meer mogelijk.