

Simon Vinkenoog over de ORDE DER VERDRAAGZAMEN

'Het is belangrijk, dat mensen gaan beseffen dat alles berust op wederkerigheid. Je kunt niet van één kant uit alles bepalen, maar alleen in samenwerking. Daar waar het samenwerkings-element ontbreekt, ontstaat een voortdurend grotere vervreemding, die ten gevolge heeft dat tenslotte degenen, die de maatregelen treffen of de beslissingen nemen, geheel los komen te staan van het volk. Het volk zal zich dan onzeker gaan gevoelen en zal reageren met een absolute minachting en misachting voor zowel de regeerders als ook voor alle bepalingen die ze uitvaardigen, ongeacht of deze op zichzelf nodig en goed zijn of niet.'

Deze woorden, juli j.l. in trance uitgesproken door het 67-jarige medium Karel van de Nagel voor de toehoorders van de esoterische cursus 'God in verschillende gedaanten', lid van de Haagse Vereniging Orde der Verdraagzamen, zijn maar enkele wijze raadgevingen, nuttige waarschuwingen, uiteenzettingen en verklaringen die sinds 1947 uit zijn mond zijn opgetekend.

De 'ik' die tijdens dezelfde bijeenkomst de volgende woorden sprak, is niet de ik van het medium, maar de stem van een bewustzijn voorbij de lichamelijke dood, dat zich tot ons uitte: 'Ik neem aan, dat de witte krachten, dit nieuwe patroon van denken en leven, zichtbaar zullen worden in schijnbaar onbelangrijke facetten van de maatschappij. Ik verwacht grote vernieuwingen in de kunst. Ik verwacht nieuwe benaderingen in bedrijfsleven en bedrijfsvoering, vooral bij kleinere bedrijven. Ik verwacht eveneens klimatologisch enige verandering. Ik meen, dat deze tezamen zullen voeren tot de vernieuwingen die in dit jaar noodzakelijk zijn, wil over ongeveer twee jaar het werkelijke gevaar voor een wereldoorlog of voor een wereld-



Karel van de Nagel

ondergang voorbij zijn. Het gevaar is niet groot, dat wil ik hier uitdrukkelijk stipuleren, maar het bestaat. Alleen een verandering, die een groot gedeelte van de mensen direkt of indirekt beroert, zal de zekerheid kunnen scheppen voor een verdere ontplooiing van de mens naar een nieuwe fase van bestaan, een nieuwe samenleving, maar bovenal naar een geestelijke vernieuwing waardoor de kontakten tussen wereld en sferen intenser zullen worden, het begrip voor de werkelijkheid van het leven bij allen groter wordt en daardoor ook de levensvervulling gezocht kan worden in een erkenning van geestelijke betekenis.'

Karel van de Nagel was de eerste persoon, die ik zo'n vijftien jaar geleden in

trance zag gaan - en die dan te spreken kwam namens een aantal stemmen van gene zijde. 'De stem van gene zijde' is ook de naam van het tweewekelijks verschijnend blad, waarin de regelmatige vrijdagavondlezingen in gestencilde vorm verschijnen; al in de eenendertigste jaargang: een hoge stapel voor wie het jarenlang bewaart! (Van Blankenburgerstraat 76, 2517 XT Den Haag, tel. 070-465592 tussen 17.30 uur en 18.30 uur).

Gekscherend

Buiten de Vereniging om, waarvoor hij als medium optreedt, timmert de Heer Van de Nagel niet aan de weg; gekscherend beschreef hij zijn werk eens als een soort roeping; hij is waarschijnlijk het enige medium in Nederland, dat in loondienst staat en als zodanig alle sociale verzekeringen geniet. Wél komen de ca. 400 leden van de Vereniging hem ook op schrift tegen in elk nummer van het driemaandelijks 'O.D.V.-Nieuws', even nuchter en gekscherend als hij in de dagelijkse omgang is - een uiterst sympathieke man die het - terecht! - wat langzamer aan gaat doen.

In het laatstverschenen nummer van 15 oktober 1986 haalt hij 'ouwe koeien' uit de sloot, herinneringen aan de jaren waarin hij voor wel heel arme-

tierige zaaltjes met wankel podium-
installaties in trance moest gaan:
'Maar met enige trots kan ik zeggen,
dat ik tot op heden nog nooit voor een
uitdaging ben teruggeschrokken. Je
reken er gewoon op, dat de jongens
van de andere kant alles wel in orde
zullen brengen. Alleen de weinigen die
het eerste begin van de ODV hebben
meegemaakt kunnen beseffen, hoeveel
er in al die jaren veranderd is.
Uw medium kleedt zich als een heer en
probeert zich zelfs vaak als zodanig te
gedragen. Weg zijn de glimmende
pakken, de gerafelde overhemden die
lang geleden ijverige leden er toe
hebben gebracht 'voor de arme jongen
een pak te kopen, want zo gaat het niet
langer.'
En toch mis ik soms in deze tijd wel
eens iets, wat er in het begin altijd zo
duidelijk is geweest: de verbondenheid
van mensen, het gevoel van saam-
horigheid, het 'samen er iets van
maken.'

Witte broederschap

Van de Nagel is aan het 'afbouwen',
en met hem de Vereniging, die zal
ophouden te bestaan als het medium
met zijn werk stopt. Een archief zal in
stand worden gehouden, maar het
voorstel van een bestuurslid om een
boek over de grondbeginselen van de
Orde uit te geven werd door de Geeste-



SLEUTELS

*De Orde der Verdraagzamen is allereerst een soort groepering of samenwerkings-
verband in de sferen en tevens op aarde. Deze naam wordt in het Nederlandse
taalgebied gebruikt maar de orde is in vele landen actief. De vereniging is destijds
primair opgericht om het het medium, de heer Van de Nagel, mogelijk te maken
beroepshalve werkzaam te zijn.*

*In februari aanstaande zal de heer Van de Nagel 40 jaar medium zijn. Hij zal dan
naar ruwe schatting zo'n 6 à 7000 séances achter de rug hebben. Hiervan zijn er
2500 à 3000 in druk verschenen, over de meest uiteenlopende onderwerpen. In
het jaarprogramma staat een overzicht van nog verkrijgbare brochures (verslagen
van discussieavonden die één maal per maand gehouden worden).*

ORDE DER VERDRAAGZAMEN

lijke Leiding afgewezen. Deze 'jongens
van de andere kant' maken deel uit van
de zogeheten Witte Broederschap, een
Universele Federatie, een Kosmisch
Verbond, zij wonen ook elk jaar het
Wesak-feest bij om de daar getoonde
verschijnselen voor aardbewoners te
duiden.

De Vereniging heeft er op gewezen, dat
steeds meer mensen dergelijke geeste-
lijke contacten in de afgelopen decen-
nia gelegd hebben (zonder dat men nu
meteen als trance-medium te werk ge-
steld moet worden!), en dat de Orde
die het Heelal bestiert, ook ons door
alle moeilijkheden kan helpen, zonder
onze vrije wil te beïnvloeden. Mits wij,
maar met alle krachten, waarover wij
beschikken, kunnen samenwerken in
het grote verband van de
bewustzijnsverruiming.

Geen lezer of lezeres van Paravisie, die
daaraan twijfelt; mij mag van het hart
dat ik in de loop der jaren heel veel
steun van Karel's 'jongens' heb gehad,
en dat ik mij verheugd voel met hen in
deze zo spannende tijd te leven. ■

Tekst: Simon Vinkenoog

PRAKTISCHE GEGEVENS

Per seizoen geeft de Orde der
Verdraagzamen uit 20 nrs. van
'De Stem van Gene Zijde', 10
nrs. van het maandblad 'Sleutels'
en 9 nrs. van de verslagen van de
'Esoterische Kring'. Tevens 9
brochures in een reeks waarin er
al meer dan 300 verschenen zijn,
met als onderwerpen dit seizoen:
De levende leegte, Natuurweten-
schappen en de geest, Mannelijke
en vrouwelijke aspecten in gees-
telijke bewustwording, Het myste-
rie tijd, Werken met krachten
op verschillende bewustzijns-
niveaus, De Legende van de Heer
der Wereld en zijn raad, Energe-
tische niveaus in mens en
kosmos, Als onwaarheid waar is
(over mogelijkhedenwerelden) en
Achter het Witte Licht.
De teksten van deze uitgaven
worden tijdens discussiebijeen-
komsten in Den Haag uitge-

sproken, info hierover bij het
secretariaat Troelstralaan 38,
2641 WG Pijnacker, tel.
01736-6577.

Bijeenkomsten buiten Den Haag
vinden in de volgende steden
plaats: Hilversum (035-10481),
Arnhem (085-649025), Rotter-
dam (010-4212542) en
Antwerpen (09-3231529445).
In Amsterdam vinden de bijeen-
komsten, meestal in Hotel
Krasnapolsky, op de volgende
data plaats: 28 januari,
25 februari, 25 maart, 29 april,
27 mei en 24 juni.

Alvorens u zich op weg begeeft
(Krasnapolsky wordt omgebouwd
tot congressentrum en sommige
bijeenkomsten vinden elders
plaats) even informeren bij de
heer George Meister:
020-904518.