



ORDE DER VERDRAAGZAMEN

Gevestigd te 's-Gravenhage. Giro No.: 468.874 t.n.v. Penningm. „ODV” 's-Gravenhage.

Secretariaat: Buitenrustplein 21, Voorburg, Tel. 728315

November 1955.

MEDEDELINGEN aan ingeschreven leden der "O.D.V."

Geachte Vrienden ,

Op 18 November ,is op de Vrijdagavond bijeenkomst bekend gemaakt , dat op een besloten vergadering van een 40 tal kernleden der Orde , gehouden op 7 November 1955, door het bestuur een exposé werd gegeven over de stand van zaken der Orde.

Voor degenen ,die op deze bijeenkomst niet aanwezig waren ,laten wij in het kort het een en ander hierbij schriftelijk weten .

Op genoemde vergadering werd besloten de opengevallen plaatsen in het bestuur aan te vullen . Hiertoe werden de volgende bestuursleden gekozen:

Ir. H.A. van Dijk Voorzitter
Dhr. R.C. Soetbrood Piccardt, Vice-Voorzitter.

Tegelijkertijd werd besloten een Raad van Advies in te stellen , welke in het vervolg het bestuur terzijde zal staan.

Tot leden dezer Raad werden benoemd :

Mr. Ir. J.F.N. Hoetjer	Dhr. N.C. Hoogteyling
Mr. W.M.N. Verloop	Dhr. J. Wetselaar
Mevr. R. Westerbeek-de Raat	Dhr. W. de Gelder
Mej. G.v. Breda-Beausar	Dhr. A. Klinkhamer
Dhr. J. Muller	

Besloten werd verder de volgende commissies in te stellen :

- a). Een commissie, die de navolgende punten in studie zal nemen: Welke vorm de Orde zal moeten aannemen ,onder welke zij zal werken ,hetzij een Stichting, een Kerkgenootschap of een Vereniging. Het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid; het ontwerpen van statuten en een huishoudelijk reglement, enz.
- b). Een commissie, voor het verrichten van een periodieke controle van het financieel beheer der Orde; het doen van voorstellen ter verbetering van de financiën, enz.

Op 31 Januari 1956 hoopt het bestuur ,dat het werk der commissies ver genoeg gevorderd zal zijn, om op die datum een Algemene Ledenvergadering te houden, en de definitieve resultaten dezer commissies aan de leden bekend te maken.

Verdere ,meer algemene mededelingen kunt U vinden in bijgesloten Mededelingenblad, dat ook aan niet ingeschreven leden ,doch belangstellenden , kan worden gezonden .

Met vriendelijke groeten !
ORDE DER VERDRAAGZAMEN
Het bestuur

Ir. H.A. v. Dijk, Voorz.	Mevr. F. de Draayer
R.C. Piccardt , Vice-Voorz.	Penningm.
B. Guys, Secr.	A. Hüsen, Publicaties



ORDE DER VERDRAAGZAMEN

Gevestigd te 's-Gravenhage. Giro No.: 468.874 t.n.v. Penningm. „ODV“ 's-Gravenhage.

Secretariaat: Buitenrustplein 21, Voorburg, Tel. 728315

MEDEDELINGEN van de "ODV" aan Vrienden en Belangstellenden !

MAANDBLAD "SLEUTELS"

December 1955

Zoals velen Uwer reeds bekend zal zijn, is onze maandelijksse uitgave "SLEUTELS" thans verschenen, bevattende een woordelijke weergave van de volgende in besloten bijeenkomsten gehouden cursussen:

1. Denkers der mensheid.
2. a. Levensproblemen v.d. moderne mens.
b. De menselijke Psyche.
3. Filosofieën over het Goddelijke.

Aangevuld met een meditatie over verschillende onderwerpen.

Alhoewel voorlopig genoeg moest worden genomen met een gestencilde uitgave, is deze keurig verzorgd. Allereerst wordt de inhoud van "SLEUTELS" geroemd en ontmoet belangstelling door geheel Nederland. Door een abonnement te nemen, verzekert U zich van een regelmatige toezending onmiddellijk na verschijnen .

"ZIEL, GEEST EN STOF"

Dit is een manuscript , dat werd samengesteld door de Hr. K.v.d. Nagel, en ontnomen uit een groot aantal verslagen van bijeenkomsten, waarin deze onderwerpen door de broeders der Orde werden behandeld. Het geeft in eenvoudige bewoordingen beknopt weer, hoe de broeders der Orde over deze onderwerpen denken. Door dit geschrift te lezen krijgt U een helder inzicht in deze veel besproken onderwerpen.

ANDERE UITGAVEN DER "ODV"

Gestencilde Verslagen worden nog gemaakt van enige andere besloten bijeenkomsten o.a. de z.g. "ESOTERISCHE KRING" en de ZONDAGOCHTEND samenkomsten . Deze zijn nu ook verkrijgbaar gesteld voor niet-deelnemers dezer bijeenkomsten. Indien U ook eens kennis wilt nemen van de diepere onderwerpen en problemen , belicht door de broeders der Orde, kunt U zich op de regelmatige toezending abonneren.

VRIJDAG-AVOND-BIJEENKOMSTEN

Vrienden en belangstellenden der Orde willen wij erop wijzen , dat deze op een zeer hoog peil staan. Alhoewel het voor de Sprekers der Orde gemakkelijker is op een besloten bijeenkomst dieper op de onderwerpen in te gaan dan op een openbare bijeenkomst, wordt door hen toch alles gedaan om ook deze bijeenkomsten op een zo hoog mogelijk peil te handhaven, en leerzame onderwerpen te behandelen.

Ook op deze Vrijdagavonden zult U zich ongetwijfeld geestelijk kunnen verrijken en uw eigen inzichten in geestelijke problemen kunnen verdiepen. Er worden steeds zeer interessante problemen en onderwerpen behandeld, terwijl de vragen welke mondeling of schriftelijk vanuit de zaal worden gesteld, veelal door de Sprekers der Orde zeer populair worden beantwoord. Ook vragen en onderwerpen die reeds vele malen gesteld zijn, worden door de broeders steeds weer op een andere wijze benaderd, waardoor ook zulke vragen voor de toehoorders dikwijls toch weer nieuwe gezichtspunten openen .

Het bijwonen van een Vrijdagavond bijeenkomst zal U dan ook steeds voldoening schenken, en veelal zult U nog dagenlang nadenken over de op deze avond gehoorde nieuwe gezichtspunten.

Het is ook een echte avond ,om eens met uw vrienden en kennissen te komen om hen met het werk der Orde kennis te doen maken.

Vrienden en belangstellenden ,die tot nu toe nimmer of slechts onregelmatig deze bijeenkomsten bijwoonden,zouden wij willen raden, de Vrijdagavond hiervoor in het vervolg vrij te houden .

Mogen wij U spoedig weer eens op Vrijdagavond zien in 't gebouw "KEN U ZELVE" , De Ruitersstraat 41, 's-Gravenhage. U kunt U op bijgaand formulier ook abonneren op het Vrijdagavond-Verslag !

"STER - AVOND"

Er wordt nu reeds uw aandacht gevestigd op de a.s. Steravond van de "O.D.V.",welke gehouden zal worden op

VRIJDAG, 23 DECEMBER 1955

in De Ruitersstraat 41, 's-Gravenhage, 's-avonds 8 uur.

U weet ,dat is de avond ,waar de draagtekens der Orde (vijfpuntige-ster) worden ingestraald.

OCHTEND-BIJEENKOMST op 2e Kerstdag

Op veler verzoek zal op de 2e Kerstdag-morgen ,om 11 uur ,een Wijdingsdienst worden gehouden, in de Ruitersstraat 41,te 's-Gravenhage.

Duur der bijeenkomst ongeveer 1 uur à 5 kwartier,zonder pauze.

De toegang is vrij voor alle leden en belangstellenden. Na afloop wordt een collecte gehouden ten bate van de financiële ondersteuning tot verbreiding van het werk der Orde.

HOUDT U OP BEIDE BOVENGENOEMDE DATUMS VRIJ OM DEZE BELANGRIJKE BIJEENKOMSTEN TE KUNNEN BEZOEKEN !

IJWONEN VAN BESLOTEN BIJEENKOMSTEN.

Er worden door de Orde verschillende besloten bijeenkomsten gehouden. Deze zijn daarom besloten,omdat de broeders der Orde dit wenselijk achten om dieper op belangrijke geestelijke onderwerpen ,die behandeld worden, te kunnen ingaan ,hetgeen mogelijk wordt,wanneer steeds dezelfde personen bijeen zijn en dus min of meer een éénheid vormen.

Het is echter niet de bedoeling dat deze bijeenkomsten steeds besloten blijven.Van tijd tot tijd (meestal 6 maanden) worden deze groepen opengesteld voor aanvulling van nieuwe deelnemers.Indien U dus serieus interesse heeft ,één dezer bijeenkomsten bij te wonen ,dan kunt U zich daarvoor reeds thans opgeven. Zodra de bedoelde bijeenkomst dan opengesteld wordt,kunt U daaraan gaan deelnemen .

Het betreft de volgende bijeenkomsten: "INWIJDINGS-SCHOOL";ESOTERISCHE KRING"; ZONDAGOCHTEND-STUDIEKRINGEN. Voor een klein aantal geïnteresseerden is er zelfs gelegenheid op het ogenblik als "belangstellend toehoorder" één der cursussen I,II of III bijtewonen .U kunt zich hiervoor opgeven bij het bestuur .

SPREEKuur VOOR "GEESTELIJKE BIJSTAND"

Door de geestelijke Leiding der Orde is ingesteld een spreekuur , alwaar ingeschreven leden der Orde ,hun persoonlijke moeilijkheden en problemen mogen voorleggen aan de geestelijke Leiding.

Op de volgende data wordt een spreekuur gehouden :

Donderdag , 19 Januari 1956
Donderdag , 23 Februari 1956

Een verzoek om tot dit spreekuur te worden toegelaten te richten tot één der bestuursleden ,waarna uitnodiging volgt.

Bij verhindering wegens ziekte of voor leden buiten Den Haag en omstreken ,is er gelegenheid schriftelijk eventuele moeilijkheden of problemen voorteleggen ,welke door het bestuur vertrouwelijk zullen worden behandeld.

INTRODUCTIE-BIJEENKOMSTEN

Enige malen per maand wordt een introductie-bijeenkomst gehouden bij één der leden thuis .Deze worden speciaal gehouden voor hen ,die in meer intieme kring met het werk der Orde kennis willen maken en daar hun vragen willen stellen .

Om deze introductie-bijeenkomsten zoveel mogelijk te spreiden, zou het bestuur gaarne beschikken over nog enige vrienden der Orde ,waar van tijd tot tijd zulk een introductie-bijeenkomst thuis gehouden zou kunnen worden .Degenen,die hiervoor gelegenheid hebben ,en een 20 tal personen kunnen ontvangen ,worden verzocht dit aan het bestuur te willen opgeven . Het mag eventueel ook buiten Den Haag zijn.

Belangstellenden ,die gaarne tot bijwoning van zulk een kleine bijeenkomst uitgenodigd zouden willen worden ,kunnen dit aan het bestuur kenbaar maken.

SPREEKBEURTEN voor andere Verenigingen.

Op verzoek kan het bestuur overwegen ,haar medium voor een andere vereniging ,welke op geestelijk gebied werkzaam is , een spreekbeurt te en vervullen.

LID OF DONATEUR WORDEN VAN DE "ODV".

De Orde maakt er niet haar werk van ,te trachten een heleboel mensen lid of donateur der Orde te maken. In geen geval dus "zieltjes-winnerij". Al degenen echter, die er behoefte aan voelen ,om tot de Orde te behoren ,of deze metterdaad te steunen ,zijn hartelijk welkom,indien zij zich als lid of donateur der Orde willen opgeven.

Voorwaarden zijn daaraan niet verbonden. Het lid of donateur worden der "ODV" sluit niet uit het lid zijn van soortgelijke andere groeperingen,kerkgenootschappen of religieuze organisaties .

Als lid der Orde is men volkomen vrij te geloven ,wat men wil . Er wordt niet van U verlangd dat U een geloofsbelijdenis aflegt,of een beginselverklaring accepteert . U wordt niet verplicht bijeenkomsten bij te wonen ; U hoeft zelfs niet alles te geloven ,wat de Orde meent als juist te moeten leren.

Slechts wordt van U verwacht ,dat U zult trachten de verdraagzaamheid en naastenliefde na te streven en te bevorderen .

Mocht U dit willen doen tesamen met andere leden der Orde als lid of donateur ,dan kunt U dat op ingesloten formulier opgeven .

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN

De vrienden en belangstellenden ,die ons dit jaar regelmatig een finantiële bijdrage schonken, danken wij daarvoor vriendelijk. Zij maakten het mede mogelijk het werk der Orde voortzetten en uittebreiden, hetgeen zonder deze bijdragen niet mogelijk geweest zou zijn.

Dat het bestuur nooit om finantiële steun vraagt ,vloeit voort uit het feit ,dat het werk der Orde nu eenmaal niet commercieel gericht mag zijn , zelfs niet schijnen dit te zijn.

Niettemin zijn er nu eenmaal finantiële middelen nodig om de te maken kosten te kunnen betalen .Deze kosten kunnen niet bestreden worden uit inkomsten van de bijeenkomsten.Aanvulling door vrijwillige bijdragen is noodzakelijk om " rond te komen" !

Wellicht zouden die vrienden ,die zich dat tot nu toe niet realiseerden ,zich dit deze maand eens willen herinneren . De maand December biedt een zeer geschikte gelegenheid ,om door een daadwerkelijke finantiële bijdrage de zorgen van bestuur ,doch vooral van de penningmeesteresse te verlichten .

Mogen wij daarom uw aandacht vestigen op het gironummer van de "ODV"?

GIRO No. 468.874 t.n.v. De Penningm. der "ODV" te 's- Gravenhage .

Bij voorbaat hartelijk dank ! Van uw bijdrage zal een verantwoord gebruik gemaakt worden .

Dit waren dan enige mededelingen van de "ODV" ,bedoeld om U op de hoogte te houden van haar activiteiten .

Als attentie sluiten wij nog een meditatie bij ,welke door één der broeders op een bijeenkomst werd uitgesproken .

ORDE DER VERDRAAGZAMEN

Het bestuur:

Ir.H.A.v.Dijck,Voorz. Mevr.F.de Draayer-Bom,
R.C.Piccardt,V.-Vrz. Penningmeesteresse
B.Guys ,Secr. A.J. HÛsen, Publicaties
J.H.W.Berkeljon,lid.

Hier afknippen !

Inschrijvings-Formulier(Inzenden aan : "ODV",Buitenrustpl.21,Voorburg)

Ondergetekende

Mevr./Mej./Den Hr./ x) :

A d r e s s :

W o o n p l a a t s :

wenst ingeschreven te worden als LID DONATEUR x) van de

O R D E D E R V E R D R A A G Z A M E N te 's-Gravenhage , met bepaling van een vrijwillige bijdrage van :

f , per week / maand / jaar / x) ,te voldoen als volgt :

a) door overmaking op girono.468.874 t.n.v. de "ODV", 's-Gravenhage.x)

b) mag worden geïnd per kwitantie ,of zal worden voldaan aan de penningmeesteresse op één der bijeenkomsten . x)

Datum:

Handtekening:

+++++

Meditatie over :

G O D D E L I J K E R E C H T V A A R D I G H E I D

Er is een Goddelijk Recht, dat alle dingen steeds beheerst. Wij kennen het als een Goddelijke Wet en kunnen niet ontkomen aan de vele krachten, die ons altijd weer dwingen in de paden, door de Goddelijke Wil voorbeschikt, te gaan .Wij voelen ons vaak gedwongen om Goddelijke daden te ontkennen in ons eigen wezen.

In ons is vaak een verzet tegen de wetten, die ons binden en wij voelen ons soms de slachtoffers van een leven, dat ons aan bepaalde waarden gebonden en geklonken heeft. Wij vragen ons dan af:"Hebben wij een vrije wil?" Wanneer een echo uit de eeuwigheid ons antwoordt: "Ja, uw wil is vrij!", dan vrezen wij ,dat een rechtvaardige God de grote onrechtvaardigheid zal begaan ons te veroordelen voor de fouten, die wij maakten krachtens Zijn wereld.

Maar God is rechtvaardig. En rechtvaardigheid betekent, dat God U niet veroordelen kan, voor hetgeen door Zijn Schepping in U tot stand kwam. God zal U dus niet oordelen of veroordelen, omdat gij in Zijn wereld, in Zijn wezen zelfs leeft.

Wat is dan de werkelijkheid van een Goddelijk Recht en van een Goddelijke Rechtvaardigheid ?

God oordeelt niet. Zijn wetten, die ons leven leiden en ons binden binnen bepaalde lijnen, zijn in zichzelf:oordeel en rechter . Want zodra wij trachten deze te overschrijden, dan vinden wij onszelf geconfronteerd met een Kracht, d e door onze wil niet kan worden opgeheven. In de strijd scheppen wij dan voor onszelven de straf ,voor onszelven het oordeel. De zelf-opgelegde straf zullen wij uitboeten,totdat wij ons realiseren, dat het niet God is ,die ons deze straf heeft opgelegd. Daarna zijn wij vrij om verder te gaan.

Er is geen ogenblik in het bestaan, in het leven, dat God als oordelende Kracht optreedt. Want God is rechtvaardig. In Zijn rechtvaardigheid kan Hij geen oordeel uitspreken tegen Zijn schepselen, die van Hem, Zijn wetten en Zijn Wezen afhankelijk zijn. Hij is mede aansprakelijk voor alle dingen .

Zo zegt de Vader:" Goed noch kwaad zijn er in Mijn ogen,maar oordelen zal een ieder zichzelf,opdat hij , zichzelf oordelend, in Mijn recht en Mijn rechtvaardigheid zal voldoen aan zichzelf".

Wanneer wij dit weten, wanneer wij dit begrijpen, dan kunnen wij **door** ,voor onszelf te leven als mensen die goed zijn , als geesten die voldoen aan hun bestemming ,vrij zijn van elke straf.

Wanneer wij de Goddelijke Wet erkennen, dan kunnen wij onszelf voeren tot het laatste oordeel en onszelf rein bevinden en binnengaan in de lichtende wereld, want Gods rechtvaardigheid geeft ons allen gelijke mogelijkheid, geeft ons allen de zekerheid, dat wij uit Hem geboren, eens tot Hem zullen kunnen terugkeren .

Want ook dit is ons recht :terug te keren tot de Bron, waaruit wij gegaan zijn. De wijze waarop wij zullen terugkeren en de tijd wanneer, bepalen wijzelf in ons leven en onze strijd, de wijze waarop wij het doel van ons leven in onszelf stellen en deze doelstelling volgen met al onze gedachten.

Zo zijn wij dan - dank zij Gods rechtvaardigheid - uiteindelijk rechter, beul en misdadiger tegelijk. In dit eigenaardige recht wordt de waardigheid gevonden, die ons behoeden kan voor een hernieuwd overtreden van een Wet, die uit God werd geboren steeds klaarder wijzend het pad,dat wij moeten gaan,tot ons bewustzijn in staat zal zijn - indien het wil - de fouten te vermijden en de Goddelijke Volmaaktheid te bereiken .

