

WERELDGEBEUREN

HOOFDSTUK X.

DE WERELD VANDAAG.

Wie de wereld van vandaag beschouwt, kan de volgende punten constateren:

1. Er is een zeer sterke eenzijdige ontwikkeling op het gebied van zowel revoluties als van machtsconcentraties op industrieel gebied.
2. Er wordt op dit moment een soort coupe naar de wereldmacht gedaan vanuit de oliestaten. Islamiëten proberen daarvan ook voor hun eigen groeperingen voordeel te behalen.
3. Er is sprake van een langzame verandering van klimaat die in uw land waarschijnlijk niet zo duidelijk tot uiting is gekomen, maar waarbij we toch moeten rekenen met overvloedige neerslag en grote droogteperioden in vele gebieden.

Van dit punt uitgaande moeten wij eens kijken wat dit jaar dan aan invloeden met zich brengt.

In de eerste plaats hebben we te maken met Aquarius, een bekend feit.

In de tweede plaats hebben we Saturnus, de heerser van het jaar.

In de derde plaats hebben we te maken met een versterkte Marsinvloed in de komende drie maanden. Alles bij elkaar duidt het op een toespitsing van geweld, een aantal onthullingen op elk terrein en daarnaast op een toenemende onvrede bij een zeer groot gedeelte van de mensen. Het is duidelijk, dat hierdoor niet alleen de stoffelijke situatie wordt beïnvloed, maar ook het gemeenschappelijk bewustzijn.

De mens heeft een uitstraling. Daarin zijn een groot aantal geconcentreerde denkbeelden mede vertegenwoordigd (men noemt het gemeenschappelijk bovenbewustzijn) en vandaaruit zien we een uitstraling, die zowel denkbeelden overbrengt aan degenen die daarmee in harmonie zijn als ook een gemeenschappelijk uitstraling welke van meer emotionele aard is. Juist deze emotionele uitstraling is in deze tijd zeker niet zeer gunstig.

Er bestaan grote strijdigheden in de mensen zelf, maar ook in de menselijke gemeenschap. Door die strijdigheden is de neiging tot gewelddadige oplossing (doorzetten ondanks alles) sterk vertegenwoordigd. Daarnaast overheerst ook - dat zullen we in de komende tijd vaak zien - een gevoel van: wat kan het mij schelen, na mij de zondvloed. Dat die zondvloed zal komen, figuurlijk en ook hier en daar letterlijk, is buiten kijf.

Het is niet meer mogelijk om problemen op zij te schuiven. Na ongeveer anderhalf jaar is deze periode ten einde en dan moeten er oplossingen zijn, zo niet dan grijpen de gebeurtenissen zelf in. Dit geldt zowel voor staatslieden, voor partijen, voor vakbonden als voor kerken en zelfs voor bepaalde ecologische problemen.

Wat betreft de letterlijke zondvloed, we moeten er rekening mee houden dat een ongewone neerslagverdeling in de komende periode, vooral in het najaar, hier en daar nogal wat onheil zal aanrichten. Ook in Europa. Nederland krijgt geen tweede Zeelandramp, zo erg is het niet. Maar in de omgeving van de Yangtse Kiang, ongeacht de manier waarop men deze heeft gekanaliseerd in de laatste jaren, moeten we toch rekening houden met grote wateroverlast.

Als we kijken naar rivieren als de Ganges e.d., dan zien we dat ook hier overstromingsrampen zeker niet zijn uitgesloten.

Kijken we naar gebieden als Australië, dan zou het kunnen zijn dat bepaalde streken daar een meer dan normale droge zomer zullen hebben; wat zeer nadelig kan zijn voor de kudden vee die men daar houdt.

In Zuid-Amerika moeten we rekenen op een meer dan normaal optreden van stormen, vaak gepaard gaand met zeer intense hagelbuien.

In de noordelijke delen van Amerika moeten we rekenen op ongewoon veel werkingen van de natuur waaronder veel wervelstormen, daarnaast ook nog het een en ander aan hagel, regen en niet te vergeten een zeer vroege sneeuwval vooral in de oostelijke gebieden.

Wie dit alles zo overziet, moet zich realiseren: Bij het gehele wereldgebeuren, zoals zich dit op dit moment ontwikkelt, zijn de tegenstellingen en de rampen zozeer met elkaar verweven dat het bijna onmogelijk is deze op korte termijn te ontwarren. Daarbij zit een andere invloed van meer geestelijke aard op dit ogenblik al de aarde te beroeren. De zekerheid bestaat onzerzijds dat dit na ongeveer 18 maanden pas zijn top bereikt; het is dus een oplopende beïnvloeding.

Bij deze beïnvloeding zien wij dat zeer veel mensen hun gevoeligheden aanmerkelijk opgevoerd zien. Denk daar niet alleen maar positief over, want als u een mate van evenwichtigheid bezit, dan kunt u die onevenwichtigheden best overwinnen en is het voor u mogelijk om daardoor uw omgeving beter te begrijpen en alles wat erbij te pas komt juist in verhouding te zien. Maar degenen die onevenwichtig zijn en deze invloed ervaren, zullen worden geconfronteerd met zaken die hen bijna tot waanzin drijven en misschien wel letterlijk.

De top van deze gehele invloed die van geestelijk-kosmische aard is, zouden we wel kunnen vergelijken met een LSD-trip voor een groot gedeelte van de onevenwichtige mensen van deze wereld. Wat er dan gebeurt, weten we niet. Toch zijn we niet pessimistisch in dier voege, dat we zeggen: Het einde van deze wereld is nabij. Er zijn nog geen duidelijke tekenen dat er ook maar iets waar is van alle voorspellingen omtrent de kanteling van de aardas, het plotseling uit de Atlantische Oceaan weer oprijzen van het oude Atlantis en dergelijke zaken. Ik noem het maar even, omdat sommige mensen graag het einde van de wereld voorspellen. Voor degenen die dat graag doen, wil ik eraan herinneren dat enige tijd geleden een aantal mensen op een Alpentop zingend hebben zitten wachten op het einde van de wereld, terwijl andere gelovigen daar weinig heil in zagen en hun eigen leven hebben genomen. Daarmee hebben we trouwens nog heel wat last gehad.

Realiseer u heel goed: het is geen einde van de wereld, maar het betekent wel een uiteenvallen van maatschappelijke structuren zoals u die nu kent. Het betekent de vernietiging van economische verhoudingen zoals die op dit ogenblik bestaan, want dat is het directe gevolg als mensen niet meer reëel kunnen denken.

Nu kun je misschien nog teruggrijpen naar regels uit het verleden en kun je je vastklampen aan allerlei ingepompte emotionele en andere begrippen. Maar op het ogenblik, dat je sterk wordt geconfronteerd met je innerlijk, ben je niet meer in staat om die uiterlijke waarden nog te handhaven; dan word je gedreven door datgene wat in jezelf naar voren komt. Wat dit voor invloed zal hebben, kun je moeilijk helemaal berekenen.

Wij zien dat er in korte tijd tekenen van instabiliteit bij staatslieden te constateren zal zijn. Dat is ook begrijpelijk, die mensen hebben meer problemen en zijn ook stoffelijk meer aan strijdige beïnvloedingen onderworpen dan u. Dit kan in verschillende grote landen leiden tot eigenaardige besluiten. Het kan daarnaast leiden tot de val van heel wat mensen van wie men meende dat ze toch vast in het zadel zaten.

Ik denk b.v. aan veranderingen binnen 9 maanden in Rusland. Een aantal veranderingen waarvan de eerste tekenen binnen 3 maanden kenbaar zullen zijn in de U.S.A. Ik denk aan nieuwe problemen in een land als Canada maar ook in Australië. Ik denk aan een opstandige beweging in India. Al dat soort zaken lijken onvermijdelijk. Deze dingen liggen heel dichtbij. Hun uitwerking echter is volgens mij niet dermate destructief, dat de mensheid zich niet kan aanpassen.

In het gehele wereldgebeuren van het begin tot het einde toe zien we de mens als een wezen dat bijzonder goed in staat is zich aan de wijzigende omstandigheden aan te passen. Soms gebeurt dit door mutaties. In zeer vele gevallen, zeker in de laatste 80 à 90.000 jaar, is dit voornamelijk gebeurd door een verandering van eigen instelling en daardoor een andere manipulatie van de middelen, die men in de wereld rond zich beschikbaar vindt om eigen doeleinden te verwerkelijken. Ik neem aan, dat een dergelijke evolutie, als men dat zo mag noemen, in de komende 20 jaar onvermijdelijk wordt.

Als ik probeer het wezen te zien van de verschillende godsdiensten, waarbij we niet moeten vergeten dat op het ogenblik enkele van deze godsdiensten bezig zijn om hun eigen politieke invloed zoveel mogelijk terug te winnen en daarnaast een grotere beheersing van hun geloof tot stand te brengen, dan moet ik zeggen:

Zij zullen juist door hun neiging tot extreem reageren niet in staat zijn zich tijdig te kunnen aanpassen. Een instituut, dat geneigd is in tientallen jaren te denken, kan zich aan de snelle veranderingen en fluctuaties, die op aarde maar ook in de mentaliteit van de mens optreden, niet aanpassen. Ik meen, dat daardoor het wezen van de religies op korte termijn aanmerkelijk zal veranderen. Ik wil mij hier ook niet binden aan een of twee jaren, maar meen dat de eerste tekenen daarvan zeker binnen 6 jaren kenbaar zullen zijn.

Ik denk, dat we tevens te maken krijgen met een neiging om alle centralistische bestuursvormen langzaam maar zeker uit te hollen door steeds meer bekwaamheden en ook steeds meer aansprakelijkheden en machtsmogelijkheden te herleiden tot kleinere bevolkingsgroepen. Hoe groter het land des te sterker deze neiging.

De situatie zoals we die op het ogenblik zien in Afrika (u zult hebben gemerkt dat ik dat niet heb genoemd) ziet er ook niet al te gunstig uit. Wij hebben daar in de eerste plaats te maken met afwijkingen van het klimaat die zich ook daar zullen manifesteren. Dat betekent, dat in uw winter daarginds waarschijnlijk een zeer langdurige droge periode zal optreden. Het betekent verder dat er meer naar het zuiden een ongewone regenval zal kunnen plaatsvinden. Ten laatste: de emotionaliteit en onevenwichtigheid van vele groeperingen in het zuiden van Afrika kunnen plotseling allerlei veranderingen tot stand brengen waarvan de gevolgen op dit moment nog niet te overzien zijn, tenzij wij ons buiten de tijd begeven. Dan kunnen we zeggen:

Het ziet ernaar uit of er toch nog een zwart-blanke stabilisatie in Zuid-Afrika zal kunnen plaatshebben. Maar de manier waarop wij die kunnen zien in de tijd geeft geen aanwijzing over de vraag, of deze al dan niet door geweld wordt bereikt. Houden we rekening met de huidige mentaliteit, dan is dit zonder geweld zelfs niet te verwezenlijken. Maar de geestelijke invloed van de komende periode zal daar misschien verandering in kunnen brengen. Dan is toch weer een meer vreedzame oplossing denkbaar. U ziet het, de hele wereld zit in een wat eigenaardig parket.

Als ik geestelijk de zaak probeer te benaderen, dan valt mij op dat wij de laatste tijd enorm veel mensen krijgen die lange tijd in de schaduwwereld blijven ronddolen. Waarom? Het is een probleem dat wij ook tijdens de wereldoorlog hebben gezien. Het zijn mensen, die dermate sterk zijn opgegaan in het begrip van strijd of revolutie dat zij eenvoudig niet in staat zijn het licht te aanvaarden en daarmee ook de feitelijke onbetekenendheid van de zaak waarvoor zij hebben gevochten in ogeschouw te nemen of de verantwoordelijkheid te erkennen die ook zij dragen voor alles wat er is gebeurd.

De vlucht naar de lagere sferen is de laatste 9 maanden sterk toegenomen; d.w.z. dat zeer velen zich zelfs in duisterder wereldbegrippen terugtrekken. De mogelijkheid om hen eruit te halen is eveneens iets toegenomen. Wij hebben daar heel wat werk te verzetten. Maar als dat op het ogenblik geestelijk zo verloopt, dan moet er toch wel bij zeer veel mensen een angst bestaan voor de werkelijkheid. De werkelijkheid voor zichzelf, van zichzelf en voor de wereld waarin ze leven.

Angst voor de werkelijkheid, leven in een droomwereld dat is voor een wereldgebeuren een enorm riskante zaak. Hoe meer mensen leven met een wereldbeeld dat niet op feiten is gebaseerd, hoe groter de discrepanties zullen worden tussen de mogelijkheden en de denkbeelden. En als dat gebeurt - wij kennen de mensen - dan gaat de mens achter zijn denkbeelden aan en is hij bereid alles te vernietigen, zelfs als dat betekent dat hij zijn eigen mogelijkheden daarmee tot een je van het normale terugbrengt.

Je dit realiseren is alleen maar realistisch denken; en aan realisme hebben wij een grote behoefte. Want het wereldgebeuren van vandaag maakt duidelijk hoe groot de problemen zijn die je krijgt, wanneer een overgang van de ene mentaliteit naar de andere op aarde noodzakelijk wordt. Als u mij toestaat nog iets verder vooruit te lopen, dan zie ik hoe het denkbeeld van menselijke broederschap alleen verwezenlijkt kan worden, indien menselijke vooroordelen kunnen worden afgebroken. Daar ziet het er op dit ogenblik nog wel niet bepaald naar uit.

Nederland is een zeer democratisch land, als je tenminste een Nederlander van de juiste huidskleur bent. In vele andere landen blijkt het precies hetzelfde te zijn. In Engeland is het ook niet zo goed, als je een donkere huidskleur hebt. Ik zou andere gebieden kunnen aangeven waar het zelfs nog erger is.

In andere gevallen zien we enorme afstanden tussen standen. Om dat tot een eenheid terug te brengen betekent de noodzaak een groot aantal van de mogelijkheden waarop het onderscheid wordt gebaseerd teniet te doen. U herinnert zich waarschijnlijk de oorlog. In de oorlog maakte men een verschil tussen neger-bataljons en blanke-bataljons, tot het ogenblik waarop men met werkelijke weerstand te maken kreeg. Op dat moment vond er een versmelting plaats. Die versmelting tussen neger-bataljons en blanke-bataljons is dermate sterk geworden dat hierdoor in het hele daarbij betrokken leger de integratie tussen de rassen verder mogelijk werd. Er kwamen werkelijke neger-officieren enz. Kennelijk is er dus een noodsituatie noodzakelijk om de mensen tot elkaar te brengen, tot een begrip voor elkaar, een waardering voor elkaar.

Indien dit noodzakelijk is en broederschap is de tendens die de toekomst beheerst, dan zullen die noodsituaties moeten ontstaan. Ja, wat meer is, juist door hun onvermogen om elkaar als volwaardige mensen te aanvaarden, zullen de mensen ze zelf veroorzaken. En waar kom je dan terecht?

Nu moet u niet zo pessimistisch zijn en de zaak donker inzien. Het is een feit. Dat niet overal deze dingen op gelijke wijze zullen verlopen is duidelijk. Je kunt niet aannemen dat deze problemen zich op dezelfde manier zullen voordoen in Nederland, Engeland, de Ver. Staten, Italië en Spanje. De strijdpatronen zullen sterk verschillen. De mentaliteit verschilt eveneens en misschien ook wel het vermogen tot innerlijke warmte. Als je innerlijk gevoelswarmte hebt, dan komt die broederschapsgedachte ondanks alles

wel naar voren. Ik meen te mogen stellen, dat Nederland ook in de komende periode nog enigszins een rustpunt blijft in de wereld erom heen waarin allerlei ontwikkelingen die minder aangehaam zijn zich afspelen.

Dan moeten we ook aannemen, dat dergelijke geschillen alleen kunnen worden opgelost door rampen en oorlog. Rampen zullen er zijn, ongetwijfeld. Dit houdt hopelijk in dat de grote staten daardoor worden afgeremd in hun neiging de tegenstellingen en de vooroordelen door middel van de wapens te handhaven. Er zijn echter zeer veel landen en daaronder vele staatjes waar men zo'n ellende gewend is dat een ramp meer of minder niet telt. Juist deze landen hebben de neiging naar geweld te grijpen en zelfs naar onredelijke middelen om daarmee hun wil aan anderen op te leggen.

Hetzelfde geldt in meer of mindere mate voor de groepen die buiten de gemeenschap staan. Je kunt spreken over groeperingen als de PLO, de Rote Armee Fraktion en dergelijke. Er zijn over de gehele wereld groepen mensen - al of niet politiek bewogen - die zich in feite buiten de gemeenschap hebben gesteld. Een deel van hen is geladen met ressentimenten tegenover die gemeenschap. Onder de huidige invloeden en met de noodzaak om de wereld alsnog te aanvaarden zullen wij mijns inziens een toename zien van terreurhandelingen, van onredelijk gedrag juist uit deze minderheids-groepen.

Ik denk, dat wij de komende 20 jaren zeer veel van deze geschillen zullen moeten aanvaarden. Ik neem aan, dat het zeker 15 à 16 jaar vanaf heden is voordat de eerste mogelijkheden tot opbouw van een nieuwe maatschappij zich werkelijk zullen voordoen. Ik meen, dat er daarna nog 120 tot 140 jaren nodig zullen zijn om over de gehele wereld die mentaliteit dermate sterk te bevestigen dat er weer sprake kan zijn van een gemeenschappelijke opbouw en dus ook van maatschappelijke concepten, religieuze concepten e.d. die algemeen aanvaardbaar zullen zijn.

Nu denkt u: moest ik dan juist in deze dagen incarneren. Ik kan dat begrijpen. Maar vergeet u niet, dit is een ontzettend interessante tijd. Als ik spreek over een ramp dan kan die net zo goed bij u gebeuren als ergens aan de zuidpool. En aangezien de plaats waar u woont t.a.v. vergelijkbare over de gehele aarde genomen maar een heel klein plekje is, is die kans maar heel klein dat u er direct bij betrokken zult zijn. De kans is veel groter dat u er indirect mee te maken krijgt. En juist dan kunt u uw geestelijke ontwikkeling, uw bewustwording beter gaan gebruiken.

Een typisch verschijnsel in het wereldgebeuren van vandaag is wel dat gedachten, die worden uitgezonden zo'n grote invloed hebben. Het is anders niet aanvaardbaar dat kleine groepen, die zich op gedachtenconcentratie, meditatie en uitzending van gedachten baseren zo'n grote invloed krijgen in zo'n korte tijd. Verder blijkt, dat het denken van de menigte in korte tijd een zeer sterke afwijking van de rechte lijn vertoont, hetzij naar links hetzij naar rechts. Ook dit kan niet alleen worden geweten aan publiciteitsmiddelen, propaganda e.d. Er moet een andere invloed zijn. Ik zou zeggen: Ook hier is de gedachteninvloed zeer sterk.

Omdat er zoveel verschillende groepen zijn die leren gebruik te maken van hun kwaliteiten (mentale en geestelijke vooral) is het volgens mij onvermijdelijk dat steeds meer mensen zullen gaan deelnemen aan deze beïnvloeding door middel van gedachtenkracht. Indien dit het geval is, dan betekent het dat het denken de werkelijke strijd op aarde moet gaan uitvechten. Het denken moet vanuit zijn eenzijdigheid worden geleid naar een harmonieus geheel waarin tegenstellingen elkaar kunnen ontmoeten en zelfs t.a.v. elkaar een evenwicht kunnen vinden. Ik neem aan, dat dit aspect zelfs binnen 3 à 4 jaren voor u duidelijker kenbaar wordt. Dit impliceert dat u daarbij zelf ook meer betrokken zult zijn.

Het is natuurlijk heel aardig om een cursus te geven over "Het wereldgebeuren" en daarin nog eens terug te graven in Atlantis, Mû en al die ande-

re landen uit een ver verleden. Te spreken over de invloed van de Egyptische beschaving, de verschillende culten en loges in deze tijd, maaar eigenlijk moeten we verdergaan dan dat. Wij moeten tot een besef komen van datgene wat er op dit ogenblik gaande is. Dat is moeilijk te overzien, dat geef ik graag toe, maar het is aan te voelen.

Elke disharmonische invloed die u benadert, moet u proberen op te vangen door een innerlijke harmonie op te wekken. U kunt deze omstandigheden aan. Het wereldgebeuren van vandaag is niet zo maar een chaos waarin u als een hulpeloos wezen wordt meegesleurd. Het is een zich hergroeperende harmonie. Hierin kunt u door uw keuze voor harmonie steeds beter aanvoelen wat uw weg moet zijn, wat u kunt gaan doen, wat u moet voortbrengen. Deze gegevens zijn misschien wel de allerbelangrijkste.

Het verleden is voor ons hulpmiddel om het heden wat beter te beschouwen, om de samenhangen in het heden vergelijkend beter te kunnen overzien. Het is natuurlijk heel leuk om de mensen te vertellen dat de eerste van de Oranjes eigenlijk maar een vuile rebel was in de ogen van de Spanjaarden aan wie hij toch de eed van trouw had gezworen. Maar hij vergat wel gauw zijn eed van trouw. Dat is niet prettig, maar het is waar.

Als wij ons bezighouden met de glorieuze gebeurtenissen van een bepaalde groepering - of dat nu de 80-jarige of een andere oorlog is - dan moeten we ons ook heel goed realiseren wat er eigenlijk aan de hand is geweest; dat het allemaal niet zo mooi is geweest en dat alles wat tegenwoordig gebeurt evenmin zo fraai is als wij het willen zien. Dat zijn wijzelf ook niet. Maar dan staan wij in de werkelijkheid van vandaag. In die werkelijkheid van heden moeten wij reageren op de mogelijkheden en invloeden die er vandaag zijn. Ik heb u er enkele van opgesomd.

De basis van het voortbestaan is de innerlijke evenwichtigheid waardoor een snelle en bewuste reactie op elke verandering van omstandigheden mogelijk wordt. Dat geldt ook voor de stoffelijke mens, dat geldt zelfs voor het dier. Een dier in paniek brengt zichzelf in situaties waaruit het zich niet meer kan redden. Een dier dat beheerst vlucht of aanvalt daarentegen heeft een zeer grote kans zich te handhaven.

Een mens heeft meer capaciteiten en mogelijkheden dan een dier. Het is duidelijk, dat ook voor de mens hetzelfde moet gelden, zelfs in stoffelijke zin. En als er geestelijke invloeden zijn, als mentale beïnvloedingen uit de omgeving een rol spelen, dan geldt eens te meer dat de mens de mogelijkheid heeft om innerlijk de harmonie te bewaren en dat hij ook de mogelijkheid heeft om de nodige kracht uit te zenden die de disharmonie tegen gaat. Maar dan moet de mens bewust en beheerst reageren; niet bang zijn voor de verandering.

U moet u niet afvragen wat uw lot wel zal zijn als dit of dat gebeurt. Wanneer het gebeurt, moet u reageren en niet eerder. U moet zich steeds afvragen: Hoe kan ik in mij de rust en de kracht vinden om verder te gaan? Laat voor de rest desnoods het toeval de onbelangrijke dingen van het leven maar regeren. Het voor mij wezenlijke moet ik in harmonie beleven. Dus moet ik harmonisch reageren met alle middelen van stof en geest die mij ter beschikking staan.

Het wereldgebeuren van vandaag de dag is schijnbaar warrig. De dreiging van oorlog wordt weggepraat, natuurlijk. De dreiging van economische crises wordt een beetje overdreven, omdat bepaalde groepen daarvan voordeel hebben. De eisen die u aan het leven meent te mogen stellen worden opgevoerd door degenen die daar belang bij hebben. U voelt zich daarom heel vaak tekort gedaan. Dat is nu eenmaal de eigenschap van deze wereld. Maar u heeft de mogelijkheid om u voor een groot gedeelte daaraan te onttrekken. Ik wil niet zeggen, dat u opeens de werkelijke feiten kunt weten, als u zich op harmonie instelt, ofschoon u er wel dichterbij kunt komen. Maar ik kan u wel zeggen, dat u beter kunt reageren op de werkelijke omstandigheden, zelfs indien u nog

zekere waanbeelden koestert, zodra u innerlijk een bepaalde mate van harmonie heeft gevonden. U kunt uzelf zowel lichamelijk als geestelijk leren beheersen. U kunt leren altijd positief te reageren waar dit maar mogelijk is en een negatieve reactie vermijden, zelfs als het lijkt dat deze noodzakelijk is.

Het wereldgebeuren van vandaag stelt u voor de keuze wat u bent en zult zijn. Niet ten aanzien van de wereld, want dat probeert de wereld wel voor u uit te maken, maar wat u innerlijk bent, wat u innerlijk betekent. Durft u een beroep te doen op uw innerlijke veerkracht? Durft u uw sentimenten een ogenblik terzijde te stellen om daarvoor in uzelf te zoeken naar rust waaruit u kracht kunt putten? Indien dat het geval is, dan bent u een belangrijke factor geworden in het wereldgebeuren van vandaag. Want dan bent u een van die stabiliteit gevende punten die noodzakelijk zijn om de onvermijdelijke verandering en ommekeer te voltrekken met een minimum aan schade voor de mensheid en met een maximum aan vreugdige mogelijkheden voor allen die de nieuwe tijd in zich durven beleven.

Ik heb in dit betoog tendensen verwerkt die ook te vinden zijn in de Raad van de Witte Broederschap zoals ik die nu ken en dat is een tamelijk groot gedeelte ervan. Mijn verwachtingen zijn gebaseerd op hetgeen ik weet omtrent invloeden, stromingen, kosmische en geestelijke tendensen die niet meer vermeden kunnen worden. Die dus nog niet geuit zijn, maar desalniettemin een vaststaand punt vormen in de toekomst van de mensheid.

Zegt u nu niet dat het zo slecht is. Want als u de innerlijke vrede een beetje weet te vinden, de harmonie voortdurend in u probeert te herstellen, dan zult u merken dat de wereld heel wat beter en aangenamer voor u is dan ze op het ogenblik lijkt. Een groot gedeelte van de ellende van deze wereld is ten slotte mede mentaal veroorzaakt. Als u de mentale oorzaak schraapt, dan blijkt dat u energie genoeg heeft om de andere problemen op een redelijke manier op te lossen.

Hiermede heb ik mijn bijdrage afgesloten. Ik hoop, dat ik door het op deze manier te doen toch een beetje heb beantwoord aan uw verwachting ten aanzien van deze cursus. Ze is - ongeacht alles wat erin staat en wat u wel een beetje terzijde kunt schuiven - in haar gehele tendens belangrijk, omdat ze aangeeft wat er zich nu in de wereld afspeelt en duidelijk maakt hoe u daarop kunt reageren om de toekomst te verbeteren.

-:-

DE ONTWIKKELING VAN HET OCCULTISME.

In deze tijd is er erg veel belangstelling voor alles wat onder de naam occultisme kan worden samengevat. Geen wonder overigens, want ergens moet het nieuwe vandaan komen en het monster van Loch Ness is langzamerhand uitgediend. Die belangstelling heeft echter één groot voordeel: ook de wetenschap kan zich nu wat gemakkelijker bewegen op terreinen die eens alleen het gebied heten te zijn van kwakzalvers en halfzachte mensen.

Er komen een aantal eigenaardige zaken naar voren. De vraag b.v. of reïncarnatie bestaat, heeft langzamerhand geleid tot een groot aantal onderzoeken waarbij soms de onderzoekers het ene ogenblik juichend uitroepen dat ze bestaat en het volgend ogenblik toch maar teruggrijpen naar de cellulaire herinneringen waardoor men ook herinneringen van het voorgeslacht

in zich zou kunnen bewaren.

Interessant is daarnaast dat de z.g. paranormale krachten weer meer op de voorgrond komen. Telepathie is nog niet zoals hypnose het onderwerp geworden van schriftelijke cursussen. Maar toch blijkt telepathie op het ogenblik ernstig bestudeerd te worden en wat meer is: men probeert bruikbare telepathen te ontwikkelen. Zij hebben hun voordelen, dat is duidelijk. Denk eens aan spionage, het contact houden met ruimtevoertuigen e.d. Ook telekinese heeft een indruk achtergelaten die bij vele wetenschappers nu voert tot pogingen het telekinetisch vermogen niet alleen te bepalen maar ook te ontwikkelen. Het meest interessant van alles is voor mij wel de steeds geringer wordende afwijzing t.a.v. paranormale praktijken van medische en andere aard.

De mens wordt geconfronteerd met kwaliteiten en eigenschappen waaraan hij lange tijd niet heeft mogen denken. Iemand uit de jaren 1400 die zou zeggen wat nu algemeen wordt gepubliceerd, zou ongetwijfeld door de Inquisitie op een zeer pijnlijke manier voor de redding van zijn ziel ter ziele zijn gebracht. Wat dit betreft is de mensheid een stap verder gekomen. Het is alsof de geestelijke wereld langzaam maar zeker een meer aanvaardbaar deel van het menselijk bestaan begint te worden.

Het occultisme heeft altijd naast de vele methoden, die ook in deze tijd twijfelachtig mogen heten, toch de mogelijkheid tot zelfontwikkeling gebracht. Men heeft een aantal scholingen ontworpen. Men heeft zelfs filosofieën ontwikkeld waardoor mystici - ongeacht hun eigenaardige benadering van de feiten - toch in staat moeten worden geacht nieuw licht daarop te werpen en vaak nieuwe samenhangen te openbaren.

Dat het occultisme in deze dagen zo op de voorgrond treedt, is natuurlijk niet zo erg vreemd. Het zou zonderling zijn, indien het er niet was. Want op alle andere gebieden begint men langzaam maar zeker vast te lopen. De legenden zijn de wereld uitgeholpen. De onbekende horizonnen bestaan niet meer. Die zijn gefotografeerd hetzij uit een vliegtuig hetzij door ruimtevaartuigen. Wat er overblijft is het gebied van de geest.

Als we nu dit gebied van de geest nader in ogenschouw nemen, dan blijkt dat we te maken hebben met een ontleedbaar en een niet-ontleedbaar deel. Jung heeft het eens omschreven als de terra incognita temidden van het menselijk besef. De poging om dit onbekende gebied langzamerhand in kaart te brengen zou de mensheid kunnen voeren naar een beter besef van haar eigen wezen en een juister gebruik van haar eigen mogelijkheden.

Wat zijn de punten van het occultisme waarmee men zich zou moeten bezighouden?

De grote invloed die door klank en andere magie op de mensen kan worden uitgeoefend. En dan niet op een bijna bewusteloze manier zoals dat bij rockmuziek of reclame jingles gebeurt, maar in een bewuste benadering van de beïnvloeding van de geestesgesteldheid van de mens.

Het is mogelijk om u door geluid minder pijngevoelig te maken en u door geluid ook te brengen in een toestand van meditatie.

Het is mogelijk u te stimuleren of af te remmen. Deze geluidsmagie zou wel eens veel belangrijker kunnen blijken te zijn dan men denkt.

Voor degenen die weten hoe de menselijke ontwikkeling verloopt: Wapens zijn altijd het eerste dat wordt geproduceerd. Men is op het ogenblik bezig met het ontwerpen van een geluidswapen dat door vliegtuigen boven belangrijke plaatsen kan worden gebracht. Wanneer men daar bepaalde geluiden uitzendt, dan is het mogelijk om de mensen hierdoor in een soort stupor te brengen (een toestand van halve verdoving) waardoor ze zich niet kunnen verzetten. Het is duidelijk, als men dit kan, dan kan men ook andere geluiden gebruiken. Er zijn heel wat bruikbare manieren om een mens los te maken van lichamelijke gevoelens van vermoeidheid of beperktheid, zoals b.v. de marsmuziek die al zolang daarvoor werd gebruikt.

Dat men daarnaast probeert met z.g. sub-sone en super-sone geluidswapens eveneens een mogelijkheid te vinden om mensen b.v. grote angsten of gevoelens van verhevenheid te bezorgen mag ook al geen wonder heten. Want als men een mens angsten kan bezorgen - hoe onredelijk ze ook zijn - dan is het daardoor mogelijk die mens gemakkelijker te manipuleren. Als men de mens daarna kan belonen met een gevoel van verhevenheid, dan is het voor degene die dat kan geven gemakkelijker om hierdoor volgelingen te winnen. Als wapen wordt deze magische mogelijkheid ontwikkeld. Maar het betekent wel, dat men langzaam maar zeker doordringt in de betekenis die trillingen hebben voor het menselijk wezen. En als men dat doet, dan komt men heel dicht bij een wetenschappelijke benadering van zaken als astrologie en zelfs van de stralingen waarover wij vaak spreken.

Het is een langzaam en beperkt doordringen in het gebied van het onbekende, ook het onbekende in de mens. Als wij kijken naar de manier waarop men nu bezig is om bepaalde impulsen van de hersenen af te lezen en te gebruiken om daarmee een besturingsmogelijkheid te scheppen voor voertuigen, indien het lichaam niet in staat is zich te bewegen (b.v. bij een enorme versnelling), dan komen we al heel dicht bij een koppeling van het hersensignaal (dus ook de telepathische mogelijkheid) aan de machinale, de technische mogelijkheden van deze tijd. Ik meen, dat ook dat van groot belang is. Misschien nu nog niet, want men begint altijd met misbruik te maken van dergelijke dingen. Maar op de lange duur zou het wel eens kunnen leiden tot de mogelijkheid van de mens om zich meer en meer onafhankelijk te maken van de beperkingen van lichamelijke bewegingen in zijn eigen milieu.

Typerende proeven worden ook genomen in bepaalde grote staten o.a. Italië. Daarnaast worden er experimenten gedaan in India onder toezicht van de een of andere Swami, in Canada, in de U.S.A. en niet te vergeten in een stuk of tien steden in de USSR, met wat wij noemen uittreding: het projecteren van het eigen bewustzijn naar een andere plaats op de wereld, het waarnemen op afstand.

Nu kan dat heel oud worden genoemd. Het is eigen al gebruikt in de tijd van het Oude Egypte. Maar dit betekent wel, dat er nu technieken worden ontwikkeld waardoor een wetenschappelijk bewezen en controleerbare uittreding mogelijk is. Door de techniek bewijst men - of men dit wil of niet - ook de waarde en de betekenis van uittredingsdronen, geeft men een betere richtlijn voor de interpretatie van waarnemingen die in een dergelijke toestan worden gedaan. Ook hier wordt het onbekende gebied in de menselijke psyche wat meer inkaart gebracht en zal het op den duur ook voor een ieder meer bewust bruikbaar zijn.

Een aantal heel vreemde onderzoeken is kort geleden gestart. Men houdt zich bezig met verschillende godsdiensten als o.a. de voodoo. Er zijn nog andere van die groeperingen: bepaalde groepen van afwijkende christenen met hun eigen profeten zoals die in Zuid-Amerika bestaan. Men probeert na te gaan wat er nu feitelijk gebeurt, wanneer iemand daar tijdens een soort dans in trance raakt. Wat de eigenlijke invloed is die spreekt.

Daarnaast probeert men na te gaan in hoeverre de magische procedures die men pleegt te volgen werkelijk invloed kunnen uitoefenen op anderen en ook op voorwerpen. Het wonderlijke is, dat men hier tot nu toe de conclusie heeft moeten trekken dat op een redelijk niet verklaarbare wijze door zeer kleine voorwerpen invloeden worden overgebracht die het denken van een mens sterk blijken te beïnvloeden.

Men heeft ook geconstateerd, dat tijdens dergelijke plechtigheden op een nog niet te definiëren wijze invloeden worden uitgezonden waardoor het gevoelsleven van mensen tot op grote afstand in zekere mate kan worden beheerst. Ook hier denk ik, dat men allereerst zal zoeken naar gebruiksmogelijkheden vanuit het standpunt van de huidige machthebbers. Maar als men

dit doet, dan brengt men de magie over uit de sfeer van het onbekende en eventueel bedrieglijke naar het wetenschappelijk en het wetenschappelijke bewijs.

Ik denk, dat u daarover in de komende tijd ook wel het een en ander te horen zult krijgen. U zult worden geconfronteerd met zelfs hele disputen over vragen als: Bestaat reïncarnatie wel of niet? Is uittrekking wel of niet mogelijk? Wat gebeurt er in feite, wanneer een medium optreedt? Wat gebeurt er in feite als we telepathische contacten hebben? In hoeverre zijn telepathische contacten vergelijkbaar met empathische contacten en in hoeverre niet? En al die dingen meer.

Het onderzoek van het occulte betekent dat de mens begint te leren hoe hij een groter deel van zijn persoonlijkheid moet gebruiken. Laten we nu maar eerlijk zijn. Een mens gebruikt op het ogenblik 50 %, soms minder, van zijn hersencapaciteit. Zijn beheersing daarover is ten hoogste 50 %. Als we echter al die geestelijke waarden en capaciteiten en de andere gevoeligheden die een mens bezit ook leren beheersen, zal die beheersbaarheid kunnen oplopen tot 80 %. En 80 % van je hersencapaciteit bewust kunnen gebruiken houdt ook in dat je veel meer kunt waarnemen, meer herinneringen kunt opslaan en waarschijnlijk ook veel sneller en juister kunt associëren. Dus de bewustwording van de mens wordt met dit alles gediend hoezeer het in wezen waarschijnlijk een modeverschijnsel is. In dit verband is het interessant na te gaan hoe men werkt met de mogelijkheden van de mens.

Er zijn systemen, zoals dat van Ron Hubbard, waarvan je kunt zeggen: De resultaten zijn eigenlijk vraagwaardig. En wegens het resultaat verwerpt men dan zonder meer het systeem. Aan de andere kant vraag je je toch ook wel af, of het voor een mens niet mogelijk is om zijn eigen gesteldheid met een tamelijk eenvoudige meetapparatuur voortdurend in de gaten te houden, als hij dat wil. Als een mens zou weten welke lichamelijke emoties er zijn, wat de werking is van zijn denken, wat de uitstraling is die hij voortbrengt, zou hij dan niet veel beter daarmee kunnen werken? Een controle zal in het begin van buitenaf noodzakelijk zijn.

Ik voorzie een ontwikkeling (en die hangt misschien ook samen met de Aquariustijd waar iedereen het voortdurend over heeft) waarin de mens bewust een groter gedeelte van zijn psyche kan gebruiken en beheersen. Ik voorzien niet dat daardoor de techniek terzijde wordt geschoven, dat is onzin. Maar ik geloof, dat een groot gedeelte van het z.g. occulte uit deze dagen meer en meer zal worden geïntegreerd in een toch wel technische maatschappij.

Ik krijg verder de indruk - zowel op aarde als in de geest, zijn daarvoor allerlei aanleidingen - dat dit proces in de komende tijd aanmerkelijk zal worden versneld.

Hoe kan de occulte factor in een menselijk leven worden versneld? Wel, ik heb al geluid genoemd. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om dit te doen met geuren, met kleuren en met belichting. Kortom, via zintuiglijke prikkels. Dan hebben wij ook de mogelijkheid om dit te doen door herinneringsprocessen. Je kunt een aantal symbolen achtereenvolgens denken en als je daarin geoefend bent, resulteert dat in een openstaan of gesloten zijn voor allerlei trillingen van buitenaf.

Nu zie ik dat invloeden van buitenaf zeer sterk gaan worden op aarde bij degenen die dit geestelijk kunnen bevorderen. Neptunus krijgt een toenemend sterke invloed. En hoe wisselvallig die inwerking op de normale mens ook moge zijn, zeker is het dat zijn occulte vermogens daardoor sterker worden gestimuleerd, zelfs op een semi-stoffelijke basis.

Dan constateer ik dat er kosmisch gezien een aantal stralingen van langere duur op komst zijn die eveneens - maar nu van meer geestelijke zijde, soms van astrale kant - een grotere integratie van de ervaringen in de mens tot stand brengen en daarmee waarschijnlijk ook een uitbreiding van hetgeen waakbewust voor hem bereikbaar is. Het is dus niet zomaar een spelletje dat ik

zeg: Het occultisme is een modeverschijnsel, het zal voorbijgaan. Neen. Ik meen zelfs daartegenover te mogen stellen, dat de omstandigheden langzaam maar zeker het occulte kenbaar gaan maken. Dat steeds meer mensen kwaliteiten en capaciteiten in zich gaan ontdekken die men in een menselijke samenleving alleen kan dulden, indien ze verklaard kunnen worden, indien ze gereguleerd kunnen worden en kunnen worden ondergebracht in een geheel.

Als u denkt dat dit overdreven is, laten we ons dan eens afvragen wat er zou gebeuren, als er een goede, bewuste telepaath werkzaam zou zijn in b.v. de buurt van het Binnenhof. Deze zou alle afspraakjes in de wandelgangen en alle overeenkomsten en koehandel tussen de verschillende fracties kunnen volgen en misschien zelfs staatsgeheimen kunnen openbaren. Het is duidelijk, dat je zo iemand niet kunt dulden.

Stel nu, dat je in staat bent om de Kamer af te schermen, maar dat je die man wel kunt inzetten om b.v. een gestolen voorwerp op te sporen, vermiste mensen op te sporen, dan heeft hij ineens een heel andere betekenis gekregen. Zolang die uitkomsten niet controleerbaar zijn en dus niet betrouwbaar genoeg, zit je met moeilijkheden. Maar stel, dat je nu - al is het maar via meters of op een andere manier - iets van die processen van innerlijk erkennen of van zoeken en uittreding kenbaar kunt maken, dat je de ontvangen telepathische impulsen niet alleen via de telepaath maar dat je ze op een grafiek kunt zetten, dat je precies kunt zien welke impulsen er zijn binnengekomen, dan mag de telepaath ze vertalen, maar hun aanwezigheid is geconstateerd. Kijk, dan kom je een eind verder. En dat is nu alleen maar een telepaath en misschien iemand die kan uittreden.

Stel je eens voor wat dan een telekineet kan doen. Er is een atoomcentrale die in een kritieke toestand komt. Dat betekent, dat bepaalde schakelaars uitgeschakeld moeten worden en dat dat alleen kan gebeuren in een ruimte die misschien vol staat met radio-actieve stoom of iets dergelijks. Stel nu, dat er een telekineet is die zich daarop concentreert en zonder stoffelijk aanwezig te zijn en dus zonder stoffelijk schade op te lopen in staat is om dat uit te schakelen. De radio-activiteit die voor het menselijk lichaam destructief zou zijn, kan voor de poden die de man uitstulpt in feite een extra energiebron zijn waaruit hij nog meer kracht kan onttrekken, zodat hij dingen kan doen die voor een normaal mens zelfs niet denkbaar zouden zijn, misschien zelfs de plaats kan innemen van handelingen die alleen door zware machines gedaan zouden kunnen worden. Het zou de moeite waard zijn om dergelijke mensen in de buurt te houden. Zelfs bij de een of andere olieramp.

Een goed telekineet is misschien in staat om die ene lading explosieven met heel weinig moeite precies in dat boorgat te brengen en daardoor de noodzakelijke explosie teweeg te brengen. Mogelijkheden zijn er te over. Zodra het occulte bruikbaar wordt en het ook stoffelijk benaderbaar is, zijn de toepassingen daarvan talloos. Dat is nu hetgeen ik in de komende tijd meer en meer ga verwachten.

Er is een tijd geweest dat men heeft gezegd: Alleen de gangbare medische discipline is aanvaardbaar. Nu begint men vergelijkende studies te maken tussen gangbare medische discipline en praktijken die tot voor kort als kwakzalverij of erger werden verworpen. Dat betekent dat iets van het occulte gebied van de magnetiseur, de kruidkundige, de handoplegger e.d. geïntroduceerd kan worden in de medische wetenschap. En dat betekent weer dat de hele situatie verandert.

Er zijn mensen die instinctief een diagnose kunnen stellen. Andere mensen nemen microtekens in de fysionomie waar en kunnen aan de hand daarvan een diagnose stellen. Een dergelijke diagnostiek is sneller en meestal nog betrouwbaarder ook, als je maar over een betere achtergrond kennis beschikt dan de gebruikelijke. Het zou dan mogelijk zijn om veel sneller en exacter

diagnosen te stellen en wat meer is, om zelfs daarmee de juiste therapieën toe te passen. Ik weet het wel, er zullen genoeg geneesheren zijn die nog niet daarmee willen beginnen; die zitten nog met hun specialistisch afgesloten wereldje. Maar het is duidelijk dat het in opkomst is.

Het occultisme begint langzamerhand volwassen te worden. Het is uit de sfeer van de magie en de geheimtaal langzamerhand gekomen tot een mate van integratie met de menselijk redelijke wereld.

De wetenschappen van de magiërs zijn op dit moment voor uw wereld nog niet te benaderen. Zelfs hij, die de boeken van de magiërs bestudeert, komt slechts tot een beperkt begrip van wat mogelijk zou kunnen zijn. Alleen de ingewijde, die de geheimtaal verstaat, weet wat de magiër bedoelt met hetgeen hij neerschrijft in zijn werken. Grimoires en dergelijke boeken zijn nu nog betekenisloos. Ze zijn alleen maar aanleiding tot bijgeloof. Maar als wij komen tot een redelijke benadering ervan, gaan we ook beseffen dat de terminologie en wat dat betreft ook delen van de alchemie niet veel meer zijn dan een geheimtaal. Aangezien ook deze zich bezighouden met verschijnselen als uittreding, het gebruik van paranormale vermogens, het zenden van gedachten, is het heel goed denkbaar dat er een soort Steen van Rosette ontstaat waardoor men de termen leert ontraadselen van die mensen met hun filosofische en magische betogen. Ik denk, dat ook dit een uitbreiding van de menselijke kennis ten gevolge zal hebben.

Het occultisme - de naam zegt het al - is duister voor de gewone mens. Maar als men eenmaal doordringt in die duisternis, blijkt ze in zich enorm veel licht te bergen. Het vinden van dat licht is nu ook langs officiële en redelijke weg mogelijk aan het worden. Het occultisme verliest zijn isolement. Het dringt door in de gewone zakelijke wereld van de mens.

De gewone zakelijk mensen zullen het occultisme proberen te gebruiken zoals ze alle dingen gebruiken die ze leren kennen. Wat ze niet beseffen is, dat het gebruikmaken van de machten die het occultisme binnen het menselijk bereik brengt gelijktijdig eisen stelt aan het menselijk innerlijk. Je kunt alleen bezweren, indien je innerlijk rustig bent, zelfvertrouwen hebt, harmonie bezit.

Tot nu toe was dat een aardig verhaal. Maar als je die krachten werkelijk gaat gebruiken, al is alleen maar voor het bezweren van bepaalde natuurkrachten of mijnentwege voor het zoeken naar olie met een wichelroede, dan zul je geschoold moeten zijn in die innerlijke processen om resultaat te hebben. Dat betekent, dat de integratie van het occultisme in de technische wereld van de mens van vandaag tevens de noodzaak schept tot geestelijke scholing. Maar is die geestelijke scholing eenmaal een feit, dan verschuiven de waarden. Dan is niet meer eenzelfde waarde-oordeel mogelijk en kan men niet meer de stoffelijke wereld op dezelfde manier benaderen. Wat meer is, dan vallen bepaalde bedrieglijke methodieken, die in de maatschappij tot nu toe grote opgang maakten, langzaam maar zeker weg omdat ze steeds meer en duidelijker doorzien worden.

Er kan dan het ogenblik komen dat reclame alleen nog maar een folkloristisch gebruik is, politiek alleen nog gebaseerd kan worden op eerlijkheid en zelfs geloof alleen maar kan bestaan door het vermogen te delen in een gemeenschappelijke harmonie. Als dat wordt bereikt, dan heeft de mensheid een verandering ondergaan die haar rijp maakt voor vele jaren van werkelijke vrede en van grote menselijke vooruitgang.

Ik ben ervan overtuigd dat dit proces op dit moment zich reeds aan het afspelen is en dat het binnen afzienbare tijd zover zal zijn gevorderd dat ook de normale mens steeds meer wordt geconfronteerd met deze innerlijke waarden die bijdragen tot het scheppen van de nieuwe mentaliteit en dus ook van de nieuwe wereld waarin de mens menswaardiger kan leven.

x Op welke termijn verwacht u dat die ontwikkelingen voor de mens duidelijk worden?

- Ik denk, dat een deel van die ontwikkelingen nu reeds duidelijk is, omdat we steeds meer te maken krijgen met publicaties waarin het occulte, het paranormale en ook het medisch niet-aanvaarde op de voorgrond komen. Er is dus zeker sprake van een voorbereidende scholing in deze tijd. Als we dan ook nog rekening houden met de ontwikkelingen die zich in de verschillende centra op dit moment hebben afgespeeld en de neiging tot geheimhouding (men wil er wapens van maken) die bestaat, dan moeten we aannemen dat ongeveer 12 tot 15 jaar na heden veel van die gegevens meer algemeen bekend zal worden. Dan is wat men nu heeft bereikt achterhaalde kennis geworden. En dan wordt ze pas algemeen toegankelijk.

We moeten dus aannemen, dat het proces begint in deze dagen, langzamerhand een versnelling ondergaat, onderbroken waarschijnlijk door een poging van bepaalde belangengroepen om het occulte terug te dringen en dat we pas in 1988 te maken krijgen met een nieuwe versnelling in de benadering van tot nu toeduistere zaken en dat we ongeveer honderd jaar later een mensheid zullen hebben waarin een groot gedeelte van die kennis reeds is geïntegreerd in de opvoeding en in de maatschappelijke structuur.

x Dan zijn de wapens ook al verdwenen?

- Daar vraagt u mij wat. Op het ogenblik, dat iedereen een vuistwapen heeft, moet je je politie al bewapenen met snelvuurgeweren en kanonnen. Op het ogenblik, dat de mensen echter in staat zijn die buit te maken (dat zou kunnen als ze vuistwapens hebben), moet je alweer komen met bommen. En als de mensen dan in staat zijn ook iets dergelijks te gebruiken, moet je al komen met atoombommen. En als zij ook de atoombommen hebben, dan kun je eigenlijk niet verder meer gaan; dan moet je wel tot vrede komen. Dat is toch duidelijk.

Een van de processen die zich op het ogenblik afspeelt is het steeds meer gebruiken van wapens door kleine groepen op dezelfde wijze als regeringen die normaal gebruiken om hun inzichten tegen de wil van anderen in door te zetten. Dat breidt zich steeds verder uit. Dat impliceert weer volgens mij, dat in dit proces die wapens in het begin begeerd worden omdat ze wapens zijn, maar daardoor hun betekenis als wapen verliezen, ofschoon ze als feit blijven bestaan. Als die feiten nu ook voor andere doeleinden bruikbaar zijn, dan krijgt men werkelijk een periode waarin men zijn zwaarden gaat omsmeden tot ploegijzers, al is het alleen maar omdat dat de enige manier is om er nog beter van te worden; iets wat bij de mensen altijd erg belangrijk is, zeker bij de Nederlander.

-:-

DE NIEUWE MENS.

Men sprak mij van de nieuwe mens
en wees een lichtschijn aan.
Maar toen ik keek, zag ik de oude mens,
alleen meer lichtend staan.
Want mens is mens, geest is geest en ziel is ziel
en dat zal altijd zijn.

De nieuwe mens is heus niet een andere mens. Het is eerder een mens, die uit het bestaan verder werkelijkheid kan puren, die waan doorziet, eigen krachten wel erkent en niet misbruikt.

De nieuwe mens dat is een mens, die met veel moeite en veel strijd misschien heeft moeten leren dat het beter is om zelf bewust iets goeds te zijn dan tegen kwaad te protesteren.

De nieuwe mens dat is een mens, die strevend naar de onafhankelijkheid zijn eenheid gaat beseffen met een totaliteit van mensen waarin hij leeft.

De nieuwe mens dat is een mens, die niet meer méér wil zijn dan anderen omdat hij beseft dat dat de eisen stelt waarvoor hij niet de kracht en ook niet het verlangen heeft.

De nieuwe mens dat is de mens zoals hij al vandaag bestaat, maar dan ontdaan van vooroordelen, eenzijdigheid en haat.

De nieuwe mens dat is een mens, die eindelijk de grens niet meer vermijdt die tussen zijn en geestelijk zijn is neergelegd en die in de werkelijkheid wil leven, ook als dat betekent dat hij niet meer kan streven zoals hij ooit gedaan zou hebben.

De nieuwe mens, kortom, is elke mens die in zich grenzen overschrijdt en uit zichzelf de waarheid meer ervaart en - de totaliteit erkennend - zichzelf is zoals hij daarin zelf moet zijn.

De nieuwe mens dat bent ook u in dit leven of in een volgend bestaan, in deze eeuw of misschien eerst wanneer er vele eeuwen zijn vergaan. ik weet het niet. Maar in u leeft de kracht die de werkelijkheid kan beleven. In u bestaat de nacht om te uiten wat in de geest en niet alleen in het voertuig schuilt.

U bent de nieuwe mens nog voor zichzelf verhuld, nog steeds beladen met de illusies van noodzaak, plicht en schuld en toch begin van werkelijkheid waarin het "ik" zichzelf erkent en weet: dit ben ik, dit moet ik zijn. Zodat hij al zijn krachten wendt naar dat wat is de werkelijkheid waaruit hij zelve is en leeft.

Dan mag ik u, aanstaande nieuwe mensen, een aangename, hopelijk ook zomerse periode van rust toewenstn. Mag ik daarnaast de hoop uitspreken dat wij hetzij in bijeenkomsten of elders elkaar nog vele malen zullen mogen ontmoeten.

:--: