

Wat is de godel gericht tot God ? (Gent 8/58)

1./Indien oprecht gebeden : een eenwording van het:Ik met de Cosmos - zy het voor een korte wyle - als zedelijk van onbegrypelyk grotermaats

2./indien gebeden als een poging om verantwoording van het:Ik af te wendelen , om verryking te krygen buiten eigen moeite, : een dwaasheid waarin men sichzelve bedriegt en teleurstellingen opdoet!

Vraag: Is U akkoord dat het eigenlyk gebed een aansporing is van het Ego tot sich zelf, en dat dus het Onderbewustzyn beter werkt, beter het bewustzyn doet werken ? Indien men dat gedacht maakt holgt, is het dan niet dat men de directe hulp van een geest of van God verwerpt ?

Ik zie niet in waarom . Want kunnen wy bestaan buiten God ? Als ik in het gebed in de 1ste plaats , wat altyd is , tot myzelf sprekende, myzelf duidelyk maak wat myn verlangen en behoefte is, dan wend ik my tot myzelf en door myzelf tot de Goddelyke Kracht in my, die een verwerkelyking mogelijk maakt .

Heeft U geduld om kort enkele woorden van my over gebed aan te horen ?

### G e b e d

is in feite een stelling van geloof . Zonder geloof kan men niet w a a bidden . Zonder gebed is een geloof niet volledig , want een geloof vraagt een uiting en een vaststelling .

Wie werkelijk bidde~~n~~ k a n , bidt niet om iets te verkrygen , wetende dat indien er een God bestaat die volledig volmaakt en al goed is , al datgeen waarom men zou kunnen bidden, in het:Ik reeds bestaat !

Daarom moet men niet by het gebree~~n~~ trachten te smeken naar buiten toe , of zelfs tot eigen onderbewustzyn . Maar moet men trachten voor zich de zekerheid uit te spreken dat al het gewenste werkelykheid is door de kracht van de eeuwigheid en den cosmos waartoe men behoort .

Na zé gebeden te hebben zal men handelen ALSOE het gewenste verkregen ware , en indien men dit oprecht en werkelijk doet , verwerkelykt het zich op dit ogenblik .

Wie werkelijk bidt in oprecht vertrouwen, met een aanvaarding dat alle gedachten die de mens kan uiten in een volmaaktheid bestaan , au reeds, voor hem en allen, die wordt in deze gedachte gebracht tot een verwerkelyking van dit gedachte, zynde in het cosmische , doch ook zynde in eigen leven .

De sieke die niet zegt : "Heer genees my" maar wel zegt "Heer ik dank U dat gy my genezen hebt" en handelt alsof hy genezen ware, IS genezen . --- De arme die niet zegt : "Heer, geef my geld" maar wel "Heer, ik dank U voor de rykdom my geg~~ge~~ven " en uitgaande om te doen wat er noodzakelyk is, vindt en verkrygt de middelen om dit te volbrengen zonder eenige fout .

W a a r bidden is niet een nederig smeken tot God , zoals velen denken. De wyze zei : wie de goden bidt om te verkrygen, neemt aan dat ze zyn behoefte niet kennen . wie myn behoefte niet kent, kan ze niet vervullen . God kan geen God zyn zonder myn behoeften te kennen. Zo zal ik nooit vragen , doch slechts d a n k e n , waar ik weet dat waar de behoefte my zelf bewust is geworden, God ze voor my vervult .

Milaas, is deze wyze van bidden op aarde verloren gegaan !

Gebed. vervolg.

De mens vouwt zich de handen en smeekt tot God en zegt tot zich zelf : misschien kryg ik één duizendste van wat ik vraag .

Dit is even dwaas als naer oen winkel te gaan om te zeggen : "geeft u my een half pond bonbons " , met de gedachte : misschien kryg ik er één .

In de Cosmos z y n alle dingen . Zy worden niet afgewogen pons-pons gewyze , ze worden niet u i t g e d e e l d als een almoca .

Wie licht is , is deel van Cosmos .

Wie deel is van den Cosmos kent de volmaaktheid van den Cosmos , en k a n ze zich zelf werkelykheid maken indien hy zyn cosmisch bestaan aanvaardt .

Dit is waarheid van het gebed . Wanneer het onkerkelyk klinkt , vergeeft u my om myn oostersche afkomst .