

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

11 augustus 1967

Goedenavond, vrienden.

Bij het begin van deze bijeenkomst wijs ik u, zoals dit gebruikelijk is, er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wat ons onderwerp betreft: meestal proberen wij aan het einde van het seizoen, nog een bijzonder onderwerp te brengen. Voor heden moet ik u echter wel spreken over:

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Degenen onder u, die zich de moeite hebben getroost na te gaan, hoe onze uitleggingen van bestaande mogelijkheden, moeilijkheden en omstandigheden tot werkelijkheid werden, zullen hebben vastgesteld dat inderdaad de gehele wereld op het ogenblik in de toestand van verwarring verkeert, die wij reeds lang geleden voor deze tijd hadden voorzien. Toch blijkt, dat sommige ontwikkelingen gunstiger zijn, dan wij hadden kunnen en mogen verwachten. Dit vooral is de reden van mijn afzien van een meer bijzonder onderwerp: ik meen er goed aan te doen u bepaalde punten nogmaals onder de aandacht te brengen.

In de eerste plaats wil ik dan wijzen op het conflict in China. Dat hier een grote onrust zou ontstaan en blijven voortbestaan tot zeker ruim einde december, stond voor ons wel vast. Onverwacht gunstig is daarbij voor ons echter wel de zeer sterke tegenstand, die het regime van Mao op het ogenblik daar ondervindt. De achtergrond van deze weerstand ligt enerzijds in de teleurstelling hij een groot deel van Mao's volgelingen, maar wordt aan de andere kant toch ook wel zeer sterk gestimuleerd door economische noodzaken. Het zijn voor alles deze laatste economische ontwikkelingen, die in deze - ideëel toch wel zeer besloten gemeenschap - een overwicht kregen op de algemeen toch wel aanvaarde stellingen. In de nabije toekomst zullen er in dit land wel enkele compromissen gesloten worden, zodat het wel zeker is, dat het leger, na zijn schijnbare verdeeldheid, een maximum aan macht gewint. Nu blijkt echter het leger in China, veel minder dan de staatslieden daar, de neiging te hebben om naar buiten toe tot agressie te komen. Het grote gevaar in de gehele ontwikkeling was wel een voortijdig, snel en met grote middelen optreden van China o.m. in Vietnam en Laos. Voor de staatslieden was een dergelijke agressie naar buiten toe namelijk een ideaal middel geweest, om voor de in het land bestaande spanningen en onrust, naar buiten toe een uitlaat te scheppen. Kennelijk is men niet geslaagd in deze opzet, omdat zowel in Noord-Vietnam als in China zelf grote groepen zich tegen een dergelijk ingrijpen en alle daaraan verbonden consequenties verzetten.

Interessant is daarnaast, dat de geschillen, gewapend - die wij in Buiten Mongolië en de Mongolei hadden verwacht, - weliswaar plaats vonden, maar van een veel mindere intensiteit waren, dan wij hadden verwacht. Er zullen daar in de nabije toekomst nog wel gewelddaden plaats vinden. Toch kunnen wij erop rekenen, dat ook hier geen directe oorlog tussen Rusland en China zal uitbreken en - wat meer is - dus de gewelddadigheden naar buiten toe ook in het noorden van China beperkt blijven. Dit heeft, zowel geestelijk als materieel, enkele zeer gunstige gevolgen. Materieel gezien betekent dit, dat, terwijl de economische ontwikkelingen in China niet geheel geschaad worden, de krijgskundige ontwikkeling en vooral de macht van een te eenzijdig gerichte ideologie zeer worden beknot. In dit verband is het interessant te zien, hoe juist in de laatste tijd steeds meer bepaalde in wezen Confuciaanse en Laoïstische wijsheden opgang doen. Men zoekt kennelijk in het oude erfdeel van het volk terug, in de hoop, er de nodige wijsheid te vinden voor een oplossen van de dringende problemen van het heden. Geestelijk gezien impliceert dit ook, dat bij velen een bereidheid bestaat zich open te stellen voor niet meer zuiver

materialistische waarden en gedachten. Er is een langzame overgang naar het meer transcendente denken aan de gang, waarbij geestelijke waarden en krachten op eenvoudiger wijze toegang zullen kunnen krijgen tot rond 1/5 van het Chinese volk. Indien u dit in aantallen uitdrukt, zult u zien, dat dit een zeer grote menigte is. Wij hopen dan ook, dat een werkelijk ernstige crisis in de komende maand in en rond dit land althans sterk zal kunnen worden beperkt. Dit houdt voor de gehele wereld een vergroting van internationale stabiliteit in een tijd van spanningen in.

Een ander, eveneens interessant verschijnsel, is de grote en felle controverse in de USA die tussen bevolkingsgroepen bestaat. Ook hier hebben wij reeds lang geleden het komende geweld geconstateerd en duidelijk gemaakt, dat dergelijke verschillen nuttig en zelfs noodzakelijk zijn, ook, om politiek gezien, een te eenzijdig werken in, en ingrijpen in de wereld door de USA te beperken en daarmee een verkeerde ontwikkeling te voorkomen. Daarbij ligt de nadruk o.m. op de kwestie Vietnam; daar zal de gehele wereld de gevolgen kunnen constateren. Nu blijkt, dat uit de gewelddadigheden, die u in de eerste plaats ziet en waarvan in nieuws e.d. natuurlijk het meeste wordt gesproken, zich aan beide kanten bezinnelijke groepen hebben geformeerd. Deze groepen blijken niet in het bijzonder religieus of desnoods a-religieus te denken, maar zich in de eerste plaats met de mens zelf bezig te houden. Wij zouden kunnen zeggen, dat humanitaire overwegingen zowel bij een steeds groeiend deel van de negerbevolking als in steeds groter wordende blanke kringen een steeds sterkere invloed krijgen. Wij zien hierin eveneens een goede mogelijkheid om de gehele situatie in de USA binnen niet al te lange tijd te veranderen.

Politieke veranderingen zijn reeds nu als gevolg van hetgeen zich, zowel binnenlands als in Vietnam afspeelt, bijna niet te vermijden. Laat ons dit vooral goed begrijpen. Het zal bv. voor de huidige president wel heel moeilijk worden zich bij komende verkiezingen te handhaven. Moeilijker echter nog zal het zich handhaven zijn voor groepen van hooggeplaatste personen in en buiten het Pentagon, die voor de laatste politieke avonturen van de USA aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wij vinden vele van deze personen in de Cia, terwijl daarnaast enkele van de belangrijkste figuren, die zullen vallen, deel uitmaken van de z.g. geheime staf. Hier zijn een aantal mensen die macht en krachtadig optreden - om niet te zeggen geweld - als een en hetzelfde beschouwen als nationale grootheid. Dit zijn mensen, die niet geloven in samenwerking, wanneer deze niet gelijktijdig door vertoon van macht, geld en geweld kan worden afgedwongen. Wanneer een flink aantal van dergelijke figuren van het toneel verdwijnt (en dit is zeker niet denkbeeldig), dan verandert daarmee het gehele politieke klimaat in de wereld. Niet alleen zullen hierdoor de verhoudingen tussen de USA en Europa, Azië en Rusland grote veranderingen ondergaan, maar tevens maakt dit wijzigingen in de economische ontwikkelingen en verhoudingen op de wereld mogelijk.

U weet dus wel, dat wij op het ogenblik over de gehele wereld te maken hebben met een crisiseconomie, die in de USA zich reeds 5 à 6 jaren geleden aankondigde. De weerslag van de Amerikaanse reactie op deze crisis gaat op het ogenblik over de hele wereld en zal ook nog in komende jaren de ontwikkelingen in uw eigen land ongetwijfeld aantasten. Een verandering in politiek en tactiek van de USA op internationaal terrein kan echter, zo vreemd u dit moge klinken, voeren, tot een vergaande liberalisatie van de wereldhandel, waarbij allereerst de westelijke machten, maar daarnaast ook het Oostblok hun grenzen minder van hoge tolmuren en belemmeringen voorzien, onvermijdelijk wordt. Grotere vrijheden in de handel zullen resulteren in grotere vrijheden voor de burgers van vele landen, terwijl ook de mogelijkheid tot vrijere exploitatie van bedrijven hierdoor toeneemt, zelfs in de z.g. economisch geleide staten. Een dergelijke ontwikkeling kan de noden der wereld niet onmiddellijk ongedaan maken. Wel echter kan hierdoor voorkomen worden, dat de bestaande economische en sociale spanningen voeren tot gewelddadigheden, opstanden e.d. van langere duur. Er zal bovendien in steeds meer landen een voldoende prikkel ontstaan voor eigen werkzaamheid en het zelf aanvaarden van verantwoordelijkheden, terwijl de nood toch niet zo sterk meer wordt, dat hierdoor werkelijk misstanden ontstaan of verergeren. Wij zijn ervan overtuigd, dat ook dit nieuwe geestelijke

ontwikkelingen op de wereld zal bevorderen en er zeker toe bij zal dragen, dat steeds meer mensen vatbaar zullen worden voor inspiraties vanuit onze wereld. Wij bemerken overigens in geringere mate reeds nu een vooruitgang op dit gebied.

U zult begrijpen, dat dit voor ons zeer belangrijke ontwikkelingen zijn. De natuur werkt in deze kennelijk met ons mee. Er staan in de nabije toekomst nog een groot aantal natuurrampen te verwachten. Opvallend is daarbij voor ons, dat hierdoor in bepaalde volkeren eveneens een ommekeer kan worden bevorderd. Dit geldt bv. voor Indonesië, waar zich op het ogenblik steeds meer grote spanningen opbouwen, vooral op Midden-Java. Een te verwachten ernstige uitbarsting van een vulkaan zou hier weleens kunnen voeren tot een terugvallen in het oude bijgeloof bij velen, maar daarnaast een beter klimaat kunnen scheppen voor het zoeken naar een meer op de eigen gemeenschap gebaseerd systeem van geestelijke en stoffelijke samenwerking. Dit betekent dan weer grotere openheid voor geestelijke waarden en een minder sterk doorwerken van politieke strijd en maatregelen van hoofdzakelijk politieke inhoud. Wat voor ons werken en doel gunstig kan zijn, zoals u zult beseffen.

Indien ik alles mag samenvatten, wat wij in de afgelopen tijd hebben gedaan, zo kan ik zeggen: Er is door de geest met alle middelen en krachten ingewerkt op uw wereld, om op aarde een zo groot mogelijke stabiliteit tot stand te brengen, zowel op materieel terrein als op geestelijk terrein. Dit met dien verstande, dat vaak bewust uitlaatmogelijkheden werden geschapen waardoor bestaande spanningen zich in geweld konden ontladen, zonder dat hierdoor oorlogen en gewelddadigheden van de grote omvang zouden ontstaan. Ik kan hieraan wel toevoegen, dat het resultaat van ons werken zodanig was dat de geestelijke mogelijkheden die wij voor dit lopende jaar eigenlijk niet zeer hoog hadden aangeslagen, in feite sterk zijn gegroeid. Er is dus toch ook in de mens de mogelijkheid voor nieuwe geestelijke ontwikkelingen en een zich openbaren van nieuwe geestelijke mogelijkheden en krachten.

Voor uzelf zullen de komende maanden ongetwijfeld reeds onrust brengen. De meesten onder u hebben een wat onrustige periode achter de rug, waarbij van de zenuwen veel werd gevegd. Velen onder u zullen de komende tijd voor snelle en onverwachte ontwikkelingen komen te staan. Maar de tendens, die wij zagen als bijna fataal in de maand september, blijkt, gezien de recente ontwikkelingen, een groot deel van zijn onvermijdelijke gevaarlijke en misschien voor de wereld fatale aspecten te verliezen. Er zullen zeker moeilijkheden, ook persoonlijke, optreden in deze periode op allerlei terrein, maar zij zullen niet zo langdurig zijn als men misschien zou verwachten. Er komen veranderingen in het leven van vele mensen maar dit zijn meestal veranderingen ten goede en slechts zelden ten kwade. Er zit dus een onverwacht sterke positieve factor in de ontwikkelingen van deze tijd, zelfs voor de komende paar maanden.

U zult verstandig doen u in de laatste week van augustus en de maand september, wanneer u maar even kunt, in te stellen op het blauwe licht. Er is in deze periode n.l. naast de felle rode invloeden, zeker een mogelijkheid tot het verkrijgen van inzicht. En de bedachtzaamheid van optreden en handelen zal niet alleen de mens in staat stellen vele stoffelijke moeilijkheden te voorkomen, maar zullen hem ook de kans geven de geestelijk of materieel minder gewenste ontwikkelingen binnen de perken te houden en te beheersen. De hartstochtelijkheid van de mens in reacties op velerlei terrein is in deze dagen reeds actief. Er zullen er onder u meerderen zijn, die daarvan vandaag of in de laatste dagen reeds bemerkten, hoe mensen zonder kenbare redenen opeens prikkelbaar, driftig enz., worden. De meesten van u hebben daarnaast gezien, hoe de meeste mensen met de kracht van deze tijd geen raad weten en zo in een periode, dat zij eigenlijk met kracht geladen en sterk zouden moeten kunnen zijn, een vermoeidheid en lusteloosheid ten toon spreiden, die haast onnatuurlijk is. Indien men zich in deze tijd instelt op het feit, dat er een levenskracht aanwezig is en het begrip van deze kracht doet prevaleren over alles, wat de omgeving aan vermoeidheid en lusteloosheid schijnt op te willen leggen, zo zal men ook in de eerste komende weken in staat zijn de omstandigheden zodanig te beheersen, dat men in staat is alles, wat gedaan moet worden, beter en juist te doen dan in de afgelopen

6 à 7 maanden. Ook in de komende 4 maanden blijft dit waar, zij het, dat de levenskracht wat wisselvalliger ter beschikking komt dan in de eerste tijd.

Ik heb dit onderwerp vandaag voornamelijk aangesneden om u te kunnen wijzen op de mogelijkheden, die in de eerstkomende tijd voor uzelf bestaan. Wanneer u geestelijk iets nieuws, beters wilt vinden, een vooruitgang wilt boeken, zo is het wel duidelijk dat u niet alleen maar kunt volstaan met het wachten op een openbaring. De meeste mensen vergeten, dat dit deel van de tijd zoveel verschillende ontwikkelingen omvat, dat de mens, die tracht deze ontwikkelingen terug te brengen tot één noemer, tot een erkennen van één en dezelfde kracht, daaruit alleen reeds een zodanige wijsheid en een zo omvattend inzicht kan verwerven, dat hij in staat zal zijn niet slechts zich zelf, maar ook grotendeels de omstandigheden te beheersen en daarbij zelfs, waar het om geestelijke krachten en waarden gaat, tot bewuste keuze zal kunnen komen. Het door het noodlot heen en weer geslingerd worden, dat voor velen in de komende maanden dreigde, blijkt men nu te kunnen overwinnen. Verschillende menselijke relaties, die kritiek schenen te worden, kunnen door de beheertheid van de mens en zijn gebruik van de krachten, die voor hem wel degelijk nu bereikbaar zijn, niet alleen genormaliseerd worden, zodat de problemen overwonnen worden, maar vele schijnbare nadelen van de huidige situatie kunnen zelfs ten goede gekeerd worden.

Het zal u duidelijk zijn, dat ik met deze algemene beschouwingen niet kan volstaan. Zou ik u niet meer dan dit te bieden hebben, dan zou het misschien toch beter zijn geweest mijn mond te houden. Het is mij echter mogelijk u enkele meer definitieve aanwijzingen te geven, zij het dat eenieder van u deze voor zich moet nagaan en interpreteren. Deze zullen vooral in meer praktische zin ertoe bij kunnen dragen, dat u in de komende maanden op elk terrein goede resultaten blijft boeken.

Het eerste punt is het volgende. Alles, wat op dit moment reeds een feit is, kunt u niet meer veranderen. Wel kan men alle positieve aspecten, die men, soms na lang zoeken, in het heden toch ontdekt, met zijn persoonlijke kracht zo laden, zó bevorderen en versterken, dat zij binnen korte tijd de negatieve verschijnselen van het ogenblik geheel overheersen. Ga steeds uit van een positieve benadering. Zoek in het heden niet naar dingen, die zouden moeten veranderen, maar naar de waarden, die reeds nu positief zijn en voor u waarde hebben. Bevorder deze. Realiseer u, dat u, ondanks uw vermoeidheid, lusteloosheid e.d. over meer dan voldoende krachtreserves beschikt, om dit zowel geestelijk als materieel ten uitvoer te brengen.

In de tweede plaats: De gehele wereld is op het ogenblik in oproer. De vele chaotische aspecten van die buitenwereld, waarvan u steeds weer beelden via vele communicatiemedia bereiken, zullen u niet in staat stellen een juiste houding in die wereld aan te nemen, een juiste keuze te doen. Het geven van een maar bij benadering juist oordeel over niet geheel persoonlijke zaken zal u in deze periode niet mogelijk zijn. Onthoud u dan ook van keuze vóór of tegen partijen, groepen en stellingen in deze tijd. Bind u zo weinig mogelijk aan programma's, groepen e.d., onverschillig of dezen een politiek, sociaal dan wel religieus karakter dragen. Zoek in uzelf datgene te vinden, wat in u en vanuit uw denken voor uw omgeving onmiddellijk van het grootste nut is; bevorder met alle krachten die u ten dienste staan, deze ontwikkelingen. U zult tot uw verbazing constateren, dat veel van de verwarring in de wereld, waardoor u zich overmeesterd waande, voor u maar van zeer voorbijgaande aard is en in de meeste opzichten t.a.v. uw persoonlijk leven en streven in feite onbelangrijk.

In de derde plaats: voor de reeds genoemde chaos op velerlei terrein bent u geneigd u nog meer dan anders bezig te houden met materiële zaken. Besef, dat het op het ogenblik niet mogelijk is iets in de wereld stoffelijk te bepalen, te veranderen enz., tenzij een goede geestelijk achtergrond daarvoor gevonden kan worden. Houd u niet bezig met het gebeuren zelf, maar zoek steeds weer naar geestelijke punten van uitgang, naar een geestelijk houvast. Wanneer u die voor uzelf gevonden hebt, hoe primitief en dicht bij de materie gelegen zij u ook verder schijnen te zijn, ga dan daarvan uit en baseer u alleen daarop.

In de vierde plaats: Velen van u zullen in deze dagen en, naar ik aanneem, ook in de komende weken, vaak een gevoel van machteloosheid, lichamelijk onbehagen, lusteloosheid ervaren. Men kan deze dingen niet overwinnen door ze te negeren. U kunt echter wel door uzelf te ontspannen, door zorg te dragen voor bezigheden, die u werkelijk interesseren en het zoeken van afleidingen, die u inderdaad kunnen boeien, een groot deel van deze dingen overwinnen. Voelt men zich eenmaal ontspannen, zo is het raadzaam zich in te stellen op eigen beeld van Licht, Kracht of God. Beroep u daarbij, zover het Licht betreft, in de komende 3 weken vooral op het Witte Licht. Van twee weken van nu tot 8 weken van nu kan men zich echter ook met goed resultaat beroepen op het Blauwe Licht, vooral wanneer er sprake is van gevoelens van machteloosheid of verwardheid. Wanneer u zich beroept op levenskracht en wijsheid, zult u in de komende dagen, ondanks alles, de schoonheid van het leven kunnen ervaren. U zult ook in staat zijn voor én vanuit uzelf steeds weer nieuwe energie te vinden en deze op de juiste wijze te gebruiken.

In de vijfde plaats: Verwarring in filosofische begrippen, beperking van het vermogen tot begrijpen en verwerken, zullen bij velen in de komende tijd in toenemende mate optreden. Zo dit bij u het geval is - voorwaardelijk dus - geef ik u de raad niets na te gaan, te overdenken of na te zoeken, wat niet voor u nu uiterst belangrijk is. Ga niet voornamelijk van verstandelijke waarden en redelijk begrip uit. Dit zal u in dergelijk omstandigheden voorlopig weinig baten. Ga uit van geloofsaanvaarding, zo u deze bezit. Ga daarnaast zeker ook uit van een emotioneel gevoel van verbondenheid met de wereld. Wanneer u dit tot de dragende factor van uw leven en handelen maakt, zult u geestelijke waarden in uw wezen een mogelijkheid tot uiting geven. Hierdoor zullen inspiraties veel beredeneringen kunnen vervangen, en kunt u nu niet de redelijke wijsheid vinden, zal die dan over rond 3 maanden weer kristalliseren in het voor u meer hanteerbare begrijpen en weten. Over rond 3 maanden zult u ook de feiten weer gemakkelijker kunnen ontrafelen, nagaan en begrijpen. Zoek tot die tijd uw kracht in de geest, aanvaard de inspiratie, baseer u op geestelijke waarden en waarheden, zonder daarbij een logische uitwerking daarvan voor de stoffelijke omstandigheden en een overwicht van mogelijke gevolgen te verlangen. Het begrip komt later wel.

Reeds met deze enkele meer praktischere punten zullen velen onder u hun voordeel kunnen doen. Er is echter meer. In deze tijd zullen vele mensen een beroep op u doen. Dit beroep zal niet alleen via instanties, de staat e.d. voortvloeien, maar in vele gevallen stamt het beroep op u uit eigen omgeving. Mensen zullen u om hulp, medewerking of zelfs alleen maar om gezelschap en begrip vragen. Besef wel, dat in een tijd, waarin de strijdvaardigheid en de kans op disharmonie zo groot is, elk beetje harmonie, dat wij kunnen scheppen, bijdraagt tot een gunstige ontwikkeling van het geheel. Een enkele, schijnbaar onbelangrijke, mens kan de pivot zijn, het keerpunt beheersen, waardoor kan worden bepaald, of een gehele gemeenschap negatief dan wel positief gaat reageren. U bent niet in staat na te gaan, wie in dit opzicht vanuit zich wel dan niet belangrijk zal zijn. Wanneer dus een beroep op u wordt gedaan, kom dan daaraan, zover het u maar mogelijk is, tegemoet. Op deze wijze vergroot u harmonie, begrip en samenwerking in de wereld. Zoek daarnaast in uw verhouding tot anderen steeds weer het beeld van vrede, Licht en kracht tot uiting te brengen. Iemand, die in deze dagen vertrouwen, vrede, kracht van zich uit kan uitstralen in de wereld, zal vele mensen kunnen helpen tot een juistere en meer positieve oriëntatie in de wereld te komen.

Wij kunnen ons nu verder nog bezig gaan houden met alles wat er bv. in Nederland verder gaat gebeuren. Hier krijgt u, overigens na de vakanties - zoals gebruikelijk - enkele stakingen, demonstraties en rellen te verwerken. Vooral relletjes staan u nog te wachten. Rellen zullen vooral voorkomen in de grote steden, waar het vaak minder goed gaat door het uitvallen van industrie en gebrek aan leefruimte. Bij relletjes en dergelijke hebben vele mensen de neiging te doen of zij niets zien en er met een boog omheen te gaan. In andere gevallen propageert men een 'erop slaan', omdat men dergelijke reacties onredelijk en uit den boze vindt. In de komende tijd zult u er volgens mij goed aan doen, van het volgende standpunt uit te gaan: ik zou, waar mogelijk, directe strijd en contact daarmee vermijden; zie ik constant dat iemand geweld of

onrecht wordt aangedaan, onverschillig door wie of op welke wijze dan ook, zal ik met al mijn mogelijkheden en krachten de lijdende partij te hulp snellen. U zult ontdekken, dat u, door het aannemen van deze houding, even vaak met de autoriteiten tezamen tegen anderen u wendt, als u met anderen tegen de autoriteiten te verzetten. Door op deze wijze te reageren uit een gevoel, een persoonlijk gevoel van rechtvaardigheid, kunt u het vertrouwen in de mens, dat in uw gemeenschap langzaam aan het verdwijnen is, zodanig versterken, dat in de kritieke periode tot einde oktober toch van een redelijke solidariteit en samenhang onder de mensen gesproken kan worden.

Nu nog een paar punten van minder belang. Ik wil u erop wijzen dat het verkeer in de komende acht weken zeer gevaarlijk kan zijn. Alle vormen van transport zullen in die tijd door falen van mens en machine tot ongelukken aanleiding zijn. Enkele rampen op dit gebied zijn haast onvermijdelijk, terwijl in zeer vele gevallen vertragingen door opstoppingen e.d. het de mens moeilijk zullen maken tijdig zijn doel te bereiken. Deelnemen aan het verkeer zou voor u in deze tijd het beste verlopen, wanneer u de mogelijkheid zou kunnen vinden u zoveel mogelijk aan alle massa en massavervoer te onttrekken, terwijl u, waar dit niet mogelijk is, steeds de tijd zeer ruim meet die nodig is voor het bereiken van uw doel. Is men gedwongen aan massaverkeer en openbaar vervoer deel te nemen, zo raad ik u, u steeds te baseren op alles, wat u intuïtief aanvoelt, voelt men zich niet zeker t.a.v. een bepaald vervoermiddel of een weg, kies een andere, dit zal u in de genoemde periode voor veel onnodige erger en misschien zelfs leed behoeden.

Dan lijkt het mij goed u eraan te herinneren, dat ook de communicatie met medemensen in deze tijd moeilijk is. Misverstanden komen zeer vaak voor. Indien u dus meent, dat iemand bv. hatelijk is, vraag u eerst eens af, of dit ook anders bedoeld zou kunnen zijn. Weet u niet, of u iets wel juist begrepen hebt, informeer dan zo vredig en verdraagzaam als maar mogelijk bij de andere, of het misschien toch anders bedoeld was, dan u meende. Leg u bij de verklaring van de ander neer, ook wanneer dit een verklaring is, die volgens u onzinnig is en ga niet op de zaak door als dit maar even vermeden kan worden. Wat uzelf betreft wees ervan overtuigd, dat men zowel uw woorden, daden als motieven, in vele gevallen verkeerd zal begrijpen. Meent u of bemerkt u, dat dit het geval is, verontschuldigt u eerst en maak dan nogmaals uw werkelijke bedoelingen zo goed mogelijk duidelijk. Hebt u te maken met opdrachten, zowel door u ontvangen als door u aan anderen gegeven, overtuig u er dan vooral van, dat dezen zijn begrepen op de juiste wijze. Bij schriftelijke verklaringen en opdrachten, contracten e.d. dient u zich ervan te overtuigen, dat deze juist zijn gesteld en niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

Misverstanden kunnen veel moeite, last, leed veroorzaken. Misverstanden komen in de lopende periode in toenemende mate voor. Dit betekent, dat u ook geestelijk voorzichtig moet zijn en u zoveel mogelijk dient te hoeden voor alle zelfmisleiding. Dit punt geldt voor de komende 3 à 4 maanden. Indien je n.l. niet bereid bent na te gaan, of iets juist is te controleren of eigen stellingen wel op waarheid berusten, kunt u zeer vreemde resultaten verwachten. Ik zal hier t.a.v. de geestelijke zelfmisleiding een voorbeeld geven. U vraagt de geest: "Zal het mij goed gaan?" U meent van de geest hierop een duidelijk antwoord in bevestigende zin te ontvangen. Vraag dan ook even, wat de geest onder "goed" verstaat. Want het is zeer wel mogelijk, dat die geest meent, dat u door beproeving en louteringen geestelijk rijper zult kunnen worden, zodat alles, wat hiermede verband houdt, volgens die geest goed is. Maar dat zal dan waarschijnlijk heel iets anders zijn als wat u onder "goed gaan" hebt verstaan. Probeer ook t.a.v. de geest en de begrippen van de geest een zo groot mogelijke duidelijkheid in uw contacten te vinden. Wees zelf duidelijk en expliciet, waar u maar kunt, neem nooit aan, dat de waarderingen of verklaringen van anderen dezelfde inhoud en betekenis zullen hebben, als u daaraan geneigd bent toe te kennen. Wanneer u in het verleden een geestelijke taak op u hebt genomen of in de toekomst op u gaat nemen, vraag u dan in deze tijd vooral af, wat die taak werkelijk is. Ga niet alleen op uw eigen ogenblikkelijke interpretaties af, wanneer u de mogelijkheid vindt de juistheid van die interpretatie eerst te controleren. Bedachtzaamheid kan u helpen om vele betere resultaten te behalen, méér goeds tot stand te brengen en voorkomt vooral ook onnodige moeite

en niet noodzakelijke mislukkingen. Dit zijn dan de raadgevingen, die ik u op deze avond wilde voorleggen.

Ik kan mij voorstellen, dat er mensen zijn, die zich nu afvragen, of er verder nog iets op de wereld gaat gebeuren. Men vraagt zich bv. af, hoe het in Congo zal gaan. Ik zal u kort antwoorden. U zult zien, dat het daar beter gaat dan u verwacht: er zullen daar n.l. weer vele personen ter dood worden gebracht, waaronder enkele nu of vroeger belangrijke regeerders. Het gevolg is weer eens een nieuw regime, dat rond oktober hier een, zij het voorlopige, vrede waarborgt en een herstel van enige welvaart met zich brengt.

Een ander vraagt zich af, hoe het verder zal gaan met onze vriend de Gaulle. Bedenk dan maar, dat men zelfs in deze tijd de Gaulle en de geit niet gelijktijdig kan sparen. De kool is volgens velen het sop niet waard en velen zullen in de komende maanden tot deze conclusie komen. Toch heeft de man in vele opzichten meer gelijk dan men geneigd is buiten Frankrijk te erkennen. Maar hij heeft gelijk op een heel onverstandige wijze. Wat betekent, dat hij zozeer van eigen gelijk overtuigd is, dat hij het niet meer noodzakelijk acht anderen daarvan te overtuigen. Deze fout zal hem politiek en waarschijnlijk ook in zijn gezondheid in de komende tijd fataal worden. Wat Frankrijk verder betreft: de nieuwe linkse coalitie, die men daar op heeft gebouwd, wordt steeds hechter, en sterker, al werkt zij nu nog voor een groot deel ondergronds. Wij kunnen aannemen, dat deze groep zeer sterk op de voorgrond gaat treden en wel binnen niet al te lange tijd.

En u wilde iets weten over Duitsland? Wel, daar zal men nolens volens met het sprookje van de welvaartstaat moeten afrekenen. Wat betekent, dat men daar steeds meer iedereen nijdig ziet worden op iedereen, terwijl zowel uiterst linkse als uiterst rechtse gevoelens sterker tot uiting komen en met elkander botsen. In de wereld zal men zich dan wel weer zorgen gaan maken over de toename van het fascisme, of de toenemende neiging van velen zich met het Oostblok te vereenzelvigen. Maar maak u a.u.b. geen zorgen. Het duister van heden blijft, zoals hij altijd geweest is, iemand, die wanneer het erop aankomt, systematisch tracht verder te gaan. De nevenverschijnselen van een veranderde ontwikkeling zijn niet van een zodanige aard, dat men op het ogenblik daar behoeft te vrezen voor een werkelijk fascistisch of uiterst links bewind. In de komende dagen zult u veel horen over communistische inwerkingen en invloeden in de wereld, terwijl men u overal ook een opleven van het fascisme gaat melden, maar trek u zich daar a.u.b. niet al te veel van aan. Wanneer iemand in een regering fouten ziet en die luidkeels verkondigt, wordt hij meestal van communistische agitatie beschuldigd, terwijl iemand, die het recht in eigen hand neemt, omdat hij meent dat anderen, en vooral het gezag, alle recht verkrachten, natuurlijk - wanneer je hem geen communistisch revolutionair kunt noemen - een vuile fascist is.

Laat u dus door dergelijke propagandawoorden niet misleiden. Er is op het ogenblik een zeer groot verschil van belangen en meningen. De tegenstellingen komen overal tot uiting, zelfs in Nederland. Laat u dus niet meeslepen door leuzen. En als men u morgen komt vertellen - de mogelijkheid is niet uitgesloten - dat er in Rusland een grote revolutie is uitgebroken, geloof het dan niet. Er is alleen - en dit is reeds aan de gang - een nieuwe strijd om de macht in de partij en de staat aan de gang. Slachtoffers zullen daarbij natuurlijk wel vallen, maar het betekent niet, dat het communisme in Rusland ook maar enig gevaar loopt. Overigens hoeft men niet, zoals in het verleden, voor dodelijke zuiveringsacties te vrezen, want een volkje dat langzaam de lippenstift begint te waarderen, heeft minder waardering voor en geduld met een geheime politie, die te openlijk optreedt.

Indien u de toestand over de gehele wereld beziet, kunt u waarschijnlijk mijn eindconclusie wel aanvaarden. Het lijkt alles erger, dan het is. Dat mensen lijden is niet te vermijden. Wij kunnen ten hoogste van onze kant alles doen, wat wij kunnen, om dit lijden te vermijden. Maar wanneer wij partij gaan kiezen in deze periode en zeker, wanneer wij dit onoverlegd doen, vergroten wij

alleen het lijden op de wereld. Wanneer wij in onszelf levensvreugde, levenkracht, positiviteit van denken en handelen weten op te wekken en te behouden, terwijl wij daarnaast leren in onszelf een beroep te doen op geestelijke krachten en mogelijkheden, zijn wij voor de gehele wereld een kracht ten goede. Wij nemen dan enige afstand van de wereld, dat is waar. Maar wanneer wij met die wereld meegaan, zelfs wanneer zij de z.g. goede kant kiezen, zullen wij behoren onder degenen, die de verwarringen nog maar groter maken. De wereld vertoont in deze kritieke periode alle tekenen voor een gezonde en snelle overwinning van de ergste crises. Laat ons daarom optimistisch zijn en uit ons optimisme geestelijk zowel als materieel de reserves putten, die wij in de komende paar maanden van node hebben.

Dat is dan alles, vrienden. Niet veel misschien. Maar wij hadden beloofd u op de hoogte te houden en zover mogelijk belangrijke richtlijnen te geven in deze tijd. Ik hoop, dat ik met deze bijdragen geholpen heb die belofte gestand te doen. Indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met mijn onderwerp, zo kunt u dit nu doen.

Vraag: Hoe gaat het met Tsjombe?

Antwoord: In het geval Tsjombe zullen gevoelens van Afrikaanse solidariteit, gericht tegen al dan niet vermeende koloniale invloeden, het winnen van staatkundige overwegingen. Ofschoon Tsjombe niet zo opzienbarend ter dood zal worden gebracht, als men nu meent te mogen verwachten, zal hij zeer waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd in arrest zijnde overlijden

Vraag: U waarschuwt voor partij kiezen in deze tijd. Maar wanneer wij voor een bepaalde soort Licht kiezen, kiezen wij toch nogal eenzijdig voor een bepaalde werking?

Antwoord: Wanneer u partij kiest, zo kiest u niet een werkelijk belangrijk principiële iets, maar een machtsprincipe, of u dit nu wilt of niet. Dit impliceert, dat de groep, die u kiest, vanuit zich nimmer algemeen welzijn, recht, sociale maatstaven e.d. zonder meer beoogt. Wanneer u zich bindt aan die partij, zult u zich mede binden aan haar negatieve aspecten en daardoor blind moeten zijn zoals sommige mensen in de clerus op het ogenblik blind moeten zijn t.a.v. hetgeen zich binnen de kerk van Rome afspeelt. Door geen partij te kiezen, maar begrip te tonen voor alle partijen en steeds te handelen volgens uw beste weten, zonder u anders vast te leggen dan door uw daad en ogenblikkelijk gebruik van geestelijke waarden, bereikt u evenwicht.

Elke keuze is op een gegeven ogenblik in zekere zin eenzijdig. Maar wanneer men daardoor disharmonieën uitbant en de noodzakelijke resultaten tot stand weet te brengen, voor u of anderen, die nu noodzakelijk zijn of volgens u zouden zijn, kan niet van een werkelijk partij kiezen worden gesproken. Zowel waar het Licht als een vorm van stoffelijke organisatie betreft kan dus worden gezegd: van de goede waarden daarvan kunt u gebruik maken en u kunt werken met de waarden daarvan, steun verlenen daaraan enz., mits u zich niet bindt om ook verder, wanneer dit niet meer volgens u noodzakelijk is of zaken betreft, die u niet aanvaardbaar acht, verdere medewerking te verlenen. Men kan niet leven zonder steeds te kiezen. Maar dan moet men niet kiezen voor een partij, een stelsel, enz. maar voor de feitelijke noodzaken en behoeften, zoals men dezen erkent.

Vraag: Is het verlangen naar samenwerking nog mogelijk binnen korte tijd in het Nabije Oosten?

Antwoord: Samenwerking in het Midden-Oosten is op het ogenblik noch door de partijen werkelijk gewenst, noch mogelijk. U zult dit zelf weten, wanneer u beseft, wat er werkelijk aan de gang is. In de eerste plaats ontstaat een toenemende tegenstelling tussen de extreme islamieten en anderen, dit geldt zowel het Jodendom als bijvoorbeeld hindoeïsme e.d. Stemming maken, valse voorlichting en misleidingen versterken in het volk deze tegenstellingen. Het zal u duidelijk zijn, dat van samenwerking eerst dan sprake kan zijn, wanneer deze tegenstellingen in het volk overbrugd kunnen worden, maar in feite wordt dit op het ogenblik onmogelijk gemaakt

door machtspolitiek, die op partij en geloofstegenstellingen zijn gebaseerd. Dit impliceert, dat van een werkelijke samenwerking geen sprake zal zijn. In het Midden-Oosten zowel als in het Oosten zal het in de eerste tijd eerder gaan om het verwerven van aanzien dan om werkelijke samenwerking. In bv. het conflict tussen Israël en de Arabische staten weten wij bv., dat alleen een verdere en nog meer volledige nederlaag van enkele van de voornaamste Arabische staten - ondermeer voerende tot het uitroepen van de republiek in Jordanië, waar nu Hussein nog het hoogste woord heeft, - en een zijn gezicht geheel verliezen en publiek vernederd worden van Nasser in Egypte. Zonder dit is een samenwerking met Israël niet denkbaar.

De macht, het politieke geweld van de politiek reagerende islam worden in het Westen maar al te snel onderschat. Velen van u beseffen niet, dat deze machtspolitiek niet in de eerste plaats voortkomt uit enkele staatslieden - die bijkomstig zijn in deze - maar wordt veroorzaakt door degenen, die binnen deze islamitische staten gezag, rang en vooral een zeer groot inkomen genieten. Men zou kunnen stellen, dat de eerste oorzaak ligt bij de oliesjeiks en landbezitters, die ten koste van alles hun macht en bezit wensen te handhaven. In feite is er dus sprake van een soort klassenstrijd, die intern alleen voorkomen kan worden volgens de machthebbers, wanneer zij het geheel van de onlust, onvrede en onrecht van de massa kan richten op een andere, buiten eigen gemeenschap verkerende andere partij. Israël leent zich, om verschillende redenen, voor deze rol wel bijzonder goed. Zo bezien kunt u misschien beseffen, dat de oorlog tegen Israël en de hetze tegen dit land niet in de allereerste plaats ten doel hadden, - zoals gesteld werd - om dit land van de aardbodem weg te vegen, maar allereerst moest dienen om bestaande machts- en bezitsverhoudingen binnen het Arabische blok te bestendigen. Het komische in de gehele zaak is, dat de communistische landen zich, zij het in naam vooral, voor dit wagentje hebben laten spannen, omdat zij vreesden anders hun greep op het gewone volk te zeer te verliezen en nimmer meer te kunnen herwinnen.

Vraag: Groeit in de massa dan niet een verlangen naar een vrediger leven?

Antwoord: De massa kent een voortdurend verlangen naar een vrediger en vooral een gemakkelijker leven. Zij is simpel genoeg om aan te nemen, dat hetgeen haar juist in dit verband wordt voorgespiegeld, op waarheid berust, zodat zij haar verlangen tot vrede tot uiting brengt door toenemende gewelddadigheden. In Nederland zien wij een soortgelijke ontwikkeling. De massa laat zich vertellen, dat hogere getallen in het loonzakje belangrijker zijn dan hetgeen daarvoor gekocht kan worden, met als resultaat, dat degenen, die zeggen te strijden voor de rechten van de arbeider, in feite de belangen van grote concerns het beste dienen. De massa reageert niet op de feiten, maar op hetgeen haar wordt voorgespiegeld. Naarmate de massa armer en minder erudiet is, doet zij meer denken aan de ezel, die achter een worteltje loopt aan te rennen, niet beseffende, dat hij zo een zware wagen voorttrekt, maar als loon daarvoor niet de wortel extra krijgt, zodat hij door zijn eigen begeren zwaardere lasten zal trekken of dragen, dan hij anders aanvaardbaar zou achten. En, zoals reeds gezegd: dit geldt overal, ook in Nederland. Want aan ezels heeft men op aarde in deze zin nog steeds - helaas - geen gebrek.

Ik zal nu mijn onderwerp besluiten. Ik heb u, naar ik meen, duidelijk gemaakt, dat er op het ogenblik alle reden bestaat tot optimisme. Dit optimisme zult u in deze tijd vaak tegen de schijn van de ogenblikkelijke feiten in moeten bewaren. Maar een mens, die vertrouwt op kracht, mogelijkheid, oneindige bereikingsmogelijkheden enz. zal hierdoor in staat zijn, bewust en volgens eigen keuze, de nodige lasten te aanvaarden en te dragen, waaronder hij anders misschien zou bezwijken. Het is voor u belangrijk dat u dit optimisme, dit realistisch optimisme, weet uit te dragen in de wereld rond u. Een wereldondergang is in zekere zin nabij. Maar dat is geen ondergang, waarbij alle mensen worden verteerd door vlammen of iets dergelijks. Het is eenvoudig de verandering van de werkingen in de tijd. Het is de komst van de Aquariusperiode, waarin de materialistische structuren, die op dit moment zich de enige werkelijkheid en waarheid plagen te noemen, langzaamaan terrein gaan verliezen en plaats zullen moeten maken voor het geluk van de enkele mens. Deze verandering staat voor de deur, dit is reeds aan de gang. Maar het betekent niet, dat nu het leven op aarde voor allen slechter zal worden. Het betekent alleen,

dat er andere en nieuwe mogelijkheden ten goede zullen ontstaan, die men in het verleden niet kende of erkende. Het betekent echter niet, dat het kwaad voortaan zal domineren. Laat u dus niet door heksenjagers en kettervervolgers opzweepen. Blijf optimistisch, blijf een beroep doen op de krachten, die u juist in een periode van onrust als de huidige - dit bleek steeds - u sterker dan ooit ter beschikking staan. Laat u niet door uw eigen zenuwstelsel meeslepen, wees niet besluiteloos en twijfelachtig, maar handel, laat u niet door uw zenuwstelsel of moeilijkheid tot een besluit komen, en zolang beheersen, tot u zelf geen mogelijkheid meer hebt tot beheerst en bewust ageren.

Denk niet, dat de dingen in deze tijd gemakkelijk zijn. Die zijn dit zeker niet. Maar erken, dat elke moeilijkheid in het bestaan, nu, op dit moment, te overwinnen is. Wanneer u daarvan uitgaat, - kunnen de komende maanden met al hun spanningen en moeilijkheden voor u a.h.w. een openbaring van nieuwe mogelijkheden in leven, werk en geest worden. Dan zult u daaruit, zelfs in dit jaar, waarin de inwijdingstendensen zwakker zijn dan in vele jaren, voor uzelf toch voldoende aan geestelijke waarden, inzicht, kracht en mogelijkheden kunnen putten, om voor een inwijding gereed te zijn, zodra de daarvoor gunstige tijd weer aanbreekt. U kunt geestelijk verder komen, dan u vermoedt. Zoek in alle dingen de eenvoud, ook in de kracht Gods, het beeld van God en het gebruik van kosmische krachten. Onthoud u van beredeneringen en uitleggingen, zoveel u kunt, maar gebruik de Kracht, die u ten dienste staat. Dan zult u zien, dat de komende tijd voor u in wezen een gunstige, een uiteindelijk glorieuze zal zijn.

Hetgeen ik u in mijn onderwerp duidelijk wilde maken, kan voor u persoonlijk culminereren in bereiking. Juist de schijn van verwarringen, chaos, onmacht brengt de bereiking, waarin zelfs het onmogelijk geachte opeens tot de mogelijkheden gaat behoren en het onwaarschijnlijke door de mens tot waarheid kan worden gemaakt. Want de mens, die de kracht van zijn God in zich gebruikt, die durft vanuit de levenskracht, die hem ter beschikking staat, steeds weer ten goede voor zich en anderen te putten, ongeacht zijn gevoelens van het ogenblik, kan voor komende jaren in deze tijd reeds een positieve ontwikkeling fixeren en voor zich een toenamen van besef, levensvreugde en godserkenning tot waarheid maken. Dit, vrienden, is alles wat ik u te zeggen heb. Ik dank u voor uw aandacht. Neem mij niet kwalijk, dat ik voor deze ontwikkelingen juist nu uw aandacht vroeg. Maar ik meende dat, waar wij de eerstkomende weken geen mogelijkheid tot contact hebben en juist deze ontwikkelingen voortgaan, er goed aan te doen u dit alles te zeggen, daar m.i. de gegeven raad vooral reeds in de komende dagen voor u zeer nuttig zou kunnen zijn.

Goedenavond.

ESOTERIE

Goedenavond, vrienden.

In een tijd, waarin alle dingen een beetje van de norm afwijken, is het misschien wel aardig eens aan enkele aspecten van de esoterie even aandacht te schenken, ofschoon zij wat afwijken van de gebruikelijke beschouwingen over algemeen erkende procedures, behorende bij de innerlijke weg. Ik begin dan met de volgende conclusie: elke esoterische bereiking bestaat uit een innerlijke erkenning, waaruit een besef plus een vermogen voortkomen, die gezamenlijk op aarde een vorm van uiting kennen, die gemeenlijk magie wordt genoemd. M.a.w., alle magie is dus de uitdrukking van een innerlijk proces. Wanneer wij nu een innerlijk proces moeten gaan omschrijven, stuiten wij op moeilijkheden. Wat immers speelt zich in het binnenste van een mens af?

Er zijn waarden als onderbewustzijn, bovenbewustzijn, die een grote rol spelen in de vormen van het bewuste denken. Daarnaast hebben wij te maken met minder stoffelijke voertuigen en de geestelijke waarden en beïnvloedingen van het Ik, terwijl daarnaast nog vele kosmische

krachten en dominantie door hogere wezens in het innerlijk van de mens een rol spelen. Alles tesamen kunnen wij zeggen, dat het innerlijk proces van de mens in de eerste plaats bestaat uit een kiezen van richting binnen een bepaalde en voor hem of in hem reeds vaststaande waarden. Wat weer de vraag doet rijzen, welke waarden voor een mens dan wel vast kunnen staan. Er is niets, wat voor de mens werkelijk definitief is. Je kunt nu wel denken, dat je iets werkelijk volledig, definitief weet, maar in feite mankeert er nogal wat aan. Wanneer je jezelf confronteert met de logica van eigen stellingen, kom je dan ook verbaasd tot de ontdekking, dat zelfs de meest logische mensen, wanneer het eerst eens over geestelijke waarden gaat, onlogisch reageren en denken.

Toch meen ik innerlijke waarde en beleving als keuze te kunnen omschrijven. Vergelijk het leven van een mens met een landschap. De wegen, waarover je loopt, zijn vastgelegd. Wat je van de dingen langs de weg wel en niet bewust ziet, wordt grotendeels door het onderbewustzijn bepaald, terwijl de nadruk, die men geeft aan delen van het waargenomene, door het bovenbewustzijn zal worden bepaald. Regen en zonneschijn is echter al een zaak van geestelijke werkingen, terwijl Licht en duister voornamelijk als gevolg van kosmische beïnvloeding kunnen worden gezien.

Dit houdt in, dat bij elke keuze ik allereerst zal moeten uitgaan van de weg. De weg, die het ik gaat, is voor de mens altijd een materiële en nimmer een waarlijk geestelijk weg. Anders gezegd: het eerst bepalende in alle geestelijke bestrevingen, esoterische bereikingen en magie is het materiële. Vanuit de materie en op grond van de materie kan het bewustzijn dan verder gaan. Onderbewustzijn bepaalt, wat je langs de weg bewust ziet, terwijl het bovenbewustzijn - of gemeenschappelijk bewustzijn - op enkele delen daarvan weer een bijzondere nadruk legt. Alle zien, waarnemen, erkennen, is dus een persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid voorzien van een basis vanuit de gemeenschap. Eveneens worden hierdoor de reacties van het Ik op de omgeving bepaald. Dit alles bepaalt, hoe het Ik vanuit zich en binnen de totaliteit van het zijn op dit moment kan ageren. De materie bepaalt dus, wat ik kan doen en hoe ik het kan doen.

Nu komen de geestelijke waarden. Wanneer ik voel, dat het donker is, behoeft dit nog niet waar te zijn. Ik kan ook de ogen gesloten hebben. Ik moet trachten Licht te zien. Wanneer ik innerlijk tracht zoveel mogelijk Licht in het leven te zien, zal ik hierdoor in harmonie komen met de kosmische werking, die de waarden Licht en duister op dit ogenblik voor mij - en de rest van de wereld waarschijnlijk - beheerst. Belangrijk hierbij is niet, dat men het zover brengt, dat alles in het leven vreugde is, dat alle dingen gebaad worden in koesterend zonnelicht, maar wel, dat men voldoende Licht erkent om te kunnen zien, waar men heen gaat.

Denken wij verder aan regen, wind en alle andere mogelijke atmosferische condities, die, onafhankelijk van het Licht, in onze gelijkenis plaats kunnen vinden. Dan dient men zich te realiseren, dat de wijze, waarop men gaat, het tempo, waarmede men zich beweegt enz.enz., grotendeels bepaald kunnen worden door het klimaat. Ik weet niet, of u ooit met een slagregen op straat hebt gelopen. Meestal loopt u dan niet bepaald rustig, overlegd en elegant. Uitkijken doet u dan ook al bijna niet. Wanneer ik een dergelijke invloed kosmisch aanvoel, is het, esoterisch gezien, voor mij belangrijk tijdelijk mijn voortgang te staken en te schuilen. Allereerst moet ik een plaats vinden, waar deze regen, deze invloed, mij niet onder meer van alle mogelijkheid tot beseffen en besluiten kan beroven.

Nu kan men, rustig zijnde, door een beroep op eigen geestelijke inhoud en waarden, eigen besef zozeer veranderen, dat er geen ondragelijke, mij afleidende regen meer voor mij bestaat. Ik kan de verstikkende atmosfeer, waarin ik meen te leven, veranderen door geestelijke waarden in mijzelf te wekken, die mij weer beweging, vooruitgang doen gevoelen. Met mijn innerlijk vermogen en streven moet ik dus trachten, via mijn geestelijke waarden en geestelijk leven, de condities te scheppen, waaronder ik mijn levensweg zo prettig mogelijk kan vervolgen. Men moet leren zijn weg zo eenvoudig mogelijk te maken en zo aangenaam mogelijk te gaan met zo goed mogelijke resultaten.

Dit voorbeeld heeft waarschijnlijk duidelijk gemaakt, wat ik wilde zeggen. Ik zal nu het volgende in enkele stellingen samenvatten.

Al hetgeen innerlijk erkend wordt, zal stoffelijk tot uitvoering komen, mits de innerlijke erkenning volledig is. Dit zal zelfs gelden, indien ik een tot uiting komen voor mijzelf niet zou wensen.

Elke innerlijke erkenning resulteert in een stoffelijke realisatie. Het is dus zaak, de innerlijke erkenning zodanig zuiver te richten en zo intens te stellen, dat zo snel mogelijk en zoveel mogelijk in overeenstemming met eigen erkennen, in de stof de realisatie van het geestelijk besef kan worden aanschouwd; dit bevordert bewustwording en schept mogelijkheden tot juistere en beter gerichte uitingen van innerlijke waarden.

Alle krachten, die vanuit de kosmos inwerken op mij, mijn leven en mijn persoonlijkheid, zal ik afzonderlijk kunnen erkennen en dezen kunnen aanroepen of mij op hun kracht baseren. Meestal zal dit echter niet geheel slagen. Wanneer ik het totaal van de geestelijke werkingen en kosmische werkingen in mijn leven aanvaard als een eenheid en daaraan eventueel een omschrijving geef of een naam toeken, zal ik dit beeld of deze naam kunnen gebruiken, om er krachten uit te putten, de wil juistere en harmonischer met de kosmos te richten en eigen voorstelling van de materiële wereld zodanig te redigeren, dat ook materieel het in het Ik erkende zo snel mogelijk en volgens eigen besef zo juist mogelijk verwezenlijkt zal worden.

Nog eenvoudiger dan het voorgaande is punt vier: erkennende wat de wereld rond mij - voor mij - is, en beseffende, wat ik in mijzelf wens of mij als doel stel, maakt het mij mogelijk het gestelde doel te verwezenlijken door mijn wezen zodanig te richten, dat zowel eigen wezen als doel zo veel mogelijk harmonisch blijft met de door mij erkende wereld. Dus geen tegenstand oproepen, waar dit niet onvermijdelijk is of een noodzaak blijkt te zijn. In het leven, geestelijk zowel als materieel, moet je leren met de heersende stromingen en waarden mee te gaan, zover zij je niet afvoeren van je doel.

In dit kader past ook het volgende, in wezen meer magisch, wetje, naar ik meen goed. De mens, die tot uitdrukking brengt wat in hem leeft als denken, of wensdroom en dit geheel kan doen, daarbij het resultaat ook zelf geheel aanvaardende, schept hierdoor een geestelijke kracht, welke haar weerslag steeds weer zal vinden in de eigen wereld en door de intensiteit van, en wijze van beleving kan worden gericht en bepaald.

Misschien klinkt dit alles u wat vreemd in de oren en meent u, dat ik in feite bezig ben u allen aan te sporen nu maar eens heerlijk aan magie te gaan doen. Toch is dit zeker niet mijn bedoeling. Maar u leeft nu eenmaal in een exceptionele wereld op het ogenblik. Wanneer u in die wereld verder wilt gaan aan de hand van alle oude systemen en denkwijzen, komt u zeer waarschijnlijk helemaal tot niets. U hebt immers in de wereld van heden niet voldoende innerlijke zekerheden, niet voldoende geestelijk houvast meer. Uw wereld wordt niet meer voor u door uw innerlijk weten bepaald. Uw leven en uw wereld worden voor u bepaald door uiterlijke pressies en deze voeren zelfs tot een pseudo-mystiek en een vertekening van het werkelijke geestesleven. Zolang dit het geval is, zult u nooit in staat zijn vanuit geestelijke waarden tot een nieuw besef of een tastbaar stoffelijk resultaat te komen.

Om in deze tijd esoterisch iets te bereiken, en stoffelijk vaak evenzeer, moet u a.h.w. een buitenbeentje worden. En nu weten wij allen, dat buitenbeentjes heilig worden verklaard, wanneer zij dood zijn, maar achtervolgd zullen worden, zolang zij leven. Dit maakt innerlijke en stoffelijke zelfstandigheid misschien in uw ogen minder aantrekkelijk, tenzij u zich daarbij ook realiseert, dat uw huidig stoffelijk leven maar een zeer beperkte fase is in het gehele werkelijke bestaan.

Indien ik nu eens in mijzelf zou stellen, dat de pressie, die de buitenwereld op mij uitoefent, in feite nooit beslissend mag zijn voor mijn actie en denken, keer ik terug tot de voor alle esoterische bewustwording noodzakelijke zelfstandigheid. Iemand die aan esoterie wil doen, maar deze zelfstandigheid niet bezit of tracht te delegeren, zal nimmer het ultima thule, het uiteindelijke doel, bereiken. Zo iemand blijft altijd weer ergens onderweg steken. De mens moet zelf leven, denken, reageren. Hij kan dit niet enkel bv. in de geest doen. Je zult dit altijd weer moeten doen met het totaal van je wezen, met inzet van je gehele leven en persoonlijkheid, Het is dan duidelijk, dat vele dingen, die men op het ogenblik onzinnig of zelfs duivels vindt, zoals magische rituelen van velerlei soort, de zogenaamde bijgelovigheden van de mensen, toch zin kunnen hebben. Het is niet omdat zij in de absolute zin waar zouden zijn, maar ontlenen hun betekenis juist aan het feit, dat zij voor de mens in kwestie werkzaam zijn.

Laat ons maar weer een voorbeeld nemen. "H, Antonius, beste vriend, maak dat ik mijn ... vind", realiseer je, dat deze "magische" bede zo veelvuldig ten hemel wordt geworpen, dat de arme Anton, wanneer hij zelf overal zou moeten gaan zoeken, van de eeuwige zaligheid niets meer zou bemerken en zelfs dan nog niet aan alle gedane verzoeken gehoor zou kunnen geven. Maar daarom gaat het niet. Het gaat er niet om, dat Antonius zoekt voor u, het gaat er om, dat u het beeld van geestelijk zoeken voor uzelf met een dergelijke spreuk - en bijbehorend geloof - fixeert, en zo voor uzelf het begrip vinden en alle daarbij behorende waarden van onderbewustzijn en geestelijke voertuigen toegankelijk maakt. U staat open en de spreuk werkt. Is het dan noodzakelijk, dat Antonius er in personae bij komt? Zelfs indien dit mogelijk ware, zou het voor het uiteindelijke resultaat ten hoogste bijkomstig moeten worden geacht.

Zo ligt het in vele waarden van de magie en esoterie. Het gaat er niet om, dat hetgeen wij zeggen en veronderstellen, geheel juist is. Het gaat er vooral om dat het voor ons werkzaam is. Wanneer het voor ons werkzaam is, kunnen wij misschien daardoor komen tot een juister beeld van waarheid, of bereiken iets, dat dan wel op de wijze waarop wij dit beseffen, in de goddelijke werkelijkheid bestaat. Maar wanneer men altijd weer allereerst gaat zoeken naar de waarheid van de middelen, die men gaat gebruiken en de waardigheid van deze middelen uitvoerig wil overwegen, komt men tot een daadloosheid. Men kan niet beslissen, komt er niet toe voor zich een keuze te doen en bereikt zo niets. Daarom moet steeds weer gelden: doe een keuze. Meer nog dan elders in het leven is dit in de esoterie van belang. Het is beter een onjuiste keuze te doen, dan geheel niet te kunnen of te willen kiezen. Kies nimmer alleen maar een geestelijke procedure. Vooral in de magie is dit laatste van beslissend belang. Kies steeds een procedure, waarin stof en geest gelijkelijk deel kunnen hebben. Alleen zo is een controleerbare bereiking mogelijk, is er van een voor het Ik kenbare bereiking, een duidelijke innerlijke erkenning sprake.

En dan gaan wij nog een stapje verder. Wanneer ik esoterisch werkelijk iets wil bereiken, zal ik moeten komen tot een zo groot mogelijke eenvoud. God is de vereenvoudiging, waarin het totaal van de schepping kan worden uitgedrukt binnen één enkel begrip. Dit geheel begrijpen is natuurlijk haast onmogelijk, in ieder geval voor ons te moeilijk. Maar je kunt in ieder geval beginnen met de wereld zo veel mogelijk te vereenvoudigen, door alle waarden zoveel mogelijk terug te brengen tot hun essentie. Doet men dit werkelijk goed, dan zal men met minder z.g. absolute waarden en begrippen hoeven te werken als anderen. Spreek dus niet over alle engelen als afzonderlijke wezens, die allen met name genoemd moeten worden, doch over de hoofdgebieden, waaronder zij ressorteren als de koren, tronen, heerschappijen. Kom je zover, dat je de essentie van al deze sferen begrijpt, dan kun je het geheel weer omschrijven als de uit Licht of uit God voortkomende geest. Want hoe eenvoudiger je de zaak leert stellen, hoe gemakkelijker het is met de werkelijk belangrijke dingen rekening te houden en te werken. Juist de al te ver doorgevoerde differentiatie en de daaruit veelal voortvloeiende specialisatie scheppen onmacht door gebrek aan inzicht in het geheel. En wat wij in de esoterie bovenal van node hebben is wel het vermogen op het geheel van de kosmos snel gericht en bewust te reageren. Hoe eenvoudiger de keuzen, die wij erkennen, hoe eenvoudiger het ook zal zijn steeds weer de meest juiste beslissing te nemen. M.i. zal men er goed aan doen zoveel mogelijk alles te herleiden tot delen van eigen godsbegrip.

Indien wij al werken met grondbegrippen, zo is het belangrijk dezen niet te zeer aan vormen te binden. Wanneer je een ingewikkelde classificatie aan de hand van vormen door wilt voeren, zul je misschien vele soorten leren kennen, maar met je begrip voor het geheel weinig of geen resultaten boeken. Iets dergelijks kan voeren tot een zodanige vormgebondenheid, dat men zich af gaat vragen, of een enkel woord, dat in een formule of gebed wordt veranderd, de gehele werking en inhoud daarvan niet zal veranderen. Indien men echter beseft, dat de vorm van dergelijke dingen in wezen allereerst een uitdrukking van intentie omvat, zodat de gelijkheid van intentie en niet van vorm de werking bepaalt, dan zal men in vele schijnbaar geheel verschillende mogelijkheden een gelijke bereikingswaarde aantreffen. Dan vind je in een ritueel van vb. maçons, een katholieke kerkdienst, heidense plechtigheid e.d. dezelfde waarden terug. Men erkent de gelijkheid van intentie en zal hierdoor het uiterlijke niet alleen voor zich kunnen aanvaarden, maar zal de gelijke kracht en mogelijkheid in die schijnbaar verschillende vormen voor zich vinden.

Voor een waar esotericus is veelzijdigheid een noodzaak. Alle eenzijdigheid bestraft zichzelf. Een eenzijdigheid bestaat vooral, omdat men geen overzicht heeft. Maar het gebrek aan overzicht over het geheel, geeft dan weer het Ik aanleiding om te stellen, dat zijn zeer eenzijdige en niet alom geldende vormen en waarheden de enige, alom geldende zijn, zodat men zichzelf een verdere ontwikkeling eenvoudig onmogelijk maakt. Dus, mensen, die alles in leven en de kosmos zo eenvoudig voorstellen, dat het voor de meesten onaanvaardbaar wordt, mogen dan in de ogen der wereld, en misschien ook de uwe, buitenbeentjes zijn, maar zij zijn in feite de ware wijzen. Want zij maken het zichzelf mogelijk voortdurend juist en snel te reageren, een juist inzicht te verwerven in alle mogelijkheden naar buiten toe, snel en doelmatig alle gewenste resultaten tot stand te brengen.

Een volgende vraag is, of men wel iets mag verwerpen of veroordelen. Er zijn nu eenmaal mensen, die uit de meest edele motieven een moord begaan, terwijl anderen deugdzaam zijn, omdat zij bijvoorbeeld hierdoor anderen willen misleiden. Welke waarden voor onszelf goed, aanvaardbaar mogen heten, is afhankelijk van onze eigen reactie: je kunt niets "goed" noemen, voor je het zonder enig voorbehoud kunt aanvaarden. Op zich is niets goed of kwaad. Het enige verschil, dat je als mens of geest als reëel kunt erkennen: actie brengt verandering. Niet handelen, zonder dat hiermede een doel wordt nagestreefd, is waardeloos. Want alles, wat ik doe en denk, moet zin hebben voor mij. Deze zin kan ik daaraan alleen geven, wanneer ik mij kan beroepen op het universum en universele waarden. Dit houdt een erkenning van de universele krachten in, krachten, die niet gedifferentieerd zijn, zodat namen en vormen in verband daarmede feitelijk nutteloos zijn.

Zie in dat, ongeacht de veelheid van vorm waarin het bestaan wordt uitgedrukt, alles kan worden herleid tot één enkele kernkracht. Voor u wordt elke uiting dan alleen maar een uitdrukking van het erkende en zo een persoonlijke gerichtheid en keuze in de veelheid van mogelijkheden voor het ego. Wanneer ik mij beroep op God en deze in mijzelf erken, zal ik mij mede beroepen op alle krachten, die mijn godsbegrip omvat. Door mij tot het geheel te richten, zal ik altijd alle krachten tot mij kunnen brengen die voor mij belangrijk zijn. Door uit te gaan van de totaliteit zal ik de waarheid in alle dingen kunnen vinden, die voor mij van belang zijn. Eerst wanneer het Ik rond zich bepaalde evenwichten en verhoudingen van macht zou willen scheppen, zal het beter zijn de verschillende krachten met name te roepen, iets wat, zover het esoterische en magische werkingen betreft, hoofdzakelijk betrekking heeft op duistere krachten, waar men beter de vingers vanaf kan houden.

Kortom: vereenvoudig alle dingen, zover het u mogelijk is, zonder uw begrip te verliezen. Wees altijd positief in uw instelling en verkies actie steeds boven daadloosheid, tenzij u met dit laatste op zich een bijzonder doel nastreeft. Handel volgens uw begrip van waarheid en trek u van de mensen niet te veel aan. Want het is beter een "esoterisch buitenbeentje" genoemd te worden, dan te falen in innerlijke erkenning en bereiking in alle werelden.

Goedenavond, vrienden.

d.d. 11 augustus 1967