

## PROGNOSE

6 januari 1967

Goedenavond, vrienden.

Allereerst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Op deze avond is het meer dan ooit noodzakelijk, dat u hiermede rekening houdt. Want, zoals wij u reeds aankondigden, is deze laatste avond in 1966 gewijd aan de:

## PROGNOSE

Een prognose, die alleen maar sensatiefeiten omvat is voor ons echter wat te erg. Ik zal trachten u een vooruitblik te geven op de jaren 1967 -1968, maar wil daarbij vooral uitgaan van de bestaande cultuurpatronen en de kosmische invloeden, zover deze voor u direct merkbaar en van belang zijn.

Wanneer wij het probleem van de wereld heden bezien, zo ontdekken wij, dat de mentaliteit van de mens niet is meegegroeid met de ontwikkelingen van de menselijke gemeenschap. De mens heeft organisatievermogen. Dit blijft echter ergens beperkt tot een kleine en vaak eenzijdig georiënteerde gemeenschap. Door de haast ontstellend snelle groei van het bevolkingsaantal zijn de gemeenschappen eveneens tot een veelvoud van hun oorspronkelijke omvang gegroeid. Men benadert dezen echter nog vanuit een standpunt, dat slechts voor kleine en beperkte gemeenschappen geheel past. Als gevolg zien wij overal de neiging het gezag steeds meer te centraliseren. De reeksen bestuurslichamen, die zo worden gevormd, moeten, indien zij de mensen willen vertegenwoordigen, te vele onderling strijdige bestrevingen in zich verenigen. Juist hierdoor faalt men tegenover allen en voelt men zich genoopt eigen gezag te bevestigen door maatregelen, die in strijd zijn met alle menselijke waardigheid. De mens kan de juiste organisatievorm nog niet vinden, - is geestelijk daarvoor ook nog niet rijp genoeg, - waarin voor eenieder plaats is.

Zo ik dit allereerst stel, doe ik dit, daar wij in het komende jaar te maken zullen krijgen met vele vreemde reacties en zelfs onbeheerste woedeuitbarstingen van staatshoofden en instanties. De uitwerking van dergelijke reacties kunt u reeds enigzins beseffen, wanneer u kijkt naar het gedrag en in verband daarmee ook naar de waardering, welke geldt voor president Johnson. Het schijnt waarschijnlijk ook velen van u toe, dat deze man niet direct eerlijk is en, zowel nu als in het nabije verleden, een ietwat eigenaardige politiek voert. In feite doet de goede man niets anders dan reageren, zoals dit gewoon is binnen de gemeenschap waarin hij thuishoort. Daarin leeft men volgens de regel: altijd joviaal, iedereen 'n klapje op de rug, altijd klaar eenieder een dienst te bewijzen, iedereen zoveel mogelijk gelijk geven, geen afwijkingen van de norm aanvaarden en zo plezierig mogelijk samenleven.

Binnen het kader van een té veel omvattende gemeenschap, waarin te veel differente groepen optreden, is een dergelijke houding nu in wezen niet meer mogelijk. Ja, zelfs het mens-zijn is voor de leider van een dergelijke gemeenschap in feite een fout. Een mens, die staat met eigen achtergronden en persoonlijkheid tegenover een complexe maatschappij en het gezag moet dragen, dat wordt uigeoefend over een zo complex geheel, is niet meer in staat dit vanuit zichzelf en eigen wezen te doen. Hij moet a.h.w. mechanisch en gevoelloos reageren, wil hij in staat blijken nog iets tot stand te brengen. Een persoonlijk optreden van de staatslieden voert bij dezen tot steeds grotere spanningen en bij de gemeenschap tot een steeds groter verzet.

Dit geldt zeker niet alleen voor de USA. Ook in Sovjet-Rusland zien wij een verdeeldheid ontstaan, die bevorderd wordt door de tegenstrijdige interessen en belangen van vele belangengemeenschappen. Dit komt o.m. tot uiting in een steeds verder gaande afbrokkeling

van de marxistische en leninistische theorieën, waarbij tendenzen optreden, die men zelfs een directe afwijking van alle socialistische principes zou kunnen noemen. In Rood China zien wij hetzelfde verschijnsel. Een eenzijdig bestuur heeft gevoerd tot een sterke innerlijke verdeeldheid, waarbij 3 à 4 sterke belangengroepen ertegen elkander ageren en daarbij, evenals andere volkeren en andere landen, geen genoeg wenssen te nemen met het recht volgens eigen inzichten en belang te mogen leven en streven, maar tevens eisen, dat alle andere leden van de grote gemeenschap zich aan hun zienswijze zullen onderwerpen.

De eis, dat anderen zich aan eigen inzicht van een groep of persoon zullen conformeren is een van de meest optredende verschijnselen, die in dit jaar veel in de war zullen doen lopen. In Frankrijk zien wij bv. een goede man als De Gaulle, die, laat ons eerlijk zijn, het goed meent, maar in optreden en denken toch wel vaak zeer eenzijdig is. In Spanje toont de figuur van Franco dezelfde fout. Zelfs in Nederland kan men stellen, dat de regerenden, ondanks alle schijn van democratie, zeer eenzijdig georiënteerd zijn en zich een andere wijze van handelen en optreden, dan de tot nu toe gevolgde, eenvoudig niet kunnen voorstellen. Het resultaat is, dat overal, ook in Nederland, belangengroepen in het gedrang komen en zich niet erkend en gerespecteerd menen binnen de regering. Het is duidelijk, dat, in een jaar, waarin de kosmische tendenzen voeren tot een steeds sterker wordende eigen actie van de mensen - ook van kleinere groeperingen - zonder eerbied voor het gezag, het regeren een hopeloze taak dreigt te worden. De regeerders worden met een zo veelvoudige en in wezen differente agressie geconfronteerd, dat zij eenvoudig niet meer in staat zijn zichzelf te blijven.

Een van de typerende verschijnselen van 1967 is dan ook het irrationeel, prikkelbaar en vaak zelfs zeer gevaarlijk optreden van regeerders en wel vooral van staatshoofden.

Grote conflicten tussen vele staten kunnen dan ook verwacht worden, al zullen deze gemeenlijk niet in geweld zonder perken ontaarden. Er zal echter allerwege sprake zijn van onheuse verklaringen en wederzijdse maatregelen die, - naar ik meen - overigens na enige tijd gemeenlijk wel teruggenomen zullen worden.

Nederland.

De aspecten, die in het bijzonder voor Nederland hierbij van belang zijn, wijzen wel allereerst op een algemene behoefte tot consolidatie van het bereikte. Weinigen zullen beseffen, dat dit in feite niet mogelijk zal zijn. Er is nu eenmaal een knik in de conjunctuurcurve. Men kan dus niet verwachten, dat de welvaart gelijk zal blijven of zelfs verder zal stijgen, terwijl men m.i. zelfs niet mag verwachten, dat door vele maatregelen het huidige welvaartspatroon nog meerdere jaren gehandhaafd kan worden. Een verandering van mentaliteit is bij het gezag noodzakelijk. Dit zal op de duur beseft worden, maar vooral in de eerste tijd leiden tot maatregelen, die bijzonder impopulair zijn. Uw huidige brugkabinet - of rompkabinet - onder Sijlstra, dat in de ogen van velen inderdaad alleen een romp is, omdat de hersenen, die de noodzaken en wenssen van het volk beseffen, daarin kennelijk ontbreken, ziet zich reeds genoodzaakt steeds meer onprettige dingen te doen, om althans in schijn de zaken bij het oude te doen blijven. Overigens bereidt dit kabinet zich reeds voor op een voortzetten van zijn beleid in de volgende zittingsperiode. Het is echter zeer de vraag of het daarin, zelfs gedeeltelijk, zal kunnen slagen. Indien dit kabinet de werkelijk noodzakelijke maatregelen zou willen nemen, zo zouden de politieke partijen dit zeker niet aandurven. Men is nu eenmaal gebonden aan een eenzijdige wijze van denken, die op zich misschien wel aardig is, maar die gezien de vele verschillende belangen en belangengroepen in Nederland niet meer te verwezenlijken zijn.

Er komt een ogenblik, dat men kiezen moet. Men wil en kan echter geen definitieve keuze maken. Het gevolg zal zijn, dat vele eigenaardige oproertjes gaan plaatsvinden, waarbij enkele christelijke partijen, naar ik meen, wel bijzonder zwaar te lijden zullen krijgen. In de partijen heerst besluiteloosheid en grote verdeeldheid, terwijl bij de verkiezingsuitslagen gerekend moet worden op grote afwijkingen van het als normaal geldende, juist waar het de confessionele groepen betreft. Hoe groot de verwarring is, komt duidelijk kenbaar naar voren in grote partijen als uw KVP en PvdA, waarbij meerdere groepen reeds nu een felle strijd voeren. Scheidingen zijn haast niet te vermijden. De daarbij optredende splitsing in de fracties zou in het komende

parlementaire jaar wel eens verrassende ontwikkelingen tengevolge kunnen hebben. O.m. verwacht ik, dat de binding en eenheid in vele fracties grotendeels te loor gaat.

Misschien lijkt u dit alles niet zo belangrijk. Maar dit alles heeft zijn weerslag op de sociale omstandigheden. Men kan nu eenmaal niet eeuwig maatregelen blijven nemen en mogelijkheden blijven scheppen, waardoor alle bereikte punten gehandhaafd kunnen blijven. Men zal ofwel geheel moeten socialiseren - en dit durft niemand aan, omdat machtige kapitaalsgroepen zich daartegen met alle middelen zouden verzetten - ofwel men zal werkelijk moeten liberaliseren. Maar dan komt men tegenover de vakbonden en middenstandsorganisaties te staan. Het is dan ook bijna zeker, dat in Nederland, mede door de vooromschreven ontwikkeling, de mensen demonstrerend en in groten getale de straat op zullen gaan. Dat daarbij harde klappen gaan vallen, is zo goed als zeker.

Eveneens voor uw land belangrijk is het feit, dat zich grote veranderingen in de internationale politiek gaan afspelen. Tot op heden richtte Nederland zich voornamelijk op Amerika en, zo dit niet aanvaardbaar was te maken, op Engeland. Er blijkt echter een groeiende neiging te bestaan om West-Europa een eigen politiek te doen voeren in de wereld. De noodzaak hiertoe zal ook in Nederland meer worden ingezien, naarmate geschillen tussen USA en USSR toenemen. Er kan gerekend worden met Franse acties, die geheel Europa trachten te verenigen in een pogen de vrede tussen deze machten te herstellen door zich van beiden onafhankelijk te gedragen. West-Duitsland zet, naar ik meen, reeds de eerste schreden in deze richting, maar ook Nederland en Italië zullen zich bij deze beweging in 't komende jaar wel moeten aansluiten. Engeland zal een wat aarzelende houding aannemen, maar wordt getroffen door vele conflicten buiten eigen land. Hierdoor zal het meer en meer geneigd zijn zich eveneens aan te sluiten bij het als neutraal blok agerende deel van Europa.

Engeland.

Albion zal worden geconfronteerd met ernstige conflicten rond Gibraltar, rond Kenya en in zake Ian Smith, inzake de Arabische landen en zelfs India-Pakistan. Daar hierdoor militair vertoon en misschien zelfs ingrijpen noodzakelijk wordt, is het aan te nemen, dat Engeland zich zal distantiëren van een Amerikaanse politiek, die het nog meer problemen zou bezorgen.

Amerika.

Dit wil niet zeggen, dat de USA een nederlaag gaat lijden. Integendeel: in 1968 zal men er veel sterker voor staan dan op het ogenblik. Gelijkzeitig zullen de Verenigde Staten van Amerika zich echter van de verdere wereld veel meer geïsoleerd zien dan lange tijd het geval was. Voor hen is dit vooral merkbaar in het steeds weer mislukken van de opzet van hun buitenlandse politiek. Voor Nederland zou dit wel eens kunnen betekenen, dat minister Luns zich niet meer in staat acht de buitenlandse politiek verder te voeren. Natuurlijk zou over de politieke ontwikkelingen nog veel meer te zeggen zijn. Het lijkt mij echter beter eerst eens na te gaan, op welke punten in de wereld gevaar bestaat voor het optreden van excessieve gewelddadigheid.

Vietnam en Verre Oosten

Een eerste punt is Vietnam. Hier zal men niet tot een overeenkomst kunnen geraken. De in Amerika bestaande neiging een oorlog allereerst te winnen en dan pas te praten, zal een toename van personeel en materiaal daar ten gevolge hebben. Het is zelfs zeer wel mogelijk, dat men tot gedeeltelijke mobilisatie over zal gaan in de USA. De neiging van China om in dit geschil in te grijpen is veel groter, dan voorheen. China zit op het ogenblik met vele interne problemen, het zou voor de leiders een grote opluchting zijn, indien zij een groot deel van de nu voor hen actieve rood-gardisten zou kunnen afschuiven via een mobilisatie en inzetten aan het een of andere front. Men zal in Rood-China geneigd zijn maatregelen in die richting te nemen. Wat o.m. betekent dat China voor het eerst met manschappen en materiaal openlijk steun zal gaan geven aan Noord-Vietnam en de Vietkong. Hongkong en Macao zullen in dergelijke acties wel mede betrokken geraken. De resultaten van dit alles zullen echter, vanuit Chinees standpunt, niet overweldigend zijn. In het komende en ook in het daaropvolgende jaar zal men, ondanks een kennelijke greep naar de macht in Azië, zich terug moeten trekken. Men heeft nog niet de middelen om zich tegenover een verenigde wereld te handhaven, wanneer Rusland alle steun weigert en zelfs met de tegenpartij dreigt samen te werken. Men zal dus, vooral in de tweede

helpt van 't jaar, grijpen naar minder openlijke wegen. De infiltratie vanuit China in vele delen van Azië en zelfs Afrika zal sterk toenemen. Dit zou o.m. kunnen voeren tot een poging in Indonesië een burgeroorlog uit te doen breken.

De mogelijkheid, dat ernstige strijd in delen van Indonesië uitbreekt, waarbij China zijn invloed laat gelden, is groot te noemen. Als zeker kunnen wij aannemen, dat in 1968 gewelddadige ingrepen in dit land zullen plaats vinden, waarbij Chinese invloed op de achtergrond staat. Gelukkig - voor de Indonesiërs misschien eerder ongelukkig - zijn er in het komende jaar vele natuurrampen te verwachten, die ook dit gebied zullen treffen. Erupties, zee- en aardbevingen van ernstige omvang, zijn in het komende jaar meer dan normaal te verwachten. Niet alleen zullen deze verschijnselen tijdelijk gewelddadigheden in Indonesië beperken of doen uitstellen, maar ook de neiging van nationalistisch China, om acties tegen Roodchina uit te voeren, zullen hierdoor geremd worden. Japan met al zijn eilanden, de Philippijnen, zullen evenals Indonesië, door aardbevingen, zeebevingen en andere vulkanische verschijnselen worden getroffen.

In India is de situatie in het komende jaar ook allesbehalve prettig. Er zijn daar enkele schandalen te verwachten, die de positie van de huidige regeringsleden zeer moeilijk maken. Oproer, onlusten, communistische agitatie, zijn hier te verwachten en zullen, vooral in de tweede helft van het jaar, tot omvangrijke gewelddadigheden voeren. Ook Pakistan heeft het moeilijk en zal pogen, zich sterker te liëren met de Arabische wereld, die op haar beurt sterk door communistische agitatie is en wordt getroffen.

#### Israël

Dit alles, voert ons als vanzelf naar een tweede gevarenpunt in 1967: Israël. Dit land zal zich namelijk in steeds ernstiger conflicten met de gehele Arabische wereld verwickeld zien. Toch ligt het gevaar voor een eerste ernstige gewelddadigheid voornamelijk in de verhouding Israël - Syrië. Een gewelddadig optreden van Israël zou onder de omstandigheden betekenen, dat het steun zou ontvangen van Engeland en in meer beperkte mate vanuit Amerika. Hiertegenover staat echter, dat de tegenstanders kunnen rekenen op hulp en bijstand zowel vanuit Rusland als vanuit Rood-China. Van een werkelijk omvangrijke oorlog zal, naar wij hopen, geen sprake zijn. De kans echter, dat geweld in de zomermaanden hier losbarst, is wel zeer groot; het gevaar voor langdurige militaire acties in de maanden juli, augustus en deels in september lijkt mij groot. Het zal er gevaarlijk uitzien, maar wij menen, dat het geweld door internationale acties gesmoord kan worden, voor het verdere delen van de wereld aansteekt.

#### Zuid-Amerika.

Spanningen en strijd van andere aard, maar daarom niet minder intens of gevaarlijk, dreigen in Z-Amerika. Hier zijn op het ogenblik de politieke geschillen in wezen niet zo groot en voor de houding van de massa zo belangrijk, als de verschillen in welstand. Er zijn in vele landen in Zuid-Amerika reeds sinds het begin van dit jaar groepen actief, die een beroep doen op de minder vermogenden en ernaar streven, om te komen tot een bezitsrevolutie - een revolutie dus, die niet vooral tot doel heeft een andere regering aan de macht te brengen, maar vooral probeert een andere verdeling van eigendommen tot stand te brengen. Er zijn parallellen te trekken met de revolutie, die zich eens in Mexico voltrok; er zijn vele aanwijzingen, die het aannemelijk maken, dat de meeste van dergelijke revoluties ook geheel zullen slagen. Dit betekent, dat in kleine staten als bv. Honduras en Venezuela, maar ook in grote landen als Chili, Argentinië en Brazilië, geslaagde staatsgrepen en revoluties plaats zullen vinden, die met veel geweld gepaard zullen gaan. De steun, die de opstandelingen krijgen, komt officieel van Cuba. Vanwaar de materiële steun in feite komt, moogt u zelf raden... Het is duidelijk, dat het komende jaar ook hier allesbehalve rustig zal verlopen en ook hier zullen wij, naast het menselijke geweld, ook natuurrampen zien plaatsvinden.

Voor het geheel van de wereld rijst verder de vraag, of de wetenschap belangrijke stappen vooruit zal doen. In het komende jaar zal deze wetenschap het in ieder geval wel zover brengen, dat men bijna naar de maan kan gaan. Ik vermoed, dat reeds in het komende jaar een drietal proeven met bemande ruimteschepen zal worden genomen, waarvan t.m. twee een bemande omcirkeling van de maan ten doel zullen hebben. Wij achten het mogelijk, dat een van deze

schepen nog in 1967 - 68 een landing zal beproeven. Dit zal dan zeer waarschijnlijk een voertuig uit de USSR zijn.

Interessant zal ook de vooruitgang zijn bij de geneeskunde en de psychologie. Daar dit echter allen geleidelijke processen zijn kan men zeggen, dat de ontdekkingen in 1967 en het afgelopen jaar eerst van praktisch belang zullen zijn voor de wereld na 1972.

Nieuwe ontdekkingen op het terrein van de atoom-chemie voeren dit jaar tot het ontwikkelen van nieuwe krachtbronnen. Ook hier is sprake van een langzame ontwikkeling plus geheimhouding, waardoor de praktische vindingen, die op dit terrein worden gedaan in 1967, waarschijnlijk eerst een algemene bruikbaarheid verkrijgen rond 1980. Reeds voordien zullen zij echter een verandering in de energiepolitiek kunnen brengen, die meerdere landen op het ogenblik nog voeren.

Perioden van zeer warm en zwoel weer, gepaard gaande met windstilte en sterke statische lading in de atmosfeer, voeren over de gehele wereld tot verstikkingsverschijnselen in grote steden. Het is niet uitgesloten, dat enkele steden in het randgebied van Nederland eveneens onder de gevolgen daarvan te lijden zullen krijgen. Ernstig getroffen worden vooral zeer grote steden op het noordelijk halfrond met sterk gemotoriseerd verkeer en veel industrie. Om er enkele te noemen: Londen, New-York, San Francisco, Chicago, Philadelphia. In mindere mate en in andere maanden dan augustus zal dit verschijnsel overigens ook optreden en moeilijkheden veroorzaken in Sydney, Tokio, Delhi enz. Want meerdere malen dit komende jaar zullen de omstandigheden zo zijn, dat versterkte luchtverontreiniging kan ontstaan en wel in een mate, dat vele mensen hierdoor tijdelijke of zelfs wel blijvende lichamelijke schade op kunnen lopen. Dit klinkt misschien niet zo gezellig, maar u moet maar bedenken, dat u er hier in den Haag waarschijnlijk niet te veel last van zult hebben, omdat bij u de zeewind er wel voor zorgen zal, dat de ergste verzadiging van vuil wordt afgevoerd, maar steden die 10 km. landinwaarts liggen, hebben daaraan reeds veel minder baat, terwijl steden die nog verder landinwaarts liggen zich bij de in deze zomer te verwachten weersomstandigheden wel ongelukkig zullen gevoelen.

En na dit alles wordt het tijd enige aandacht te wijden aan de economie. Hierbij zullen wij moeten rekenen met een sneller dan verwacht verder gaan van de geldontwaarding over bijna geheel de beschaafde wereld. Het gunstigste in dit opzicht staan er waarschijnlijk nog de volgende landen voor: Zwitserland, West-Duitsland, Nederland en de Schandinavische landen.

De grootste slagen zullen direct of indirect, wel verwerkt moeten worden door de USA, Canada, het industriegebied in Engeland en Italië. Italië heeft trouwens nog andere moeilijkheden. U herinnert zich misschien, dat wij het vorige jaar over dit land zeiden: de grote overstromingen in Italië durven wij nauwelijks te noemen, omdat u toch reageert met: "Dat is daar zo elk jaar". Maar dit jaar valt het toch wel bijzonder tegen. U hebt zelf kunnen constateren, dat de watersnood in dit land werkelijk iets bijzonders was. In dit opzicht verwachten wij voor 1967 niet veel. Wel verwachten wij in het zuiden van Italië het komende jaar grotere schade door aardbevingen.

Eveneens schadelijk op economisch terrein en verantwoordelijk voor een groter aantal slachtoffers zijn aardbevingen die het zuiden van Perzië treffen. Op de Philippijnen kan worden verwacht, dat belangrijke installaties door aardbevingen worden vernietigd, terwijl slachtoffers hoofdzakelijk zullen vallen als gevolg van plotselinge vloedgolven. 1967 is nu eenmaal een jaar, waarin vulkanische verschijnselen een meer dan normaal grote rol spelen. Wij moeten er rekening mee houden, dat dit over de gehele wereld tot uiting komt. Genoemde plaatsen - plus Indonesië, Japan en waarschijnlijk in mindere mate, Turkije en Griekenland - zijn slechts degenen, die het sterkst worden getroffen, zover wij dit nu kunnen voorzien.

Van Nederland kunnen wij economisch zeggen, dat het zich niet aan de algemeen optredende malaise zal kunnen onttrekken, terwijl de gebruikelijke verdeelheid in het Nederlandse bestuur het nemen van afdoende maatregelen tegen een zeer sterke waardevermindering van het geld en een sterke stimulering van de export waarschijnlijk te traag zal doen verlopen om enig werkelijk en blijvend resultaat te boeken hiermede. Voor wie geld heeft, geldt dan ook in dit

jaar, dat de beste beleggingen de z.g. goudgerande effecten zijn - waarbij alles dus in goudmunt genoteerd is - terwijl natuurlijk ook grond en huizenbezit, zij het in wat mindere mate, waardevast zullen zijn. Hierbij is, in effecten, een blijvend rendement volgens de huidige geldwaarde, van 6 tot 7 % mogelijk, bij grond en huizenbezit een volgens de huidige waarde constate rente van rond 4 %. Bij normaal-aandelen en obligatiebezit moet echter gerekend worden met een, ondanks de hoge renteuitkeringen, optredend koersverlies plus een vermindering van geldwaarde, waardoor na enkele jaren het kapitaal feitelijk tot rond 70% van zijn huidige waarde zal zijn geslonken. Bij vele bedrijven zullen ook de uitkeringen van rente na 1967 ver beneden het gewende peil blijven, terwijl in kleinbedrijf en middelgroot bedrijf verder gerekend moet worden met feitelijke waardeverliezen door sluiting, faillissement en fusie.

Het is ook voornamelijk de economische trend, die, ondanks pogingen tot toenadering, conflicten tussen Oost- en West- Duitsland zal stimuleren. Ofschoon voor Duitsland en zelfs voor de wereld niet bepaald aangenaam, zullen dergelijke conflicten geen ernstige en blijvende gevolgen hebben. Wij hoeven dus niet te vrezen voor een aanval op West-Duitsland via Oost- Duitsland. Wel zullen rond de muur weer spanningen en conflicten ontstaan in Berlijn. Vele grote Oost-Duitse demonstraties in Berlijn werken wel bijzonder prikkelend. De achtergrond van dit alles is het feit, dat de export van West-Duitsland naar het Oosten, ongeacht een ook daar slechter wordende conjunctuur, in Oost-Duitsland voor velen tot ontvullende ontdekkingen voeren kan. Vooral de jongeren zullen zich roeren. De "partij" staat er dit jaar dan ook wat wankel voor, terwijl een ineenstorten van de huidige vorm hiervan rond 1968 zeker niet tot de onmogelijkheden behoort. Het is ook voornamelijk de economie, die landen als Polen, Tsechoslowakije, Roemenië - en zelfs het kleine Albanië, dat tot op heden zich sterk met China gebonden voelt - ertoe zal brengen zelfstandiger te gaan handelen.

Voor de Sovjetsuprematie - iets wat men met de daar geldende termen eigenlijk imperialistisch kolonialisme zou moeten noemen - wordt hierdoor in het oostblok ernstig aangetast. Ook in de sovjetunie zelf kan men rekenen op meerdere ernstige economische moeilijkheden. Deze vormen het begin van een reeks omwentelingen, die volgens mij een algehele hervorming van het daar geldende partij- en bestuursstelsel zullen veroorzaken. Dit voert tot veranderingen, die naar buiten toe geheel kenbaar zullen worden na 5, 6 jaren. De kans, dat Rusland - als gevolg van het optreden van China - zich genoopt zal zien zich aan het einde van het jaar weer wat vriendschappelijker tegenover het westen op te stellen, is groot. Dit zou een uitwisseling op velerlei terrein kunnen inluiden en vooral voor de gespecialiseerde industrieën in het westen in 1968 wel eens een opleving van handel en productie in kunnen luiden.

Zoals u ziet, heerst er dit jaar op allerlei terrein grotere vitaliteit, maar vooral ook grotere agressiviteit. Ook wat de geestelijke achtergronden van het menselijke leven betreft, kan van een aanmerkelijk grotere agressiviteit worden gesproken. In de kerk van Rome mag dan ook gerekend worden met een opklaaren van een - naar buiten toe misschien nog wat bemantelde, maar toch wel zeer felle - strijd tussen de orthodoxie en de vernieuwers. Het lijkt er haast op, dat een nieuwe reformatie op komst is. Ik meen, dat men dit naar buiten toe wel zal weten te bemantelen en althans in schijn de eenheid zal kunnen bewaren. Toch zullen conflicten, ook gezagsconflicten, en tegenstrijdige verklaringen, hier zeker niet uitblijven. Men kan verwachten, dat de Paus hierin gemoed zal worden en ondanks zijn diplomatieke uitspraken in grote moeilijkheden zal komen. Ik neem aan, dat hij zal trachten dergelijke strijdigheden en geschillen te doen vergeten door veel feller dan tot nu toe gebeurde, stelling te nemen tegenover oorlogshandelingen en ook in het bijzonder nadruk zal gaan leggen op onderdrukking van geloofsvrijheid in verschillende landen in het oosten. Moeilijkheden te over, ook voor andere kerken. Want vele christengemeenschappen zullen het moeilijk hebben in 1967. De vernieuwing en verandering, die zich in de katholieke kerk, maar ook bijvoorbeeld bij delen van de Islam, het Boeddhisme en dergelijke, kan niet nalaten invloed uit te oefenen op verschillende kleinere kerkelijke groepen. Zoals u zult weten, zijn de reformatische christenen voor een deel zeer vrijzinnig, maar anderen tonen zich juist weer zeer behoudzuchtig. Het is duidelijk, dat ook hier een toenemende strijd kan worden verwacht. De oecumene wordt een soort boksring, waarin theologen elkander in de haren vliegen, terwijl de gelovigen zich waarschijnlijk af zullen vragen, waar, 'in Gods' Naam' zij nog een verkondiging van Gods' woord zullen kunnen vinden.

Wat spiritisme en spiritualisme betreft, kunnen wij zeggen, dat de belangstelling toe zal nemen, zodat steeds meer mensen van de verschijnselen en stellingen kennis zullen nemen. Maar ook steeds meer mensen zullen kritiek uitoefenen op de interpretatie, die men aan de verschijnselen pleegt te geven. Aangenomen kan worden, dat het beleven van contact met onze wereld - de wereld der overgeganen - een stap voorwaarts zal doen. Overdreven beschouwingen - die misschien in deze kring niet zo heel erg voorkomen, maar in vele kringen toch wel heersen, zullen worden aangevallen, zodat het geheel zal worden teruggebracht tot een meer normale benadering van wat men de occulte wereld noemt. Ook het praktisch occultisme neemt toe. Juist het slechter worden van de conjunctuur en het toenemen van oorlogsdreigingen legt meer, dan tot nu toe, de nadruk op verschijnselen als waarzeggerij, voorspellingen, helderziendheid, helderhorendheid e.d. Veel bedrog en veel misleiding zal hierbij niet te vermijden zijn, vrees ik, ook niet in de komende jaren. Wel zullen een aantal uitspraken en verklaringen van mediums en helderzienden groot opzien baren. Dit kan ertoe bijdragen, dat de meer oppervlakkige belangstelling van dit jaar in 1968 wordt tot een pogen te begrijpen, hoe dit alles wel mogelijk is. Ook de parapsychologie zal een evolutie hierdoor doormaken. In Nederland zal dit wel niet zo'n vaart lopen, maar vooral in Amerika en Italië verwacht ik reeds in de komende jaren een sterke wijziging in de als juist gepredikte theorieën. Als gevolg van deze veranderende inzichten meen ik, dat het spiritisme en occultisme meer toegang zal krijgen in de vrijer denkende kerkelijke kringen.

De idee van inwijding is dit jaar niet zo sterk. Het jaar 1967 is eerder een jaar van activiteit van de dierlijke aspecten van de mens. Je zou het overigens een Feyenoordjaar kunnen noemen, want de slogan "geen woorden maar daden" zal ook op geestelijk terrein steeds weer weerklinken. Toch zullen veel mensen innerlijke belevingen hebben en zelfs ook stoffelijke ervaringen, waardoor zij zich beter t.a.v. hun innerlijke waarheid kunnen oriënteren en ook beter inzicht kunnen verwerven in de werkelijke waarden van de wereld buiten hen. Naar ik vermoed zal dit eveneens zijn stempel drukken op de ontwikkelingen binnen vele loges en esoterische genootschappen. De strijd, die in dit jaar hier uitbreekt, zal m.i. een nieuwe periode van grote bloei in gaan luiden. Geestelijk gezien staat het er in het komende jaar zeker niet slecht voor, ofschoon men zeker geen ontwikkeling zonder veel strijd en verwarringen mag verwachten.

Nu blijven nog enkele meer algemene opmerkingen. Grote verkeersongelukken zullen in het komende jaar veelvuldig voorkomen. Vooral de maanden juni, juli en augustus zijn niet alleen maar gevaarlijk voor het wegverkeer, maar brengen ook onverklaarbare ongelukken als scheepsbranden op zee, vliegtuigongelukken - mede door het onverwacht optreden van wervelingen en onweders - terwijl zo hier en daar een bijna klassieke reeks van treinongelukken dreigt. In Nederland kan gerekend worden met toenemende kleine ongelukken en onbelangrijke ontsporingen, terwijl in genoemde maanden een drietal omvangrijker ongevallen verwacht mag worden. Ik meen echter, dat slechts één daarvan ernstige persoonlijke schade brengt, zodat uw land er ook dit jaar weer betrekkelijk goed van af komt. In Duitsland zou het wel eens erger kunnen worden. In de richting van Beieren is een ongeval te verwachten waarbij wel eens zeer veel doden zouden kunnen vallen. Frankrijk heeft zijn gebruikelijke ongelukken en Spanje ontkomt dit jaar niet aan ernstige verkeersongelukken. Een van de meest spectaculaire hierbij zou wel eens een botsing tussen een vliegtuig of helicopter met een trein kunnen worden in de buurt van Valadolid.

U ziet het, verkeersongelukken krijgt u gesorteerd en te over. Begrijpelijk overigens: in een jaar, waarin prikkelbaarheid en onberekenbare reacties, hierdoor bij zeer vele mensen voor zullen komen, moet ook gerekend worden met een falen van de mens, wanneer er snelle beslissingen of een bedienen van ingewikkelde machines van hem geëist wordt. Dit betekent, dat ook in vele fabrieken grote ongelukken zullen gebeuren. In Nederland krijgen waarschijnlijk de hoogovens enkele zware klappen hierdoor te verwerken, terwijl in bv. Amerika vele industrieën getroffen zullen worden, waaronder een grote chemische industrie en een autofabriek bij Detroit.

Al met al een rumoerig jaar dus. Indien wij het karakter van het gehele jaar willen samenvatten, zou zou ik zeggen: de afrekening die de mensheid in het laatste jaar op velerlei terrein

gepresenteerd werd, voert tot de noodzaak van handelen. De mensheid weet echter zelf niet, welke richting zij in moet slaan. Juist hierdoor hoeft het u niet te verwonderen, wanneer u in het volgende jaar opeens hoort van een ganse reeks atoomproeven, die onverwacht worden genomen. Laat ons overigens maar hopen, dat het met de dreiging, die men daarmee wil weergeven, geen ernst wordt. Indien in de komende jaren een - zelfs maar zeer beperkte - atoomoorlog zou uitbreken, kunnen wij er wel zeker van zijn, dat vóór de maand juni begonnen is, zowel Londen als New-York niet meer zullen bestaan. Ik meen echter, dat dit slechts een theoretisch gevaar is, daar wij vanuit de geest - met medewerking van velen in de stof - het gevaar voor een dergelijke oorlogshandeling menen uitgebannen te hebben. Zou iets dergelijks echter in 1967 of de eerste 3 maanden van 1968 plaats vinden, dan wordt het verschrikkelijk. Want het is nu eemaal een jaar, waarin explosies veelvuldig en bijzonder ernstig optreden, zodat dan een maximum resultaat van eke explosie kan worden verwacht.

Misschien is het in dit verband aardig erop te wijzen, dat ook voor leden van het Nederlandse koninklijke huis in dit jaar gevaar bestaat. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat Beatrix en Claus bij een explosie betrokken worden. Zo dit het geval zou zijn, zullen de gevolgen wel niet al te ernstig worden, ofschoon dan verwacht kan worden dat de prinses ernstig aan het hoofd gewond zal worden, terwijl bij prins Claus verwondingen in buik en heupen verwacht kunnen worden, die waarschijnlijk meer blijvende erger ten gevolge kunnen hebben. Dit is echter alleen een mogelijkheid, geen zekerheid. Verder bestaat er een zeer grote kans, dat de explosie, waardoor zij getroffen zouden kunnen worden, plaats zal vinden op of nabij een luchthaven. Nu wij toch bezig zijn over koninklijke huizen, in Engeland kunnen schandaaltjes worden verwacht rond Margaret, die in de knel komt te zitten, terwijl waarschijnlijk ook prins Philip vreemde dingen zal uithalen, die per ongeluk in de publiciteit komen; geen wonder overigens, dergelijke dingen komen wel meer voor, maar berichtgeving daarover wordt meestal goed onderdrukt. De veranderingen, die in het beheer van de Engelse pers zijn opgetreden maakt een verder gaande publiciteit aannemelijk. Het is vooral deze publiciteit, die op zich onbelangrijke zaken in de ogen van het Engelse publiek tot een groot schandaal zouden doen worden. Dat er verder schandalen rond vele staatshoofden zullen zijn, o.m. Johnson, dat stof op zal doen waaien, over de infiltratie van Russische spion(nen) in het Pentagon e.d., is normaal. Ernstig zijn deze dingen niet. Hoogstens vormen de opgewonden artikels die de dagbladen daaraan wijden, een leuke vrijdagavond lektuur voor mensen, die niets beters te doen hebben.

Ik wil nog opmerken, dat wij met de kosmische invloeden dit jaar eigenlijk nogal gunstig zitten. Juist in de tijd, dat het grootste gevaar voor gewelddadigheid bestaat - een tijd waarin een rode straal bijna zeker tot alomvattende oorlogen en burgeroorlogen zou voeren - vinden wij een zuiverende witte straling. Deze omvat het tweede deel van augustus en zou een reiniging en gelijktijdig een beperking kunnen vormen van alles, wat zich in de 25 à 30 dagen voor de komst van deze invloed aan gewelddadigheden heeft opgehoopt en deels ook reeds heeft afgespeeld. De eerste 3 maanden van 1967 zullen nog wel wat kalmer zijn. Wij hebben dan overwegend te maken met een blauwe invloed, die verstandelijke achtergronden en redelijkheid bevordert. Een kleine rode invloed zal de Nederlandse verkiezingen o.m. wat interessanter maken dan normaal, maar veel zal er niet gebeuren. Vanaf april echter treden achtereenvolgens rode invloeden, geelgroene invloeden en rode invloeden op, die langzaam worden overvleugeld door genoemde witte invloed. Na het witte Licht - vanaf half september dus - moet gerekend worden met zeer vitale invloeden waarbij een afwisselend optreden van groene en rode stralen bij de mensen zou kunnen voeren tot extreem fanatisme. Deze reeks wordt echter eind oktober nogmaals door reinigende witte invloeden onderbroken, zodat volgens mij, men 1968 vermoeid, maar zonder onherstelbare schade zal kunnen ingaan. Het jaar 1968 brengt een soort regenboog voort, waarbij vele kosmische invloeden of kleuren gelijktijdig werkzaam zijn. Dit jaar zal dan ook voor geestelijke ontwikkelingen en waarden nogal belangrijk zijn, terwijl 1967 vooral voor meer materiële ontwikkelingen en veranderingen van belang is. In 1968 mogen wij, na de vele verwarringen van 1967, dan ook m.i. een. Stabilisatie op velerlei terrein verwachten, waardoor in de daaropvolgende jaren ook de materiële omstandigheden weer meer berekenbaar zullen zijn.



Het probleem blijft echter de mens in de maatschappij. Een algehele hervorming van het huidige naatschappelijk bestel is haast niet te vermijden. Een herzien van de nu geldende publieke moraal eist al evenzeer vele hervormingen. De nu ontstane situatie maakt heftige strijd op elk front van het gemeenschappelijk bestaan onvermijdelijk. Hervormingen zijn echter mogelijk en wanneer deze meer gestalte hebben gerkegen - volgens mij rond 1972 - kunnen wij - voor 1984 - een zodanige omwenteling in denkwijze en leefwijze verwachten, dat de vanaf 1980 toenemende invloed van Rusland gemakkelijk verwerkt kan worden. Tot die tijd kunnen wij rekenen op een verzwakking van de Russische invloed op het Westen.

Misschien verwacht u bijzondere tekenen en voortekenen? Er zijn er natuurlijk wel weer enkele te zien. Veel aandacht zal men ook nu daarvoor niet hebben. Wel kunt u ook in dit jaar rekenen op vele vliegende schotelrapporten, maar minsten 9/10 van de "ruimtevoertuigen" komt niet uit Venus of Mars, maar uit de bekende duim.

En hiermede heb ik de prognose eigenlijk wat afgerond. Misschien hebt u bijzondere vragen?

Iemand wil bv. weten, hoe het in Oostenrijk zal gaan. Het antwoord is: ongeveer als in dit jaar, echter met een toename van het rechts-extremisme.

En wat Indonesië betreft? Als Soekarno nog op reis wil gaan, moet hij wel zorgen tijdig weg te zijn. Want voor deze man zijn bepaalde grote gevaren aanwezig.

In Canada gaat het niet zo vlot meer. Er zal nogal wat strijd oplaaien, vooral tussen de Frans- en Engelstaligen aan de oostkust.

Australië heeft het niet zo leuk. De vakbonden komen in conflict met de noodzakelijke beperkingen. De regeling zal anders op gaan treden. Stakingen en strijd in de grote steden en ook al strijdt over de vraag, of men de immigratie van kleurlingen ook verder zal moeten blijven beperken als tot nu toe. Een verandering van oriëntatie - meer op Azië - is aan het einde van 1967 niet onwaarschijnlijk. Ook in Australië zal de communistische activiteit en invloed in 1967 sterk toenemen. Maar als u toevallig die kant uit wilt gaan in dit jaar: Nieuw-Zeeland is er veel beter aan toe dan Australië zelf in de komende maanden.

Er zijn nog vele andere vragen mogelijk. Ik zal u na de pauze de gelegenheid geven dezen te stellen. Als algemeen overzicht meen ik echter, dat het voorgaande voldoende is. Daarom wens ik u allen een aangename pauze en dank ik u voor uw aandacht.

Goedenavond, vrienden.

Allereerst zal ik, zo bondig mogelijk, uw vragen beantwoorden. Indien mij voldoende tijd rest, zal ik daarna enkele punten van meer geestelijk belang aansnijden, die m.i. echter niet bij prognosen, maar eerder onder het hoofdstuk planning thuishoren. Mag ik dus beginnen met de schriftelijke vragen af te doen.

Vraag: Denkt u dat Tsang Kai Chek nog op het toneel zal verschijnen?

Antwoord: Ongetwijfeld. Maar waarschijnlijk ter gelegenheid van een staatsbegrafenis.

Vraag: En zijn macht?

Antwoord: Indien u de macht van het z.g. nationalistisch China bedoelt? Dit zal zich in dit jaar met Amerikaanse steun nogal krachtig proberen te weren, maar zal daarin niet slagen. In de tweede helft van 1968 zal echter de Amerikaanse steun aan deze groep aanmerkelijk verminderen of praktisch wegvallen, zodat in de toekomst volgens mij van enige werkelijke invloed in China door deze groep geen sprake zal zijn.

Vraag: U zegt, dat Londen last zal hebben van luchtvervuiling. Maar dit ligt toch ook dicht bij zee?

Antwoord: De afstand van zee is meer dan 30 km., ook al maakt de Theems het meren van schepen in de stad zelf mogelijk. Ik merkte echter reeds op, dat een stad, die 10 km. landinwaarts is gelegen, meer last zal hebben dan den Haag. Verder heeft Londen een zwaarder verkeer en industrie.

Vraag: Denkt u, dat Engeland dit jaar in de EEG komt?

Antwoord: Neen. Wel zullen er meerdere besprekingen zijn, maar van een werkelijk toetreden of zelfs een overeenkomst te dien aanzien zal m.i. geen sprake zijn. Ik meen verder dat in EEG, Nato en Navo zovele problemen en twistpunten zullen rijzen, dat Engeland of enig ander land in Europa niet zal komen tot een verder intensifiëren van zijn banden met andere landen. Zelfs tot een uitvoeren van reeds aangegane overeenkomsten zal het in vele gevallen niet werkelijk komen.

Vraag: Wat denkt u van Spanje?

Antwoord: Vreemd genoeg maakt dit land het komende jaar een betrekkelijk gunstige sociaaleconomische ontwikkeling door. Dit zal niet in de eerste plaats te danken zijn aan het bestuur, maar is eerder een uitvloeisel van de tendenzen in Europa, die zowel voor belegging als voor het stichten van verblijfplaatsen en vestigingen Spanje de eerstkomende jaren zeer attractief zal maken.

Vraag: Zal daar weer een monarchie regeren, wanneer Franco komt te overlijden?

Antwoord: Indien ik het juist zie, zal er een kort ogenblik zijn, waarin men inderdaad een herstel van de monarchie tot stand wil brengen. Maar dit zal toch niet langer dan zes à zeven maanden standhouden. Ik verwacht deze ontwikkeling echter nog niet in het komende of het daaropvolgende jaar.

Vraag: Als in Oost-Duitsland de partij valt, wat gebeurt er dan?

Antwoord: Er ontstaat geen al geheel verval van het communisme, maar wel zal er sprake zijn van een wat democratischer ontwikkeling, waardoor de mogelijkheid voor W. Duitsland voor een toenadering mogelijk wordt. In 1970-72 kan dan een vredesverdrag met Rusland worden verwacht met als gevolg een langzaam wegvallen van de splitsing, zoals die nu bestaat. Bestuurlijk echter zal de verdeling nog enige tijd gehandhaafd blijven, vermoedelijk tot 1978. Er is dus dan sprake van een langzaam versmeltingsproces, waarbij u echter wel rekening moet houden met het feit, dat een Duitsland, dat als eenheid herontstaat, begrensd zal blijven door de Oder-Neisse grens.

Vraag: Volgens uw gegevens komt er een hete zomer. Ongeveer de tijd van warmte, hoe is het weer in voor- en najaar en de oogst van tarwe en aardappelen?

Antwoord: Ofschoon wij niet behoren tot het KMI of het Koninklijk Instituut te Ukkel kan ik u het volgende mededelen. Vanaf een meimaand, die wat aan de rauwe kant blijft, maar zonnig is, zien wij steeds sterker zonnige perioden optreden. In juni en juli zal dit zeer mooie perioden ten gevolge hebben. De laatste helft van juli en augustus kenmerken zich door grote hitte, maar ook veel bewolking, neerslag, zwoel weer en onweders. De maanden september en oktober kenmerken zich door mooi weer, waarbij al snel grotere verkoeling optreedt. In oktober kan het optreden van de eerste nachtvorst verwacht worden. De daaropvolgende winter zal, in vergelijking tot de huidige, zeer koud zijn. Wat de oogst betreft, kan ik u geen definitieve gegevens verstrekken. Het is moeilijk de oogstresultaten voor een klein deel van Europa te voorzien. Wel kan ik u een globale verwachting geven. Vooral door het eigenaardige weer in augustus zal de oogst van graan, aardappelen en bietwortels onder de verwachting blijven. Fruit daarentegen zal, ongeacht vorstschade tijdens de eerste bloei, een aanmerkelijk betere oogst opleveren dan dit jaar.

Vraag: Zijn er nog veranderingen in de Nederlandse rechtspraak te verwachten in de komende één en een half jaar, of is ook hier de tendens hoofdzakelijk agressief behoudend?

Antwoord: Wat de rechtspraak betreft, zijn er vele veranderingen in voorbereiding. Veranderingen zullen binnen niet al te lange tijd aan regering en gouvernement reeds worden voorgelegd. Toch zal in de komende twee jaren nog niet van feitelijke veranderingen in de rechtspraak en rechtspleging sprake kunnen zijn. Voor het komende jaar zal men rekening moeten houden met een bijna dictatoriaal optreden van alle organen voor gezagshandhaving. Dit zal zijn weerslag tonen in de rechtspleging.

Vraag: Zijn verdere vernieuwingen in de penologie te verwachten, zulks mede gezien de toenemende invloed van het occulte in de wetenschap?

Antwoord: U doelt hier op strafvoltrekking en gevangeniswezen? Naar ik meen kunt u het komende jaar hierin geen grote veranderingen meer verwachten. Zelfs meen ik, dat de nadruk op het psychische element bij strafvoltrekkingen de aandacht voor psychiatrische uitspraken bij strafmaatbepaling zal afnemen - althans wat de praktijk betreft - dan in afgelopen jaren. Wel meen ik, dat een hervorming van wetgeving in strafwezen zich zal gaan voltrekken, maar dit zal waarschijnlijk eerst rond 1969 in dit land mogelijk worden.

Vraag: Wat voor invloed zal de richting Jung in de parapsychologie krijgen?

Antwoord: Een hoofdzakelijk filosofische. Jung is in zijn latere jaren niet een parapsycholoog, maar een psycholoog-filosoof. Het mystieke element, dat wij bij Jung terugvinden, zal filosofisch grote invloed kunnen hebben, ook in het occultisme, maar, naar ik meen, weinig of geen invloed hebben op de ontwikkelingen van onderzoeken van de praktische parapsychologie.

Vraag: Kunt u iets nader vertellen over het toenemende deel van de verhalen over vliegende schotels, die niet uit de duim gezogen zijn?

Antwoord: Ik verwijs u hier naar de brochures, die door uw groep zijn gemaakt aan de hand van lezingen, die wij over dit onderwerp gaven. U zult daarin alle noodzakelijke gegevens kunnen aantreffen.

Vraag: Kunt u iets vertellen over de groei van de ODV?

Antwoord: Ik meen, dat deze, wat ledenaantallen betreft, in het komende jaar betrekkelijk wisselvallig zal zijn, ook al omdat vele mensen heetgebakerd zullen zijn. Wij zullen daarom zowel een plotseling toetreden als een opeens opzeggen van lidmaatschap zien. Wel moeten wij er mee rekenen dat de invloed van de ODV, mede gezien de nu gegeven voorspellingen, die hier en daar nogal indruk zullen maken en dus nog een ander doel hebben, dan u vanavond aangenaam bezig te houden, zich zal uitbreiden, ook in kringen, die voor haar werk en stellingen tot op heden weinig of geen belangstelling hebben. Wij menen dan ook, dat de invloed van de ODV in de komende 10 jaren groter zal worden.

Vraag: Meent u, dat de beginselverklaring van de Orde, zoals deze in het verleden gegeven is, nog kan worden gehandhaafd? Of moet deze uitgebreid en veranderd worden?

Antwoord: Ik meen, dat op het ogenblik geen behoefte tot aanvulling of wijziging bestaat.

Vraag: Hoe gaat het met het nazisme in Duitsland? Breidt het zich uit, of lost het zich op?

Antwoord: Indien u doelt op nazi-invloeden, die geheel op het verleden geënt zijn, zo kan ik u zeggen, dat deze zich oplossen, daar deze denkbeelden hoofdzakelijk door een verouderde generatie gedragen worden. Indien u echter doelt op het fascistisch denken, zo kan ik u mededelen, dat dit in de komende jaren over geheel de wereld veel sterker wordt, omdat zowel racistisch als fascistisch denken door de noodtoestanden, die op velerlei terrein ontstaan, bevorderd wordt. Een dergelijke - in wezen utopische - houding is vaak een ontvluchting aan de problemen, die in het werkelijke leven ontstaan, terwijl het optreden naar buiten toe dient als compensatie voor eigen gevoelens van onvermogen in de wereld.

Vraag: Kan het bewustzijn van de mensheid zover komen, dat in de loop van het volgende jaar het altruïsme meer in de praktijk gebracht zal worden?

Antwoord: Al te gaarne zou ik hier bevestigend antwoorden. Gezien de feiten, vrees ik, dat dit mij onmogelijk is.

Vraag: Zal men voor het negerprobleem, zowel in Amerika als in Afrika, een oplossing weten te vinden?

Antwoord: Het feit dat 1967 en daardoor meer indirect ook 1968 een strijdlustige tendens zal vertonen, maakt wel duidelijk, dat van enige overeenkomst tussen blank en zwart in dit jaar nog niet zal kunnen worden gesproken. Integendeel, een steeds sterkere confrontatie tussen de behoudzuchtige blanke machten en de progressieve negers is onvermijdelijk. In 1967 zal de rassenstrijd feller zijn en meer geweld tonen dan voorheen. Wat Afrika betreft, kan nog worden opgemerkt, dat zowel de onderlinge strijd als de vele onbeschaamde eisen, die de jonge negerstaten aan rijkere landen stellen, op dit gebied de verwarring eerder zullen doen toe- dan afnemen, zodat er ook door rassengeschillen aan beide zijden heel wat doden zullen vallen.

Vraag: Is er dan geen oplossing mogelijk?

Antwoord: Wanneer u een werkelijk oplossing meent, zo zult u bij deze problemen wel moeten wachten tot 1985 - 1986, voor een redelijke overeenkomst en samenwerking tussen de rassen voor het eerst in de 20e eeuw mogelijk zal zijn.

Vraag: Hoe is de ontwikkeling in Ethiopië?

Antwoord: Slecht. Poging tot afscheiding, waarschijnlijk zonder direct resultaat. Ingrijpen vanuit Engeland, ook met de wapens, is niet uitgesloten, vooral, in de tweede helft van 1967.

Vraag: Geen ingrijpen van de UN?

Antwoord: Niet doeltreffend. De UN. Heeft reeds zwaardere problemen op te lossen. Het wankel evenwicht tussen de oude en de jonge staten in deze instantie maakt ten hoogste een zenden van waarnemers mogelijk, maar verbiedt direct ingrijpen. Trouwens, de UN. Beschikt niet over voldoende middelen om dit laatste doeltreffend te doen.

Vraag: Hoe wordt de politieke toestand in het Nabije Oosten?

Antwoord: Hier kunt u rekenen met een toenemen van de communistische invloed. Voor Rusland betekent dit verder een reeks problemen rond de Middellandsche zee - waarbij vermoedelijk Albanië betrokken wordt - waarbij Dalmatië een rol speelt. Aangenomen kan worden, dat ook in het meer Nabije Oosten de gewelddadigheid, die op het ogenblik reeds in het Verre Oosten reeds merkbaar is, op zal treden. Men kan hier dan ook rekenen met beperkte oorlogshandelingen, aanslagen, opstanden en revoluties. Dit is echter een patroon, dat zich in de gehele wereld steeds weer herhaalt. Daarom heb ik op het Nabije Oosten in mijn prognose niet in het bijzonder gewezen.

Vraag: En hoe gaat het er in Z. Afrika aan toe?

Antwoord: Zuid-Afrika zal, ongeacht een aantal geschillen en kleine opstanden, die in het lopende jaar optreden, ook de komende jaren zich geheel kunnen handhaven. Wel worden de banden met Engeland steeds losser. Het ziet er echter naar uit, dat althans economisch, 1967 Zuid-Afrika veel goeds zal brengen. In de buitenwereld zal men echter weer schandaal spreken van een te hardhandig optreden tegen naturellen en wel vooral in de omgeving van Randfontein.

Vraag: Vermoedt u een algehele breuk tussen Engeland en Z. Afrika?

Antwoord: Naar ik meen, zal daarvan in dit jaar nog geen sprake zijn. Dit is echter formeel. Ik wijs u erop, dat de facto reeds een breuk bestaat sedert 1964.

Mag ik aannemen, dat ik uw vragen hiermede allen heb beantwoord? Dan zult u mij hopelijk niet verwijten, dat mijn antwoorden te langdradig waren.

Vrienden, wanneer wij een prognose geven over het verloop der gebeurtenissen in de wereld, zo is dit uit de aard der zaak een opsomming van alle dingen, die de aandacht kunnen trekken in de komende perioden. Het gevolg is, dat de gegevens in de eerste plaats materieel zijn en die daarnaast - zoals gebruikelijk is - de nadruk leggen op het slechte in de wereld. De goede dingen, ach, die neemt men als vanzelfsprekend. De meer negatieve gebeurtenissen in het jaar worden door de mens op aarde nu eenmaal beschouwd als de werkelijke gebeurtenissen.

Er is echter zeker, ook in de geest, sprake van een voortdurende bemoeiing met uw wereld en het lot van de mensen. U weet dit trouwens zeer goed. Ofschoon van een directe invloed op de mensen en de gebeurtenissen voor ons geen of bijna geen sprake zal zijn - wij zijn nu grotendeels afhankelijk van hetgeen er middels de stof bereikt kan worden - zo meen ik er u toch op te mogen wijzen, dat wij - tezamen met de mensen - in het komende jaar ook zeer veel goeds tot stand willen, kunnen en zullen brengen.

Om u van dit alles een wat duidelijker beeld te kunnen geven, waag ik het nog voor enige ogenblikken uw aandacht te vragen. In de geest heeft men allereerst vanuit zich en wel tot het jaar 1963 gepoogd, de wereld en de haar omringende sferen van kwaad te zuiveren. Dit wil zeggen, dat de duistere geesten en boze schijn gestalten die met de aarde waren verbonden, verdreven werden of althans in hun contactmogelijkheid ernstig werden beperkt. Men was in dit streven reeds einde 1962 redelijk geslaagd. Daarna kwam een tijd, waarin men moest proberen in de mensheid zelf het oorlogsgevaar te bezweren, zodat eerst in 1965 in het werken van de geest een nieuwe tendens op kon gaan treden. In deze periode hebben wij ons bezig gehouden met inwijdingen, daarnaast zagen wij het toen als onze taak zoveel mogelijk nieuwe geestelijke mogelijkheden in de mensheid te scheppen. Het komende jaar zal u duidelijk maken, dat deze arbeid er zeker geen van louter conserverende aard was. Wij wilden niet alleen de geestelijke mogelijkheden, die bestonden, behouden en vergroten, wij wilden de mensen, ja, de mensheid als geheel, de mogelijkheid scheppen ook langs andere wegen geestelijk verder te gaan.

Ofschoon het jaar 1967 vooral materiële belangen en invloeden op de voorgrond doet treden, zo mogen wij toch niet vergeten dat de revolutionaire tendenzen, die in dit jaar versterkt ontstaan, ook gebruikt kunnen worden voor geestelijke aanpassing aan de noodzaken en mogelijkheden van het menselijke bestaan. Wij geloven in de komende 10 jaren een tamelijk complex plan te kunnen volvoeren, waardoor de mensen ondanks alle materiële gevaren en omwentelingen innerlijk steeds zekerder en gelukkiger kunnen worden, daar zij leren het innerlijke bestaan te beseffen en de innerlijke vreugde bóven bezit en uiterlijkheid te verkiezen. Dit wil niet zeggen, dat een dergelijke bestemming van onze krachten nu alleen geestelijk blijft. Ons streven zal wel degelijk zijn weerslag vinden in de houding van de mensen in de stof, de praktijk van het dagelijkse leven. Maar de mens in zich heeft behoefte aan meer geluk. Hij heeft behoefte aan een intenser contact met goddelijke waarden. Hij moet beter leren beseffen, wat in zijn leven waarlijk van belang is en wat in feite voor zijn geluk en leven maar zeer bijkomstig is.

De crisisperiode, die, reeds begonnen zijnde, - ofschoon men dit nog niet overal wenst toe te geven - in de komende tijd optreedt, - zal de neiging van de mens om naar geestelijke waarden terug te grijpen als compensatie voor een harde stoffelijke strijd, vergroten. De oververzadiging met materiële dingen in de "welvaart" gaf reeds eerder een behoefte aan "wat anders", zodat ook hier reeds in toenemende mate de aandacht op geestelijke problemen werd gericht. Nu kan op meer esoterische wijze deze erkenning van geestelijk waarden worden voortgezet. Dit betekent, dat uw leven op aarde, ongeacht de vele onaangename stoffelijke aspecten, die wij aan moesten stippen, zeker geen onaangenaam of hopeloos bestaan zal zijn. Velen onder u zullen bemerken - sommigen onder u reeds over enkele weken -, dat zij in toenemende mate over energie kunnen beschikken. Dit betekent voor hen niet alleen een vergroten van daadkracht, maar ook een helderder denken, een geestelijk actiever zijn. In het komende jaar moet u er mee rekenen, dat de helderheid van denken en de mogelijkheid tot snel en juist reageren voor hen, die enige innerlijke vrede weten te bewaren, steeds groter zal worden. Wij kunnen helaas niet meer materiële invloeden, waarbij menselijke hartstochten een grote rol spelen, niet geheel uitsluiten, maar deze zijn niet van belang. De mens, die in zichzelf steeds meer besef krijgt van de innerlijke werkelijkheid, die schuilt achter alle dingen, de mens die steeds meer in harmonie komt met onstoffelijke waarden, zal ook steeds meer vatbaar zijn voor onze hulp: hij is gemakkelijk te bereiken.

Het jaar 1967 zal dan ook het pogen van de geest allereerst gericht zien op de mogelijkheid de bereikbaarheid van de mens voor de geest aanmerkelijk te verhogen. Wanneer de mens meer door een - zoals hij zegt innerlijke - stem geadviseerd en geholpen kan worden, wanneer de mens steeds meer gebracht kan worden tot een gelukkig zijn, ondanks alle stoffelijke omstandigheden en meer en meer geconfronteerd kan worden met een God, die ook in hem leeft, die altijd bereikbaar is voor hem, zo meen ik, dat voor de komende jaren zeer veel bereikt kan worden. Wanneer wij er in slagen de komende tijd iets hiervan tot werkelijkheid te maken, zo meen ik dat wij iets tot stand hebben gebracht, dat niet meer ten onder zal kunnen gaan. Niet alleen zullen hierdoor velen, die in het komende jaar overgaan, meer verlicht overgaan en daardoor de gelederen van hen, die ten goede op deze wereld invloed uit kunnen oefenen, versterken, maar ook zullen vooral jongeren, die in vele gevallen losgeslagen en dolend zijn, juist in de strijdperiode van de komende jaren, kunnen komen tot een besef en een geestelijk inzicht, dat ver uitgaat boven hun vaak wat zinloos rebelleren tegen het bestaande, dat nu nog hun levenshouding kenmerkt.

Wij kunnen, naar wij menen, in de komende tien jaren een periode van opbouw voorbereiden, waarbij de mens geestelijk en niet slechts materiëel tot een meer harmonisch leven en wereldbestel kan komen, Het jaar 1972 is in dit opzicht zeker een kroonjaar, aangezien in dit jaar de eerste fase van opbouw ook kosmisch begint. Maar reeds nu zal de geest zich bezighouden met het opbouwen van geestelijke mogelijkheden. Stel u zich echter niet voor, dat u nu voortaan alleen maar hoeft te luisteren, om adviezen vanuit de geest te verkrijgen, vooral van directe daad-adviezen zal slechts in zeer beperkte mate sprake kunnen zijn. Wel zal men vele raadgevingen krijgen van meer algemene aard. Men zal u niet zeggen, wat u moet doen, maar zal u waarschuwen voor mogelijke gevolgen en ook oorzakelijkheden aanduiden, zodat uw inzicht in het leven en de wetten van oorzaak en gevolg juist en groter wordt. Men zal u vooral ook confronteren met uw eigen werkelijke grondeigenschappen en eventueel ook met het zelfbedrog, waar door u een juiste aanvaarding van de wereld voor uzelf onmogelijk maakt en uw geestelijke vooruitgang in sterke mate remt.

Dat dit alles - en neem mij niet kwalijk dat ik hierop de nadruk leg - voor velen van u geestelijk nogal eens wat moeilijkheden met zich kan brengen, is helaas niet te vermijden. Een omstelling van de mens, zoals deze nu door de geest bevorderd wordt, is ook voor meer bewusten niet altijd zo eenvoudig te aanvaarden. Maar het is wel een weg tot kracht, tot begrip. Het is een weg, waarbij innerlijke waarheid en geestelijke waarden steeds verder in de stof geopenbaard kunnen worden. De eerste verschijnselen, die met dit alles samenhangen, zullen wij waarschijnlijk kunnen zien aan het einde van het komende jaar. Indien ik immers aan de periode september tot december denk, zo zie ik vele stoffelijke wisselvalligheden. Gelijktijdig zie ik bij steeds meer mensen een zich vastklampen aan geestelijk vermogen, aan onstoffelijke krachten.

En reeds in deze periode zie ik in steeds meer mensen een nog onbewust, maar steeds toenemend gebruiken van geestelijke vermogens.

Dit betekent, mijne vrienden, dat het komende jaar zeker niet alleen negatieve kanten heeft. En wat de rest betreft, ik kan het u nu wel gemakkelijk vertellen en voor u zal het moeilijk zijn mijn raad in de praktijk te brengen. Maar hier is zij dan:

Windt u vooral niet te veel op. Een groot deel van de schade in het komende jaar, zowel in stof als geest, komt voort uit opgewondenheid, onbeheerstheid, uit onredelijk emotioneel reageren, zonder zelfs maar een besef van eigen wil of doel.

Laat uw emotie uw verhouding tot God bepalen, maar gebruik, als het om de verhouding met medemensen gaat, uw rede. Doe dit tot het ogenblik, dat u zeker bent, dat een emotionele benadering van een mens en zijn problemen geen gevaar voor geweld en onredelijkheid in zich bergt.

U hoeft conflicten niet te mijden in het volgende jaar. Dat kunt u niet eens. Maar u kunt wel degelijk trachten alle moeilijkheden en geschillen steeds weer te zien tegen de achtergrond van een zoeken naar geestelijke waarden en harmonie.

Wanneer door u het harmonische principe in uzelf erkend wordt, wanneer u kosmische verbindingen met het geheel steeds weer tot uiting brengt, zonder daarbij van anderen te eisen, dat zij deze dingen als waar aanvaarden en erkennen, doch ze slechts geeft vanuit uzelf, dan maakt u voor uzelf van het jaar 1967 een vruchtbaar en een gelukkig jaar.

Want men beweert wel eens, dat wij altijd maar pessimistisch zijn in onze beschouwingen en voorspellingen, maar wij zeggen alleen datgene, wat u zelf in uw wereld mede hebt bepaald en stellen slechts vast, wat in uw ogen belangrijk zal zijn. De komende tijd moet een tijd worden van bevrijding! Het moet een tijd worden van vernieuwing. Of u nu oud bent of jong, van u wordt verwacht, dat u mede de geestelijke stuwkracht geeft, die voert tot vernieuwing op aarde, zodat een verbetering van omstandigheden, een vergroting van geestelijk bewustzijn voor u en alle anderen mogelijk wordt.

Want het is van belang, dat u wilt en kunt geven. En dit betreft zeker niet alleen deze groep. Er is op deze wereld een zeer groot aantal mensen, op wie wij menen te mogen rekenen. U zult in vele gevallen uw tempo van leven moeten wijzigen en u zult met vele problemen geconfronteerd worden. Dat is niet te vermijden.

Maar u krijgt ook hulp, wanneer u maar durft zoeken naar harmonie, wanneer u maar niet zoekt naar de tegenstellingen, die dit jaar beheersen, maar naar alles, wat bindt en alle mensen en bestaan tezamen brengen binnen de Goddelijke Werkelijkheid.

Zoekt naar alles, wat voor uw besef en gevoel mensheid en wereld tezamen brengt binnen de voor u innerlijk kenbare uitingen van Goddelijke Kracht en Goddelijk Licht.

Juist hierdoor brengt u voor uzelf een mogelijkheid tot gelukkig zijn tot stand, die niet afhankelijk is van stoffelijke waarden alleen. Alleen op deze wijze kunt u medewerken aan de taak, die de geest tracht te volbrengen in het komende en de daaropvolgende jaren.

Dit zijn natuurlijk dingen, die in een prognose werkelijk niet thuisbehoren. Dit vooral was voor mij een aanleiding deze belangrijke boodschap te scheiden van de voorspellende inhoud van het eerste deel van onze bijeenkomst, Maar ik meen dat het onjuist zou zijn, deze dingen ongenoemd te laten. Dit is niet zozeer een voorspelling, het is eerder een programma van de geest en een mogelijkheid voor u. Aan dit programma werken méér entiteiten mee, dan u zich voor kunt stellen. Hogere krachten dan u zich kunt voorstellen, machtiger Lichtwaarden dan u beseffen kunt werken met ons, werken op uw wereld, willen samenwerken met de mens. Het gaat er hen - en ons - niet om een nieuwe godsdienst op deze wereld te vestigen of een nieuwe wijze van georganiseerd godserkennen mogelijk te maken. Het gaat ons er om, u persoonlijk, vanuit, en voor uzelf, een gelukkiger leven en een geestelijk zuiverder erkennen mogelijk te maken.

De mensheid verkeert op het ogenblik nog in een puberteitsperiode. Maar aan deze periode komt een einde. De felle problemen en vooral het felle verzet van de mens dat tegen een onbegrepen wereld gaat, evenals zijn vroegere kinderlijke aanvaarding zonder besef, loopt ten einde. Ook aan het verzet, dat de doorsnee mens ergens in zich kent tegen zijn evennaaste, tegen degenen, met wie hij door het leven in contact wordt gebracht, moet ten einde gaan. Wanneer er op aarde hoge en zeer grote kosmische krachten worden ingezet, wanneer velen, die u bij name kent als Leraar, Meester of zelfs meer dan dit, plus ongetelde legioenen van Lichtende geesten die zich aan de rijping van de mensheid en haar wereld gaan wijden, zo kunt u ervan overtuigd zijn, dat er resultaten komen.

Het is alleen nog maar de vraag, of u daaraan een meer bewust deel zult hebben dan wel niet. Ik meen echter, dat uw aanwezigheid hier reeds een bewijs vormt voor uw wil aan elke werkelijke geestelijke ontwikkeling deel te hebben. U zoekt naar de waarheid. Indien u in uzelf de vrede kunt vinden, die voortkomt uit een bestaan, waarin niet voornamelijk stoffelijk streven en beleven, maar ook innerlijk erkennen en ervaren een rol spelen, zo weet ik dat het komende jaar voor u gelukkig zal zijn.

Dan weet ik ook, dat u reeds in 1967 vele wonderlijke innerlijke belevingen kunt vinden en steeds verder bewust kunt worden van de hoogste en meest belangrijke waarden in een menselijk bestaan: erkenning van God en beleving van zijn vreugdige vrede. Ik ben ervan overtuigd, dat wij in velen van u bewuste en belangrijke medewerkers zullen vinden voor de taak, die wij ons voor de komende tijden hebben gesteld.

Daarom juist kan ik mijn "betoog" besluiten met een wens. Neen, niet met een gelukwens, het is eerder een verzekering: Ondanks alles zult gij allen een geestelijk vruchtbaar 1967 beleven. En ook geluk, in het stoffelijke leven, zal u niet geheel onthouden worden.

Indien er geen vragen volgen op dit laatste deel, vrienden, wordt het tijd de zitting te besluiten. U reageert niet. Dan wordt het tijd voor een afscheid en de meer gebruikelijke wensen en waarschuwingen.

Ik wens u allen gezellige dagen en waarschuw u tegen een al te overvloedige consumptie van oliebolletjes, appelflappen en verdere vette spijsen.

Ook is voorzichtigheid gewenst voor losvliegende rotjes en dolgeworden jongeren. Kijk dus uit, wees voorzichtig en neem niet aan, dat eenieder even redelijk of beheerst het verschuiven van een jaarcijfer op de kalender zal vieren als u.

En hiermede, vrienden, dank ik u allen voor uw aandacht.

d.d. 30 december 1966

Een jaar gaat heen, een jaar breekt aan.

De mensen willen stille staan,  
als koningen onder papieren ster  
om het verleden te gedenken,  
de toekomst voornemens te schenken.

Toch blijft de tijd niet stille staan,  
zal alle leven verder gaan.

Droom van morgen,  
Treur niet om 't verleden,  
herschep innerlijk zoeken  
steeds weer in het heden,  
en vindt zo een eigen werkelijkheid  
die tot daden en bereiking leidt.  
Handelt men zo, dan is 't voorwaar  
elke dag weer "nieuwe jaar".

Uit: Oude-jaar bijeenkomst 1956 Alle leden van onze Orde en alle lezers een voorspoedig 1967!



