

## BESLUITEN

25 juni 1965

Goedenavond, vrienden.

Bij het begin van deze bijeenkomst herhaal ik de gebruikelijke waarschuwing. Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denk dus zelf na over al datgene, wat door de Orde te berde wordt gebracht. Voor het eerste deel maak ik hierop echter een uitzondering, daar ik gerechtigd ben u heden een overzicht te geven van de besluiten die werden genomen in de Raad van de Witte Broederschap. Te dien aanzien mogen wij weliswaar evenmin van onfeilbaarheid spreken, het is echter niet mijn taak, dit punt verder onder uw aandacht te brengen.

## BESLUITEN

Na een betrekkelijk langdurige samenkomst heeft de Grote Raad van de Witte Broederschap een aantal besluiten genomen en daarmee de actie en tendens van streven voor de nabije toekomst vastgelegd. De punten die ik u voorleg, zullen ongetwijfeld vele consequenties met zich brengen. Op deze avond zal ik de gevolgen en mogelijkheden echter niet aan een nadere beschouwing onderwerpen. Het gaat ons hier zuiver om de besluiten en, zover het ons mogelijk is, deze te geven of ons daarover een mening te vormen, ook de redenen, waarom deze besluiten genomen zijn.

In de eerste plaats werd er besloten, bij alle geestelijk werk en geestelijke beïnvloedingen vanuit deze groep of broederschap de nadruk te verleggen van het bewuste naar het onbewuste in de mens. De reden hiervoor luidt: het is de mens vaak moeilijk redelijk te aanvaarden, wat hem wordt geopenbaard. Hij zal altijd weer trachten dit in te passen binnen eigen levenspatroon, hij zal proberen het te verklaren volgens eigen beschikbare kennis en in het Ik bestaande inzichten.

Daar, waar een beïnvloeding via het onderbewustzijn de mens bereikt, krijgt deze gestalte, zonder dat het bewustzijn van het stoffelijke Ik daarbij sterk meespreekt. Het toont zich dan in de vorm van automatische reacties, inspiraties en een veelal eerst langzaam groeiend besef van de veranderingen in eigen wezen.

In de tweede plaats werd het besluit genomen, om het z.g. verbindingsnet van de Broederschap aanmerkelijk te verkorten. Hierdoor wordt een groot aantal bewusten vrij voor andere taken. Het lijkt de Broederschap niet noodzakelijk, dat met alle landen en groepen op aarde en in de sferen zonder meer een direct contact in de komende periode zal worden onderhouden. Indirect contact via geestelijke werelden en sferen kan vanuit en door geestelijke groepen op eigen initiatief worden opgenomen en zal als mogelijkheid blijven bestaan. De redenen voor deze maatregel is: het handhaven van telepathische contacten over geheel de wereld en met alle sferen vergt een grote hoeveelheid kracht, terwijl dit op aarde tevens de inzet van bewuste personen op bepaalde plaatsen vergt. Hierdoor worden vele bewusten gebonden aan een bepaalde streek of plaats. Dit nu is niet in alle gevallen wenselijk, zij het door de verschijnselen, die zich in die streken voor zullen doen, hetzij door de behoefte aan ingrijpen van meer bewusten, die op andere, nu niet door het net bestreken plaatsen kan ontstaan.

Het besluit, het contact niet vanuit de Broederschap naar de geestelijke broedersschappen, maar, onder verantwoordelijkheid en op initiatief van de verschillende groepen in de geest, naar de Witte Broederschap plaats te doen vinden, heeft een soortgelijke reden. Hierdoor wordt bereikt, dat het geheel van de voor dergelijke contacten noodzakelijke krachten binnen de Witte Broederschap afneemt. De vrijkomende entiteiten zullen voor meer directe en onmiddellijk

noodzakelijke contacten en zendingen gebruikt kunnen worden. De geestelijke groepen, die binnen het geheel van het streven veelal een enigszins ondergeschikte plaats innemen, zullen over het algemeen wel in staat zijn vanuit zich het contact op te nemen, wanneer dit voor hen wenselijk of noodzakelijk is.

In de derde plaats besloot men, het werken met de evenwichten in de natuur voort te zetten. Daarbij zal echter voortaan meer dan in het verleden ook de nadruk worden gelegd op het beïnvloeden van natuurgeesten. Men meent hierdoor de ernst van vele verschijnselen te kunnen beperken zonder de noodzakelijke gebeurtenissen geheel te voorkomen, of door eigen ingrijpen oorzaken ongedaan te maken. Kortom, men meent door deze wijze van werken de aard en heftigheid der natuurverschijnselen beter aan te kunnen passen aan de mogelijkheden, noodzaken en draagkracht van de mensheid. De mens is niet in staat, een groot aantal felle rampen te verwerken, zonder dat hierdoor een afstomping van zijn gevoeligheid optreedt en gelijktijdig een vergroting van de onverschilligheid voor lot en leven van medemensen bevorderd wordt. Wanneer de natuurgeesten er toe kunnen gebracht worden de verschijnselen van alle niet onvermijdelijke en noodzakelijke ferociteit te ontdoen, zal hiermede - door de geleidelijkheid der verschijnselen - het gemiddelde van onderlinge sympathie en menselijke gevoeligheid groter blijven, terwijl het mede vaak mogelijk zal zijn het aantal slachtoffers van rampen e.d. te beperken.

In de vierde plaats viel het besluit, de krachten, die in de sferen direct actief zijn, hoofdzakelijk in te zetten voor de beïnvloeding van de massa. In zeer bijzondere gevallen alleen zullen delen van deze krachten ingezet worden voor het direct beïnvloeden van en leiden van personen. Deze invloed blijft op het onbewuste peil, maar kan vaak bereikt worden door het creëren van toestanden en gebeurtenissen, waarvan het ontstaan en bestaan buiten de beheersing van de massa ligt. De hiervoor gegeven redenen luiden: De massa is op het ogenblik eerder geneigd tot onbewustzijn en traagheid van reactie dan tot een snel en juist reageren op zwakkere geestelijke impulsen. Hier is dus wenselijk om sterke invloeden te doen optreden en, zover dit noodzakelijk is, voor de massa dringende noodzaken - al dan niet imaginair— te scheppen, die mede met het eigen welbehagen, eigen denkbeelden omtrent rechten enz. van die massa verbonden zijn. Het beïnvloeden van sommige personen afzonderlijk is soms noodzakelijk, vooral wanneer dezen het brandpunt vormen van een bepaalde beweging, van een bepaalde mentaliteit, een algemeen erkende vertegenwoordiger zijn, enz. Door dergelijke personen uit te schakelen, te beïnvloeden, of door gebeurtenissen tot een wijzigen van hun inzicht en standpunt te dwingen, kan voor de massa veel goeds bereikt worden.

Ten vijfde is er besloten gebruik te maken van de astrale krachten, die de aarde in toenemende mate, zij het plaatselijk, zullen beroeren. Men zal deze krachten gebruiken om vooral daarmede verschijnselen op te wekken, die voor de mensen - en wel in overeenstemming met hun eigen mentaliteit - een grote betekenis hebben. Genomen proeven hebben de bruikbaarheid van deze werkwijze reeds aangetoond. Hierdoor zal getracht worden voor de wereld een toenemend bewustzijn, maar ook een groeiende gevoeligheid voor occulte - wonderlijke - verschijnselen te wekken. Men zal dit doen in de hoop, dat hierdoor het totaal van de mensheid gemakkelijker geleid kan worden in de richting van een bewust gebruik van eigen geestelijke krachten en gedachtenkracht in de positieve zin. Ik meen, dat voor deze maatregel geen verdere verklaring noodzakelijk is; het nut van deze maatregel is zonder meer duidelijk. Juist het optreden van het schijnbaar onmogelijke of niet gekende zal in vele gevallen er toe bijdragen om emoties, die normaal als stemmingen of bijgelovigheden tot uiting komen, te richten op punten, die geestelijk en materieel op het ogenblik van werkelijk en vaak groot belang zijn.

Ten zesde. De inzet van alle krachten in overeenstemming met kosmische tendensen wordt voorzien, voornamelijk in overeenstemming met werkingen, die ontleend worden aan de drie z.g. eerste kosmische stralen. Dit zal er toe kunnen voeren, dat binnen een in verhouding zeer korte tijd noodzakelijke en veelomvattende wijzigingen in de toestand op aarde en het menselijke denken tot stand kunnen worden gebracht. In de invloeden en wijzigingen zal niet alleen het mensdom, maar ook het planten- en dierenleven betrokken worden. Een verandering van milieu en een daardoor mede beïnvloeden van de gehele wereld en haar aura wordt hiermede beoogd.

De redenen, waarom men plantaardig en dierlijk leven mede wil betrekken hierin, zijn: varianten, variaties en mutaties treden ook nu reeds veelvuldig op. Wanneer dezen echter meer duidelijk en voor de massa meer kenbaar naar voren treden, terwijl daarnaast verschijnselen ontstaan, die wijzen op of gelijkenis vertonen met mutaties, die door menselijk falen kunnen zijn veroorzaakt, kan worden aangenomen dat de publieke opinie zover wordt wakker geschud dat men t.a.v. bepaalde gevaren genoopt is op korte termijn in te grijpen. De pressie, die de massa in deze richting zal uitoefenen, zal mede een pressie betekenen in de richting van een werkelijke vrede.

Een volgende, zevende punt luidt: De raad heeft besloten, gebruik te maken van de verdeeldheid van meningen binnen bepaalde sociale, politieke richtingen en de twijfels, die binnen bepaalde geloofsrichtingen steeds sterker rijzen, om hiermede snelle hervormingen door te voeren. Dit zal uit de aard der zaak allereerst binnen genoemde groepen en organisaties optreden, maar ook invloed hebben op de gehele wereld. Hiertoe zullen beïnvloedingen van politieke, religieuze, en van zuiver stoffelijke aard worden gecreëerd, en waar bruikbare tendensen bestaan, zullen dezen zoveel mogelijk versterkt worden.

De redenen voor deze maatregelen zijn: de organisatie heeft in vele gevallen de verantwoordelijkheid en ook de vrijheid van het persoonlijke leven aangetast of zelfs geheel overgenomen. Wanneer dergelijke machten eenmaal in een maatschappij gestabiliseerd zijn, zijn zij een zodanig behoudszuchtige invloed, dat geen enkele vernieuwing zich werkelijk en voldoende binnen de daardoor beheerste maatschappij zal kunnen doorzetten, zonder aanleiding te worden tot terreur e.d. Zodra voldoende macht is gewonnen, wordt door de groepen immers progressie alleen toegestaan in richtingen, die door de groep zelf reeds als mogelijk en wenselijk, ja vaak als utopisch doel, zijn gesteld. Door een verdeeldheid binnen de groepen te scheppen, zal men ook in dergelijke - vaak zeer machtige- groeperingen een zoeken naar nieuwe wegen en een onderzoeken van nieuwe mogelijkheden bereiken, waar men alle middelen zal willen gebruiken, om eigen invloed te handhaven. Om deze macht en invloed te kunnen behouden, zullen de groepen eveneens geneigd zijn bepaalde stellingen te wijzigen of te laten vallen - iets wat zij om geen enkele andere reden plegen te doen. Het ontstaan van deze verdeeldheden komt de vrijheid van het individu ten goede, maar zal gelijktijdig betekenen, dat de eenling zich weer van eigen verantwoordelijkheid, ook voor wereldgebeuren en staatsvorm, geheel bewust wordt.

Een laatste punt luidt: Het geheel der kosmische krachten zal in het bijzonder in twee perioden tot een algehele inzet van alle krachten voeren. De eerste periode is u reeds bekend en doelt hier op de tijd van 15 augustus tot begin oktober. De tweede valt in het begin van het volgende jaar.

In de eerste periode is het gestelde doel van de inzet: herstel van evenwichtigheid, waar dit mogelijk is. Het scheppen van omstandigheden, die een bewaren en handhaven van de vrede bevorderen. Daarnaast maatregelen, die kapitaalsverhoudingen en machtsverhoudingen aantasten die een militair apparaat in stand houden en in willen zetten, terwijl dit niet werkelijk onvermijdelijk en geheel noodzakelijk is. In de tweede periode - het begin van het volgende jaar dus - zal een poging worden gemaakt om met inzet van alle krachten - waarschijnlijk tot rond 10 maart - een vernieuwing van streven tot stand te brengen, waardoor de beginnende opbouw van 1967 kan worden voorbereid en gelijktijdig de ongunstige aspecten van het jaar 1968 reeds nu ten dele kunnen worden ontkracht en overbrugd.

U zult begrijpen dat in deze door mij weergegeven besluiten veel meer ligt opgesloten, dan op het eerste oog blijkt. Als ik aan dit alles persoonlijke conclusies mag verbinden, zo is de allereerste ongetwijfeld het volgende:

Kennelijk is het de bedoeling in zeer korte tijd buitengewoon grote, veel omvattende wijzigingen op aarde tot stand te brengen. Daarbij zal men wel in de eerste plaats zijn aandacht richten op de neiging tot geweld en het scheppen van conflicten, die, zoals u weet, over enkele maanden met grote kracht kenbaar wordt. Wij hebben reeds vroeger kunnen constateren, dat de genomen maatregelen waarschijnlijk voldoende zullen zijn, om het allerergste te voorkomen,

mede door een - in menselijke ogen althans - hard optreden vanuit de geest en de Broederschap. Met het optreden van abnormale en vaak chaotische situaties moet echter zekerlijk gerekend worden. Door deze wijze van optreden, waarbij vooral het onderbewustzijn van de mensen sterk gestimuleerd zal worden, mogen wij daarnaast nog stellen dat zeer vele mensen als instinctief juist zullen reageren, wanneer zij onverwacht met chaos worden geconfronteerd. Dit heeft grote voordelen.

Het feit, dat men daarnaast een deel van eigen stellingen en eigen opbouw voorlopig heeft prijsgegeven, doet mij vermoeden, dat de inhoud van de ontvangen krachten geheel nieuwe factoren of elementen heeft bevat, ook voor de leiding van de Broederschap. Het terugtrekken - zij het tijdelijk of blijvend - van een deel van het z.g. geestelijk verbindingsnet, dat men over de wereld had gevormd, wijst er volgens mij op, dat een met zorg tot stand gekomen opbouw en alle daarop gebaseerde plannen overbodig zijn geworden. Wij kunnen niet nagaan, op welke gronden deze overbodigheid nu opeens erkend wordt, of onder welke omstandigheden deze overbodigheid op zal treden.

Zeker is echter wel, dat men van een dergelijke bewuste leiding van een deel van de mensheid kennelijk veel minder verwacht dan in vorige jaren, en aanneemt, dat in vele gevallen juist de centra, waar men voor deze verbindingen belangrijke groepen trachtte te vestigen, betrokken zullen worden in onlusten en/of rampen. Het is bovendien volgens mij zeer interessant na te gaan, hoe weinig aandacht er deze maal wordt besteed aan het meer concreet aangeven en in betekenis omschrijven van rampen enz. Wel is in nevenbesprekingen - waarvan wij reeds eerder melding maakten - het een en ander gezegd, dat als prognose beschouwd kan worden. Het wegblijven van dit prognostisch element in de officiële verklaringen van de Raad der Broederschap toont m.i. aan, dat men de feitelijke gebeurtenissen van minder belang acht en zich vooral baseert op het tot stand brengen van een snelle en veel omvattende geestelijke omwenteling.

Opvallend is ook, dat de inwijding, die aan velen zal worden gegeven - hetgeen in beide nevenbijeenkomsten wel werd besproken, - niet in het kader van de officiële uitspraken van de raad voorkomt. Hierop wordt slechts zeer zijdelings gesproken in de commentaren en regels voor de aangekondigde beïnvloeding van de mensheid via het onderbewustzijn. Dit heeft, naar ik meen, een zekere betekenis. Wij weten, zowel vanuit ons eigen werk als de werkzaamheden, die wij bij andere geestelijke groepen zien, dat het aantal inwijdingen in deze tijd in feite sterk toeneemt. Er moet dus wel een dringende reden zijn voor een verandering van methode; van de tot nu toe gevolgde procedure was veel aanvaardbaar en gaf redelijke resultaten. De reden moet m.i. gelegen zijn in kosmische invloeden - maar dezen kunnen wij niet in dit verband overzien - maar kan ook, wat mij persoonlijk zeer aanvaardbaar lijkt, veroorzaakt worden door een voorziene en grote wijziging in de materiële mogelijkheden en omstandigheden van zeer vele mensen.

Ik neem aan, dat dit laatste wel het geval kan zijn, want ik kan mij voorstellen, dat een bewuste geestelijke inwijding sterk gestoord of misschien zelfs haast onmogelijk kan worden, wanneer bv. voedseltekorten optreden of grote sociale onrust ontstaat. De voor deze inwijdingen noodzakelijke rust en besluitvaardigheid van de kandidaten, zou dan voor velen, die in andere omstandigheden wel tot inwijding zouden komen, dan onvoldoende zijn. Ik neem aan, dat dit de eerste of voornaamste reden is, die de Broederschap er toe bracht haar techniek van benadering en inwijding van mensen in de stof zo vérgaand te wijzigen.

Een ons bekend punt, dat eveneens in de officiële verklaring ontbreekt, stelt, dat het huidige systeem van inwijdingen, inspiraties e.d. weer geheel actief en als normaal hervat zal worden rond het einde van 1967 of - tijdsbepalingen zijn moeilijk - het begin van 1968. In verband met het voorgaande doet dit mij vermoeden, dat de bekendgemaakte maatregelen, hoe veelomvattend zij ook mogen zijn, in wezen van tijdelijke aard zijn en alleen genomen werden om aan zeer bijzondere omstandigheden tegemoet te komen.

Ik heb u hiermede de officieel als genomen "bekend gemaakte besluiten" weergegeven en heb u daarnaast enkele meer persoonlijke reacties van mijzelf en mijn broeders voorgelegd.

Misschien had u meer verwacht. Maar reeds eerder en ook op ander vlak is gebleken, dat grote lichamen en instanties, juist op ogenblikken, dat zij zeer veel zouden kunnen zeggen, zich beperken tot het allernoodzakelijkste. Dat dit bij de Witte Broederschap nu ook het geval is, kan geen ambtelijke redenen hebben. Een reden, die ik mij voor deze terughoudendheid kan indenken, is wel de beperking van voorstellingsvermogen bij de mens en geesten van de laagste Lichtsferen. Wanneer wij van de Orde bv. zeggen, dat de dit jaar toch reeds zeer overvloedige watersnood en daarmee in verband staande rampen ook in de herfst van dit jaar sterker dan normaal naar voren zullen treden, stelt de toehoorder zich daarbij vaak geheel niets, in andere gevallen echter wel zeer veel omvattende gebeurtenissen voor, waarbij in de voorstellingswereld nimmer de werkelijke betekenis, maar vooral het spectaculaire element overheerst. Ik meen, dat juist het spectaculaire element van dergelijke gebeurtenissen in deze dagen vaak weg zal vallen. Er zullen natuurlijk wel dingen gebeuren, die ontstellend zijn voor de mensen, maar de werkelijke betekenis van de dingen ligt nu toch vooral in het langere tijd blijven voortwerken van een gebeurtenis, waardoor de werkelijke gevolgen eerst na enige tijd kenbaar worden, maar dan niet meer beacht worden.

Een voorbeeld hiervan kunt u vinden in de huidige overstromingen, die voorlopig vooral in Midden-Europa plaats vinden en eveneens in bv. N. Amerika belangrijk werden. Op dit ogenblik zijn die overstromingen voornamelijk lastig. Zij brengen veel erger en schade. Hoe belangrijk zij in wezen zijn zal echter eerst blijken, wanneer men kan overzien, hoeveel van de oogst teloor is gegaan. Want hierdoor worden de economische verhoudingen, gangbaar prijsniveau en levensomstandigheden bepaald, die de reacties en mogelijkheden van grote groepen of zelfs volkeren voor langere tijd bepalen. Ook internationale verhoudingen kunnen hierdoor beïnvloed worden. Stel dat er hongersnood is in een Oost-Europees gebied en steun gegeven moet worden bv. ook via de UNO. Dit zou zowel op de mentaliteit van het volk als op de reacties van de betreffende regering grote invloed kunnen hebben en hierdoor verhoudingen, die schijnbaar geheel niets te maken hebben met overstromingen en honger, op een ander vlak bepalen, dan dat dit zonder mogelijk zou zijn geweest - zowel in de goede als in de kwade zin. Vandaar dat wij in deze tijd wel uit kunnen gaan van de stelling dat de meeste feiten net zo spectaculair zijn in hun verschijnen, als zij belangrijk hunnen zijn door hun gevolgen. Ik hoop, dat u dit goed wilt onthouden.

Aan de hand van de vele prognoses, die ook wijzelf in het verleden hebben gesteld, aan de hand van de vele besluiten van de Witte Broederschap, die wij in de loop der jaren bekend hebben mogen maken, is ons wel duidelijk geworden, dat u er een geheel eigen wijze van interpreteren van de u verstrekte gegevens op na pleegt te houden. Wanneer wij zeggen: er dreigt een groot gevaar, zal de een zeggen: "er gebeurt niets", of: "het zal wel meevallen", terwijl anderen onmiddellijk iedereen gaan vertellen dat nu het einde van de wereld is gekomen. Zolang de omstandigheden zelf niet bijzonder erg zijn en dus geen aanleiding geven tot grote geestelijke schokken en grote stoffelijke moeilijkheden is een dergelijke reactie voor ons nog wel aanvaardbaar. Op het ogenblik, dat de gebeurtenissen in het Ik de spanningen zeer sterk op kunnen voeren, zouden deze reacties en vooral de laatste, kunnen voeren tot een geestelijke ontsporing. Ik neem aan, dat men dit voor alles wil voorkomen en dat daarom de vele feiten van de komende tijd wat op de achtergrond zijn geschoven; de innerlijke spanningen zijn immers van groter belang dan de gebeurtenissen zelf, die juist door deze spanningen mede worden bepaald en veroorzaakt.

Ik kan u verder nog het een en ander voor leggen aan de hand van onze eigen observaties. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Witte Broederschap, waarvan - zoals u kunt weten - ook de ODV in zekere zin deel uitmaakt. Wij kunnen dan ook voor onszelf wel ongeveer nagaan, wat er in de Grote Raad gebeurd is en weten evenzeer, wat de situatie op dit ogenblik eigenlijk is.

Ons valt dan in de eerste plaats op, dat een aantal grote ingewijden met een definitieve taak - maar zover het onze kennis daarvan betreft ook met verzegelde orders - naar vastgestelde delen van de wereld zijn gegaan, om daar kennelijk een bijzondere invloed uit te oefenen of bijzondere acties te leiden. Dit impliceert een plan waarbij de krachten en invloed van

ingewijden noodzakelijk zijn. Wij rekenen er dan ook op, dat vooral in geestelijk opzicht in de komende maanden verschillende spectaculaire ontwikkelingen plaats zullen gaan vinden.

Normalerwijze blijft van de Grote Raad slechts een soort actiecomité in zitting, fungerende als een punt van referentie voor alle deelgenoten van de Broederschap en uit steeds wisselende personen opgebouwd. Dit comité heeft tot taak de acties en bestrevingen van de broederschap te coördineren. Nu blijkt, dat men twee blijvend belangrijke krachten en personen omvattende groepen in stand zal houden, waarbij deze groepen beiden een zeer ver gaande macht en volmacht hebben. Er is hier dan ook sprake van een veel directere leiding en uitoefening van gezag dan in voorgaande jaren. Ik meen daaruit de conclusie te mogen trekken, dat het ingrijpen van de Witte Broederschap van dag tot dag moet kunnen worden aangepast aan omstandigheden, die ook voor de leiding van deze broederschap schijnbaar niet geheel te overzien zijn. De flexibiliteit en slagvaardigheid van de organisatie lijkt mij hierdoor veel groter dan normaal.

De lagere entiteiten, waaronder ik bv. ook mijzelf reken, hebben zich bereid moeten verklaren om, zo nodig, over te gaan tot het verlenen van persoonlijke hulp aan mensen. Gelijktijdig is echter bekend, dat entiteiten die normalerwijze optraden als geleider, beschermer of zelfs "meester" van op aarde levende mensen, de opdracht kregen zich van deze taken steeds meer vrij te maken, zodat zij hun beschermelingen en pupillen op een bepaald ogenblik zonder schade in de steek kunnen laten. Ik meen hieruit af te mogen leiden, dat in de geest een zo algemene inzet op een de mensheid omvattend terrein mag worden verwacht - althans op bepaalde momenten - dat er geen voldoende speelruimte meer blijft voor een nog verder verstrekken van een zuiver persoonlijke leiding. Dit betekent nu zeker een zeer grote geestelijke activiteit, omdat het aantal voor de Broederschap beschikbare entiteiten wanneer het er werkelijk op aan komt, in getal de wereldbevolking overtreft.

Een verder zeer interessant punt is, volgens mij, dat voor de 4de of 5de maal in de rond 2000 jaren, dat ik inzicht heb in het werk van de Broederschap, entiteiten zijn aangetrokken, die zich normalerwijze bij hun bestrevingen op andere bewuste wezens in het AI en dus niet op de mensheid richten. Toch lijkt het mij niet zonder meer juist nu ook te veronderstellen, dat een contact met "mensen van de sterren" dit jaar op het programma staat. Wel meen ik, dat er sprake moet zijn van coördinatie, waarbij mensheid en ander leven t.a.v. elkander gunstig beïnvloed zal worden. Volgens mij houdt dit in, dat in de komende jaren een contact tussen de mensheid en ander leven in de ruimte, zoal niet onvermijdelijk, toch mogelijk zal worden. Mij dunkt, dat het in dit geval hoofdzakelijk gaat om een mentale voorbereiding van de mensheid en eventueel ook een voorbereiding op het andere leven in de ruimte.

Dan viel het mij op, dat de hoofdbestreving, die als wachtwoord aan alle krachten, die deelnemen aan het werk van de Broederschap is meegegeven, eenvoudigweg "harmonie" luidde. Het scheppen van de juiste harmonie is ongetwijfeld een doel, dat de Broederschap steeds nastreeft. Maar wij weten aan de andere kant dat de Broederschap er nimmer voor is teruggedeinsd, om desnoods ook strijd toe te laten, te bevorderen en zelfs te veroorzaken, wanneer dit volgens haar noodzakelijk of onvermijdelijk was om een bewustwording van de mensheid als geheel te bevorderen. Het feit, dat alle krachten nu harmonie als wachtwoord en eerste taak krijgen, doet vermoeden, dat er voldoende strijd en strijdigheden zullen zijn, zonder dat de Broederschap zich daarmee bemoeit. Anders gezegd: de functie van de Witte Broederschap zal in het komende jaar waarschijnlijk niet in de eerste plaats een stimulerende, maar een egaliserende of afremmende zijn. Dat kan alleen gebeuren, wanneer er een voor de wereldhistorie zeer belangrijke tijd aanbreekt, terwijl de mensheid nog niet geheel rijp is en in staat moet worden geacht, de invloeden en noodzaken van dit jaar zelf geheel te verwerken.

Het feit, dat men alle natuurgeesten wil betrekken in zijn activiteiten - iets wat vaker t.a.v. de luchtgeesten is geschiedt, maar zover ik weet in de laatste duizenden jaren niet t.a.v. alle natuurgeesten - bracht mij er toe, eens na te gaan, op welke basis dit geschiedt. Het blijkt nu - wat voor mij een afronding van het beeld der werkzaamheden inhoudt - dat men bepaalde entiteiten - en onder hen ook zeer grote en belangrijke - heeft afgevaardigd om invloed op de natuurgeesten uit te oefenen.

Men kan zelfs spreken van een door groepen entiteiten van de Broederschap zelf onderhouden liaison met de bezielende krachten der natuur. Op een ogenblik, dat men elders de verbindingen beperkt en verkort, impliceert dit een noodzaak. Uit de secundaire maatregelen en verklaringen blijkt, dat men meent een zeer grote invloed op de krachten van de natuur te bezitten of althans te kunnen gewinnen. Tevens zou dit betekenen, dat de Witte Broederschap haar plan baseert op een macht, die zij bezit of verwerven kan, om de verschijnselen op aarde in zekere mate te veranderen en waar nodig, via natuurverschijnselen zal willen ingrijpen, waar dit noodzakelijk wordt geacht.

Een verder voor mij opvallend punt hierbij is, dat, zover mij bekend, de meest actieve groep van voor deze taak bestemde entiteiten verdeeld wordt over de bezielende invloeden van twee elementen in het bijzonder, namelijk water en vuur. Ik meen, dat water en vuur in de komende periode de meest belangrijke onder de elementen zullen zijn, zodat wij bij alle verschijnselen op aarde als rampen maar ook gunstige ontwikkelingen, een evenwicht van of een strijd van water en vuur zien optreden. Wat dit precies in zal houden, is niet met zekerheid te zeggen. Om ervan voorbeeld te geven: in een gebied, waar bv. strijd dreigt, kunnen als spontaan grote bosbranden ontstaan, die echter, voor zij op zich weer aanleiding kunnen worden tot strijd en haat onder de mensen, door grote regenstormen of wolkbreuken geblust worden. Voor de algemene tendens van het komende jaar geldt overigens, zoals reeds tot nu toe, dat explosies veelvuldig voor zullen komen, terwijl overvloed van water vele gebieden onder water zal zetten en aan de andere kant op sommige plaatsen grote droogten op kunnen treden.

Een ander punt, dat mij persoonlijk zeer interesseerde, was de speciale inzet van geesten, waarbij men vreemd genoeg meer invloed op de mensen wenst uit te oefenen in bv. Maleisië en Rood-China, dan in het strijdgebied Vietnam zelf. Volgens mij is dit een verleggen van de zwaartepunten in Azië, waardoor mogelijk een wereldoorlog, die als gevolg van de conflicten daar weer dreigen kan, eenvoudiger zal kunnen worden afgewend. Daarnaast heeft men ook belangrijke krachten geconcentreerd op Afrika. Het schijnt mij toe, dat hier ook de krachten der natuur geactiveerd zullen worden, waarschijnlijk eveneens om een oorlog van grotere omvang af te wenden.

Vele punten van een mogelijke toekomstige ontwikkeling zijn u uit eerder gedane mededelingen reeds bekend. Er is echter een punt, waarop ik ook nu in het bijzonder nog uw aandacht wil richten, namelijk de overal toenemende neiging tot dictatoriaal optreden. Deze neiging werd namelijk - enigszins tot mijn verbazing overigens - volgens de secundaire besluiten en instructies van de Broederschap voor bepaalde delen van de wereld in de komende tijd sterk bevorderd. Ofschoon deze maatregel niet stamt uit de genomen hoofdbesluiten, maar alleen besloten ligt in de secundaire directieven, neemt dit niet weg, dat het bevorderen van een dictatoriaal optreden schijnbaar in strijd is met het door de Broederschap gehuldigde principe van individuele bewustwording. Ik neem aan, dat men deze dictatuur en beënging van het individu in beleving en vrijheden wil gebruiken om overal onverschilligheid te doorbreken en zo de sociale vernieuwingen te versnellen. Dat zou mogelijk zijn, door bv. een groeiend verzet, dat als gevolg van dergelijk optreden overal zal groeien tegen een té vérgaand of te sterk overheidsingrijpen in de particuliere sfeer. Dit kan zelfs een direct en actief verzet van vele mensen inhouden tegen de aantasting door de staat over de gehele wereld van vrijheden als die van geloof, denken, spreken en vergadering, bezitsvorming en besteding van eigendom e.d.

De moraliteit van de wereld schijnt in het komende jaar ook nogal aan veranderingen onderhevig te zullen zijn. Eigenaardig doet het mij aan, dat hierbij de geestelijke steun is weggenomen van o.m. groepen die zich met de psychologie bezighielden, terwijl de nadruk in zeer sterke mate wordt gelegd op groepen, die magisch of esoterisch zijn georiënteerd, maar in zich geen bestemde en vaste reeks van geloofswetten volgen. Ook hier put ik voornamelijk uit genoemde secundaire directieven. Maar wanneer men stelt, dat occulte groeperingen en genootschappen wel vaste liaisons blijven behouden, terwijl wetenschappelijke centra, die tot op heden steeds weer gestimuleerd en geholpen werden, worden prijs gegeven en de verantwoordelijkheid voor contact met de Broederschap in de geest geheel op de kleinere groepen in de geest komt te rusten, moet er toch wel sprake zijn van een zeer belangrijke verschuiving van evenwichten.

De enige reden, die ik mij voor dergelijke maatregelen kan denken - ik weet dus niet of dit juist is - zou zijn dat men in de wetenschappelijke centra zover is gevorderd, dat de daar verzamelde kennis niet alleen ten bate van de mensheid, maar ook als wapen ten nadeel van de mensheid zou kunnen worden gebruikt en dat men zich in deze richting ontwikkelt onder drang van de regeringen. Dan is het begrijpelijk, dat men een tegenwicht hiervoor wil scheppen door de nadruk te leggen op occulte waarden, die wel door een innerlijk zeer hoog geestelijk bewustzijn of inspiratieve waarden zonder meer, bruikbaar kunnen zijn voor de mensheid, maar als werkelijk wapen niet in aanmerking komen.

Ik wil nu de gegevens, die ik vanuit onze persoonlijke waarnemingen toevoegde aan de boodschap van de Witte Broederschap, afronden door nog iets over de secundaire directieven, die ik reeds meerdere malen noemde, te zeggen.

De reeks voorschriften en besluiten, die genomen zijn, kan men onderscheiden in de hoofdbesluiten - waarvan ik alles, wat ik u noemen mag, volledig heb opgesomd - en de secundaire directieven, die niet voor het geheel van de Broederschap en wereld gelden, maar in het bijzonder gelden voor actiegroepen, geestelijke groepen als bv. de ODV of voor entiteiten, die zich op een bepaald gebied bezig houden, of zich alleen op bepaalde terreinen van actie bewegen zullen. Deze secundaire directieven bevatten niet slechts taken of taakverdelingen, maar vooral ook aanwijzingen omtrent de reactie vanuit de geest en de reactie van sommige stoffelijke ingewijden op omstandigheden, die voor kunnen komen doch niet geheel als vaststaand kunnen worden beschouwd. Zeer duidelijk wordt steeds weer aangegeven, welke reacties mogen worden getoond. Deze reacties zijn kennelijk niet altijd logisch. De voorschriften zijn dan ook afgestemd op het bereiken van een algemeen doel, niet op het tot stand brengen van een redelijk verloop van zaken.

Indien ik nu hoor, dat bepaalde ingewijden de order hebben gekregen zich met hun leerlingen terug te trekken, zoals o.m. in het gebied van Iran, dan is hierin voor mij tevens uitgedrukt, dat deze ingewijden op het ogenblik binnen dit gebied geen belangrijke taak meer zullen kunnen vervullen. Dan moet hetgeen daar plaats vindt op een minder geestelijk terrein liggen en zou volgens mij een geestelijk ingrijpen daar voorlopig voor het geheel van de wereld en haar bewustwording eerder uit den boze zijn. Voor enkele andere gebieden op aarde gelden soortgelijke voorschriften, vaak nauwkeurig bepaald in tijd, zodat het verlaten van deze gebieden plaats zal vinden op een bepaald ogenblik en voor een reeds tevoren vastgestelde tijdsduur.

Uit deze directieven wordt verder duidelijk, dat wel bijzonder sterke invloeden zullen worden uitgeoefend op bepaalde delen van Rusland en Rood-China. Deze beïnvloeding wijst erop, dat hier een soort revolutie aan de gang is, of binnenkort zal ontstaan in deze gebieden. Ik kan nog geen definitieve feiten hieromtrent vaststellen. De gegeven voorschriften betekenen echter ook, dat in deze gebieden een terugkeer naar grotere hardheid en gestrengheid van bewind plaats zal vinden en dus voorlopig weinig of geen sprake meer zal zijn van een verder gaande liberalisatie. Ik vermoed, dat dit gebeuren zal om bepaalde pressiegroepen en organisaties, die in deze gebieden nu nog grote macht hebben, te breken. Dat daarbij staatslieden vallen zullen, is van minder belang. Wij weten reeds langer, dat in deze gebieden enkele staatslieden op de nominatie staan voor een verwijderd worden of sterven. Maar dit is al enige jaren het geval. Er is nog steeds geen sprake van een definitief ingrijpen in deze richting, zodat ik zelfs op basis van genoemde directieven geen conclusies omtrent tijdstip en methode durf te trekken, zover het de verschijnselen in de stof betreft.

Interessant is voor mij verder, dat het genezende werk, dat, zoals u weet ook vanuit de geest door vele geesten en groepen wordt beoefend, een ander aanzien zal krijgen. Er was in het begin vooral sprake van enkele geesten, die leiding plachten te geven aan de geestelijke genezing zoals deze door mensen op aarde werd volbracht, terwijl daarnaast entiteiten vanuit de geest - ofschoon daarbij mede geleid door contacten met de stof - zelf genezingen volbrachten. Denk in dit verband maar eens aan de z.g. scouts, die in Engeland als belangrijke genezers vanuit de geest optreden. Voor al deze entiteiten is er sprake van een terugnemen van hun speciale verbindingen. Men zou kunnen zeggen, dat degenen, die zich met genezingen



bezig houden, in plaats van het voor hen nu nog bestaande speciale doel en hun speciale samenwerking met mensen, nu in een soort pool samen worden gebracht, van waaruit zij dus alleen zo nodig op een enkel punt op aarde of tegen een enkele kwaal kunnen worden ingezet, Volgens mij impliceert dit, dat er gevaar voor epidemieën bestaat , of sprake is van angst voor een in grote uitbreiding optreden van bepaalde kwalen van geestelijke of stoffelijke aard.

De gehele opzet van de secundaire directieven benadrukt het feit, dat elke groep en groepering op elk ogenblik een verandering van doel kan krijgen. Dat houdt in, dat, zo ik vandaag in Nederland spreek, zelfs nu, op dit ogenblik, een opdracht kan krijgen om precies hetzelfde werk te gaan doen in bv. Peru, Australië of ergens anders, terwijl men eveneens een andere vaardigheid, die ik bezit, zou kunnen gebruiken, hetzij hier of elders, met een eenvoudig opheffen van mijn huidige taak en werkwijze. Ik zou dan verplicht zijn om dit, gaarne of niet, ook te doen, dan wel mij geheel terug te trekken uit het werk van de Broederschap - en daarmee ook terug te treden als actief werker van de Orde. Voor mij betekent dit alles verder nog, dat het zwaartepunt der ontwikkelingen en gebeurtenissen zich op aarde in de komende tijd wel zeer snel kan verplaatsen, terwijl de eisen, die aan mens en geest gesteld worden eveneens van het ene ogenblik op het andere een geheel different aanzien kunnen krijgen. Zo er al sprake kan zijn van grote gevaren, zullen dezen niet tot een enkel gebied beperkt blijven, maar afwisselend en vaak op ver uiteen gelegen plaatsen optreden.

Ten laatste wil ik nog opmerken, dat wij van de Orde, ons werk beperkt voort kunnen zetten. Dit houdt echter in, dat wij in de periode van 15 augustus tot oktober of misschien november, het aantal sprekers voor ons normale werk zullen moeten beperken en misschien zelfs op een bepaald ogenblik geheel geen sprekers ter beschikking zullen kunnen stellen. Hier tegenover staat het feit, dat, mede op grond van een deel der secundaire directieven, door vele samenwerkende groeperingen in de geest een soort van informatiedienst in het leven is geroepen. Deze functioneert niet als een dergelijke instelling, die wij enige tijd binnen de orde bezaten, waarbij dus eenvoudig kleine prognoses en waarschuwingen werden gegeven; de nieuwe informatiedienst is gebaseerd op de noodzaak en mogelijkheid, op bepaalde ogenblikken over de gehele wereld bepaalde waarschuwingen en boodschappen door te geven binnen zo kort mogelijke termijn.

Deze samenvoeging van alle op aarde werkzame groepen op een wijze, waardoor zij gezamenlijk, wanneer dit wenselijk is, als spreekbuis kunnen worden gebruikt, houdt in, dat op de groepen mensen, die geestelijk streven in de stof, een beroep gedaan kan worden en waarschijnlijk ook wel zal worden. De vorm of aard van een dergelijk "beroep doen op" zijn mij echter nu nog niet bekend. Waarmede ik alles, wat over dit punt te zeggen valt, wel gezegd heb. Indien u wilt, kunt u over het voorgaande vragen stellen. Zover mij dit mogelijk en toegestaan is, zal ik deze dan beantwoorden.

Vraag: U zegt, dat het zwaartepunt van Vietnam naar elders verplaatst zal worden. Kunt u iets zeggen over de verder gang van zaken in die contreien?

Antwoord: Gezien het ingrijpen, dat door de Witte Broederschap wordt voorbereid, kan ik dit niet. De normale gang van zaken zou geweest zijn, dat over ongeveer één maand Rood-China actief en met eigen leger in zou gaan grijpen op een ogenblik, dat ook de USA haar actief aandeel in de strijd weer vergroot. Het gevolg daarvan zou een uitwisselen van ultimatum's zijn, waarna een wereldoorlog zou dreigen en door Rood-Chinese en Amerikaanse marine eenheden, onder meer op zee, de zaak zou worden uitgevochten. Nu de nadruk verschoven is en van ingrijpen sprake is, zouden al deze ontwikkelingen die wij vrezen, achterwege kunnen blijven of een geheel ander karakter kunnen krijgen. Het is zeker niet uitgesloten, dat toch een worsteling ontstaat, waarbij Maleisië en bv. Indonesië betrokken zijn. Rood-China en Amerika zouden zich als gevolg hierna verplicht zien een geheel andere rol te gaan spelen en zouden waarschijnlijk in plaats van tegen elkander te strijden, gezamenlijk als bemiddelaars op gaan treden, omdat een dergelijk conflict voor beiden nog niet aanvaardbaar is. Of dit juist is of niet, kan ik u niet zeggen. De enige conclusie, die ik onder de huidige omstandigheden durf trekken, is wel, dat er op een ogenblik van hoogste spanningen sprake zal zijn van een soort afleidingsmanoeuvre.

U moet niet vergeten, dat wij besluiten en directieven pas drie dagen in definitieve vorm kennen en misschien op de duur wel aan de hand hiervan de toekomstige ontwikkelingen beter zullen kunnen berekenen, maar daartoe tot op heden slechts weinig gelegenheid hadden. Daarbij komt, dat wij, zelfs indien waarschijnlijkheden berekend, kunnen worden, wij juist, gezien de wijzigingen in de tactiek van de Broederschap rekening moeten houden met vele onvoorziebare factoren, zodat van een met zekerheid voorspellen wel geen sprake zal zijn, zeker zover het de kritieke perioden betreft. Ik zou u natuurlijk wel een vaag en algemeen beeld op kunnen hangen en zeggen: "zo is het", maar ik meen, dat u dit niet verlangt en ook wij zouden daarmee niets bereiken. De nadruk moet volgens mij liggen op het volgende: De vele, op zich misschien niet eens zo belangrijke directieven en besluiten van de raad der Broederschap, betekenen een afwijken van tot nu toe gangbare procedures en werkwijzen. Het betekent een verschuiving van geestelijke krachten en evenwichten, die gezien vanuit een strategisch standpunt doet denken aan het opeens plaatsvinden van een tangmaneuver, terwijl tot nu toe alleen rechtlijnig tegen het front van de tegenpartij werd gemanoeuvreed.

Wat dit precies inhouden zal, weten wij niet. Ik kan natuurlijk raden, maar zou ik verkeerd raden, zo zou u zeggen: zie je wel, van dit alles is niets waar. Nu, dat wil ik graag vermijden. Daarom moet ik wel antwoorden dat de grote afwijking van de normale procedures en methoden van de Witte Broederschap het mij onmogelijk maken een enigszins verantwoord overzicht te geven van het verloop der dingen rond Vietnam. Ik zou zelfs niet kunnen zeggen, op welke wijze en welk punt een eventueel ingrijpen van de Broederschap plaats zal vinden, ook al vermoed ik, dat dit ingrijpen, op zijn vroegst plaats zal vinden rond 1 september aanstaande.

Reactie: De komende gebeurtenissen houden een les voor de mensheid in. Dan moeten deze dingen ook verborgen blijven tot het ogenblik, dat zij plaats vinden. Anders zouden zij als les geen waarde meer hebben.

Antwoord: Dit klinkt wel aardig. Maar ik wil het zo stellen: er zijn mogelijkheden, die - mede omdat dit voor de mentaliteit van de mens en zijn geestelijke ontwikkeling schadelijk zou kunnen zijn - niet mogen worden besproken of aangestipt. Het is echter altijd wel mogelijk een dergelijk verbod toch enigszins te omzeilen. Gezien de wijze, waarop wij in het verleden u hebben voorgelicht, achten wij het noodzakelijk u ook nu, zover dit mogelijk is, verder op juiste wijze voor te lichten. Misschien is dit wel de reden, dat wij zelf op het ogenblik hier en daar in het duister tasten.

Ik meen, dat wij met alle zekerheid kunnen zeggen, daarbij alleen rekening houdende met de kosmische tendensen en invloeden, dat van rond 27 à 28 augustus tot en met 20 september een groot aantal zeer belangrijke en waarschijnlijk voor de doorsnee mens ook schokkende gebeurtenissen plaats zal vinden. De omvang en gevolgen daarvan kunnen door het ingrijpen van de Witte Broederschap wel gewijzigd worden, het gebeuren zelf zal m.i. niet te wijzigen zijn, daar dit direct voortvloeit uit ontwikkelingen en kosmische krachten, die nu eenmaal boven de macht tot beheersen en ingrijpen ook van de Witte Broederschap staan.

Vraag: Indien er dus een grote oorlog of zelfs een ondergang moet komen, kan ook de Witte Broederschap deze niet tegenhouden?

Antwoord: Een grote oorlog wordt nimmer dwingend door hogere krachten bepaald. Zij wordt, evenals een vernietiging, bepaald door de reacties van de mens, die bij het kosmische gebeuren is betrokken en dit verkeerd verwerkt. Het element vrije wil van de mensheid speelt juist in dit opzicht een grotere rol, dan u misschien denkt. Indien de mensheid zijn eigen wil of zelfs maar door eigen angsten en begeerten tot een andere, minder gewelddadige reactie op de optredende invloeden komt, zal de oorlog, als door de mens ontketende reeks van gebeurtenissen, wel voorkomen worden of de omvang daarvan gewijzigd worden. Wanneer een decimeren van het menselijke ras kosmisch noodzakelijk zou zijn, zal dit niet door de mensen of het uitoefenen van invloed op de mensen voorkomen kunnen worden. Indien men dan een wereldoorlog of vernietiging door via de mens ontketend geweld zou voorkomen, zouden andere oorzaken optreden, waardoor het noodzakelijke toch nog zou geschieden. Ik meen echter niet, dat een dergelijke dwang vanuit de kosmos in het verloop van de komende gebeurtenissen een rol speelt. Dit betekent dat t.a.v. een wereldoorlog en de dreiging van vernietiging door menselijk geweld, het ingrijpen van de Witte Broederschap van groot belang is, zodat juist door deze mogelijkheid

tot beïnvloeden en ingrijpen, de dreigende gebeurtenissen op het ogenblik niet onvermijdelijk zijn.

U meent misschien, dat er sprake is van een onredelijk optimisme, wanneer wij stellen, dat er van een wereldoorlog wel niets zal komen. Maar wij, die alles geven en inzetten, zelfs al vele jaren, om dit te voorkomen, menen gerechtigd te zijn tot deze uitspraak, daar wij een mogelijkheid zien, om met goed succes in te grijpen, wanneer zoiets dreigt. Dat wij erop vertrouwen, dat wij, met uw hulp, het ergste kunnen voorkomen, moogt u ons dan ook niet kwalijk nemen. De kosmische invloeden, die optreden, kunnen tot een wereldoorlog van grotere omvang dan voorheen aanleiding geven. Dat is waar. Maar wij menen, dat, door ons werk van vele jaren, het werk van de Witte Broederschap ook, het mogelijk is deze dreiging te veranderen in een omwenteling op sociaal en ander terrein. Naar ik meen, krijgt juist dit doel van de Broederschap nog eens in het bijzonder de nadruk door haar besluiten en directieven. Er zullen ook in de komende maanden vele dingen gebeuren, die minder aangenaam zijn. Maar er zal volgens mij daarbij geen sprake zijn van rampen, waaraan de wereld, of zelfs maar een werelddeel ten onder zou gaan. Ik geloof, dat de omwentelingen geleidelijker en daardoor voor de mensheid veel gunstiger en beter zullen verlopen, dan iemand zou denken, die alleen maar in de sterren leest.

Vraag: Toch moeten er dingen gebeurd zijn, die de Witte Broederschap niet heeft kunnen voorzien. Zij heeft haar opzet immers opeens gewijzigd?

Antwoord: Ik heb reeds in mijn inleiding gezegd: ik kan mij niet vermeten commentaren te geven, die onmiddellijk betrekking hebben op de genomen besluiten, indien dezen niet door de Broederschap zelf zijn gegeven. U zult echter begrijpen, dat wij over de gang van zaken een eigen mening hebben gevormd. Als zuiver persoonlijk oordeel wil ik u deze wel geven.

Ik meen, dat bepaalde kosmische krachten gesteund worden door allerhoogste krachten - ik meen, dat dit direct van de Sephirots uitgaat - en zo de kosmische werkingen veel directer en sterker op zullen treden, dan de Witte Broederschap op grond van de normale ritmen en verschijnselen had kunnen voorzien. Men zou hier, zo men dit wenst, kunnen spreken van een direct goddelijk ingrijpen. Het bekend worden hiervan - als feit of mogelijkheid - is mijn inziens voor de Broederschap aanleiding geweest haar werkwijze en programma op korte termijn aan deze eerst nu erkende mogelijkheden of feiten aan te passen. Deze persoonlijke mening mag ik u wel geven. Mededelingen hierover van meer officiële aard zijn echter op het ogenblik taboe. Het is ons echter wel toegestaan u er officieel op te wijzen, dat de wijziging in optreden en programma van de Broederschap zeker niet wijst op paniek of een gevoel van machteloosheid. Integendeel, indien men een aantal genomen voorzorgsmaatregelen ongedaan maakt, wijst dit op een grotere zekerheid en een erkennen van gunstiger omstandigheden of mogelijkheden, dan men oorspronkelijk meende te mogen voorzien. Het zal u duidelijk zijn, dat mijn eigen conclusie geheel voor mijn eigen rekening blijft. Daar deze, zowel als de laatste verklaring, voort vloeien uit de ook voor u kenbare ontwikkelingen en tendensen, ben ik de mening toegedaan, dat een ieder, die dit alles overziet, tot een soortgelijke conclusie zal moeten komen.

Vraag: Kunt u, naast de politieke invloeden, ook nog iets, zeggen over de geestelijke ontwikkelingen op deze aarde, die als ik mij niet vergis, reeds vanaf 1964 aan de gang zijn?

Antwoord: Dit loopt reeds vanaf 1963 en gaat in deze cyclus tot rond 1969. Indien u ziet, wat in de afgelopen jaren is gebeurd, zal u opvallen, dat er een grote omwenteling op geestelijk en mentaal gebied op aarde gaande is, die, hoe geleidelijk zij zich ook schijnt te voltrekken, toch reeds nu haar stempel is gaan drukken op publieke opinie, moraal, godsdienstige opvattingen e.d. Dat deze ontwikkeling zal worden voortgezet, vloeit reeds voort uit het wezen van de krachten, die werkzaam zijn.

Binnen dit kader werkt de Witte Broederschap in de eerste plaats altijd weer voor de bewustwording van de mensheid en dus niet in de eerste plaats voor het behoud van het menselijke ras. Het gaat om de bewustwording. Wanneer zij daarbij haar streven kennelijk ook op een behoud van het menselijke ras in de stof blijft baseren, betekent dit, dat volgens haar binnen dit ras wel grote veranderingen op kunnen treden, maar dat een goede mogelijkheid voor

geestelijke bewustwording ook binnen dit kader zal blijven bestaan. Dit impliceert, dat wij in de komende tijden ook zeker grotere geestelijke ontwikkelingen mogen verwachten. Ik wijs erop, dat echter besloten werd in de eerste plaats via het onderbewuste, het niet-bewuste deel van het menselijk besef te werken.

Dit nu is strijdig met de besluiten, die tot nu toe genomen werden. Men zou dit zelfs een volte face kunnen noemen. M.i. betekent dit, dat de menselijke bewustwording op meer bewust terrein tot op heden enigszins gefaald heeft, doordat menselijke rede en logica, het menselijke begrip, niet in staat waren binnen de mens de vrijheid van beleven en denken tot stand te brengen, die voor een juiste en snelle bewustwording binnen de stoffelijke wereld noodzakelijk zijn. Dit geldt kennelijk zelfs voor velen die op het ogenblik toch reeds een betrekkelijk hoog geestelijk peil wisten te bereiken. Voor mij betekent dit, dat directe en bewust beleefde inwijdingen in het komende jaar minder voor zullen komen. Daar grote nadruk ligt op het instinctief juist reageren, houdt dit in, dat de mens in de komende periode vaak op grond van niet geheel besepte geestelijke waarden of invloeden zal handelen tegen zijn redelijk besef en alle menselijke logica in. Op grond van dit alles kan men stellen: de besluiten, die genomen zijn, wijzen op een sterke splitsing tussen het normaal menselijk gedrag en het redelijk en logisch begrip, zoals dit nu in de mens bestaat. Het hogere Ik zal zich van dit alles wel steeds bewust zijn. Ik spreek hier dus over het stoffelijk menselijke besef.

Indien er geen verdere commentaren meer zijn wil ik nog het volgende zeggen:

U meent misschien, dat het aangenamer zou zijn, wanneer ik u op deze avond een algeheel overzicht had kunnen geven van de feitelijke ontwikkelingen in de komende tijd. Het is echter hoopgevend, dat dit niet mogelijk is. Want dit houdt in, dat het beeld, dat wij tot op heden van de toekomstige ontwikkelingen hadden, negatiever was, dan de werkelijkheid vanuit geestelijk standpunt zal kunnen zijn. Er is dus geen reden tot pessimisme. Daarentegen is er alle reden om eigen aandacht te richten op bevordering van harmonie en innerlijke rust. Allereerst zullen hierdoor de invloeden via het onderbewuste gemakkelijker tot uiting komen in het Ik en daardoor meer bewust verwerkt kunnen worden, terwijl daarnaast deze harmonie in staat zal zijn de mens voor een groot deel tegen de disharmonische tendensen van deze tijd te beschermen. Een aantal mensen, die blijvend innerlijk harmonisch zijn, kan een zeer grote invloed hebben binnen een wereld, die niet bewust de chaos zoekt, maar daaruit geen uitweg weet te vinden. Ik neem aan, dat een deel van onze leringen dit in de toekomst zal blijven brengen. Waar ons dit toegestaan is, zullen wij u ook in de komende tijd voorlichten omtrent de acties, ondernomen vanuit de Witte Broederschap en de wijzigingen in de situatie op aarde, zoals deze door ons wordt waargenomen.

Hiermede besluit ik het eerste deel van de bijeenkomst en dank ik u voor uw aandacht.  
Goedenavond.

#### GEESTELIJKE MOGELIJKHEDEN EN WAARDEN IN DEZE TIJD

Goedenavond, vrienden.

Het tweede deel van de bijeenkomst wil ik gebruiken voor een kleine beschouwing over geestelijke mogelijkheden en waarden in deze tijd, dit mede in verband met het voorgaande onderwerp.

Wij kunnen de mens zien als een tweeledig wezen. Hij is namelijk een stofwezen met een stoffelijke mentaliteit en gedrevenheid, maar gelijktijdig ook een geestelijk wezen, dat zijn bron vindt in het tijdloze en binnen zijn besef het totaal van de gehele schepping, van de gehele goddelijke gedachte kan omvatten. Deze scheiding is voor de mens belangrijk, omdat hij veelal uitgaat van het materiële en beperkte, daarbij onbewust het geheel van zijn geestelijk bestel en bestaan gedurende de periode van stoffelijk leven doet overheersen door de stoffelijke omstandigheden.

Maar de werkelijke kracht van het leven is de geest. De bepalende kracht van leven en ervaren is uiteindelijk de geest. Er is geen leven, geen beleven, geen bestaan mogelijk, zonder dat het grote Ik, dat verankerd is in de onmiddellijke schepping, daarbij betrokken is. Daar waar de geest bewust is, heeft zij gezag over de materie.

Naarmate zij het gezag over de materie verwerft, zal zij, door haar innerlijk wetende reinheid van haar bestrevingen, de grootheid van haar godsbeleving, de materie kunnen dwingen haar te gehoorzamen. Dit kan worden uitgedrukt in de volgende woorden, die ik citeer uit een bekende lering op dit gebied:

"De krachten der materie en alle tendensen der materie zijn ondergeschikt aan de wil, die ze tot stand brengt. Hij, die zich bewust is van zijn werkelijk wezen, is zich bewust van zijn eenheid met de Scheppende Wil en uit deze kan hij het geheel van zijn eigen omstandigheden aanpassen aan zijn eigen aandeel in de schepping volgens eigen bewustzijn."

Dit zijn grote woorden en abstracte stellingen. Waar deze dagen vooral vragen om de praktijk, wil ik trachten dit alles in eenvoudiger woorden te vertalen.

Indien u de stoffelijke omstandigheden als voor u beslissend beschouwt, zullen zij dit ook zijn. Naarmate u meer overtuigd bent van eigen onmacht binnen het gebeuren uw eigen wezen en willen binnen het kader van het gebeuren te bepalen, zult u meer de slaaf worden van alles, wat er rond u bestaat.

Hoe meer u zich bewust bent van uw innerlijke waarde en waardigheid - zo minder aandacht bestedende aan de zogezegde dwang der omstandigheden, zult u niet slechts vrijer en beter leven, maar u zult ook op de stoffelijke omstandigheden een grotere en meer beslissende invloed uit kunnen oefenen.

Het meesterschap van de mens over de materie staat in directe verhouding tot zijn besef van innerlijke waarde en het uiten daarvan in de stof.

Wanneer u hoort van allerhande besluiten, die genomen zijn voor de wereld en de mensheid, bent u geneigd deze te beschouwen als ook voor uzelf beslissend, maar toch is dit maar betrekkelijk. Een dergelijk ingrijpen en een dergelijke machtsuitoefening is alleen mogelijk ten aanzien van de onbewusten of degenen, die bewust in dit alles delen. Wie zich bewust van dit alles vrij maakt, kan zelfs door een Witte Broederschap niet worden beïnvloed, zelfs in zijn persoonlijk materieel bestaan.

Een lering, die wij hieruit ook nog kunnen trekken, luidt: "Wanneer ik mij zelf geheel bevrijd van de dwingende invloeden der materie en de materie zo beheers, zal deze materie mij gehoorzamen, zover mijn kracht reikt."

Waar mijn kracht niet voldoende is, zal mijn omgeving blijven beantwoorden aan de wetten der materie. Of, om het eenvoudiger te stellen: ik kan mijzelf en alles, wat met mijzelf harmonisch is, beïnvloeden. Ik kan zelfs misschien voor een klein deel van de wereld de heersende invloeden en de omstandigheden beheersen. Maar zal dit echter nooit kunnen doen voor een gehele wereld.

Ik kan materiële omstandigheden bepalen aan de hand van mijn innerlijk bewustzijn, zolang ik daarbij niet probeer het geheel der omstandigheden te beheersen, doch uit blijf gaan van mijzelf en al datgene, wat met mijzelf harmonisch is.

Ook deze stellingen zijn u misschien nog te abstract. Laat ons dan trachten nog dichter bij uw persoonlijke werkelijkheid te komen. U kunt in uzelf, voor uzelf, aan uzelf en rond uzelf alleen die wijzigingen tot stand brengen, waaraan u - zoals dat heet - geheel gelooft, die u volledig wenst en die geheel in harmonie zijn met uw werkelijke wezen. Dit houdt in, dat menig mens, die ziek is, niet ziek hoeft te zijn, dat menigeen zijn eigen stoffelijke omstandigheden wel degelijk kan wijzigen, wanneer hij dit waarlijk wil. Het houdt in dat er geen gezag bestaat - op

de aarde of in de sferen - dat de bewuste kan dwingen, tegen zijn wezen en bewustzijn in te handelen.

Dat hieraan nog andere aspecten verbonden zullen zijn, is duidelijk. Wanneer ik uitga van het standpunt, dat mijn handelen voor mij consequenties heeft, zullen deze consequenties door mijzelf waar gemaakt worden.

Men maakt dus niet alleen in de wereld waar, wat onvermijdelijk is. Ik maak in de wereld waar, wat ik t.a.v. die wereld voor mijzelf veronderstel, of wat ik denk. De gedachte is sterker beheersend in uw eigen leven, dan u zich pleegt te realiseren.

Een bewustwording van het Allerhoogste is voor de meesten moeilijk te bereiken tijdens een stoffelijk bestaan. Een uitsluitend bewust zijn van eigen geestelijk Ik zou echter vaak tot enige zelfmisleiding voeren.

Maar onverschillig waaruit ik put, of mijn voorstelling een waan is of een werkelijkheid, ik zal datgene, waarin ik volledig geloof en waaraan ik geen gevolgen of consequenties omschrijf die mijn omgeving omvatten, maar alleen voor mijzelf deze bezie, dat zal ik ook beheersen. Dit is het begin van alle meesterschap en alle inwijding.

Wees meester over uzelf en bevrijd uzelf niet slechts van het rad van karma, van het noodlot, maar ook van de onmiddellijke dwang der omstandigheden.

Er zullen in de komende tijd sterke Lichtende invloeden zijn, waaronder het optreden van de gele en van de witte straal, voor de meeste mensen het belangrijkste zijn. Wanneer nu een kosmische invloed optreedt en u erkent ze niet, of zelfs haar bestaan en invloed ontkent, is zij voor u niet werkzaam. Hoe hoog haar waarde en oorsprong ook moge zijn, u kunt zich daarvoor dus afsluiten.

Omgekeerd geldt echter: haar waarde erkend hebbende en u daarvoor openstellende, zult u tijdens het optreden van een dergelijke invloed sneller de directe innerlijke contacten met de wezens daarin bereiken. Door uw eigen wil kunt u zich in een voortdurende harmonie brengen met deze kracht en die wezens, welke voort zal bestaan, ook wanneer de wereld door andere kosmische invloeden wordt overspoeld.

Er bestaat vanuit geestelijk standpunt een algehele mogelijkheid tot selectie van eigen harmonieën, eigen met aan het Ik verbonden geziene geestelijke invloeden en kosmische krachten.

Ik stel u dit op deze avond zo bijzonder uitvoerig voor, omdat de meesten onder u geneigd zijn besluiten als die van de Witte Broederschap of als noodlottig of als onvermijdelijk omschreven werkingen zonder meer te aanvaarden. Er is echter geen tiran, die u daartoe dwingt.

Zelfs uw God is niet een tiran, die u daartoe dwingen kan. Zijn Wezen omvat vrijheid. Zo zult gij alleen in vrijheid en door eigen keuze óf door eigen onbewustzijn beheerst kunnen worden. Kies daarom de dingen, die voor u noodzakelijk zijn, kies uit de mogelijkheden die punten, die voor u belangrijk en interessant zijn. Zoek datgene te vinden, dat voor u persoonlijk het meest juist is. Tracht daarbij echter niet uw omgeving in gelijke zin te beïnvloeden.

Indien gij juist zijt in uzelf, zult gij de juiste invloed naar uw omgeving uitstralen. Indien gij in uzelf gezag bezit, zal dit gezag ook zonder pogingen dit door de omgeving te doen erkennen, al wat rond u is, er toe brengen u te volgen en te gehoorzamen. Daardoor is geen bewust streven naar het beheersen van de omgeving noodzakelijk, alles gaat als vanzelf.

In de esoterie zegt men: zoek uzelf en de waarheid omtrent uzelf. Dan is alles bereikt. Deze waarheid is groter dan u beseft. Zoals er staat: "vraagt en gij zult ontvangen", wat inhoudt: indien gij weet, wat gij begeert, zult gij het kunnen verkrijgen. Er staat: "klopt en u zal worden

opengedaan". Dat betekent dan: indien gij weet, waar uw wezen door moet dringen, zo zal uw wezen daar inderdaad door kunnen dringen.

Indien men u zegt: "vreest niet en begeert niet, doch wees in onberoerdheid gericht op het enig ware", zo bedoelt men ook hiermede: door uw onthechting, zal de waarheid voor u een steeds meer en onveranderlijk levende werkelijkheid worden.

Wie deze dingen over het hoofd ziet, gevoelt zich in een wereld als de huidige gekweld, gejaagd en gedreven. Maar dit is nu eenmaal te voorkomen. Gij kiest uw lot, ook wanneer gij meent, dit niet te doen. Gij kiest zelf uw plaats, ook wanneer gij meent door andere krachten geplaatst te worden op die plaats.

Uit het geheel der oneindige mogelijkheden maakt gij zelf uw keuze. En zo gij de keuze niet overziet, zult gij menen, door de gevolgen van die keuzen gedwongen te worden. De mens constateert slechts zelden de innerlijke werkelijkheid, die hem in een bepaalde situatie brengt. Hij erkent alleen de gevolgen en noemt dezen oorzaken, dit nu is dwaasheid.

In het Ik, in het persoonlijk zijn, in het werkelijke ego, ligt de beslissing en het recht tot beslissen over alles, wat gij zult zijn en beleven, over alles wat u deren of verheugen kan, over alles zelfs, wat u onberoerd laat.

Wees wijs en kies u een doel. Hij die zegt, ik heb een schip en dus zal ik mijn doel bereiken, is een dwaas. Hij, die stelt: ik ken de kaart en dus zal ik mijn doel bereiken, eveneens. Maar hij die zegt: ik heb een schip, een kaart, een kompas in mijn wezen en de wil te reizen zal zijn doel altijd bereiken. Dit is het beeld van uw eigen wezen in deze wereld: zo gij alleen over de praktijk beschikt, zult gij niets bereiken. Indien gij alleen de theorie kent en niet weet, waarom gij iets doet, waarom gij zekere middelen gebruikt, bereikt gij weinig of niets. Wie alle theorie beheerst, maar terugdeinst voor een in de praktijk brengen van zijn kennis, zal eveneens niets bereiken. Wie praktijk en theorie samenvoegt, behoeft echter altijd nog de persoonlijke oriëntatie, om tot een werkelijke bereiking te komen. De mens, die niet slechts zich een doel stelt, maar ook theorie en praktische kennis vervaecht met zijn erkenning van en streven naar het doel, zal altijd bereiken, zonder aarzelen, zonder falen; zonder deze drie waarden gezamenlijk bereikt gij echter niets.

Daarom wilde ik u in dit tweede deel van de bijeenkomst u in het bijzonder wijzen op het feit, dat zelfs als de omstandigheden u schijnbaar beheersen, gij door uw innerlijk meester kunt zijn over die omstandigheden, mits gij een wil hebt, die sterk genoeg is, in u een voldoende kennis omtrent te volgen wege aanwezig is en gij de middelen bezit en gebruikt, waardoor gij u voortdurend op uw doel kunt blijven oriënteren.

Ik meen, dat dit voldoende is voor het tweede deel van deze bijeenkomst. Ik wil besluiten met een spreukje, waarover u eens na kunt denken.

"Vertrouw op dat, wat gij in uzelf zijt. Bouw met dat, wat gij innerlijk zijt. Verander niet de wereld, maar weest uzelf."

Zo alleen zult gij bereiken.

Goedenavond.

(uitgesproken op 18 juni 1965)