

TWEEDE WERKELIJKHEID (CURSUS)

21 september 1961

Goeden avond vrienden,

Wij zijn bijeen om de reeks cursuslezingen voort te zetten, die wij in het afgelopen jaar hebben kunnen aanvangen. Wij hebben daarbij dus de algemene theorie behandeld, onder meer de leer omtrent harmonie.

Wanneer we dit jaar verder gaan zal het noodzakelijk zijn om ons meer en meer naast deze theorie te gaan richten op een daadwerkelijke praktijk. Dit geldt natuurlijk ook voor degenen die met deze cursus verder willen gaan.

Het ligt in onze bedoeling deze cursus uiteindelijk te ontwikkelen, zoals de tijd daartoe leidt, tot een inwijdingsleergang waarbij wij echter beperkt zijn door een tekort aan directe tijd van het medium dat wij thans gebruiken. Dit brengt met zich mede dat wij van degenen die de cursus wensen te volgen een zekere discipline moeten vragen. Ik hoop dat u er geen bezwaar tegen hebt dat ik u allereerst deze condities uiteenzet.

1. In de eerste plaats, het doel is niet een openbaar werken "als de Orde" naar buiten toe. Al hetgeen hier in lering wordt gebracht en daardoor voor u in praktijk mogelijk kan worden dient te worden omgezet in een onopvallende, doch steeds ten goede voerende beïnvloeding van uw medemensen, omvattende alle processen die dienstig kunnen zijn om de mensheid tot grotere vrede en innerlijke harmonie te voeren. Genezing, eventuele belering, het helpen de spiritistische gedachte beter te begrijpen, een poging om de mens tot een betere oriëntatie te brengen binnen zijn eigen geloof, kunnen alle hiertoe behoren. De Orde zelf zal natuurlijk zich zover dienen uit te breiden tot zij stoffelijke bestaansmogelijkheden heeft. Dit echter zal voornamelijk de taak zijn van de openbare avonden, waar verder op de leden wordt gerekend om al hetgeen materieel noodzakelijk is ook inderdaad mogelijk te maken.
2. Het geheel van de cursus is niet bestemd voor buitenstaanders. Bespreking van de theoriën, die naar voren worden gebracht met buitenstaanders is dan ook verboden. Al hetgeen gebracht wordt zal zodanig worden geformuleerd dat, bij het woordelijk volgen van de inhoud een voldoende juist begrip mogelijk is. Verdere interpretatie van de leerstof dient dan ook alleen te geschieden indien men de juistheid daarvan later toetst, bijvoorbeeld door middel van vragen op hetzij cursusavonden waarvoor gelegenheid zal worden gegeven, hetzij op nader te noemen punten, die ik u zal geven.
3. Waar wij niet in staat zijn in een, voor u volledig kenbaar, door u op deze avonden gekende vorm ons te manifesteren, zullen wij via een zich nog steeds in ontwikkeling bevindende persoonlijkheid met voldoende inspiratieve begaafdheden en mogelijkheden, die reeds tot nu toe de leiding heeft gehad bij het werk hier in België, gekend als de Heer (vernoemd persoon) een voldoende invloed geven. Zijn oordeel zal, behoudens zo nodig een beroep tijdens de zittingen van de cursisten met medium, als bepalend gelden. Wanneer u bepaalde vragen hebt zullen zijn beantwoordingen met het voornoemde voorbehoud eveneens door u aanvaard moeten worden.
4. Een strenge zelfdiscipline is noodzakelijk om tot bereikingen te komen. Het regelmatig bijwonen van de bijeenkomsten eveneens. Daarnaast het zoveel mogelijk bijwonen, onder de richtlijnen daarvoor door stoffelijk bestuur gegeven, van besprekingbijeenkomsten al dan niet onder leiding van voornoemde persoon. Is dit duidelijk?

Het ligt in de ontwikkeling dat men zal moeten overgaan tot experimenten. Deze experimenten echter dienen onder een zekere controle te staan. Experimenten in een grote groep zijn onder meer door gebrek aan harmonie, onderling begrip, volkomen gelijkheid van streven, vaak minder goed mogelijk. Het zal daarom als aanvaardbaar en goed beschouwd worden, wanneer kleine groepen zich bezig willen

houden met experimenten die in de cursus omschreven zijn of voortvloeien uit de daargegeven richtlijnen. Van deze groepen echter wordt wel verwacht dat zij:

- A. Elke conclusie die zij bereiken voorleggen op een avond wanneer het medium aanwezig is, dan wel indien zij menen dat een snellere beslissing noodzakelijk is, deze voorleggen aan de leider voornoemd.
- B. Elke groep zouden wij verder willen aanraden om zich te oefenen in het gebruik van "kruis en bord" of zo mogelijk het ontwikkelen van een schrijvend medium. Dit kan worden gebruikt om binnen deze kleine kringen een contact te verkrijgen met Broeders van onze Orde.
- C. Alle boodschappen die daar door komen echter zullen aan controle onderworpen zijn, en wel op de volgende wijze:

Elke groep zal voor zich een bepaald kenwoord of kenteken ontvangen. De boodschappen onder dit kenwoord of kenteken zullen eveneens aan één der andere groepen, of aan de leider der groepen worden doorgegeven, zodat door kruiscorrespondentie de juiste inhoud en betekenis van de mededelingen steeds vast zullen staan. Blijven deze indicaties afwezig dan wordt aangenomen dat de beslissing of de gegeven indicatie niet juist is en aan kritiek bloot staat.

Vraag: Aangaande die kleine groepen Broeder, in hoeverre mag dat uitbreiding nemen en mogen daar personen aan deel nemen die niet?

Antwoord: Het is alleen bedoeld voor cursisten. Degenen die niet aan de cursus deelnemen dienen daarvan uitgesloten te blijven. Wanneer blijkt dat bijzonder sensitieve personen binnen de groep ontwikkeld kunnen worden, is dit na overleg met de leider en geestelijke leiding alsnog nader te bezien, maar het ligt niet in de bedoeling dat hier dus buitenstaanders onbepaald deel aan kunnen hebben. Het spijt me dat ik u zoveel artikelen moet voorleggen, maar het is noodzakelijk.

Alles wat u kunt bereiken berust op het aanvaarden van een zogenaamde tweede werkelijkheid. Deze tweede werkelijkheid werd in het eerste gedeelte van de zitting naar ik meen voldoende besproken. Zijn daarin onduidelijke punten dan wil ik die nu toelichten. En zo dus aan de hand van deze tweede werkelijkheid komen tot een voor het ik harmonische ontplooiing van innerlijke eigenschappen en kwaliteiten, een zo goed mogelijke eenheid en evenwichtigheid tussen de stof en de geest, zodat de krachten van de geest stoffelijk, maar ook de stoffelijke noodzaken geestelijk gemanifesteerd kunnen worden.

Vraag: Aangaande die tweede werkelijkheid is het aan te raden in die studiegroepen een zelfde tweede werkelijkheid na te streven, of moet die werkelijkheid individueel blijven?

Antwoord: Wanneer men tezamen voldoende harmonisch is zal blijken dat deze tweede werkelijkheid voor allen gelijk, of slechts in kleine details verschillend is. Waar een tweede werkelijkheid, altijd van de daarin geldende logica, dus hoofdwetten, afhankelijk zal zijn, zal zij dus in feite voor een dergelijke kleine groep ongeveer gelijk zijn.

Wij moeten ons realiseren dat alles wat samenhangt met geestelijke Krachten, met Magie, in de normale wereld en volgens redelijke normen niet bestaat en niet mogelijk is. Deze feiten bestaan echter toch. Zij zijn ook in uw eigen wereld zelfs nu nog incidenteel kenbaar.

Alles wat u aan wonderen van grote Meesters en dergelijke wordt geleerd is voor u uiteindelijk mogelijk. Daarbij echter ligt de nadruk op eigen instelling.

In de eerste plaats, hoe goed het ook is wanneer wij in een kinderlijk vertrouwen voortdurend voortgaan, zullen wij toch moeten trachten om het "ik" niet meer als bepalend centrum te zien. Bijvoorbeeld "ik" ga genezen - deze inhoud, deze gevoelswereld vermindert de mogelijkheid tot prestatie aanmerkelijk. "Ik" beslis - de beslissing zal waarschijnlijk verkeerd zijn. Belangrijk is dat u vooral in het begin leert om te reageren op de eerste impuls. De eerste gedachte zonder verder te redeneren, juist hierdoor komt het verborgen gedeelte van uw persoonlijkheid sterker naar voren, en kan dit verborgen gedeelte meer bewust worden ingevoegd in het geheel van uw bestaan. Wij werken in de Magie onder meer met geesten en wetten. Werken met de geest is mogelijk in een wereld die alleen op God is geconcentreerd, zonder het nee en van die geest en alleen vanuit God. Maar wij hebben dan ook geen enkele invloed op het resultaat en moeten dit steeds als Godgegeven aanvaarden. Naarmate wij een nauwkeuriger definitie willen hebben van onze resultaten en mogelijkheden zullen wij dan ook over moeten gaan tot een nauwkeuriger indeling van onze wereld.

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Kabbalistische Hiërarchie, waarbij dus vele engelen worden genoemd met hun onderlinge verhoudingen en eigenschappen. Er kan gebruik worden gemaakt van de eveneens Kabbalistische voorstelling der 33 Wegen, met hun hoogtepunten dus, de 10 hoogtepunten en de 12 totale bereikingen. Wenst men dit niet, of is dit te omslachtig dan kan men zelfs gebruik maken van in eigen wereld bepalend beschouwde Krachten. Bijvoorbeeld wanneer ik mij baseer op wetten en regels zoals die in de Griekse mythologie voorkomen, kan ik zonder meer gebruik maken van de daarin voorkomende namen. Wil ik gebruik maken van onverschillig welke voorstelling, die van de Hindoe bijvoorbeeld, dan kan ik van alle daarin voorkomende hiërarchise verhoudingen en namen zonder meer gebruik maken. Het gebruik hiervan zal plaats kunnen vinden in de vorm van de Incantatie, dat wil zeggen door het uitspreken van de juiste aanroeping. Zo'n incantatie wordt echter voorafgegaan door twee andere fasen, waarbij wij in de incantatie "bevelen", zullen wij hiervoor "aanroepen". Wij roepen daarvoor God aan, en via God degene die wij, in het gebied waarin wij willen werken, zien als Zijn direkte Vertegenwoordiger.

Na deze aanroeping zullen wij dan een soort bede richten, waarbij wij in de naam van die God en Vertegenwoordiger, met naam genoemde krachten, verzoeken ons in onze taak bij te staan. Vervolgens gaan wij over tot de Incantatie waarbij wij in de naam van onze God en Zijn vertegenwoordiger, of vertegenwoordigers in de Hiërarchie, bevelen aan de met naam genoemde entiteiten of Krachten om ons in onze taak bij te staan, waarbij die taak nauwkeurig kan worden omschreven.

Bij deze procedure komen wij tot wat we noemen "Rituele Magie". Ze heeft het grote voordeel dat zij naast de innerlijke werking en beleving de uiting stelt. Menigeen echter is afkerig van deze methode, omdat zij te zeer naar bijgeloof en naar Middeleeuws denken zweeft. Indien gewenst kunt u dit vervangen door elke willekeurige procedure die de volgende factoren inhoudt:

- A. Het erkennen van God - het smeken aan God - of het zien in God van de vervulling van hetgeen wij nastreven als goed.
- B. Het stellen en omschrijven van deze werking.
- C. Een daad die tevens een indicatie is van onze wil om zelf het gestelde tot werkelijkheid te maken.

Hierbij kunnen wij ook gebruik maken van bestaande rituelen. Dat wil zeggen dat iemand die bijvoorbeeld de Joodsche godsdienst aanhangt, gebruik kan maken van de lezing van de Tora. De Katholiek door lezing van bepaalde delen van een toepasselijk misoffer, of andere sacramentele plechtigheden. De Protestant van de formuleringen die gebruikt worden bij doop of avondmaal. Er is dus een voldoende mogelijkheid om binnen uw eigen denken, uw eigen geloofs- of gedachtewereld tot ontwikkeling te komen. Daarbij moet u goed rekening houden met het volgende:

Wanneer wij werken vanuit Krachten van de geest, of vanuit deze zogenaamde tweede werkelijkheid, kunnen wij nimmer een beroep doen op redelijkheid of logica, zoals deze in mensenwereld bestaat. Alle daarin geldende regels of wetten, oordelen of veroordelen dienen weg te vallen. Eerst nadat wij onze taak vervuld hebben, onze incantatie hebben gezegd, kunnen wij terugkeren tot de redelijkheid. Wij kunnen daarom nooit een geestelijk werk vanuit een tweede werkelijkheid vervullen door bijvoorbeeld stoffelijk organisatorisch op te gaan treden; door stoffelijk propagandistisch op te treden; door volgens de materiële rekenkunde en logica formules uit te werken die op aarde redelijk zouden zijn; door het opbouwen van technische structuren die stoffelijk of wetenschappelijk redelijk zijn.

Het totaal van het werken vanuit de geest, evenals het totaal der daaraan toe te voegen handelingen of rituelen, moet blijven staan buiten de wereld van het voor de mens, volgens de hier geldende wetten, redelijk bestaan. Belangrijk is voor hem daarbij zijn gevoelswereld. Zoals het spontaan - het eerste wat u denkt, het eerste wat u zegt - fixeren, u steeds duidelijker beeld geeft van uw eigen wezen, van uw eigen mogelijkheden en krachten, en vaak ook van de toestand die rond u bestaat. Zo kan het u sterk instellen op de innerlijke wereld, de gevoelswereld, u in vele gevallen bijstaan om de redelijkheid van uw tweede werkelijkheid sterker te concretiseren, en de daaruit geldende wetten beter te beseffen.

Ik wil erop wijzen dat het niet genoeg is om deze dingen aan te horen, u moet ze overdenken en zelf uitwerken. De korte indicaties die ik zo-even heb gegeven zullen door u zelf en persoonlijk moeten worden ontwikkeld. Daar is geen ontkomen aan. U kunt niet van ons verwachten dat u een gebruiksaanwijzing krijgt, of een zuiver persoonlijke handleiding. Want u bent een wezen dat in feite voor zich verantwoordelijk is tegenover zijn God en dat, binnen de wetten en mogelijkheden die deze

God geschapen heeft, zijn eigen lot vormt. Het resultaat is dat u zelf aan het werk moet gaan. En dat kunt u alleen wanneer u tracht te begrijpen. Begrijpen kunt u, wanneer u steeds al hetgeen gezegd is en u onbegrijpelijk lijkt, indien mogelijk, na herlezing of herluistering, terug tracht te brengen tot de eenvoudigste termen. Bent u dan nog niet zeker, dan kunt u op de - bij de instructies - genoemde wijze eventueel verder commentaar daarop verkrijgen.

Bedenk verder dat u, ook al leeft u in de stof (en bent u daar bewust), eveneens geest bent. Al wat voor de geest mogelijk is, is voor de mens mogelijk, in de geestelijke zowel als in de stoffelijke wereld. Een harmonische eenheid van stof en geest in de mens maakt het hem mogelijk om zijn geestelijke krachten tijdelijk om te zetten in stoffelijke, en een deel van zijn stoffelijke energie om te zetten in directe geestelijke werking en uitstraling. Men moet daarbij leren dat men, waar het soms grote afstand of niet bereikbare persoonlijkheden, entiteiten en dergelijke kan betreffen, door zich geheel in de kracht der gedachte te werpen, goede resultaten kan krijgen. Deze resultaten worden verhoogd naarmate het lichaam daarmee harmonisch is, en zich in een ontspanning en overgave geheel wijdt aan het geestelijk streven. De beginfase daarvan zal in vele gevallen, door ook weer de bepaalde stoffelijke handelingen, als muziek bijvoorbeeld, kortom al wat u in de stemming kan brengen, bevorderd kunnen worden. Zelfs door het maken van een soort nestje, waarin u ontspannen meent te kunnen rusten.

Wanneer u al deze dingen hoort dan zult u waarschijnlijk eerst denken: "Voor mij geldt dit niet". Indien echter het doel, dat inhoudt een steeds bewuster leven, steeds meer harmonisch zijn met het totaal van de schepping, plus een zo groot mogelijke werking en betekenis ten goede te hebben voor al het geschapene, u werkelijk belangrijk voorkomt, zo zult u daaraan veel willen opofferen. U zult u zelf willen beheersen, en u zult zelf dit alles in uzelf weten te besluiten, zodat het niet aan onbevoegden wordt weergegeven.

Indien u aan deze condities tegemoet komt ontstaat binnen de Orde, en waarschijnlijk ook nog binnen deze studiering, een groep (of meerdere groepen), wier directe samenwerking met de geest het dan mogelijk maken - maar eerst dan, aan de hand van direct stoffelijk kenbare resultaten en voor de mens geldende bewijzen - hen te overtuigen van bepaalde juiste zienswijzen en standpunten. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijze deze der Orde te zijn, maar dienen altijd een uitdrukking te zijn van het lichte, goede en harmonische.

Onze taak is het in deze tijd om, zo mogelijk dit jaar en het daarop volgende halve verenigingsjaar, te komen tot een praktisch werken op magisch en esoterisch terrein, en bij dit praktisch werken een zodanig zelfvertrouwen en een zodanige ervaring op te doen dat u allen in de stof, wanneer er eventueel tijden van verwarring en andere gebeurtenissen dit noodzakelijk maken, leiding kunt geven aan anderen juist daar waar het nodig is, en dank zij uw dan ontwikkelde geestelijke krachten plus de hulp, die u ongetwijfeld vanuit de grote Broederschap zult ontvangen, in staat zult zijn zelfs op paranormale wijze soms in te grijpen om het ergste te voorkomen.

Voor dat u zich hier illusies gaat maken echter, wil ik u wijzen op het feit dat de kosmos volgens het menselijk denken "hard" is. Ook elke tweede werkelijkheid die men zich schept, of elke nieuwe werkelijkheid die men betreedt is hard. Want de wetten kennen geen uitzondering. Zoals zij gelden, gelden zij voor alles wat zich in die wereld bevindt. Hieraan kan niemand iets veranderen, tenzij door een ingrijpen vanuit een tweede wereld, en ten koste van krachten, mogelijkheden enzovoort van die tweede wereld overgebracht in de eerste. Het zal nimmer mogelijk zijn om het geheel van de mensheid bijvoorbeeld te redden, te bekeren enzovoort. In vele gevallen zal men moeten toelaten dat offers vallen. Zal men, omdat men de menselijke wereld niet te sterk mag verstoren en daarbij misvattingen vergroten, toe moeten laten dat bijvoorbeeld een patiënt sterft, een ongeval plaats vindt, ook al weet men dat men het zou kunnen voorkomen.

Er is een wet van rechtvaardigheid. Deze wet van rechtvaardigheid is de grondslag van waaruit wij werken. Altijd weer zult u moeten werken in uzelf, als deel van de Goddelijke Liefde. U zult de volheid van uw goedwillendheid, welwillendheid tegenover de wereld, het erkennen van God daarin, steeds tot uiting brengen. Maar u mag daarbij nimmer ingrijpen in het "recht". Het verstoren van oorzaak en gevolg kan vaak bittere gevolgen hebben, niet dat deze alleen uzelf zouden betreffen, dat zou aanvaardbaar zijn. Wanneer een mens een bepaald iets moet doormaken, dan kunnen wij misschien door ingrijpen een deel van dat lot aanmerkelijk verbeteren. Wij kunnen een zieke misschien zijn gezondheid, iemand met zorgen een zekere zorgeloosheid, teruggeven. Maar wij kunnen nimmer ontkomen aan het feit dat hij de consequenties van zijn eigen leven en daden moet ondergaan.

Wanneer wij dus één bepaalde verandering doen plaats vinden en er vindt een terugval plaats, kennelijk tot het oude peil, kennelijk door of mede door het eigen streven van degene die we willen helpen, mogen wij niet verder helpen. Alleen zo kunnen wij voorkomen dat we door één symptoom te verdrijven de kwaal op een ander gebied in vergrote hevigheid zien uitbreken, dat wij door een weinig lijden weg te nemen een groter lijden veroorzaken.

Dit houdt dus in dat wij in deze groep nimmer geestdrijvers, zwevende idealisten, mogen zijn. Wij moeten realistisch durven denken. Realistisch wel te verstaan volgens de geestelijke wetenschap. Waar het moeilijk voor u zal zijn om te bepalen wat al dan niet reëel is, wil ik verzoeken aan hen die ook tijdens de verdere duur van deze opleidingen tot de conclusie komen dat zij onze normen en logica (hoe vrij en ruim die ook mogen zijn verder) niet kunnen aanvaarden, zich terug te trekken. Het kan ook voorkomen dat een van u om enigerlei reden, naar ons inzien niet juist reageert en geen vruchten plukt van het gegeven onderricht. U zult het ons ten goede houden dat wij in dat geval de persoon in kwestie ook zullen verzoeken zich terug te trekken. Zo discreet mogelijk maar in het vast vertrouwen dat dit in vast vertrouwen en zonder protest wordt aanvaardt.

Ik heb u een paar regels genoemd. Deze regels alleen zijn voldoende om bij een ernstig overdenken een begin te maken met een magisch innerlijke ontwikkeling, een juiste werking en beïnvloeding van de wereld. Deze punten echter houden nog niet in bepaalde grootkrachten, grootmachten, machtswoorden enzovoort. Deze aan onbevoegden in handen te geven, aan mensen die in al hun goede bedoelingen daarmee misschien onheil zouden kunnen stichten, is niet verantwoord. Het kan dan ook mogelijk zijn dat wij door bepaalde omstandigheden besluiten een deel van het onderricht niet aan allen, maar aan enkelen of daartoe uitverkorenen, te geven. Wij hopen dat u dit in dit geval niet zult zien als discriminatie van de anderen, maar als een pogen om de verantwoordelijkheid, die met dit onderricht voor ons nu eenmaal gepaard gaat, op de juiste wijze te dragen.

Er zullen er onder u zijn die, de cursussen van het vorig jaar en lezingen in het openbaar gevolgd hebbend, of misschien een eigen denkwijze hebbend, aan de hand van hetgeen ik deze avond te berde heb gebracht, zullen willen stellen: "Broeder, maar ik meen", ik verwacht dan wel een zuivere vraag. Aan hen zou ik graag dit willen zeggen: Wij zijn hier bijeen als een soort familie. Degenen die zich bewust zijn van de verplichting die zij aanvaarden, wanneer wij die cursus voortzetten, zullen al hetgeen daar gesproken is even ijverig bewaren als een biechtvader zijn biechtgeheim, en misschien zelfs nog trouwer. Er is dus geen enkele reden om dergelijke opmerkingen en vragen niet te stellen.

Op deze eerste avond kan dit voor sommigen van u nog moeilijk zijn. Ik heb zelf bepaalde punten en vragen tijdens mijn inleiding reeds mede behandeld, meer om te voorkomen dat er gevraagd moest worden daar waar men niet wilde vragen, of waar men té breedvoerig meende te moeten vragen, of dat men zijn eigen denken niet kan definiëren. Wanneer u vragen hebt kunt u deze stellen, en laat ons meteen hierbij onderling als groep stellen dat iemand, die hetgeen hier besproken wordt verder brengt (buiten de kring), zodra dit wordt vastgesteld, wordt uitgesloten van elk verder contact met deze kring, deze daarbij ten hoogste beroep kan doen op ons, waarbij wij, maar zonder diens aanwezigheid, aan de hand van de door de persoon gestelde argumenten, indien deze dit wenst, zullen besluiten of deze uitsluiting wordt gehandhaafd.

Geheimhouding is belangrijker dan u denkt, en het is ons bekend dat er onder u zijn die bepaalde dingen graag verder bespreken, leg uzelf beperking op. Dit is noodzakelijk indien u tot een werkelijk geslaagd experiment wilt komen, tot een werkelijk geslaagd deel hebben aan een grote taak op deze wereld.

Wanneer dit nu is gesteld zou ik u willen zeggen, u hoeft op het ogenblik uw hart niet bloot te leggen maar, als u een opmerking of een vraag hebt kunt u deze naar voren brengen.

Vraag: Maar in die groepjes, mogen de openbare voorlezingen daar dan voorgedragen worden?

Antwoord: Wanneer deze groepjes bestaan uit leden van de cursus mag dit daar wel geschieden.

Vraag: Maar niet aan andere personen?

Antwoord: Dit kan niet geschieden in het verband door mij geschetst.

We hebben er geen bezwaar tegen dat men soms met anderen deze bespreekt, maar zouden er wel prijs op stellen dat men daarbij vooral niet opdringerig is en wel zeer voorzichtig is in degenen die men binnen de Orde brengt. Want vergeet niet dat wij een periode van grote twistzucht en grote spanning tegemoet gaan in januari tot maart van het komende jaar. Wanneer wij dan vele onrijpe mensen op openbare zittingen zouden hebben zou dit misschien zelfs tot onaangename voorvallen kunnen leiden.

Het zou zeker niet nuttig zijn, noch voor het werk, noch voor deze mensen. Onder die beperking dus staat het u volledig vrij om dit buiten dit verband te doen.

Van de groepjes zelf wordt echter verwacht dat zij de lessen bespreken zover dit nodig is. Overwogen op welke wijze zij willen experimenteren en zich een beeld trachten te vormen van de regels waaraan een magische wereld en esotherische wereld zou moeten beantwoorden volgens hun denken. De eerste zittingen van deze groepjes zullen mijn inziens, tenzij het gevorderden zijn, er goed aan doen om daarna onderling het logische of niet logische te bespreken van die wereld, zodat men een beeld krijgt van de wetten die men zich voorstelt. Wanneer een redelijke overeenstemming is verkregen neme men een desnoods onbelangrijk projekt als proefstuk en probeert iets te bereiken. Beïnvloeding, onverschillig in welke zin, mits zij niemand schaadt en dus vanuit het lichtende, kan worden tot stand gebracht.

Vraag: Zou het niet mogelijk zijn om zeer concrete voorbeelden te krijgen op de theorie die u brengt?

Antwoord: Ik kan dit zeer goed begrijpen, maar wanneer ik één volledig concreet voorbeeld geef kan dit zelfs bij de hier aanwezigen vijf verschillende voorstellingen of reacties wekken, slechts één ervan is juist. Daarom is het redelijker om niet te veel concrete voorbeelden te geven, tenzij in procedure. En wel speciaal in die procedure die door praktisch elke groep kan worden toegepast. Wanneer echter, deze avond niet, maar elke daarop volgende cursusavond, men vragen wil stellen omtrent de procedure die men zich voorstelt, zijn wij gaarne bereid om deze te behandelen en, daarbij dan uitgaande van de door u gestelde vragen met concrete voorbeelden, de mogelijkheden daarvan te belichten. Daardoor wordt voorkomen dat wij uw eigen oriëntatie en uw eigen vorming in een richting zouden dwingen door voorbeelden die niet gewenst zijn.

Vraag: Maar kunt u ons niet een aantal paden aanduiden die wij kunnen bewandelen?

Antwoord: Wanneer u goed geluisterd hebt, dan heeft u al een aantal paden gehoord. Maar u moet niet verwachten, en dat kunt u in deze cursus ook verder niet verwachten, dat we het u van A tot Z uitspellen. Maar goed indien u wilt horen over de verschillende paden waarop zo'n groep zich kan bewegen, afhankelijk van de werkelijkheid die men zich stelt en de wijze waarop men zich het innigst met God en de kosmos verbonden voelt, in geest en stof, kan men uitgaan bijvoorbeeld van:

- Een gezamenlijk gebed waarbij experimenten een sacramenteel karakter krijgen.
- Een gezamenlijk beluisteren van muziek.
- Een gezamenlijk hanteren van instrumenten.
- Het gezamenlijk volvoeren van handelingen als daar kunnen zijn dans, aanzitten, concentratie, tafeldans, kortom elke bezigheid waarbij lichaam en geest deel kunnen hebben aan het gebeuren.

Al deze wegen zijn aanvaardbaar en mogelijk mits, zij voor uzelf aanvaardbaar zijn. Wanneer men echter een voorbehoud of een twijfel heeft dan dient men goed te overwegen, want het kiezen van een pad dat niet harmonisch is met uzelf betekent dat een disharmonische factor in de groep en in uw werk zal binnensluipen, die daarin vaak vervormend kan werken.

Indien u een pad kiest, onverschillig welk, u kunt het zelf vaststellen, u kunt zelfs gezamenlijk gaan wandelen desnoods en daarbij voor uzelf tot een redelijke procedure komen, dan willen we aan de hand van het door u gekozene, eventueel dit desnoods alleen voor de groep die dit betreft, na de volgende zitting, indicaties geven. Ik zeg hierbij uitdrukkelijk voor de groep die dit betreft alleen, omdat in sommige gevallen een beïnvloeding van andere groepen op niet aanvaardbare wijze op zou kunnen treden. Vooral in het prille gedeelte van dit experiment, als ieder zich nog zijn eigen wereld, zijn eigen wijze van werken en streven moet bouwen, dient dit vermeden te worden.

Vraag: Kunnen wij er in korte tijd toe komen die groepen samen te stellen of is het uw bedoeling die groepen te vormen?

Antwoord: Het is de bedoeling dat u, daarbij hoofdzakelijk geleid door onderlinge sympathieën en begrippen, dus dat is in de eerste plaats een gevoelszaak, komt tot een provisoire vorming van een dergelijke groep. Dan kan blijken dat soms grote verschillen van intellect geen schade kunnen veroorzaken, integendeel, dat het naast elkaar staan van een intellectueel en een zeer eenvoudig standpunt zelfs verhelderend werkt, omdat de eenvoudige in staat is de intellectueel zijn te grote redelijkheid (schadelijk indien ze gebaseerd blijkt op zijn eigen wereld) te remmen, terwijl de

intellectueel de eenvoudige ongetwijfeld kan helpen om een zuiverder expressie te vinden voor zijn denkbeelden, en zo zijn voorstelling van zijn tweede werkelijkheid zuiverder te formuleren.

Hier moet men uitgaan van de gedachte 'wij kunnen samenwerken' en daarbij niet denken, 'nu blijven wij als deze groep volledig samen voor alle tijd', maar alleen denken, 'voorlopig werken wij met deze groep samen, tot wij in staat zijn althans een beeld te maken van onze wereld, en tot wij met deze groep althans enkele eenvoudige experimenten kunnen volbrengen'. Het is daarna mogelijk dat enkele groepen zich uitbreiden en andere groepen worden opgelost enzovoort. Wanneer het noodzakelijk is, dit zal ten hoogste zijn aan het einde van dit cursusjaar, dus tegen augustus, zullen wij u trachten te helpen bij de verdere indeling dezer groepen, die dan immers in staat zullen zijn om zelfstandig een betrekkelijk grote reeks van experimenten uit te voeren, en daarbij bepaalde geestelijke Krachten ten goede gericht te ontketenen.

Vergeet verder niet dat de omschreven wijze van contactopname, plus het bestaan van een door u als een volledig gezaghebbend te beschouwen leider, die u eveneens kan bijstaan, voldoende is om tot die tijd uit te gaan van de gegeven waarden en standpunten.

Een meer persoonlijke opmerking: Mensen vertellen altijd dat Rome en Keulen niet op één dag gebouwd zijn, maar zij wensen een Hemels Jeruzalem in enkele uren op te richten.

U moet begrijpen dat dit een proces is van verwerving, dat u even langzaam zult vergaren als een bepaald kapitaaltje wordt opgespaard. Alleen wat u zó vergaart heeft veel groter rendement dan welk kapitaal ook en doet u voor de wereld tot een steeds positievere factor worden, waardoor uw innerlijke Gods erkenning en uw zelfkennis, als een soort premie, eveneens aanmerkelijk vergroot zijn.

In mijn persoonlijke opinie dus zou de mens ook nog zijn ongeduld moeten bedwingen. Degenen echter die de cursus hebben samengesteld hebben daarop niet de nadruk gelegd. Wanneer u het mij persoonlijk vraagt, zou ik zeggen: "wees vooral geduldig". Verwacht geen grote resultaten zonder dat u zich daarvoor werkelijk hebt ingespannen. Verwacht niet dat er wonderen gebeuren zonder dat u begrijpt wat die wonderen inhouden. Er zijn mensen die soms wonderen doen en dat niet begrijpen.

Een voorbeeld (een beetje concreter misschien), laten we stellen dat er iemand een mens wil genezen. Door omstandigheden, bijvoorbeeld een stoffelijk ingrijpen van anderen, is dat niet mogelijk. Nu zou ik kunnen zeggen, dan heb ik dus gefaald, maar geestelijk gezien is het mogelijk, dat juist door dit ingrijpen de overgang zonder strijd of moeite plaats vindt, evenals een normaal continueren van het leven in een andere wereld. Een onnoemelijk groot voordeel, dat misschien waardevoller is voor de persoon in kwestie dan de gezondheid. Men moet daar inzicht en begrip in krijgen wil men niet ontmoedigd worden. En om dat inzicht en begrip te verwerven, vergt (als u het mij vraagt) bij de doorsneemens een zeker geduld, omdat hij vaak alleen vanuit een stoffelijke vaststelling - verkeerdelijk dus vanuit zijn zogenaamde realiteit denkt, en niet vanuit zijn tweede werkelijkheid - volledig kan beseffen. Dit persoonlijk commentaar houdt u mij ten goede. Het is een poging mijnerzijds om aan de hand van mijn eigen denken uw positie in deze groep nog iets duidelijker te maken.

Vraag: Hebben wij fouten begaan, bij ons trachten het kindje te redden?

Antwoord: De fouten die door u zijn begaan zijn, mijn inziens, te vergeven.

Men is daarbij nog wel zeer sterk van zijn persoonlijk aspect, dus sterk van eigen ik, van zijn relatie "ik als genezer tot het te genezene", uitgegaan. Een zeker tekort mijn inziens aan kosmisch zien, wat op zichzelf echter niet volledig bepalend zou zijn geweest. Wanneer er echter materiële oorzaken optreden, die een mogelijke genezing onmogelijk maken, kan men alleen de aanwezige kracht gebruiken om een zo snel en pijnloos beëindigen van het lijden tot stand te brengen, langs de natuurlijke weg en volgens de natuurlijke wetten, daarbij de geest een zo groot mogelijk licht gevend. Het grootste deel van de fouten lag daarbij deze maal zeker niet aan uw kant. Ik hoop dat dit u duidelijk maakt dat dus in de benadering een fout is gemaakt, die overigens door meerderen die zich met genezen bezig houden wordt gemaakt. Komt heel vaak voor. Maar dat u niet in staat bent, volgens de huidige methode althans, te voorkomen dat anderen verkeerdelijk ingrijpen. Wanneer er een evenwicht erg wankel is, zoals de Egyptenaren reeds zeiden: "Wanneer de schaal van goed en kwaad in evenwicht is, is een veer van maat voldoende om haar te doen doorslaan." Een kleinigheid kan in zo'n geval bepalend zijn.

Vraag: Broeder als er iemand op sterven ligt, is het dan verkeerd om voor deze mens te bidden en te vragen of men hem zo vlug mogelijk te verlossen van zijn lichaam?

Antwoord: Ik zou zeggen dat u, èn vanuit uw eigen standpunt, èn vanuit kosmisch standpunt, èn vanuit het standpunt van degene die op overgaan staat, niets beter kunt doen. Wat kunnen wij beter doen dan te vragen dat Gods wil zo geschiede, dat er zo weinig mogelijk geleden wordt en er zoveel mogelijk bewustzijn uit voortkomt. Kortom dat de liefde Gods zo sterk is dat zij het Goddelijk Recht verzaakt. Het is het beste wat men kan doen. En meent u het het beste om een bede te doen, dan zal niemand kunnen zeggen dat dit verkeerd is.

Het vormen van deze groepen hoeft niet onmiddellijk te geschieden. U bent niet verplicht u onmiddellijk bij een groep aan te sluiten. U moet dit echter trachten te doen door bereid te zijn met anderen, een experiment in leven en denken, samen te werken. Wanneer deze samenwerking stof inhoud zowel als de geest, dan is dit natuurlijk en zonder bezwaar. Mits uw samenwerking voor u allen als goed ervaren wordt en u harmonisch bent, is verstand daarbij zelfs ook maar van een betrekkelijk belang. Stoffelijk verstand wordt vaak aan de hand van de geldende maatstaven bepaald, en deze zijn niet direct onfeilbaar.

- Probeer allereerst uzelf te gewennen aan geheimhouding.
- Overdenk hetgeen gebracht is voor uzelf.
- Wees eerlijk tegenover uzelf, en tracht niet een cursus te volgen uit prestigeoverwegingen, zonder dat u bereid bent uw gehele wezen daarvoor in te zetten.
- Al uw krachten - en zondig later al uw tijd - besteedt u aan een geestelijk werk voor de mensheid, waarbij het eigen ik slechts in geringe mate meetelt.
- Overweeg verder op welke wijze u het gemakkelijkst met uw leider, door vraagstelling en onderlinge bespreking en verklaring, een voor u aanvaardbaar beeld of patroon kunt ontwerpen. Doe dit zo goed mogelijk.
- Aanvaardt diens gezag volledig en maak in deze aanvaarding geen enkel voorbehoud, zij het dat u voor u totaal onaanvaardbare punten mag laten rusten, totdat u met ons via dit medium, of in later tijd via andere wegen die daarvoor ter beschikking staan, hebt getoetst.
- Wanneer u met kruis en bord wilt werken binnen een groep, doe dit in een kamer waarin zon, licht en lucht dus toegang hebben gehad. Reinig zondig het vertrek door het gebruik van wierook of, indien u dit liever hebt, door het tijdens de dagperiode in de kamer plaatsen van levende groene planten.
- Experimenteer met "kruis en bord" nimmer te lang, besef dat u eerst moet leren resultaten krijgen.
- Stel u, voor u met experimenteren begint, eerst in op de Orde, denk desnoods een tijd na over hetgeen in deze cursus werd gezegd hieromtrent.
- Verg steeds van entiteiten die zich melden als komende van de "O.D.V." dat zij zich kenbaar maken door een bepaald teken, een bepaald woord, en toets de juistheid van hun verklaringen aan de kruiscorrespondentie die onzerzijds steeds voor elke belangrijke mededeling - alleen niet voor trainingszittingen - zal worden gegeven, het zij via de leider of een andere groep. Ik wil daarbij zeggen dat het verder toetsen voor enkelen mogelijk zal zijn, door een methode die op het ogenblik over het algemeen nog niet bestaat.

Neem dit ernstig en u kunt zeer veel bereiken, en daarbij zeer veel tengerode doen voor anderen. U kunt dit doen binnen het kader van uw eigen denken en uw eigen overtuiging. Geheel op uw eigen wijze, mits u daarbij alleen het goede wil en niet uitgaat van iets wat u als onjuist of niet in overeenstemming met de Goddelijke Wil beschouwt.

De eerste paar maanden heeft u tijd nodig om u te oriënteren. Na deze oriëntatieperiode zullen we proberen u een aantal directe experimenten voor te leggen, waarbij het experiment duidelijk omschreven zal worden, maar toch de wijze van uitvoering aan uzelf zal worden overgelaten.

Daarna hopen wij door verdere commentaren, ook op hetgeen op het eerste gedeelte der openbare zittingen wordt gebracht, u een beter begrip te geven van hetgeen zich achter de schermen van hetgeen de mens werkelijkheid en rede noemt afspeelt.

Vraag: Indien een entiteit doorkomt die niet van de Orde is, wat moeten we dan doen?

Antwoord: Wanneer u contact zoekt met de Orde, verzoekt u die persoon heen te gaan, en legt het kruis even neer, daarna hervat u. Blijkt het dat u steeds weer gestoord wordt, wat in het begin vaak voor zal komen, dan kunt u zo'n entiteit bijvoorbeeld verzoeken over enige tijd zich te melden, waar u dan voor die persoon een 16 tot 20 minuten beschikbaar zult stellen. U moet leren het contact te krijgen met de Orde zelf. Dit contact zal voor u allen kenbaar zijn door:

- A. Definitieve werking van het kruis (geen aarzeling).
- B. Een teken.
- C. Een kenwoord of een naam die steeds herhaald wordt, en die u reeds de eerste maal kunt toetsen door uw geestelijke leider te verzoeken na te gaan of deze juist is. U kunt bij de Geestelijke leider in de stof vragen of hij, met de hem ter beschikking staande middelen, dit wil nagaan.

U kunt een eventueel verder toetsen nog vinden in hetgeen gebracht zal worden, het zij op de cursus, het zij op een openbare avond.

Vraag: En voor het automatisch schrift?

Antwoord: Geldt precies hetzelfde, dat een naam en teken zal worden gegeven.

Voor diegenen die automatisch schrift volbrengen zou ik de raad willen geven, concentreer u zeer sterk op de Orde, en zo u gebruik maakt van instraling, laat deze instraling alleen geschieden door iemand behorende tot de cursus, terwijl u beiden u instelt op de geestelijke leiding van de studie en inwijdingsgroep O.D.V. U krijgt dan ongetwijfeld op den duur het juiste contact. Het schrift, de wijze waarop de mededeling is gesteld, daarbij behorende kentekenen en woorden zullen ook dan te toetsen zijn, waardoor de authenticiteit van de mededelingen buiten twijfel komt.

Vraag: Is het automatisch schrift te ontwikkelen?

Antwoord: Het is inderdaad te ontwikkelen, maar wij zullen voorlopig graag zekerheid hebben, dat wanneer een groep zich vormt, daarin meer contact mogelijkheid is. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van gevormde contactmogelijkheden, sensitieven die "kruis en bord" onmiddellijk kunnen hanteren, of onmiddellijk automatisch schrift produceren.

Daarnaast kan men experimenteren met "kruis en bord" en wanneer u merkt dat dit niet gaat met automatisch schrift, u in beide gevallen ernstig te concentreren.

Bij "kruis en bord", concentreert u voor u begint. Neem het kruis pas op wanneer degene die als leider van de groep optreedt (het zal er een zijn die in dit geval dan toch weet wat er gaande is) zegt, laat ons het kruis opnemen. De bewegingen zijn definitief, volg deze bewegingen dan rustig, maar neem nooit zelf het initiatief tot het bewegen, wanneer u meent dat ze er bijvoorbeeld zou kunnen zijn, maar dat er geen Kracht voldoende is. Is deze Kracht niet voldoende, dan is ook het resultaat niet betrouwbaar.

Voor automatisch schrift geldt hetzelfde. Concentreer u, leg potlood en papier klaar. laat desnoods, indien iemand aanwezig is die in staat is dit te doen, de rechterhand instralen. Wanneer u alleen geïnspireerd wordt, mag u wel het potlood grijpen en schrijven. Deze boodschap moet dan zeker meermalen gecontroleerd worden. Grijpt de hand vanzelf en zonder uw wil het potlood en schrijft zij, dan zal, ofschoon het schrift in het begin waarschijnlijk onleesbaar is, op den duur daaruit een duidelijk leesbare reeks van zinnen ontstaan. Wanneer deze de genoemde tekens inhouden, dan kan dit betrouwbaar geacht worden.

Vraag: Broeder wij hebben een afspraak om "kruis en bord" te doen met drie cursisten en één lid van de O.D.V. Moeten we dit nu afzeggen?

Antwoord: Laat hem rustig mee aanzitten, maar geef eerlijk toe tegenover die persoon dat u als cursist daarnaast nog een 15 tot 20 minuten, dus gedrieën, met "kruis en bord" wilt werken. Dan zult u vanzelf zien dat wat minder belangrijk is ook nog met uw vieren door kan komen, maar wat werkelijk als lezing bestemd is, niet voor anderen, alleen voor u drieën.

Dan hoop ik dat wij hiermede een nieuwe periode van steeds meer actiever en praktisch leven zijn ingegaan, en dat velen onder u in staat zullen zijn om deze cursus zo ver te volbrengen dat zij achter de uiterlijkheid door kunnen dringen, en meer direct deel kunnen hebben aan de grote kosmische ontwikkelingen, de strijd tussen licht en duister die op het ogenblik nog bestaat, en zeker ook aan de zegen en invloed die in de nieuwe tijd over de mensheid zal komen.

Goeden avond vrienden.