

INNERLIJKE INSTELLING EN UITDRUKKING

(cursus: Bijeenkomsten van onderling beraad)

22 juni 1961

Alles wat u denkt, wat u doet, is op zichzelf onbelangrijk, want het is een deel van wat geschapen is, en maakt uiteindelijk heel weinig uit. In de kosmos wordt dit alles gelijkgesteld, maakt dit alles samen deel uit van de volmaaktheid.

Belangrijk is: De wijze waarop u zich daarin beweegt. Hoe uw innerlijke verhoudingen zijn. Hoe uw denken in feite tot uiting komt. Hoe uw daden in feite gemeend zijn.

Hierop de nadruk te leggen, meer dan op de uiterlijke verschijnselen, is bevorderlijk voor innerlijke rust en brengt de mens tot een steeds grotere beheersing. Beheersing van jezelf, maar ook wel degelijk beheersing van de krachten die rond je optreden - zover ze je beroeren - is een van de belangrijkste factoren in elke esoterische evenals in elke magische ontwikkeling van geest en mens.

Zolang wij ons door het uiterlijke laten drijven zijn wij slaven. Zodra wij het uiterlijke a.h.w. als een begeleidend verschijnsel zien, op zichzelf onbelangrijk, en de intentie van ons eigen wezen daar ten volle inleggen, volbrengen wij daarmee een werk van veel groter en hoger belang.

Ik zou U graag een voorbeeld willen geven: Er zijn schilders geweest als een Gaugin, Picasso, Rubens, Rembrandt, Hals, Van Dijk enz.. U zult erkennen dat velen van hen tijdens hun leven eigenlijk geen erkenning konden gewinnen. Enkelen hebben successen geboekt, maar vaak ten koste van wat zij innerlijk als juist aanvoelden, bv. Rubens. Wat echter blijkt nu de waarde te zijn die ze de wereld nalaten: datgene waarin zij hun ware wezen weergaven, en zich niet lieten beperken door de opvattingen of de betaling en de verkoopmogelijkheden van het heden. De meesten van hen gingen uit van het standpunt: ik zal voor mijn eigen leven mij moeten aanpassen aan die maatschappij. Ik zal dus schilderen en produceren wat ik verkopen kan. Maar daarnaast zal ik voor mijzelf scheppen wat voor mij geloof, vorm en schoonheid is. Ik zal mijn eigen waarden en wetten zo volledig mogelijk uiten. Dat zijn de groten van vroeger. Zo is het voor u ook.

In uw wereld zult u zich aan moeten passen aan vele dingen die op zichzelf onbelangrijk zijn. U zult de mensen vaak moeten geven wat ze vragen, onverschillig of u nu er een zaak op na houdt of diensten bewijst aan het publiek, of misschien scheppend werkt. U zult altijd moeten beantwoorden aan wat van u geëist wordt, maar daarnaast behoudt u de mogelijkheid om uw eigen wezen en intentie zo vrij mogelijk te beleven. Zodra de scheiding tussen deze beide waarden optreedt en u het "noodzakelijke" als onbelangrijk beschouwt, maar datgene wat uw wezensuiting is, als belangrijk, zult u dus in de tijd a.h.w. altijd overwinnen.

Nu staat de wereld van de geest gelijk met die tijd. De sferen hebben niet het tijdselement dat u kent, (de stoffelijke bepaling) maar zoals u weet ten hoogste de persoonlijke tijd, dus het eigen tijdsbeleven, het achtereenvolgens beleven van invloeden.

Aan het einde van deze cursus zou ik hierop nadruk willen leggen. Alles wat ons wezen harmonisch uitdrukt en weergeeft werkt onmiddellijk in de sferen en vanuit de sferen, zover het directe geestelijke krachten betreft, onmiddellijk op de wereld in. Alle hulpmiddelen om deze harmonie voor onszelf en deze juiste uiting zo goed en zo volledig mogelijk te produceren, zijn kostbaar. Zij zijn zo kostelijk, zo onbetaalbaar dat het dwaas is om deze dingen te verspillen.

U zelf te leven, wil zeggen, u zelf een magisch geweld te verschaffen dat u zelfs niet eens kunt overzien.

Alles wat u naar de geest uitzendt als vraag, als behoefte, als wens, als wil tot helpen, tot steunen, tot onderrichten, bewust doen worden, enz., zal vanuit deze harmonie een verveelvoudigde werking hebben, zeker wanneer u daarbij niet uw eigen beperking van denken gebruikt om het doel precies te omschrijven. Dat kunt u alleen doen wanneer u werkt met uw eigen krachten en vanuit uzelf, maar eerder het totale doel zet als een mogelijke en noodzakelijke

ervaring. Een ervaring die buiten u wordt geprojecteerd, opdat er meer Licht zij, meer vreugde, minder lijden, meer harmonie.

U zult van mij willen aannemen, vrienden, dat dit zo belangrijk is dat wij zeker alles moeten doen om zelfs met een kennen van magische regels en wetten, in de eerste plaats vanuit deze persoonlijke harmonie met de kosmos, vanuit een zo waar mogelijke en volledig mogelijke uiting van ons eigen begrip van wat goed en juist is, te werken.

Er is niets belangrijker dan dit.

Alle wetten, ook van magie en esoterie dienen ondergeschikt te worden geacht aan die alles bepalende regel, maar kunt u met behoud van deze zuivere persoonlijkheidsuiting komen tot het hanteren van magische regels en wetten, het gebruik maken van overbrenging van krachten, transmutatie van waarden, zo zult u zien dat voor u wonderen op den duur een eenvoudig iets worden, iets wat u niet anders verwacht. De beperking van het menselijke in uw wereld legt wel schijnbaar een beperking op aan geestelijke invloed maar zal zodra het bewustzijn van één of meer mensen deze invloed van de geest aanvaardt, daardoor overweldigd en doordeesemd worden.

Ik kan er niet voldoende de nadruk op leggen. Het is onmogelijk om scherp en duidelijk genoeg te zeggen hoe belangrijk dit is, juist in de komende tijd. Want de materie aan zichzelf overgelaten is praktisch ten ondergang gedoemd, maar de materie, verrijkt met de werkingen van de verlichte geest en meer en meer ontdaan van haar beperkingen van stoffelijk weten en denken en bewustzijn, zover dit voor de geest noodzakelijk is, kan een herboren wereld worden.

En wanneer het even kan, zult u daar toch ook deel van willen zijn nietwaar? U zult bij willen dragen tot niet alleen een behoud van de mensheid in haar huidige vorm en op haar huidige wereld, maar tot het geboren worden van een nieuwe tijd.

De grondslag van dit alles, heb ik u zo-even genoemd. Overdenk deze dingen. Trek daar uw eigen en persoonlijke conclusies uit en zet deze om in praktijk. Praktijk is voor u zeer belangrijk omdat u alleen datgene wat u niet slechts in gedachten, maar ook feitelijk beleeft, deel acht van kosmos en wereld volgens stoffelijke normen, alleen zo in de stof de geestelijke werkingen met de grootste kracht en duidelijkheid tot uiting kunt brengen.

Ik sluit hiermede deze cursus geheten: "Bijeenkomsten van onderling beraad", maar ik hoop dat ik hiermede niet onze samenwerking besluit maar deze integendeel zie groeien, tot zelfs de meer formele contacten als deze kunnen worden vervangen door het informele en directe contact van mens en geest, geboren uit het ware leven en streven van de mens en zo ontvankelijk zijn voor alle werkelijkheid die in de hogere werelden gekend is.