

## TENDENZEN VAN DE KOMENDE TIJD

30 december 1960

Goedenavond, vrienden.

Ook op deze laatste bijeenkomst van 1960 wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Op deze avond zou ik willen spreken over:

### TENDENZEN VAN DE KOMENDE TIJD

Hierbij zal ik tevens enkele gegevens over 1961 verwerken.

Allereerst merken wij op, dat vele van de tendenzen, die wij reeds het vorige jaar voorzagen, zich redelijk ontwikkeld hebben, maar nog niet geheel totontplooiing kwamen. Een vertraging zien wij o.m. optreden op het gebied der sociale ontwikkelingen. Daarnaast blijkt ook het verzet, dat wij reeds in het vorige jaar allerwege hadden verwacht in de vorm van stakingen, in vele gebieden achter zijn gebleven bij de te verwachten ontwikkeling. Slechts in enkele gebieden kwamen deze tendenzen vervroegd, maar dan ook zeer fel, tot uiting. Vooral in de laatste weken van het jaar blijkt zo hier en daar opeens een versnelde ontwikkeling op te treden.

Dit alles is te verklaren, indien wij rekening houden met het feit, dat het afgelopen jaar een periode van toenemende onrust was, die slechts tegen de voleinding van het jaar door een steeds sterker optreden van Lichtende krachten een meer definitieve uiting kon vinden.

Verrassende gebeurtenissen en incidenten, waarover wij al in het vorige jaar spraken, deden zich inderdaad in ruime mate voor. De nadruk kwam hierbij - zoals verwacht - zeer sterk te liggen op de onbeheerstheid en het onbewust zijn van een zeer groot deel van de mensheid. De verdere ontwikkeling van de nu heersende tendenzen is onder meer voor een groot deel van de mensheid zelf afhankelijk.

Er zijn enkele vastliggende lijnen aan te geven. Daarbij zou ik nogmaals willen wijzen op het sterk toenemen van het aantal op aarde plaatsvindende inwijdingen, terwijl tevens een steeds groeiend aantal geestelijk ingewijden op aarde stoffelijk werkzaam is. Ongetwijfeld zal dit op bepaalde punten van het wereldgebeuren een stempel drukken. Toch lijkt mij voor het komende jaar voor alle mensen een enkele regel boven alles belangrijk: wees niet te gevoelig, wees niet te sentimenteel. Wij kunnen er wel mee rekenen, dat veel van de gebeurtenissen, waarover in het komende jaar gehoord zal worden, op uw sentiment een beroep zullen doen, terwijl de weergave van het gebeurde sterk vertekend wordt en u de werkelijke consequenties van hetgeen er gebeurt, niet zult kunnen overzien.

Hierbij denk ik onder meer aan de Congo-kwestie, waar de geschillen uiteindelijk in een stammenoorlog ontaarden terwijl het ingrijpen van de UNO is ontaard in een poging om naar buiten tenminste nog de schone schijn op te houden. Van een werkelijk ingrijpen, waar dit noodzakelijk is, was en is voorlopig weinig of geen sprake. In Congo komt de oude strijd lust van Afrika's stammen op de voorgrond. De vorst Kasavoeboe ziet zich dan ook in het komende jaar door zijn stamgenoten fel en wreed verdedigd. De troepen, die de orde moeten handhaven, zullen hoofdzakelijk de zwakste partij in arrest nemen of doden, ongeacht de vraag, wie gelijk heeft. Dit veroorzaakt verwarrende verhoudingen, waarin de westerling geen raad meer weet en geen zuiver inzicht meer kan hebben. Een typisch verschijnsel overigens in deze tijd. Een soortgelijk optreden van de orde handhavende instanties kan ook elders worden verwacht. Zelfs, waarschijnlijk in enkele grote steden van Nederland, wanneer het Nieuwjaarslawaai daar los gaat breken. Ook hier vinden wij in toenemende mate de neiging de zwakste partij aansprakelijk te stellen. Zelfs in het Nederlandse kabinet schijnt men onderling besloten te hebben een dergelijke houding te aanvaarden. Ook een bepaalde Kamerfractie blijkt zich bezig te houden met het aanvallen van degenen, die zich het moeilijkst kunnen verdedigen.

De vergelijking, die ik hier maak tussen een toestand in Congo en een ontwikkeling in Nederland is - ondanks de uiterlijke verschillen - niet toevallig. De genoemde invloeden zijn aspecten van eenzelfde invloed, eenzelfde tendens. Er is ergens in de wereld iets niet meer in orde. Men weet niet precies meer wat men nu eigenlijk moet doen, of wat men kan doen. Voor de beschaafde staten betekende de afgelopen periode een steeds groter wordende belasting van de burgers, een aanmerkelijk groeien van de delen der staatsuitgaven, die door leningen - dus een uitbreiden van de staatsschuld - zullen moeten worden voldaan. Voorbeelden hiervan vindt u overigens in de nieuwsberichten. Tegelijk maken de onbeschaafde of onderontwikkelde gebieden een steeds sterkere aanspraak - als een soort recht - op toenemende en steeds meer omvattende hulp van de beschaafde landen. Ergens moet dit vastlopen. Ook hier vinden wij de zelfzucht van gevers en ontvangers als belangrijkste factor, ook hier heeft de zwakste altijd weer ongelijk. U zult begrijpen, dat een dergelijke ontwikkeling vanuit ons standpunt niet erg verheugend is. Zij toont immers aan, dat er nog veel zal moeten gebeuren, voor de mensheid voldoende gelouterd is, als eenling zowel als groep, om de kracht, die zich in de komende periode op aarde openbaart, in voldoende mate te ondergaan.

Interessant is hierbij verder de steeds groter wordende controverse tussen de nu leidende staten als USA en USSR en hun satellieten, blokken, of statenbonden, waarin deze staten immers meenden een zeer grote en beslissende invloed te bezitten. Hier treedt hetzelfde verwarrende element op, dat wij in het afgelopen jaar op velerlei gebied al zagen optreden. Wanneer wij in het oostelijke blok scheurtjes op zien treden, mogen wij dezen niet wijten aan werkelijk ideële verschillen. Zij komen zelfs niet voort uit een opzettelijk zoeken naar grotere vrijheid door de beheerste staten, of het zoeken naar een strengere beheersing door Rusland. In de meeste gevallen zijn deze scheuringen toevallig ontstaan en hebben daardoor zeer eigenaardige gevolgen voor de wereldpolitiek. Hierbij denk ik aan landen als Hongarije - waar men, volgens de maatstaven achter het IJzeren Gordijn, het zeer goed heeft - Polen, waar het eigenlijk toch ook niet zo slecht is. Ook zuidelijk Oost-Duitsland blijkt moeilijkheden te veroorzaken, terwijl in Litouwen iets aan het broeien is, dat mogelijk tot uitbarsting komt in 1961.

Voor de USA zien wij soortgelijke conflicten opdagen. Het presidentschap van Kennedy en diens politiek zouden hieraan niet helemaal vreemd kunnen zijn. Deze jonge president, impulsiever en harder dan zijn voorgangers, maar zeker ook harder en sneller van ingrijpen dan voor de meeste Europese staatslieden aanvaardbaar is, zal de beloofde welvaartspolitiek direct en sterk door moeten voeren, wil hij de overwinning van zijn partij en zijn verkiezing tot president voor zijn volk verrechtvaardigen. Dit brengt met zich verscherping van het conflict USA, Zuid-Amerikaanse Statenbond. De staten van Zuid-Amerika verlangen steeds meer als gelijkwaardige partners te worden beschouwd en zijn niet tevreden met de Amerikaanse politiek van invoerbepalingen en de nadruk op free-enterprise in deze landen. Daarbij komt nog, dat de USA onvoldoende beseft, dat de vrije ondernemingsgeest, die zij zo hartstochtelijk en met vele slogans verdedigt, in deze landen langzaamaan een synoniem voor omkoperij en uitbuiting der lagere standen is geworden. De hieruit voortkomende verwijdering zal op de wederzijdse afzetmarkt en toegankelijkheid van de Zuid-Amerikaanse markt voor de USA-producenten een minder aangename invloed hebben. Dit betekent in vele industrieën een verdere terugslag.

Ook de verhoudingen met vele landen in Europa worden stroever. Men zal daar niet geneigd zijn zich neer te leggen bij de besluiten, die de USA omtrent de politiek en verdediging van deze landen bij monde van zijn president zal nemen. Nadruk op eigen soevereiniteit in deze dingen is dan ook van verschillende zijden te verwachten. Al het afgelopen jaar heeft u dergelijke tendenzen getoond. Wat voor delen van Europa nog onplezieriger zal zijn en toenemend verzet uit zal lokken, is de poging, die in dit jaar verwacht kan worden om met Rusland tot een overeenkomst omtrent Berlijn te komen. Dit zal, meer nog dan een verhogen van de eisen, die Amerika aan zijn bondgenoten stelt - met een vermindering van bijdrage en zelfs het hernieuwd heffen van enkele beschermende invoerrechten - de staten van Europa in het geweer brengen. De wijze, waarop het probleem van de stad Berlijn een oplossing zal vinden, is ongeveer even dubieus als de keuze tussen de kandidaten Kennedy en Nixon in het afgelopen jaar. Ten hoogste kunnen wij hier met zekerheid zeggen, dat de oplossing van het conflict in dit jaar tot de mogelijkheden behoort en ons niet al te onaangenaam zal verrassen, wanneer de uiteindelijke beslissing mogelijk even vóór het einde van het jaar valt. De politieke gevolgen van deze

oplossing zullen vooral voor West-Duitsland en Frankrijk minder aangenaam zijn. Ook hier werkt weer een verwarrende tendenz.

Op religieus terrein blijkt eveneens een wat verwarrende ontwikkeling aan de gang te zijn. Reeds in het afgelopen jaar wezen wij u op de verandering van tactiek in de kerk van Rome. Gezien hetgeen wij van deze paus kunnen verwachten, was dit alles nogal gematigd. Men heeft nog wel rekening gehouden met de wensen van de landelijke organisaties van de kerk. Het episcopaat heeft in het afgelopen jaar nog veel te zeggen gehad in de politiek van de kerk. In het komende jaar mogen wij rekenen met een poging van de paus zijn eigen inzichten en werkwijze in veel verder reikende mate op te leggen aan de gehele kerk. Naar buiten zal dit kenbaar worden in een jovialer optreden tegen andersdenkenden. Maar in feite betekent dit, dat de strijd om de clerus overal aan de macht te brengen, aanmerkelijk verscherpt wordt. Men tracht overal het verloren terrein te herwinnen. Hieruit kunnen in vele landen ernstige conflicten ontstaan, waar vele partijen immers menen, dat kerk en politiek twee uiteenlopende zaken zijn, die niet zonder meer met elkaar verenigd kunnen worden.

Ook kunnen wij hernieuwd in het komende jaar de reeks van natuurrampen op zien treden, de reeks van rampen in 1959 heeft zich niet doorgezet in de mate, waarin wij dit verwacht hadden. De spanningen in de aardkorst, die tot ernstige aardbevingen en verschuivingen kunnen voeren, zijn nog - en zelfs sterker - aanwezig. Lichte tektonische bevingen komen op bepaalde punten van de aarde dan ook meer dan normaal voor. Ook van de natuur mogen wij verwarrende en soms zelfs rampzalige werkingen op velerlei terrein verwachten.

Uit het voorgaande blijkt wel, dat het komende jaar vooral gekentekend wordt door geschillen en verwarringen op velerlei terrein. Het uiteengaan van vrienden en compagnons, een nieuw definiëren van vele verplichtingen en vermoedelijk zelfs het gebruik van enkele nieuwe wapens - waarvan overigens de gewone man eerst tegen het einde van het jaar zal horen - zullen voor de meeste mensen de resultaten van 1961 wat dubieus maken. Dit jaar zullen wij de eerste mens naar de ruimte zien vertrekken. Tenzij wij ons vergissen, betekent dit niet, dat die mens ook levend uit de ruimte terugkeert. Ook op dit terrein, als op verschillende vlakken der wetenschap, zal blijken, dat de gegevens, waarvan men is uitgegaan, een te groot gedeelte fantasie, geponeerde stelling zonder voldoende basis, bevatten. Wij aarzelen deze gegevens halve vervalsingen te noemen. Verwarring zal hierdoor ook op menig gebied van wetenschappelijk onderzoek ontstaan, ofschoon men dit niet gaarne toe zal geven, maar in enkele gevallen zal dit haast onvermijdelijk zijn. Alles samen genomen lijkt dit nogal negatief. Toch staan wij dit jaar zeker niet voor een mogelijk einde van de wereld. Wel zal het jaar moeilijk zijn, vol stoffelijke hervormingen en geestelijke voorbereidingen, die in dit jaar niet voltooid zullen worden.

Verder zullen wij menige menselijke instelling en menig door de mens geschapen instrument zien falen, waardoor grotere ongevallen in praktisch alle delen van de wereld verwacht kunnen worden. Voor de opmerkzame beschouwer wijst dit alles op een tekort schieten van de te materialistisch denkende wereld. Toch zal dit jaar ook positieve resultaten tonen, vooral op het gebied van kennis en onderzoek. Zien wij wat verder in de tijd, dan doemt daar reeds groot en haast dreigend het jaar 1963 op, een jaar, dat voor langere tijd over oorlog of vrede op aarde zou kunnen beslissen. Met oorlog bedoel ik een wereld - of een groot deel van de wereld - omvattende oorlog. De witte kracht, die op deze wereld aanwezig is, maakt het aannemelijk, dat wij er in zullen slagen de mensheid tot een steeds sterker met ons medewerken te brengen en zo werkelijk vernietigende oorlogsuitbarstingen te voorkomen. Maar dit betekent nog niet, dat alles in de komende jaren peis en vrede zal zijn. Integendeel: naar ik meen, zal de mensheid in 1963 over de snede van het zwaard moeten balanceren om zonder grote vernietigingen te komen tot een werkelijke geestelijke groei, een werkelijke verbetering van beschaving en cultuur.

Het zal u duidelijk zijn, dat op de wereld vele invloeden alles anders zouden wensen. Vandaar, dat de voorlichting op aarde in de komende tijd in steeds toenemende mate onbetrouwbaar zal blijken. Ook dit is pijnlijk, daar vele mensen zo alles zullen wantrouwen, wat vanuit regeringszijde e.d. gezegd zal worden. Steeds weer zal men geconfronteerd worden met het feit: men heeft ons iets verzwegen. Men heeft ons iets geheel verkeerd voorgesteld, of ons iets voorgelegd, omdat men meende, dat het voor ons goed zou zijn dit te geloven, ofschoon het in feite niet waar is. Dit betekent een groot gevaar. Wanneer men zes maal heeft gelogen en men

legt de mensen een ware en belangrijke mededeling voor, zal de reactie van de gewone man zijn, zij hebben nu al zes maal gelogen, dus zal het deze keer ook wel niet waar zijn. Daardoor zouden belangrijke en ware publicaties minder ernstig worden genomen dan noodzakelijk is, waardoor storingen en verwarringen ontstaan.

Deze algemene tendenzen zullen wij even overzetten in het leven van de normale mens. Want de eenling ondergaat evenzeer als de grotere lichamen deze tendenzen. De eenling is evenzeer het slachtoffer van onverwachte beïnvloedingen van buitenaf en zal evenzeer door de Lichtende krachten worden gesterkt en gedragen als de grotere machten. Wat kunnen dus haast alle mensen in het komende jaar verwachten? Geestelijk zullen zij met moeilijkheden te kampen hebben. De meesten onder u zullen ontdekken, dat bepaalde geliefkoosde stellingen niet zozeer aan eigen behoeften beantwoorden, als men wel meende. Velen zullen daarnaast bij zichzelf opeens tekortkomingen ontdekken en niet onmiddellijk weten, hoe zij dezen kunnen herstellen. Tweestrijd, twijfel en ongedurigheid zou dan ook voor velen in dit jaar hiervan het gevolg kunnen zijn. Zelfs het gevaar van vereenzaming blijkt te bestaan voor mensen, die niet in staat zijn zich voldoende te beheersen en bescheiden, maar bewust, te werken aan een geestelijk of voor een tenminste geestelijk mede waardevol doel. Een ieder, die in de komende periode zich alleen op de materiele vooruitgang baseert, zal zich teleurgesteld zien, ook al heeft Mercurius voor sommigen in dit jaar goede aspecten. Een goed aspect betekent een goede mogelijkheid. Om er iets aan te hebben, zal men er ook gebruik van moeten maken. Hieraan zal het bij de meesten mankeren.

Voor de doorsneemens zal verder blijken, dat hij alleen - wanneer hij onzelfzuchtig handelt en streeft, stoffelijk zowel als geestelijk - aanmerkelijke winsten zal kunnen boeken. Alle te zeer op eigen voordelen bedacht zijn zal in een geestelijke kater ontaarden en tevens tot stoffelijke verliezen, of beperking van stoffelijke mogelijkheden, voeren. Er zullen zelfs tijden zijn - voor de meesten denk ik hierbij aan februari, maart en de periode juni tot september - waarin men zich af zal gaan vragen, heeft het wel zin iets te doen? Heeft het wel zin voor jezelf of anderen te werken en te streven? U bent geboren in een tijd, waarin materie en geest eerst met elkaar moeten strijden, voor zij elkaar kunnen benaderen en tot een eenheid komen. Dit klinkt u misschien vreemd. Voorbeeld: een jongen en een meisje. Vaak komt het voor, dat dezen elkaar huwen, nadat zij eerst elkaar jaren bestreden of geplaagd hebben. Het doel van de nieuwe tijd, ook van de Lichte en witte krachten, die zich op het ogenblik openbaren, is het uiteindelijk tot eenheid samen doen smelten van materieel en geestelijk leven. Het bereikte geestelijke overwicht en de geestelijke krachten zullen zich dan openbaren in een beheersing van de stof, die veel verder gaat dan hetgeen men nu normaal acht, terwijl de mensen een groter geluk en rustiger leven kennen. Het stoffelijk bereiken wordt dan tevens gebruikt om het geestelijk bewustzijn en bereiken van de mens te bevorderen en te ontwikkelen op een wijze, die nu nog haast onvoorstelbaar is voor hen, die in de stof leven.

In deze dagen is dit alles slechts voor enkelen enigszins mogelijk. De meesten kunnen de krachten en mogelijkheden op het ogenblik nog niet op de juiste wijze gebruiken. Wie dit niet kan, zal de door mij genoemde strijd moeten ondergaan. Wie zich richt tegen het geestelijke, dat abstract en Lichtend is, maar niet praktisch schijnt om zich op het materiële te richten en te baseren, zal ontdekken, dat hem reeds in het komende jaar levenskracht en zenuwkrachten gaan ontbreken. Deze mensen zullen ziekelijk en zenuwachtig worden. Het komende jaar is een erg vervelend jaar, zover het ziekten betreft, die door zenuwspanningen kunnen ontstaan. Dit loopt van huidziekten, bloedsomloop, tot astma, longziekten en hartkwalen toe. Alle genoemde kwalen zijn dus neurotisch en vinden hun ontstaan in het zenuwstelsel en de overspanningen daarvan. Dit geldt alweer in hoofdzaak voor de mensen, die zich onder de komende spanningen niet zullen kunnen beheersen.

De strijd, die op het ogenblik wordt gevoerd in de geest, ligt tot op heden op een iets hoger niveau: de bewuste deelnemers zijn in hoofdzaak geestelijke krachten, terwijl hun streven voornamelijk nog op grotere groepen en gemeenschappen gericht blijft. Als een eenling mag u niet verwachten, dat u in een dergelijk werk zonder meer wordt opgenomen en daarin betekenis kunt gewinnen. De werkelijke betekenis, die u in deze dagen kunt verwerven is hoofdzakelijk gelegen in een aanvaarding van hetgeen geschiedt, een vrijheid van denken en beleven, waardoor u niet geneigd bent voor anderen alle regels te stellen en te handhaven, die u voor uzelf zonder meer goed acht, terwijl daarnaast nog geldt, dat u zich steeds meer op het

geestelijke in zult moeten stellen, om zo aan de algemene geestelijke en Lichtende krachten rond u deelachtig te kunnen worden. Misschien kunt u zo reeds in het komende jaar voor uzelf een nieuwe geestelijke positie veroveren, een nieuwe geestelijke instelling winnen met grotere openbaringsmogelijkheden, een grotere kracht in uzelf en beter begrip voor de medemens. Eveneens voert dit dan tot grotere zeggingskracht en al wat daarbij behoort. Het is dus niet onmogelijk in het komende jaar op alle gebied winsten te boeken. Toch meen ik, dat er - gerekend over de wereldbevolking - ook maar 10% van deze mogelijkheden gebruik zal maken. Of u daarbij behoort, is geheel van uzelf afhankelijk.

Van ons standpunt uit ligt het werk in deze dagen ook ietwat anders, wat vreemd. Tot voor kort voelden wij ons geroepen tot het geven van onderrichtingen op een zo aangenaam mogelijke wijze; het brengen van geestelijke waarheid, kracht en wijsheid was ons hoofddoel, terwijl wij daarnaast de mens naar beste inzicht en weten steun trachtten te geven, waar dit noodzakelijk bleek. Nu blijkt onze taak zich opeens uitgebreid te hebben: het gaat er niet meer om een betrekkelijk kleine groep te onderwijzen en daaruit enkelingen op te leiden, tot zijzelf het geestelijke pad verder durven gaan, maar om de grote massa wakker te roepen. Dit is moeilijk en brengt met zich, dat nog meer dan vroeger de toon van onze betogen fel zal worden, vaak wat pessimistischer volgens uw denken en in sommige gevallen zelfs voor uw denken niet zonder meer aanvaardbaar. U kunt ook deze noodzaak begrijpen, wanneer u ziet, hoe rommelig de wereld op het ogenblik is. Denk aan Nederland, België, Frankrijk, Algiers, Zweden, Duitsland. Overall kunt u sporen zien van verwarringen en zelfs van omwentelingen. Wij moeten op deze dingen gaan wijzen en trachten vooral in de openbare bijeenkomsten aan te tonen, dat veel van hetgeen nu gebeurt, krankzinnig is, onaanvaardbaar spelen met vuur is. Dan krijgt u te horen: mensen, dit kan werkelijk niet langer zo. Het is waanzin, zoals jullie handelen, zoals jullie leven..... . De nadruk moet dan wel vallen op alle sombere aspecten van de tijd. Het is ons doel u wakker te schudden om u daarna op de enkele positieve mogelijkheden te wijzen, die er voor allen bestaan. Wij zullen ons daarbij enigszins op het gemiddelde van het publiek moeten richten, waardoor de ene maal de nadruk meer op het negatieve valt, terwijl wij op een ander ogenblik de ogen meer op het hogere en betere richten.

Verder eist onze taak in deze dagen een bovenal en voortdurend actief zijn op elk terrein. Deze tendenz van deze tijd gedooft niet meer een langzame vooruitgang, een gezapig zich voorbereiden van de mensen op een later geestelijk leven. Het is nu in vele gevallen een kwestie geworden van enkele maanden, dagen, of zelfs uren. Er zal gekozen móeten worden... Snel! Voor alles is het belangrijk, dat de mensen eerlijk en overtuigd gaan trachten de krachten van het Licht in zich te activeren en te gebruiken. Wanneer wij dit niet kunnen bereiken, is een groot deel van ons werk vergeefs en waardeloos. Al leren wij u alles van de esoterie en de magie, al verschaffen wij u ook alle gegevens van wetenschap en techniek, historie van mens en geest, wij zullen niets bereikt hebben, wanneer wij de mensen er niet toe kunnen brengen daadwerkelijk met de krachten des Lichts te werken, zijn wij niet geslaagd. Sterker en sterker dringt in ons iets aan op spoed. Ook moet in de mens de rede wakker worden, zodat zij enig begrip toont voor het waanzinnige van vele situaties, die zij schept. De mensheid moet leren begrijpen, hoe zij eenvoudig door haar onnadenkendheid en stoffelijk egoïsme, in vele gevallen niet alleen haar materiële wereld dreigt te vernietigen, maar tevens grote geestelijke waarden wegwerpt, krachten van het grootste Licht uitwerpt en eraan voorbijgaat.

Ik zou u nu verder kunnen voorlichten over de tendenzen, die in ons werk steeds sterker naar voren zullen gaan komen, maar ik zal volstaan met het aanhalen van enkele punten:

1. Rechtvaardigheid dient geen gemeenschapszaak te zijn, maar iets, wat de mens in zichzelf en vanuit zichzelf beleeft, iets, wat hij te allen tijde en niet achtende de mogelijke gevolgen of reacties, op de wereld tracht tot uitdrukking te brengen. Rechtvaardigheid is belangrijk. Niet alleen over naastenliefde en verdraagzaamheid zullen wij spreken, maar over recht. Het steeds weer erkennen van de rechten van anderen, het altijd rechtvaardig blijven, ondanks alle emoties, die men ondergaat. Steeds weer zullen wij erop wijzen dat de mens niet meer mag vergen dan hem ook stoffelijk toekomt, terwijl men zich nooit mag verheffen op iets, dat niet helemaal eigen werk, geheel eigen volbrengen is.

2. Leven in waarheid. Dit is moeilijk, maar in deze dagen van een buitengewoon groot belang, daar juist in deze dagen het scheppen van een waan zal versterkt worden - door zich op anderen

te beroepen en zich rechten toe te eigenen - de vernietigende materiële tendenzen, die nog enkele jaren aan zullen houden. Het erkennen van een werkelijke toestand in de wereld en een eerlijk streven en werken zal niet alleen de Lichtende krachten in het wezen van de mens stimuleren en hem daardoor onafhankelijk maken van de negatieve krachten, maar ook geheel de mensheid verder stuwten tot een nieuw geestelijk beleven.

3. Verder zullen wij ons moeten keren tegen het te veel gebruikelijke meten met 2 maten. Een Christen kan nu eenmaal niet strijden met wapens, doch mag dit volgens zijn geloof alleen doen door werken en wil. Iemand, die zich Christen noemt, heeft, krachtens zijn geloof, niet het recht de wapens te hanteren, geweld te gebruiken, of een ander ook maar iets slechts toe te voegen. Nu openbaart de Lichtende kracht, die in deze dagen de wereld bereikt, zeker bovenal Gods liefdekracht, de Christusgeest. Dit houdt in, dat wij ons zullen moeten keren tegen alle geweld. Slechts een strijd met middelen, die anderen niet kan schaden, een strijd met geloof, ideeën en krachten van de geest, zullen wij mogen goedkeuren en aanmoedigen.

U zult wel aanvoelen, dat dit voor ons de nodige moeilijkheden zal meebrengen. Tevens zult u uit al, wat ik u over ons werk vertel, wel begrepen hebben, dat de tendenzen van dit jaar zeker niet gemakkelijk zijn, zodat de wereld geen moeilijkheden gespaard zullen worden. Niet, dat dit een ongeluksjaar is. Het is een jaar, dat u ongetwijfeld meer zonnearmte en zelfs ook meer vrieskoude brengt, dan u verwacht hebt. Het is een jaar, waarin ongetwijfeld ook veel vreugdige dingen zullen gebeuren. In vele landen rond u en ook in Nederland zult u openbare feesten van bijzondere gaardheid zien. Het is geen jaar, waarin men dergelijke feesten als hoogtepunten kan aanvaarden, omdat men daarachter steeds weer de onzekerheid gevoelt en je je vaak af zult gaan vragen: heeft men hier in geboorte, verloving en huwelijk uiteindelijk een soort vertoning gegeven, een verblindend schouwspel, waardoor het begrip, gevoel en inzicht van de menigte moet worden verdoofd? Een dergelijk gevoel zult u in het komende jaar steeds weer hebben, sterker dan in de voorgaande jaren. Er is niets aan te doen. Het uiterlijke is nu eenmaal langzaam maar onophoudelijk op zijn retour. Iets uiterlijk hebben en bezitten betekent in werkelijkheid vaak niets. Denk aan de heer Nieuwrijk, die een Rembrandt koopt, maar in het eigen vertrek een kalenderplaatje van Piek hangt..... De mens moet nog veel groeien om geheel te passen bij al hetgeen hij stoffelijk kan bezitten en hanteren. Daartoe is het noodzakelijk meester over jezelf te zijn en een zeker meesterschap te verwerven over alles, wat je in de stof belaagt. Onzekerheid kan niet door stoffelijke middelen en vertoon alleen worden bestreden of opgeheven.

Hoe belangrijk dit alles in het komende jaar zal zijn voor de gang der zaken, moge nog blijken uit het volgende: kleurlingengeschillen hebben gevoerd tot een steeds sterker wordende band tussen alle niet-blanke, niet-kaukasische,, rassen. Het gevolg is, dat op het ogenblik de blanke - volgens eigen idee nog steeds dominerende bevolking van de wereld - tegenover zich een aantal vijanden ziet aanrukken, dat vele malen het aantal blanken op aarde bevat. Vijanden, die voor een groot deel in de blanke maatschappij zijn ondergebracht, of daar door handel en productie een belangrijk deel van uitmaken. U zult begrijpen, dat ook dit het element van strijd, onzekerheid en onverwachte gebeurtenissen, in de hand werkt. Dit probleem brengt de mogelijkheid van wereldschokkende gebeurtenissen en omwentelingen aanmerkelijker dichterbij, dan men pleegt te vermoeden. Zolang de mens op het uiterlijk blijft letten, zich steeds ook weer blijft baseren op de uiterlijke verschijnselen, zal hij steeds meer met haat en vijandschap van alle zijden geconfronteerd worden. Alleen de mens, die de uiterlijkheden voorbij gaat en slechts op innerlijke waarde en werkelijke betekenis blijft letten, zal in de komende jaren steeds meer kracht bezitten, steeds meer vrienden rond zich weten. Het zelfbedrog van de laatste tijd heeft zijn laatste mogelijkheden verloren.

Wat zou u bv. zeggen, wanneer Indonesië met Nederland in oorlog zou komen? De mogelijkheid zal gedurende 2 à 3 maanden tamelijk groot zijn. Kunt u dan inzien, hoe belachelijk deze vertoning uiteindelijk is? Of zult u zich op laten zwepen door de leuzen, die dan overal opgeld doen, het ingrijpen van de statenbonden enz. Misschien zult u na afloop beseffen, dat de strijd daar niet gaat tussen Nederland en Indonesië, maar een strijd is van blanken en kleurlingen? Einde 1962 en begin 1963 zal dit probleem in ieder geval aan de orde zijn en geweld uitlokken. Wanneer dergelijke gebeurtenissen uw aandacht vragen, hoop ik, dat u zult beseffen, dat een ieder, die een innerlijke beschaving bezit, die gelijk is, of hoger dan die van de blanken, ongeacht gebruiken of huidskleur, zal moeten worden beschouwd als gelijkwaardig en gelijk-

berechtigd. Alleen op deze wijze zal het blanke ras, of een deel daarvan, in de komende 50 jaren zijn plaats en betekenis in de wereld kunnen behouden. Overigens is dit laatste voor Europa gemakkelijker dan voor vele andere blanke gebieden.

Nu u dit alles hoort, zult u zich afvragen: hoe staat het eigenlijk met de nieuwe wereldleraar waarvan wij een tijdlang veel mochten horen, maar waarover de laatste tijd niet meer wordt gesproken? Veel mag ik ook nu daarover niet zeggen. Opvallend is, dat hij zijn wijze van werken en optreden aanmerkelijk heeft veranderd in de laatste maanden. Hij heeft een steeds toenemend aantal volgelingen gekregen en is op het ogenblik in de ogen van velen een soort profeet of goeroe. Zijn modern handelen en het gebruik van moderne middelen - ons zo aangenaam opgevallen in de eerste periode van zijn optreden - maken plaats voor andere en oudere gebruiken. Zijn kennis blijft groot. Hij doet nu ook wonderen en geeft raad in onderontwikkelde gebieden. Daarbij blijft hij zich nog steeds bewegen in Zuid-Azië en Arabië. Hij verplaatst zich betrekkelijk snel en vaak onverwacht. Zijn leer blijkt nu reeds tot sektevorming voor enkele moslimgroepen aanleiding te zijn geweest. Ook heeft hij enkele veranderingen in de Krishna-verering tot stand gebracht, die voor de Hindoe-gebieden de kern van een geheel nieuwe godsdienstige ontwikkeling kunnen vormen. Verder valt ons op, dat hij grote invloed heeft weten te verwerven op de Bengali 's. Deze mensen zijn zeer geschikt voor ambtenaar en klerk. Dit, tezamen met het feit, dat steeds duidelijker leringen worden gegeven en deze leringen steeds meer direct worden vastgelegd, doet vermoeden, dat er een organisatie wordt opgebouwd. Het lijkt ons dan niet onmogelijk, dat het werk van de wereldleraar rond 1963 een top en een voltooiing zal bereiken. Elementen van de nieuwe filosofie, die dankzij het werk van de nieuwe wereldleraar ontstond, zullen nog in het komende jaar in delen van Europa bekend worden. Vermoedelijk geschiedt dit allereerst in Griekenland, vanwaar de gedachtegang zich in noordelijke richting zal verplaatsen en de oostelijke landen zal bereiken.

Ook blijkt de leer, die op de eenvoudige mensen is gericht met grote waarschijnlijkheid op Sicilië vaste voet te krijgen. Opvallend daarbij is, dat voor Italië deze leer ook wel op zal duiken in enkele delen van de Po Delta, maar in andere delen van het land geheel onbekend blijft. Bij een verdere verbreiding zal de geaardheid van de mensen een grote invloed hebben op de aanvaarding. Daardoor zal bv. in Spanje, vooral in het noordelijke deel rond Barcelona, vatbaar zijn en mogelijk bijdragen tot een verdere verbreiding van de ideeën door Europa. Met zekerheid is niet te zeggen, wanneer dit alles plaats zal vinden. Wel kan worden gesteld, dat de ideeën van de nieuwe wereldleraar in Frankrijk - zodra zij bekend worden - snel voet zullen vatten en daar vooral de linkse groeperingen zullen beïnvloeden. Wij hopen, doch kunnen niet met zekerheid verwachten, dat dit al het einde van het komende jaar het geval zal zijn. Zeker is, dat vooral de buitenkerkelijke en socialistische gegroepeerde mensen aandacht zullen besteden aan alles, wat van deze leer en denkwijze bekend wordt. In ieder geval zal het komende jaar op dit gebied een grote activiteit tonen, die niet in haar details te volgen is.

Een volgend belangrijk punt vinden wij in de grote Lichtende krachten, die zich op aarde openbaren in deze tijd. In dit jaar hebben wij al de openbaring van de Christusgeest mogen zien op aarde. Ook entiteiten als bv. Jezus zullen zich daarin steeds sterker en begrijpelijker tot de mensheid gaan richten. Naast deze figuur zien wij velen, die door mensen heiligen worden genoemd en werkelijk in het Licht vertoeven, aan dit werk deelnemen. Het lijkt mij dan ook waarschijnlijk, dat deze steeds klimmende reeks van de aarde beïnvloedende hogere entiteiten een steeds grotere worsteling der ideeën op aarde inhoudt. Zeer grote en belangrijke inspiraties en daaruit voortvloeiende openbaringen of ontdekkingen, zullen hieruit voortvloeien op velerlei gebied, maar vooral op het terrein van de geneeskunde en de chemie. Ook in de politiek en sociale wetenschappen verwachten wij een kenbaar ingrijpen. De krijgskunst zal er dit jaar waarschijnlijk minder gunstig aan toe zijn. Men zal daar steeds weer genoeg moeten nemen met tegenvallers, een verminderde waardering van dit vak, ongevallen en tegenslagen. Het door legers e.d. gepresteerde zal in toenemende mate kritiek uitlokken. Men zal zich hiertegen willen weren, maar kan uiteindelijk hieraan weinig doen. Dit is tekenend voor de invloed, die van buitenaf op de wereld wordt gelegd.

De mensheid zoekt naar vrede, licht en rust. Ik zou niet volledig zijn, zonder de aandacht nog te richten op bepaalde, meer esoterische aspecten van het jaar, die zeker van groot belang zullen zijn. Tot op heden meende men meestal esoterische bewustwordingen en bereiking te moeten koppelen aan bepaalde wereldbeschouwingen en levensbeschouwingen. Hierbij heeft men de

godsdienst betrokken, terwijl de esoterische systemen voortdurend werden aangepast bij reeksen van morele wetten en geldende opvattingen omtrent toelaatbaar gedrag. Reeds in het komende jaar zal het velen duidelijk worden, dat dit alles niet meer van toepassing is. De esoterie van de komende tijd is meer inspiratief, omvat een plotseling in het eigen Ik opgaan en blijkt niet meer afhankelijk van vaste dogma's, of zelfs bepaalde gedragsregels. Dat is natuurlijk bitter voor de mensen, die volgens de geldende regels altijd buitengewoon braaf zijn, vooral, wanneer zij opeens moeten constateren, dat de een of ander, die volgens hen een losbol is, geestelijk opeens meer presteert dan zij. In deze dagen is er steeds minder sprake van het opvolgen van regels als noodzaak voor een innerlijk verder komen. Steeds belangrijker wordt daarentegen het openstaan voor de krachten van het Licht. Gevoeligheid en paranormale vermogens komen in 1961 eveneens weer meer op de voorgrond en zullen, ofschoon niet altijd op de meest aangename wijze, in het brandpunt van de belangstelling geplaatst kunnen worden.

Verder wijs ik u erop, dat in deze wereld grote moeilijkheden in de hand kunnen worden gewerkt door moeilijkheden in communicatie. Het zal blijken, dat communicatie, niet alleen in de vorm van telegraaf, telefoon en verkeer over grotere afstand te wensen overlaat, maar zelfs het begrip van mensen voor elkaars bedoelingen. Steeds weer zal blijken, dat men elkanders bedoelingen slechts ten halve of geheel niet begrijpt. Daardoor zal men in het komende jaar en nog enige tijd nadien steeds weer te worstelen hebben met misverstanden, die ook op zeer belangrijke punten optreden. In verband hiermee zou ik u allen willen aanraden in het komende jaar goed na te denken voor u een ander iets belangrijks zegt en eveneens goed na te denken en zo nodig opheldering te vragen, wanneer een ander u iets zegt. Is dit alles onduidelijk, informeer liever, of blijf neutraal. Wie ondoordacht tewerk gaat, zal, vooral in het komende jaar, vele onoverwinnelijke moeilijkheden op zijn pad vinden.

Voor allen, die op enigerlei wijze in betrekking staan tot bestuur van verenigingen, bonden, staten, legers e.d. zou ik daarom willen zeggen: alles, wat niet overduidelijk en scherp, zonder andere interpretatiemogelijkheden toe te laten, geformuleerd of gedaan wordt, zal aanleiding worden tot misverstanden. Reken hiermee! Anders zou een soort tweede Babel kunnen ontstaan, waarbij, men, trachtende elkaar te helpen en te dienen, in feite elkaar beledigt, miskent en het tegendeel van het begeerde bereikt. Dit brengt met zich, dat voor elke mens in dit jaar de nadruk voor alles behoort te liggen op beheerst zijn, goed nadenken en steeds weer trachten vanuit de geestelijke krachten te werken en te leven. Het is belangrijk niet teveel de nadruk op bepaalde materiële aspecten te leggen.

Vraag: Dan wordt het jaar voor spontane mensen wel erg moeilijk?

Antwoord: Spontane mensen zullen het inderdaad erg moeilijk hebben, indien u daaronder mensen verstaat, die - zonder verder na te denken - à bout portant iets vragen of doen, omdat zij op dat ogenblik menen, dat dit goed is, of hen dit emotioneel begeerlijk schijnt. Men zal vaak blijken, dat hun spontaniteit niet op prijs wordt gesteld, of dat hetgeen spontaan werd volbracht, uiteindelijk het tegendeel bewerkstelligt van hun bedoeling. Juist hen zou ik dus een pogen zich te beheersen en grote voorzichtigheid aan willen bevelen.

Vraag: Vallen dan alle normen weg? Als een losbol opeens het Licht kan verkrijgen en... dat kun je toch niet aanvaarden?

Antwoord: Ik kan u begrijpen. Denk eens aan Jezus aan het kruis en Dismas, de goede moordenaar. De mens zal moeten beseffen, dat geestelijke bewustwording, inzicht, zelfkennis, opgaan in het grotere, niet afhankelijk kunnen worden gesteld van menselijke regels of gedachtegangen, ja, zelfs niet van een bepaalde proefperiode. Zij zullen in toenemende mate, zeker naarmate het geestelijke Licht zich sterker op de wereld openbaart, afhankelijk worden van een eerlijk en oprecht openstaan voor het hogere, een overgave van eigen wezen aan het Licht.

Dit impliceert natuurlijk overigens wel, dat men zich na het verkrijgen van de gave verder in het leven zal gedragen in overeenstemming met de waarde die men in zich draagt. Oprechtheid is dan noodzakelijk. Er wordt dus niet bedoeld, dat iemand het hoogste Licht in zich kan hebben en zich dan nog als een losbol kan gaan gedragen. Degene, die het Licht in zich draagt, zal zich in vele gevallen onthouden van handelingen, omdat hij daardoor andere mensen zou storen of ergeren, ofschoon hij in zich wel weet, dat de mensen zich soms ontzettend druk maken over dingen, die in feite weinig betekenen.



Vraag: Heeft hij in dit laatste gelijk?

Antwoord: Ja, dit wordt duidelijk, wanneer wij bv. het probleem van de wereldbevolking aansnijden. U weet, wat wij daarover al eerder stelden: wanneer de mensheid nog enkele honderden jaren zo doorgaat, kan men op de maan wel een bordje zetten met: "Earth, Standing Room only". Alleen staanplaatsen! De wijze, waarop de mens zijn maatschappelijk leven inricht, de wijze, waarop hij onbeheertheid in bepaalde opzichten zelfs wettelijk steunt en vergoelikt, terwijl hij anderzijds een vroom en braaf front blijft tonen, zegt reeds, dat de stoffelijke feiten van de huidige maatschappij niet deugdelijk zijn.

Schijnvroomheid voert tot vreemde resultaten. Sinds men in de USA de prostitutie streng vervolgt, blijkt het aantal premaritale en extra maritale relaties van de vrouwen aanmerkelijk verhoogd. Men neemt dan ook aan, dat reeds 60% van de meisjes reeds vóór het huwelijk ervaringen hebben opgedaan en in vele gevallen niet alleen met de aanstaande echtgenoot. Door het ijverig vervolgen van de onzedelijkheid is dus in feite de algemene zedelijkheid geschaad en zijn vele waarderingen op zedelijk gebied geheel veranderd. Dit is in statistieken vastgelegd, maar het verschijnsel blijft zeker niet tot de USA beperkt. Wanneer seksualiteit, ook buiten het huwelijk, in de maatschappij een rol speelt en men deze officieel ontkent of bestrijdt, pleit dit niet voor de werkelijkheidszin, dat zult u toch toe moeten geven. Voor vele mensen zou een grotere vrijheid, een eerlijk er vooruit komen; zó zijn wij, zó denken wij, geestelijk gezonder en stoffelijk beter zijn. Dit zou tevens voorkomen, dat vele mensen, zoals nu nog al te vaak voorkomt, in hun leven door verdrongen ervaringen uit de jeugd jaren gekweld worden.

Een ander voorbeeld van de onoprechtheid en haar gevolgen is het spreken over het recht op arbeid, de vreugde van de arbeid en een gelijktijdig overal invoeren van de praktijk, die zoveel mogelijk geld voor zo weinig mogelijke arbeid vraagt. Dit doodt de trots op de arbeid en het begrip, dat uiteindelijk het presteren, het scheppen van iets, een zeer belangrijk deel van de menselijke levensvreugde is. Deze onoprechtheid is de aanleiding tot vele van de moeilijkheden op het gebied van de arbeid die men op het ogenblik haast overal kent. Een dergelijke onoprechtheid voert, tot een voortdurende vermindering van kwaliteit in vele producten, zelfs daar, waar de vermindering van kwaliteit niet opzettelijk wordt nagestreefd. Men baseert dan zijn theoriën op een reeks op zich niet juiste stellingen als de theorie, dat de welvaart in de wereld alleen door een steeds groeiende afzet in stand kan worden gehouden, terwijl een steeds groeiende productie eveneens noodzakelijk is, ook indien er geen werkelijke behoefte aan de producten bestaat. Dit heeft er toe geleid, dat producten, die normaal 6 à 10 jaren zouden kunnen meegaan bij normaal goede uitvoering, volgens de laatste wetenschappelijke gegevens, opzettelijk zó worden vervaardigd, dat zij niet langer dan twee jaren bruikbaar blijven. Een verspillen van arbeid en materiaal ter wille van een uiteindelijk hypothetische winst.

Noemt u dergelijke dingen zedelijk juist? Dergelijke dingen doen en dan nog beweren, dat je het beste maakt, wat maar te maken is, noem ik ernstiger dan losbolligheid en desnoods een paar keer in de week dronken zijn. Vrienden, zolang de mensen niet willen erkennen, wat de werkelijkheid is, waar in feite de fouten schuilen en men zich blijft vermommen, achter een schijn van rechtvaardigheid, eerlijkheid enz., is het bijna niet mogelijk tot een werkelijke beheersing in de wereld te komen. Het verbodene en door anderen afgekeurde, dat immers toch door velen wordt gedaan, krijgt een geheimzinnige aantrekkingskracht en prikkelt de verbeelding, het gedachteleven van de mens wordt dan ook in deze omstandigheden veel ernstiger aangetast dan bij een openlijk erkennen van de mogelijkheden en fouten het geval zou zijn. Het gevolg is een innerlijke oneerlijkheid, een meten met twee maten, die een voortdurende remming vormt voor het geheel aanvaarden van de krachten des Lichts. Er is dan immers geen sprake meer van werkelijke rechtvaardigheid, een werkelijke overgave enz., maar van schijn, waarachter de mens toch zijn oude fouten en denkwijzen blijft behouden.

Nu zal het door mij gestelde niet voor alle mensen op deze wereld gelden op dit ogenblik, maar wel voor een meerderheid. Een toegeven van fouten en zelfs ongebondenheid kan voor de mens geen beletsel vormen, indien hij eerlijk een doel nastreeft. Een bewijs voor deze stelling kunt u vinden in de jeugd van deze dagen. De jeugd van heden is misschien misdadig en bandeloos. De onoprechtheid van de wereld geeft haar geen uitzichten, geen hoop, geen houvast. Opvallend is, dat jongelui, die behoorden tot de ergste nozems, op 22 à 23 jarige leeftijd wel huwen met een meisje, dat al evenzeer aan de buitensporigheden van het nozendom deel nam en dan opeens terugkeren in burgerlijkheid en goede burgers in de maatschappij blijken te zijn. Conclusie:

dergelijke jonge mensen vinden in elkaar een basis, een vast punt, dat maatschappij noch gezin hebben weten te geven. Denk over dit alles na en vraag u dan eens af, of vele dingen nu wel zó belangrijk zijn als de mensen ze hebben gemaakt. Vraag u af, of de nadruk op zekerheid, conformiteit, desnoods zelfs echtelijke trouw nu werkelijk wel zo belangrijk is, als het lijkt. Of er geen andere waarden bestaan, die zonder maatschappelijke nadruk en dwang hetzelfde oprechter, eerlijker, zuiverder zouden kunnen bereiken. Vergeet niet, dat de nadruk op deze dingen bij velen een façade is en vraag u af, waarom men niet voor de werkelijke feiten uit durft te komen.

Er zijn misschien mensen, die stellen: maar zonder deze uiterlijkheden kan onze maatschappij niet verder blijven bestaan. Ik kan daarop alleen antwoorden: wanneer men een patiënt met gif in het leven houdt, terwijl men daarbij zeker weet, dat de dosis op een gegeven ogenblik toch te groot zal worden, zodat de patiënt aan het gif moet succumberen, is het niet verstandig de behandeling eenvoudig voort te zetten, zonder met inzet van alle krachten naar een andere weg te zoeken en desnoods daarbij enige experimenten te wagen. M.i. wordt dit laatste op aarde te weinig - zo al niet - gedaan. Het geestelijke Licht en de geestelijke krachten, die op het ogenblik op de wereld werkzaam zijn, hebben zeker niet tot doel bandeloosheid e.d. aan te moedigen. Integendeel, maar de krachten des Lichts wensen voor alles eerlijkheid, oprechtheid, een staan voor wat je zegt, rechtvaardigheid, aan te moedigen. De krachten van het Licht willen voor alles een basis scheppen, waarop ook voor de mens in de stof een kosmische liefde, een kosmisch beleven mogelijk is. Dit is een grote taak, wanneer u beseft, dat kosmische liefde niets te maken heeft met man of vrouw zijn, het behoren tot een bepaalde groep, een bepaalde natie. Want deze liefde tracht te komen tot een begrip vóór en een aanvaarden van alle leven én alle bewustzijn. Een dergelijk éénzijn met alle leven is alleen mogelijk, wanneer men uitgaat van een zuivere basis.

Ten laatste wil ik nog opmerken, dat zo de aarde al door een zee van vuur en smart zou moeten gaan, dit alleen zal geschieden om haar te reinigen, zodat zij de geest van de nieuwe tijd kan dragen. Noodzakelijk lijkt dit nog niet. Zeker is, dat er op aarde nog heel wat moet veranderen, vóór geestelijke scholing, inwijding en bewustzijn niet alleen aan een enkeling, maar aan allen gegeven kan worden. De innerlijke weg houdt ook dan voor allen een bewustzijn en een zich beperken in. Niet, omdat de wereld dit vraagt, maar omdat elk voor zich beseft, dat dit voor eigen wezen en weg het juiste en het goede is. Eveneens zal de mens zijn angsten en onzekerheden leren beheersen, niet door maatschappelijke maatregelen als verzekeringen e.d., maar door een innerlijk aanvoelen van de band met God, waaruit een ieder op elk ogenblik alle krachten zal kunnen putten, die noodzakelijk zijn. Dit is het doel van de geestelijke krachten die thans op de aarde werkzaam zijn.

Mogelijk wordt u daardoor ook duidelijk, waarom ik het niet geheel met uw menselijke wetten en regels eens kan zijn, daar dezen voortkomen uit een maatschappij, die 1/3 tot en minstens 1/4 van haar wetten en regels op bedrog, onrecht en eenzijdigheid baseert. Gezien de krachten, die nu optreden en de ontwikkelingen, die wij in het komende jaar kunnen verwachten, krachten, die meer betekenen in elk geestelijk opzicht, meen ik, dat met enig recht het mes kan worden gezet in het gezwel van de menselijke zelfgenoegzaamheid, braafheid, deftigheid en met cultuur geverniste beschaving, die innerlijk vaak niet meer deugt.

Vraag: Heeft u geen bezwaar tegen het overspel van de vrouw, gezien haar bewustzijn enz.?

Antwoord: Ik was al bang, dat u die kant uit wilde. Laat mij het zo stellen: wanneer een vrouw een man heeft gevonden, waarmee zij ook geestelijk eenheid en contact heeft gevonden, zal het haar - mijn inziens - emotioneel onmogelijk zijn overspel te plegen. Dit geldt evenzeer voor de man. Waar deze binding niet, of niet voldoende, bestaat, treden zuiver dierlijke factoren op en zou - volgens mij - geen werkelijk bezwaar bestaan tegen wat u overspel noemt, maar m.i. alleen dierlijk seksueel contact betekenen. De term "overspel" impliceert immers, dat er sprake moet zijn van huwelijks staat bij ten minste een van de partners. Tegen het seksueel contact heb ik geen overwegende bezwaren, ongeacht, hoe dit plaats vindt en met wie, wanneer er geen geestelijke band en innerlijk begrip van eenheid bestaat, dus geen sprake is van werkelijke liefde. Ik wil dus de verantwoordelijkheid in de mens zelf leggen. Hieraan wil ik nog toevoegen, dat het m.i. niet juist is, dat men het nageslacht, ontstaan door onvoldoende voorlichting,

beheersing e.d., wil binden aan op zuivere hartstocht gebaseerde huwelijken zonder geestelijke ondergrond.

Overigens wanneer Jezus de overspelige vrouw redt voor de steniging door Farizeeërs, ziet Hij haar aan, geeft haar daarmee bewustzijn van de betekenis van het gebeuren voor haarzelf. Daarna eerst zegt Hij haar: "Ga heen en zondig niet meer". M.a.w. zondig niet meer tegen jezelf.

Dit is het probleem hier: zolang de mens niet zondigt tegen zijn innerlijk, zijn goede en ware Ik, neem ik graag genoegen met algehele vrijheid en wil de huichelarij graag zelfs weggejaagd zien. Wel eis ik dan ook voor de mens het recht om, wanneer hij eenmaal zijn weg heeft gevonden, deze in vrijheid en zonder inmenging van de maatschappij te gaan, zodat hij kan komen tot een eenheid met de mens en God door de twee-eenheid. Dit alleen geeft voor mij het seksuele een betekenis, die verder gaat dan een eenvoudig dierlijk en onbetekenend lustgevoel.

Vraag: U hebt verschillende malen de term "geestelijk Licht" gebruikt. Kunt u ook verklaren, wat het is, wat het betekent, hoe het de mensen kan bereiken?

Antwoord: Wanneer wij zeggen: "geestelijk Licht", zal een ieder, die iets meer van de geest weet, begrijpen, dat de term alleen vergelijkend is. Er zijn werelden, die zover van elkaar liggen door bewustzijn en wezensinhoud, dat zij normaal onderling weinig of geen contact hebben. Hoe groter het bewustzijn, hoe omvattender het bewustzijn, hoe minder intens het contact tussen het grote, en het kleine, het detail, kan zijn. Een mens, die de mieren ziet, kan ze natuurlijk observeren, maar zelfs dan is het hem praktisch onmogelijk met de mieren een werkelijk contact op te nemen, zolang hij in eigen wereld en bewustzijn verder leeft. Slechts door een langdurige concentratie en studie zou hij meer over de mieren kunnen leren en althans een zeer summier contact met de mierenwereld kunnen bereiken. Moeilijker wordt het voor de mens een contact te krijgen met de wereld in een druppel water en de wereld en het leven van een pantoffeldiertje na te gaan. Normalerweise onttrekken deze wezentjes zich geheel aan het kennen van de mens. Om hen gade te slaan, heeft men betrekkelijk ingewikkelde hulpmiddelen nodig, een kennis van optische wetten etc.

Stel nu, dat de belangstelling, die de mens heeft of hebben kan voor de mieren, bij de geesten voor kan komen t.o.v. de mensen, zolang zij in bewustzijn staan t.o.v. de mens als de mens staat tot de mieren. Er is dan sprake van een grotere en een kleinere wereld. Boven de grotere wereld staat een sfeer, die deze grotere wereld ten hoogste ziet als een mierenwereldje. Hierin vinden wij een beeld van de verhoudingen die kunnen bestaan tussen de aarde en de geestelijke werelden. Bepalend hierbij is het bewustzijn; hoe meer het bewustzijn omvat, hoe werkelijker en zuiverder je de lijnen van de Goddelijke Schepping ziet en ervaart, hoe onbelangrijker het detail wordt, dat zich op en rond die lijnen afspeelt. Op een bepaald moment kan men vaststellen, dat bepaalde Goddelijke lijnen samenkomen. Men gaat zich afvragen, wat dit alles inhoudt.

Stelt u maar weer een mens voor, die zijn aandacht richt op de paden van mieren, die zich op een bepaald ogenblik kruisen. Stel, dat men aanvoelt: de logische voortzetting van het levensmotief voor de mensheid vanuit geestelijk standpunt, is zo. Gezien ons overzicht en het kennen van de omstandigheden, is dit de enige weg. Wat kan een mens dan doen? Hij tracht de mier door hindernissen als een takje, een hoopje zand, naar de juiste richting te voeren. Ook de geest kan dit doen. De mier zal in dit geval meestal eigenzinnig trachten de eenmaal gekozen weg verder te volgen. Stel nu, dat die mier kan denken als een mens, de mogelijkheid heeft telepathisch de impulsen van de mens te ontvangen ook. In feite is dat natuurlijk niet zo. Dan kan ik de gedachten van de mier gaan beïnvloeden. Ik kan mijn mier de juiste richting laten gaan, door steeds weer hindernissen in andere richtingen op te werpen en bovendien de gedachten te beïnvloeden. De als mens denkende mier kan nog reageren? Je zegt dit nu wel, maar waar blijft dan mijn voedsel? De mens zou dit weer op kunnen lossen door enkele korrels suiker te nemen en deze op het goede pad neer te leggen.

Met dit voorbeeld heb ik getracht de verhouding mens, hogere sfeer en ook de procedure van het geestelijke Licht enigszins te verduidelijken. Het geestelijke Licht kunt u zich voorstellen als een straling, die ultrakorte golvingen in de menselijke wereld kan veroorzaken, terwijl zij een buitengewone hoge frequentie heeft. Deze kracht kan harmonieën vormen, die liggen rond het

terrein der menselijke levenskracht, zodat daaruit levenskrachten geput kunnen worden. Daarnaast vertoont de straling nog via de trilling harmonischen, die optreden in de astrale wereld, in het gebied van het menselijke denken en het mentaal gebied, dat de geestelijke voorstellings- of gedachtewereld genoemd kan worden. Het zal duidelijk zijn, dat een dergelijke kracht, komende uit een Goddelijke bron, in de mensheid weerklank kan wekken. Eveneens zal het u duidelijk zijn, dat de mens onder omstandigheden in zich krachten op kan nemen, die direct aan dit Licht ontleend zijn. Het Licht zelf kan niet in menselijke termen worden gedefinieerd. Het is een werking Gods.

Wilt u zich toch een voorstelling maken, stelt u zich dan een magnetisch veld voor, waarin op een gegeven ogenblik een verdichting van het aantal veldlijnen op kan treden. Op het veld kruisende metalen geleiders kan dit een vergroting van stroom en potentiaal veroorzaken. Dit verdichten van krachtlijnen is ongeveer, wat er op dit ogenblik gebeurt. Het Licht is de wil Gods, maar die wil Gods kan worden geleid, als het magnetisch veld enigszins kan worden afgebogen, door een bepaalde mediator of stof. De mediator voor de krachten van het Licht is nu de hoog bewuste geest, die in zich een besef heeft van de Goddelijke krachten en werkingen, deze praktisch zuiver en onvervormd in zich op kan nemen, maar tevens door de instelling van eigen wezen een dergelijke kracht in een bepaalde richting weet te dirigeren. Daarom spreken wij in sommige gevallen dan ook van geestelijk Licht, waar het Goddelijke Licht tot brandpunt wordt gebracht door de hoge geest, ook al blijft de bron, de oorsprong daarvan steeds het Goddelijke Zelf.

De wijze, waarop deze kracht optreedt, is moeilijk te omschrijven voor hen, die daarmee nog niet zelf ervaringen hebben opgedaan. Een mens die zich concentreert, zal kunnen ervaren, dat stoffelijke wetten door de werking van dit Licht eenvoudig weg kunnen vallen. Ik denk daarbij niet aan door mensen gemaakte wetten, maar aan bv. de wet van de zwaartekracht. Een mens in verrukking kan leviteren. Een mens die zich op God concentreert met de volle wil een medemens te genezen, zal iemand kunnen genezen, zelfs indien de ziekte volgens menselijke maatstaven ongeneeslijk is. Denk hierbij aan de wonderen, die Jezus, tijdens Zijn leven op aarde heeft gedaan, en dergelijke wonderen aan ingewijden toegeschreven. In deze volmaakte vorm komt het gebruiken van Goddelijke en geestelijke kracht op aarde natuurlijk maar zelden voor. Slechts zelden is de mens geheel in harmonie met de Goddelijke kracht, of de grootgeestelijke krachten, die dit Licht naar hem uit kunnen stralen. Zelfs wanneer de harmonie slechts gedeeltelijk is, zal de mens hierin reeds een vergroten van eigen vermogens ontdekken. Dit houdt ook een vergroting van waarnemingsvermogen en denkvermogen in.

Daarnaast kan het harmonisch zijn tevens inhouden, dat men ook in harmonie komt met het denken, het bewustzijn van een der hoge wezens, die deze krachten hanteren en helpen, het geestelijke Licht op aarde te openbaren. Daardoor is het mogelijk om, zover eigen begripsvermogen dit toelaat, deel te hebben aan een bewustzijn, dat groter is dan het eigene en daaruit ook leringen te putten. Het geestelijk Licht betekent ook een bijzondere mogelijkheid tot een snelle en intense ontwikkeling op geestelijk terrein. Het geestelijk terrein, zijnde een omschrijving van leven en kosmos, volgens een bewustzijn, dat niet zozeer aan vormen gebonden is als het menselijke, houdt weer in een interessant verschijnsel dat alle stoffelijke regels en wetten, die niet onmiddellijk uit kosmische wetten voortvloeien, onmogelijk wordt, maar alles, wat wel uit de kosmische werkelijkheid als wet of regel voortkomt, kenbaar wordt, ook wanneer dit op aarde nog niet bekend is. Een dergelijke openbaring kan dan proefondervindelijk of mathematisch onderwezen worden.

Hier hebt u dus het hoe. Het waarom zal u duidelijk zijn: wij allen zijn één. Er is geen verschil tussen geesten en mensen, buiten een verschil in ogenblikkelijke status en toestand. Zover wij eenzelfde vorm van bewustzijn hebben gekend, vormen wij tezamen de mensheid in kosmische zin. Tot die mensheid behoort dus een ieder, die met de mensheid ook maar een ogenblik werkelijk verbonden is geweest; dus ook een Boeddha, een Jezus e.d. Wij allen vormen dus één wezen, één Licht, één kracht in het door God geschapen tijdloze kosmische geheel. Waar een deel van het geheel lijdt, lijdt a.h.w. het geheel. Ook, wanneer een dergelijk lijden voor de hogere krachten niet in lijden kan worden uitgedrukt. Voor allen, die in het Licht leven, uit dit menselijke lijden zich eerder als een gevoel van niet verzadigd zijn. Hoe beter de geest kan helpen de mens tot bewustzijn te brengen, hoe groter het bewustzijn van de in de stof levende mensheid is, hoe sneller de bewustwording van elke geest, die, nog niet mens geweest zijnde,

de menselijke vorm aanneemt om zo op te gaan in de grote mensheid, hoe grootser, vrediger en vreugdiger voor ons allen het geestelijk bestaan wordt, hoe duidelijker ons allen het Licht in zijn ware vorm kenbaar wordt.

De geest zal, wanneer de mensheid geheel bewust is, niet alleen meer de grote lijnen van de Goddelijke volmaaktheid aanschouwen, maar door het deelgenootschap met allen, die in dit aspect van de Goddelijke Schepping leven, ook elk detail geheel kennen, beleven en doorleven. Dit alles zonder daarbij ooit eigen bewustzijn of persoonlijkheid te verliezen. Dit is voor de mensheid de volmaaktheid. Dat wij hiernaar streven, zal u duidelijk zijn. Het geestelijke Licht stelt zich dan ook juist dit tot uiteindelijke doel.

Hiermede beëindig ik dan tevens mijn bijdrage aan deze bijeenkomst. Ik hoop, dat u, wanneer de invloeden, waarover ik sprak, op aarde optreden, door beheerstheid, gelijkmoedigheid, verdraagzaamheid en een in uzelf opvangen van de geestelijke krachten in staat zult zijn het komende jaar voor uzelf een gelukkig, maar bovenal voor ons allen tot een vruchtbaar jaar vol geestelijke ontwikkelingen, die ons allen voeren tot hoger volmaaktheid en de uiteindelijke erkenning van het totaal Goddelijke.

Goedenavond.

## ESOTERIE

### DE TIJD

Goedenavond, vrienden.

Deze laatste avond in het jaar zou gedachten moeten brengen als: uren, maanden, jaren enz. Maar u begrijpt wel, dat deze tijdseenheden voor ons maar weinig tellen. Wat voor ons wel telt, is de tijd. De werkelijke tijd is iets, dat de mens in zich draagt. Wanneer je volgens de wereld oud bent, kun je in je hart nog een kind zijn. De tijd is genadig geweest. Aan de andere kant kunnen dingen, die werkelijk goed of belangrijk zijn, soms zeer snel veel vergen van leven en energie. Zij gaan snel voorbij, maar maken ons oud. Sommigen mensen beschouwen Vader Tijd als een demon. Zij maken dan ook met Nieuwjaar lawaai. Zij hopen het oude, de demon Tijd, zo te verdrijven, tezamen met alle andere demonen. De mensen zouden dan altijd jong kunnen blijven en de wereld zou als het paradijs altijd schoon en zonnig zijn. Dat gaat niet. Wijzelf zijn de tijd. Wij kunnen ons eigen wezen niet uitdrijven. Ergens in ons registreert de geest gebeurtenis na gebeurtenis.

Soms denk ik wel eens aan het bewustzijn als aan een messenwerper in een circus. Misschien zijn die mensen er nog, die zo vervaarlijk met messen de contouren van hun partner weten te tekenen op een houten bord. Zoals deze artiest zijn messen gebruikt, zo gebruiken wij de tijd. Moment na moment van het leven wordt als een mes vast geworpen op het bord bewustzijn. Voor je het weet, zie je de contouren van het ware Ik ontstaan. Soms, dat geef ik toe, werpen wij verkeerd. Dan kost het veel tijd, pijn en moeite om alles weer opnieuw op te bouwen. Vaak gelukt het ons een soort schaduwbeeld van onszelf te tekenen in het bewustzijn: een leegte, omringd door gebeurtenissen, die de grenzen van het Ik aangeven. De mensen voelen dit onbewust aan.

Wanneer het jaar oud is geworden, beginnen zij zichzelf te onderzoeken en maken voornemens voor een nieuw beleven in een nieuwe tijd. Alleen, de tijd, die u zo rekent, is kunstmatig. Er staat niets in jezelf stop. Het ogenblik van bezinning heeft pas werkelijk betekenis voor de mens, wanneer het wordt uitgebreid over een groter deel van je leven. Met een enkel voornemen en een enkele gedachte kun je wel veel doen, maar niet veel leren omtrent jezelf. Juist aan jezelf moet je werken, juist jezelf moet je leren kennen.

Ik wil mijn korte spreektijd niet geheel wijden aan een tot gemeenplaats geworden beschouwen van het Oude en het Nieuwe Jaar. Liever zou ik u iets zeggen over het innerlijk. Wanneer wij a.h.w. genegenheid in ons dragen voor de Schepping zelf, wanneer wij alles in het leven met begrip tegemoet trachten te treden, is het net, alsof wij een verbinding hebben gevormd met ons innerlijke wezen, met het voor ons uiteindelijk bestemde en volmaakte bewustzijn. De

gebeurtenissen, die werkelijk voor ons inhoud hebben, komen in het bewustzijn dan ook precies op de juiste plaats terecht en hebben de beste resultaten. Je kent jezelf, leert steeds beter begrijpen. "Zo ben ik in wezen. Zó liggen mijn mogelijkheden". Dus kan ik het beste op deze wijze verder gaan.

Soms kun je alleen niet voortgaan. Soms heb je hulp nodig, maar niemand kan u helpen op het innerlijke pad. Begrijp dit vooral goed. Wat je in jezelf bent, droomt en denkt, daaraan kan niemand iets veranderen. Men kan je misschien een gedachte geven, een denkbeeld, een droom, maar jijzelf bepaalt, wat er mee gebeurt. Men kan je kracht geven, maar steeds zul je zelf moeten bepalen, wat je ermee doet. Men kan je een taak geven, maar u zult zelf steeds weer uit moeten maken, of, en zo ja, hoe je die zult volvoeren. Alleen wanneer je van het innerlijke pad afwijkt, word het Ik bedreigd door allerhande demonen. Dit zijn geen echte demonen, geen helse geesten, maar alle onevenwichtigheden, alle onbegrip, dat in jezelf bestaat. Tegen de demonen, die jou achtervolgen in jezelf, omdat je van het pad bent afgeweken, kan ook niemand je helpen. Ook dezen moet jezelf overwinnen.

Zodra het gaat om de buitenkant van uw wezen ligt de zaak anders. Wij kunnen er dan bv. voor zorgen, dat de messenwerper, geest, de nodige stilte heeft, zodat zijn concentratie niet verstoord wordt. Je kunt ervoor zorgen, dat hij het goede licht - de juiste mogelijkheden van waarnemen en realisatie dus - heeft om zijn messen goed te werpen. Wij kunnen zorgen, dat de messenwerper hulp krijgt bij het opstellen van zijn instrumenten. Dit alles kun je als geest doen voor een mens, die eerlijk zoekt zichzelf te leren kennen. Normalerweise gaat dit zo met één of twee geesten, met een enkele meester, of een flits van kosmisch licht. Daarbij pleegt het voor de doorsnee mens wel te blijven.

Stel u nu voor, dat er in de plaats van de enkele helpers opeens 10.000 zijn. Dit is nogal een laag aantal vergeleken met de werkelijkheid. Stel, dat in de plaats van enkele Lichten, een onbeperkte hoeveelheid Licht ter beschikking kan worden gesteld. Stel verder, dat elke conditie voor goede concentratie, evenals de mogelijkheid om te oefenen, aan een ieder volledig en zoals gewenst, kan worden gegeven. Dan zal het resultaat waarschijnlijk beter zijn. Zeker zal men onder dergelijke gunstige omstandigheden met minder mislukkingen, meer moed, en sneller het werk kunnen volbrengen.

Dit is nu hetgeen ik u vandaag nog zou willen zeggen: u hebt inderdaad in deze dagen, wanneer u werkelijk bewust en oprecht naar het goede streeft, naar zelfkennis en Licht, de beschikking over meer dan 10.000 helpers. Geesten, die pas zijn overgegaan naast geesten, die reeds lang over waren gegaan, krachten misschien zelfs, die nooit als mens de materie hebben gekend, maar met de mensheid samenwerken, trachten gezamenlijk u nu zo goed en snel mogelijk te helpen. Wanneer u behoefte hebt aan innerlijk Licht, is daar niet alleen uw eigen bewustwording, uw eigen kracht in een beperkt contact met kosmisch leven en kosmische werelden, maar rond u is reeds, onmiddellijk bereikbaar voor u, een bewustzijn van de gehele kosmische waarheid en kracht, dat u alle noodzakelijk Licht kan geven. Niet alleen helpt dit u juister te leven, maar bovendien geeft het u een haast ongekende mogelijkheid tot directe bewustwording op aarde.

De mens, die deze krachten gebruikt en kent - indien hij oprecht verder streeft - komt tegenover zichzelf te staan als tegenover een spiegel. Misschien, dat men wel eens daarvan schrikt en zegt: hoe lelijk. Misschien ook, dat het u meevalt. Maar alleen het kennen van dit Ik is niet genoeg. Op het voor ons bereikbare vlak van bewustzijn moeten wij leren een beeld van onszelf te scheppen. Wanneer wij dit beeld aanschouwd hebben en weten, hoe wij zijn, moeten wij met dit beeld bewust weer één worden, ons vereenzelvigen met hetgeen wij omtrent onszelf innerlijk ontdekt hebben. Is dit eenmaal gebeurd, dan kun je gebruik maken van alles, wat het ware Ik in overeenstemming met het bereikte bewustzijn inhoudt aan gaven en mogelijkheden. Elke mens heeft 1001 kwaliteiten, waarvan hij niet of niet geheel gebruik maakt, kwaliteiten, die hij misschien zelfs misbruikt. Wanneer je jezelf eenmaal beschouwt, weet je: dit zijn mijn mogelijkheden. Wanneer je één wordt met jezelf, weet je: over die capaciteiten beschik ik. Dit is voor mij belangrijk, dat mag en kan ik volbrengen. Gene zaak past mij niet... .

In de dagen, waarover onze vriend met zo grote woordenrijkdom heeft gesproken, is de mogelijkheid waarlijk jezelf te zijn en het werkelijke Ik tot uiting te brengen groter dan anders.

Wat wij als kosmisch ego zijn, is geen toevalsproduct. Ons wezen is door God geschapen in een vaste en bepaalde vorm. In de eeuwigheid, in de wereld van God, zullen wij altijd die vorm bezitten en behouden. Maar pas, wanneer wij onze gehele vorm zelf erkend hebben, mogen wij Gods werk, het scheppende werk, mede volbrengen.

Ieder van u, die in dit jaar begint te piekeren over zijn fouten, zou ik dan ook de raad willen geven: denk er goed over na en tracht te begrijpen, wat je bent. Dat is veel belangrijker dan het maken van voornemens. Denk ook niet over de tijd. Die leeft toch in hoofdzaak binnen jezelf. Begrijp bovendien heel goed dat je alleen met liefde, met eenheid, met genegenheid, maar zonder eisen daarvoor te stellen aan anderen, verder kunt komen. Want alleen dan zul je elk punt van bewustwording kunnen gebruiken om jezelf beter te leren kennen. Wees nooit optimistisch of pessimistisch over al, wat gaat komen. Maak ook niet al te schielijk de balans over alles wat achter je ligt. Alles, wat geweest is, ligt nog in je vast, is nog deel van jezelf. Alles, wat komen gaat, vloeit hiermede uit voort. Denk er over na, hoe je nu zo goed mogelijk kunt leven en zo goed mogelijk je eigen leren vervullen volgens de Goddelijke wil, innerlijk en op aarde, dan hoeft je je over de wereld verder geen zorgen te maken.

Goedenavond.