

VERENIGING ORDE DER VERDRAAGZAMEN

ZONDAGOCHTENDKRING (II)

Index

Samengesteld op: 13-05-2017

ZONDAGOCHTENDKRING (II) 1957-1958

- 15-09-1957 [Wie zichzelf vereent met God is een met alle dingen en zo in alles in God](#)
29-09-1957 [Laat de kinderen tot mij komen](#)
13-10-1957 [Want onze God is een jaloerse God want onze God is een toornige God](#)
24-11-1957 [Atlantische leringen in de tijd van de 3e Asir of Osir](#)
08-12-1957 [De wil om in de stof te incarneren](#)
22-12-1957 [Geestelijk licht op deze wereld](#)
12-01-1958 [De Witte Orde](#)
26-01-1958 [De oude leer van het Christendom](#)
23-02-1958 [Vergeten waarden van het Christendom](#)
13-04-1958 [Niet opgetekende waarheden uit de Evangelieën](#)
27-04-1958 [Spreeken over de geest](#)
11-05-1958 [Een bijzondere geheimschool](#)
25-05-1958 [Het Pinksterfeest](#)
08-06-1958 [Onze sferen](#)
22-06-1958 [De weg tot beheersing van het ik](#)
13-07-1958 [De Mysteriën van Osiris](#)
27-07-1958 [De veelheid van woorden](#)
10-08-1958 [De achtergronden van het koninkrijk Gods](#)

ZONDAGOCHTENDKRING (II) 1958-1959

- 14-09-1958 [Verdraagzaamheid als eerste onderwerp](#)
28-09-1958 [De waarden van het vroege Christendom](#)
12-10-1958 [Filosofische beschouwingen](#)
26-10-1958 [De praktijk van het Christendom in deze tijd](#)
09-11-1958 [Enkele leraren in de sferen](#)
23-11-1958 [Zeldzaam in de mens is het begrip voor de stilte](#)
14-12-1958 [Kleine beschouwing aan de waarheid](#)
28-12-1958 [De geestelijke tendens voor het komende jaar](#)
11-01-1959 [Geestelijk voedsel](#)
25-01-1959 [De geheime Christelijke leer](#)
08-02-1959 [Gewoon met u praten](#)
22-02-1959 [De opbloei van alle leven](#)
08-03-1959 [Delen van de Christelijke geheimleer](#)
22-03-1959 [Kosmische motiveringen i.v.m. Pasen](#)
12-04-1959 [Een wijdingsdienst](#)
26-04-1959 [De Upanishads](#)

- 10-05-1959 Zomerstemming
- 24-05-1959 Conclusies uit de Wessacvallei
- 14-06-1959 Waarover moet je praten
- 28-06-1959 De kwestie van intentie
- 12-07-1959 In hoeverre zijn we het slachtoffer van de omstandigheden
- 26-07-1959 Het werkelijke Christendom

ZONDAGOCHTENDKRING (II) 1959-1960

- 09-08-1959 Esoterische leerstellingen uit de Azteekse tijd
- 13-09-1959 Leerstellingen van de nieuwe Wereldleraar
- 27-09-1959 De Spraakzaamheid
- 11-10-1959 Directe projectie in andere werelden
- 25-10-1959 Het klooster van de zeven wijzen
- 08-11-1959 Parallellen tussen Christendom en Egyptisch denken
- 22-11-1959 Interessante en belangrijke kanten van het leven
- 13-12-1959 De concepten hemel en hel en hun achtergronden
- 27-12-1959 Het klooster der 8 blinden
- 10-01-1960 Een cyclus met grote spanningen
- 24-01-1960 Gewoon een beetje praten
- 14-02-1960 Het Noodlot
- 28-02-1960 De moderne tijd en wat erin gebeurt
- 13-03-1960 De zuivere Leer van Jezus Christus
- 27-03-1960 Herrijzenis en verzoening
- 10-04-1960 De goede of de stille week
- 24-04-1960 Verschillende sferen
- 08-05-1960 De Zonneleer
- 22-05-1960 Het zijn dwazen die vrezen te sterven....
- 12-06-1960 Levensvreugde
- 26-06-1960 Een paar oude waarheden
- 10-07-1960 Over de moderne tijd en over de oudheid
- 24-07-1960 De bronnen van het Christendom
- 14-08-1960 Wat is nu waar en wat is nu niet waar

ZONDAGOCHTENDKRING (II) 1960-1961

- 11-09-1960 Wanneer het herfst wordt kun je de muggen zien dansen
- 25-09-1960 Oude gebruiken en geloofsvormen
- 09-10-1960 De waarheid een beetje beter begrepen
- 23-10-1960 Voor Abraham was ik
- 13-11-1960 Het nieuwe priesterschap
- 27-11-1960 Oude Egyptische tempelopenbaring
- 11-12-1960 De toename van de geestelijk zonne-invloed
- 25-12-1960 Kerst
- 15-01-1961 De godsdienstige achtergrond van hetgeen u nu magie noemt
- 29-01-1961 Eigenaardige overeenkomsten met de oude historie
- 12-02-1961 De instinctieve weg
- 26-02-1961 Het eiland van de wet tussen de 11 eilanden

- 12-03-1961 Een klein beetje oude wijsheid
- 09-04-1961 De wijsheid der absurditeiten
- 23-04-1961 Enkele vergelijkingen tussen leerstellingen uit het verleden
- 14-05-1961 Enkele aspecten van het leven
- 28-05-1961 De verhoudingen tussen de verschillende vormen van beschaving
- 11-06-1961 Ilu de vader der Goden
- 25-06-1961 De Christelijke Leer
- 09-07-1961 Verschijnselen in de wereld rond u
- 23-07-1961 De sferen waarin wij verkeren
- 13-08-1961 De mentaliteit van deze dagen

ZONDAGOCHTENDKRING (II) 1961-1962

- 10-09-1961 De nieuwe leer
- 24-09-1961 Veranderingen op godsdienstig esoterisch terrein
- 08-10-1961 De nieuwe tijd (1961)
- 22-10-1961 De komende tijd
- 12-11-1961 Verschillende invloeden en krachten en wat er zo meer rond U is
- 26-11-1961 Het Christendom
- 10-12-1961 De achtergrond van vele legenden
- 24-12-1961 Weest welkom met jubeltonen
- 14-01-1962 Leerstellingen uit de oude tijd
- 28-01-1962 Wat is de tijd lang als je wachten moet
- 11-02-1962 Hij die in zichzelf de waarheid erkent....
- 25-02-1962 De wijsheid die nu toepasselijk is
- 11-03-1962 De nieuwe tijd (1962)
- 25-03-1962 Het probleem van de vernieuwing
- 08-04-1962 De arme Eros
- 22-04-1962 Pasen en Carpe Diem
- 13-05-1962 De slaaf Uchumipath
- 27-05-1962 Objectief en subjectief als factoren in het menselijk leven
- 10-06-1962 De Helige Geest nedergedaald
- 24-06-1962 Bepaalde concepten in de magie met een element van wijding
- 08-07-1962 Geestelijke waarheid, Geestelijke werkelijkheid
- 22-07-1962 De noodzakelijke geestelijke wijsheid
- 12-08-1962 Wat is vreugde

ZONDAGOCHTENDKRING (II) 1962-1963

- 09-09-1962 Oude wijsheid in verband met het heden
- 23-09-1962 Een les die samenhangt met inwijding
- 14-10-1962 Het vreemde ontwijken van de werkelijkheid door de mens
- 28-10-1962 De praktische houding van de mens in de wereld
- 11-11-1962 Planetaire invloeden op de mens
- 25-11-1962 Een stabiliserende factor zijn in zijn omgeving en toepassen van innerlijke krachten
- 09-12-1962 Suggestie in het dagelijks leven
- 23-12-1962 Het hanteren van gedachtebeelden
- 27-01-1963 Morele herbewapening

- 10-02-1963 Waarom vordert de mens esoterisch zo moeilijk
- 24-02-1963 De ontwikkeling van de mensheid in de verschillende tijdperken
- 10-03-1963 Vertrouwen
- 24-03-1963 De magie in de natuur
- 14-04-1963 De consequenties van het groeiend bewustzijn
- 28-04-1963 Lumen dei hora est
- 12-05-1963 Mystiek
- 26-05-1963 De drijfveer van het leven
- 09-06-1963 Heeft Johannes de Doper op het ogenblik nog betekenis
- 23-06-1963 De ware vrijheid
- 14-07-1963 Het rad des levens
- 28-07-1963 De langzame evolutie van de mens
- 11-08-1963 De wereldleraar