

```

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X                                                                 X
X                                                                 X
X           O R D E   D E R   V E R D R A A G Z A M E N           X
X                                                                 X
X                   K U R S U S                               X
X                                                                 X
X                   Hergroepering                           X
X                                                                 X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

Dinsdag 24 juni 1986

Goede avond, vrienden.

De wereld van de mensen bestaat voor een groot gedeelte uit een aantal dromen. Er zijn feiten, maar iedereen bekijkt ze op een andere manier. Mensen hebben hun eigen afstemming en die afstemming heeft over het algemeen weinig te maken metgeen ze doen, maar meer met hetgeen ze zijn. Daardoor zijn delen van de mensheid vaak harmonisch met bepaalde sferen, geestelijke werelden. De inhoud van een geestelijke wereld moet u zich niet voorstellen als landschappelijk of iets dergelijks. Een geestelijke wereld is in feite een sociaal gebeuren, gebaseerd op het uitwisselen van denken. Dus het is gewoon een uitwisseling van bewustzijn. Het zal u duidelijk zijn dat wanneer je bijvoorbeeld in een duistere wereld zit, waar ook entiteiten de mens haten, dat ze dan heel graag als zij contact krijgen met mensen, die tot vernietiging en zelfvernietiging aanzetten. Andere werelden hebben weer hun eigen begrippen en eigen denkbeelden. Je hebt bij voorbeeld de savanna's waar de Indianen altijd terecht kwamen met hun geloof in de Manitous, met hun geloof in de natuurverbondenheid, de bezieldeheid van de natuur, de genezende krachten van de natuur. Ja, als je daarmee in contact komt en je zit met een zieke dan krijg je wel hulp om te genezen. Dan is er altijd wel iemand die zegt daar wel even bij te willen helpen. En als je zit met een ecologisch probleem dan zijn er ook deskundigen die je wel even willen inspireren. Elke soort mensen heeft dus als het ware een eigen soort afstemming op een bepaald deel van de geestelijke wereld. Tot zover alles duidelijk?

Je kunt dus zeggen dat de geestelijke werelden de mens beïnvloeden, maar we kunnen het ook omdraaien. Op de wereld gebeuren een groot aantal dingen. Veel mensen zijn bang. Ze bouwen atoombommen. Atoombommen zijn vernietiging. Dan wordt atoombom ook een belangrijk woord in één van die duistere werelden, die vernietiging graag zou zien. De mens is bezig met de bestrijding van een bepaalde kwaal. Het kan zijn dat hij terecht komt in een bepaalde sfeer waar men voor de kwaal eigenlijk geen interesse heeft, alleen voor de psychische gevolgen. Dan krijg je misschien psychische hulp via psychologische aanpakscholen en inspiratie. Je krijgt niet de inspiratie die je nodig hebt om de stoffelijke ziekte te genezen. Nu blijkt dat bepaalde psychologische problemen tot de ziekte voerden. Dan krijgen we, eigenaardig genoeg wél vanuit die sfeer hulp, maar ook een bestudering van de problemen, die dergelijke spanningen veroorzaakt en voor het ziektebeeld aansprakelijk is, Het kan tot heel eigenaardige reacties leiden. Bij voorbeeld een kankerprobleem dat werd aangepakt door twee verschillende sferen, want een groot gedeelte van de kanker komt voort uit bepaalde spanningen, onevenwichtigheid. Dat is natuurlijk niet leuk, maar het is waar. Die sfeer zegt dus als u bepaalde spanningen kunt wegnemen en we kunnen dat hele lichaam weer evenwichtig maken, zodat er een psychisch evenwicht ontstaat dan zal de rest wel meevallen. Maar

er is ook een andere wereld en die houdt zich weer bezig met het probleem: wat is kanker en hoe komt het tot stand? Wat kun je er technisch aan doen? En die twee zijn soms zelfs strijdig met elkaar. Zo zien we dat elk probleem op aarde heeft toch wel ook invloed op de geest. En ook veranderingen op aarde. Wanneer u eens gaat kijken in bepaalde sferen dan zult u, als u liefhebber bent, getroffen zijn door de plechtstatige en barokke of gotische bouwsels die u er aantreft. Maar u hoeft maar één deur verder te gaan en u vindt de meest moderne dingen, waar zelfs Courbusier van zou kunnen schrikken. Waarom? Omdat er een bepaalde belangstelling bestaat van bepaalde mensen en die mensen voegen dus hun eigen denkbeelden bij die van anderen. Ga je nu dat geheel beleven dan kun je dat als mens alleen nog maar uitdrukken in beelden en die beelden zijn dus inderdaad van een zeer modern geconstrueerde wereld waar hier en daar nog wat ouders tussen staat. Heeft dat verder invloed? Misschien wel en in veel gevallen zijn mensen die zo modern denken ook mensen die naar licht en lucht en natuurverbondenheid hebben gestreefd. U zult daar ook veel mooiere planten aantreffen dan in een wereld die zich met die oude gothiek bezig houdt. Daar vindt u wel mooie oude bomen, maar verder niet veel.

Wanneer op het ogenblik veel mensen overgaan, het is geen kritiek, het is alleen maar om het duidelijke maken, die allemaal het idee hebben dat zij moeten praten, praten, want kennis is niet belangrijk en prestatie is niet belangrijk, persoonlijkheids uiting is belangrijk dan ontstaat er een sfeer die het meest lijkt op chaoten. Wezens die alleen nog maar zoeken naar een zo grote chaos, dat zij zich helemaal niet meer gebonden hoeven te voelen. Dat hoeft niet eens een duistere wereld te zijn, het zou zelfs een lichte wereld kunnen zijn. Maar op aarde kun je dat niet vol houden, schakel je gewoon uit wat voor jou niet aanvaardbaar is en het is dus jouw wereld, waarin je je gelukkig voelt. /- in de geest wel

Maar een dergelijke wereld komt dan toch weer in contact met die mensen die toch weer over die zuiver persoonlijkheidsuiting heen zijn gegroeid maar die er toch mee verbonden zijn. Dan ontstaat in die wereld weer een verandering en dan zal het gehele denkpatroon misschien weer een beetje regelmatig worden. Het is natuurlijk moeilijk om alles duidelijk te maken. Je hebt bij ons groepen die zich alleen met het hogere bezig houden. Je hebt groepen die zich alleen met de aarde bezig houden. Een groep die zich met hogere bezig houdt kan alleen door een algemeen lijden op aarde bewogen worden om daar weer terug te gaan. Dan moet het iets zijn op hun gebied van beleven. Maar degenen die altijd met de aarde verbonden zijn, die zijn voortdurend bezig om vernielingen aan te brengen in hun eigen wereld. Er is dus tussen beide werelden een voortdurende wisselwerking. Terwijl de geest wel degelijk op aarde wil ingrijpen, moet u niet vergeten dat hetgeen u bent en u doet, mede bepalend is voor het beeld dat veel geesten krijgen van de wereld. Van de huidige wereld dus, maar dat verandert steeds weer.

vraag- Wanneer je overgaat krijg je dan meteen inzicht in je volgende levens?

- Dat komt meestal later. Bij dergelijke vragen verwijzen we gewoonlijk naar koning Asulka, die eens heeft gezegd: wanneer ik gegaan ben door de tuin met de lotusvijvers wanneer ik geklommen ben op de berg der bezinning, wanneer ik heb gezeten in de tempel van de vrede en ik ga verder, sta ik aan de kloof van de tijd. Daar staat de bonte herinnering en weet ik wat ik geweest ben.

Waar het eigenlijk om gaat is dus dit: die herinneringen komen wel maar eerst wanneer je afgerekend hebt met de superioriteit van je laatste leven en de interpretatie van je beleven. En dat duurt soms een tijd. Dus u moet niet denken als u doodgaat en u zegt och ja, ik ben nog die van Schaffelaar geweest. Dat zit er niet in. Nu moet u eens goed nadenken over het volgende. U leeft op uw eigen manier. De regels van uw leven zijn eigenlijk geestelijk gezien, van weinig belang. Van belang is hoe u denkt, hoe u voelt hoe u bezig bent met de mensen om u heen en als u dat nu erg

positief doet dan bent u aangesloten op een hogere wereld. Die hogere wereld leert van u veel over de discrepanties die bestaan tussen innerlijk bewustzijn, de vrede en de uiterlijke regelmaat. Zij kan dus proberen haar invloed ten goede te doen gelden. U bent bezig op uw eigen manier om inhoud te verwerven. Dat kunt u doen in een godsdienst, in een filosofische sfeer doen, enzovoort. Die inhoud brengt u meestal in een rapport met een bepaalde geestelijke wereld. Maar daardoor leest die wereld af wat u bent, wat uw problemen zijn. Die wereld inspireert u niet in overeenstemming met een algemene waarheid of werkelijkheid, maar op grond van haar eigen algemeen wereldbeeld plus datgene wat u daaraan heeft toegevoegd. Het is heel gemakkelijk om te zeggen dat de geest het wel zal opknappen. Als het mis gaat op aarde dan komt de Witte Broederschap en dan komen de vliegende schotels en als die het ook niet redden dan is er de wederkeer van Jezus, maar het is onzin om zo door te gaan. U bent het, die het beeld bepaalt en de geestelijke wereld heeft het van uw wereld. U bent het met uw handelingen, met uw problemen, met uw gevoelens die uitmaakt wat werkelijk belangrijk is. En de geest reageert op die belangrijkheden. Niet op wat voor u feitenmateriaal is. Elke mens is een tikje egocentrisch. Hij heeft wel medelijden met anderen, die het moeilijk hebben veraf, maar er zijn mensen die met Zuid-Afrika bezig zijn tot ze kiespijn krijgen en dan kunnen ze nergens meer aan denken als aan kiespijn. En op die manier is er een hele reeks problemen op aarde, waarover wel welwillende mensen denken, maar die op die manier geen nadruk krijgen. Ze zijn een soort arabesken randversiering van de ik-voorstelling en de wereldbeleving van het ik. We kunnen natuurlijk wel zeggen, dat u zich maar heel druk moet maken over bij voorbeeld het Midden Oosten of de Zuid-Amerikaanse staten, maar het helpt allemaal niet.

Wat u werkelijk bent, wat u doet, wat u werkelijke beweegredenen zijn, telt veel meer dan al het andere. Vandaar dat tenminste een klein beetje zelfkennis zo belangrijk is. Je kunt jezelf natuurlijk nooit helemaal kennen, maar je kunt wel eerlijk zijn ten aanzien van je beweegredenen. Waarom doe ik dat? Waarom wil ik dat? Waarom wil ik dat niet? Dat zijn zaken waardoor je je bewust wordt van de emotionele stuwings, die in elk mensenleven een belangrijke rol speelt. Hierdoor is het beeld dat een ander van jou ontvangt helderder, men gaat begrijpen wat de afwijking is. Dan kan daar een compensatie op volgen, niet alleen voor uzelf, hoe prettig het ook moge zijn, maar ook voor uw omgeving. Er wordt dan vanuit de geest gerageerd op een benadering van de werkelijkheid in plaats van op de zuiver persoonlijke wereld. De titel van deze cursus "Op u komt het aan!" is nog zo gek niet. Dan zijn er een hele hoop dingen, die je met woorden haast niet uit kunt drukken. U weet dat we omgeven zijn door een kracht, die kracht woont ook in u. Laten we eens aannemen dat die kracht in ons niet kenbaar, wél beleefbaar is. Op het ogenblik, dat wij niet bezig zijn met onszelf, zal die kracht duidelijker spreken dan op het ogenblik dat we wel bezig zijn met onszelf. Als ik dus bezig ben met iets totaal anders werkt de kracht in mij het sterkste. Dat weet je niet, maar wat ontstaat er dan? Als de kracht werkt in u, dan spreekt zij de kracht rond u aan. Als je bijvoorbeeld een bepaalde stof hebt, die bij een bepaalde vezadiging gaat kristalliseren, dan kun je heel vaak het proces versnellen door er een gevormd kristal in te laten zakken. Omdat hier dan een soort voorbeeld werking is, waardoor het gehele proces van uitkristallisatie versneld wordt. Je kunt niet zeggen, het kristal doet het zelf, het verandert praktisch niet, maar het brengt het geheel op gang. Dat gebeurt er nu als u bezig bent met die kracht in uzelf. U weet het niet, voor uzelf blijft u die u bent. Maar door de wijze waarop u die kracht in uw omgeving uitstraalt, ontstaan werkingen, vergelijkbaar met datgene wat in u heeft plaats gevonden. Dat zijn natuurlijk de grepen van het vak, bewustworden is ook een vak. Het wordt op aarde slecht betaald, maar het is onbetaalbaar voor de geest. Als ik probeer bepaalde dingen over onze werelden te zeggen, dan kan ik alleen uitgaan van mijn eigen wereld.

Ik weet iets van andere werelden af, maar het is niet veel. Maar mijn eigen wereld ben ik, leef ik. Dat is nu toevallig een wereld die voor u weinig te zeggen heeft. Een wereld met een warreling van kleuren met een schemering van goud en wit erin. Dat zegt u weinig en toch is het een complete wereld. Maar als ik de kracht, die in mij is nu eens laat spreken tot de kracht die in u is, wat gebeurt er dan? Dat zult u niet weten, dat zult u niet begrijpen, maar u zult ergens aanvoelen. Wanneer u aanspreekt op die kracht en u bent zelf op de één of andere manier begrensd, dan kan die grens breken, dus weer een grotere benadering krijgen van uw eigen wereld maar ook van de geestelijke wereld. De wisselwerking wordt meer beleefd en wordt duidelijker. Maar dan kan ik het alleen maar zo doen. Er is licht, daarachter is licht. Ongekende kleuren wervelen door elkaar als of de regenboog verward is in parelmoer. En elke flits en elke glimp van kleur en elke verandering spreekt, vertelt verhalen, doet beseffen, wordt tot een beleving, tot een emotie. In mij en allen leeft die kracht, die we het licht noemen. En deze kracht in mij is het die al de dingen vertaalt. Deze kracht in mij is het die mijn wereld voor mij bepaalt op deze manier. Dat wat ik geworden ben heeft haar vorm bepaald misschien en haar betekenis wordt alleen gedragen door dat licht. Dat licht is niet alleen maar rust en stilstand, het is gelijktijdig verbondenheid met alle dingen. Het is actie en reactie, het is een samenvloeiing van ongetelde dingen. Zolang ik mijzelf daarin vergeet, leef ik in de eeuwigheid en lees ik haar de lichtende flitsen van mijn wereld toe. De wereld van de geest is verbonden met de wereld van de stof en het licht dat van mij is en dat vanuit mij straalt in alle dingen, straalt in uw wereld en het wekt in uw wereld alle dingen die in mijn wereld van betekenis zijn. Er zijn geen grenzen buiten de grenzen die wij ons zelf stellen. Er zijn geen rechten, er zijn geen doeleinden. Er is alleen de vrede die ik ken. En vanuit die vrede, bevestig haar in al wat je doet, in al wat je tot stand brengt. Mijn wereld spreekt tot uw wereld. Ze spreekt uit het parelmoerachtige licht, wordt gedragen door de glanzende van geel, krijgt de doordringingskracht van het wit dat ook deel is van mijn wereld. Dat spreekt tot u. Er zijn geen grenzen voor de geest. De wereld van de mensen en de wereld van de stof is een éénheid. Zij beïnvloeden elkaar niet alleen, zij zijn voor het bestaan samen afhankelijk van een groter zijn, waarvan elke wereld maar een klein deel is. Er zijn geen plichten, er zijn geen rechten, zoals mensen die kennen. Er is in ons de drijfveer van het geheel. In ons datgene wat ons vanuit het licht verder stuwt en verder doet gaan. Dat leeft in u ook. Het beroert u ook. Het zal u uw eigen wegen laten gaan en volgen uw eigen wereld en uw eigen gewone wijze van denken, maar het is gelijktijdig de kracht, het bewustzijn, het gebeuren dat ook in onze wereld leeft en al wat u bent, ook in uw diepste verborgen gedachten, uw bijna onbewuste drijfveren zijn verbonden met dat licht. Ze stralen uit naar onze wereld, worden verwerkt in het patroon van wevelende kleuren worden gecorrigeerd waar het kan vanuit het licht dat in ons woont en u zult de weerslag ervan ervaren, opnieuw weten waarheen u wilt gaan. Ik weet niet of daarmee mijn wereld voor u dichterbij is gekomen. Ik heb geprobeerd ze u te geven. Eén ding is wel duidelijk, mijn wereld kan alleen reageren op wat u bent. Wat betreft het contact tussen onze werelden komt het op u aan, niet op een ander en niet op iets wat uiterlijk moet gebeuren of veranderen. Op wat u innerlijk bent, dat bepaalt het contact, het contact met mijn wereld. Zoals het geldt voor mijn wereld zo geldt het voor alle werelden van de geest. Wat u bent, wekt een echo. Die echo kan verrijkt zijn met de kracht, de inhoud, de kennis de benaderingen van een geestelijke wereld. Maar als het erop aankomt bent u degene die het contact allereerst tot stand brengt. Zolang u eerlijk bent tegenover uzelve en uzelf een klein beetje kent, al hoeft u dat niet naar buiten toe te etaleren altijd, dan geloof ik dat u daardoor en dat is toch wel heel belangrijk, in staat bent om een contact met de geestelijke wereld tot stand te brengen dat niet zo sterk bepaald wordt door enkele in u levende ver-

langens of in u levende angsten. Wij streven naar totaliteit. En u wilt op uw eigen wereld vrede, vrede op aarde. En u wilt op uw eigen wereld geluk, maar hoe kunnen die dingen ontstaan als u er niet in gelooft? Hoe kunnen die dingen waar worden op uw wereld, wanneer ze niet eerst in u leven! Wij kunnen u niet veranderen. De geestelijke wereld kan niet van u een totaal nieuwe mens maken. We kunnen u aanvaarden zoals u bent, dat is wat anders. Wij kunnen werken volgens hetgeen wij in u hebben ontdekt en afgelezen. Maar wij kunnen niet uw droom voor u waar maken. Wij kunnen geeninhoud geven aan de dingen, waarvan wij voelen dat zij eigenlijk alleen maar een vlucht zijn voor een werkelijkheid, die er achter verborgen is. Het komt waarlijk op u aan. U hebt veel meer krachten dan u beseft. U bent veel meer dan u beseft. U kunt veel meer dan u beseft. Maar dan moet u dat niet zoeken in de zuiver stoffelijke normen van menselijke wetenschap, menselijk geloof, menselijk idealisme. U moet het zoeken in de waarheid, die in u leeft en datgene wat u werkelijk geestelijk bent volgens uw beste bewustzijn. Dan kunt u resultaten boeken. Zonder dat blijft het alles ijdel en leeg.

Wanneer u een zieke wilt genezen, dan kunt u dat. Dan moet u eerst voelen dat die genezing een noodzaak is. Niet uw wil, maar uw aanvoelen van noodzaak maakt het u mogelijk om met uw eigen krachten en de krachten van werelden, die u dan aangesproken hebt, veel tot stand te brengen tot verbazing van de deskundigen op aarde. U hebt weten nodig, maar wanneer u iets zoekt als kennis dan zult u over het algemeen niet tijdig in staat zijn alle gegevens te verkrijgen. Wanneer u voelt dat iets onvermijdelijk noodzakelijk is in uzelf, komen daartoe inspiraties die je dan weer moet toetsen aan de redelijkheid. Die moet je zo onopvallend mogelijk omzetten in werkelijkheid en dan zie je dat je toch een nieuwe benadering gevonden hebt. Dan kost het je nog steeds moeite om dat uit te werken, niets voor niets. Maar dan heb je een benadering van menselijk weten op grond van de emoties, het onbewuste, datgene wat u aftapt uit een geestelijke wereld zelfs uit het totaal bewustzijn rond de mensheid en dat kan u dan vaak helpen.

Gebeurt dat alles zoals ik dat zeg dan bent uzelf dus bepalend. Het komt werkelijk op u aan, niet op iemand anders. U bent het die de beslissingen moet trekken, niet iemand anders. U moet niet wachten tot een ander iets doet, u moet het zelf doen, als u voelt dat het nodig is. U bent het die moet leven en zodra u dat gaat begrijpen dan vindt u ook de weg om voor uzelf juist te leven. Dat is heel erg moeilijk. Er zijn altijd allerlei overwegingen, emoties, voorstellen en dromen die beletten om te zijn dat wat je weet te moeten zijn. Maar als je die dingen opzij zet en je wordt wat je werkelijk moet zijn, dan wordt je een innerlijke éénheid. Dan ben je verbonden met niet één, maar met vele geestelijke werelden. Dan kun je uit die werelden putten en dan kun je iets benaderen wat we dan in Christelijke delen van uw wereld meestal omschrijven als de Christusgeest.

De Christusgeest is de liefde die niet vraagt, maar dient. De Christusgeest is de vrede die uit het dienen voortkomt. De Christusgeest is de kracht die ontstaat wanneer je innerlijk beseft dat gebeuren niet belangrijk is, zolang het maar een uiting is van datgene wat Jezus onder de Vader-in-mij bedoelt.

Van datgene wat men God noemt kan worden gezegd dat het in ons allen leeft en in ons allen woont, zonder uitzondering. Er kan worden gezegd dat alle werelden door deze kracht, door de aanvaarding, de liefde, het dienende wat erin schuilt, samen gebundeld is tot één geheel. Alle werelden en toch één geheel. Het is déze kracht, die belangrijk is. Het is het beleven van deze kracht, wat de werkelijkheid doet benaderen. Daar kan niemand een beslissing treffen buiten uzelf. Waar één mens in alles juist is, daar ontstaat een nieuwe wereld. Het verhaal van de zondvloed vertelt van de grote overstroming naar aanleiding van één mens, die rechtvaardig was. Een

ander verhaal. Er wordt ons verteld van een stad, die God in zijn toorn zou vernietigen en als er maar tien rechtvaardigen werden gevonden, zou de stad gered zijn. Er is er maar één, Lot. En hij trekt weg. Wij moeten rechtvaardigen zijn in onze relatie tot ..... Rechtvaardigheid is niet een bepaald gedrag tegenover anderen. Rechtvaardigheid is een erkenning van de eeuwige stuwkracht, die je in alle dingen beleeft en uit. In uw wereld kan één mens die waarlijk die innerlijke toestand bereikt, zal in vrede van éénheid zo ontelbaar veel entiteiten aanspreken, zoveel krachten uit allerlei werelden naar zich toe zien vloeien zonder het zelf te beseffen. Hij wordt als dat kristal dat in de verzadigde solutie wordt gedompeld en plotseling het gehele proces der verandering, het kristallisatieproces doet beginnen. De wereld staat op het punt te veranderen, de mensheid staat op het punt te veranderen. Degenen die in de omschreven zin rechtvaardigen zijn, kunnen dat proces onmetelijk versnellen. Ook daar komt het op u aan! Degenen die falen daarin die kunnen dan iedereen de schuld geven, maar zij zijn het zelf, die veroorzaakt wat zij ervaren. Er bestaat geen veroordeling, er bestaat geen vrijspraak. Ons lot, onze hemel, onze hel is dat wij altijd moeten zijn wat wij van ons zelve gemaakt hebben. Onze verlossing is de erkenning van de kracht die in ons woont en waardoor wat wij van ons zelf gemaakt hebben onbelangrijk wordt. Dat is slechts een kleine, onbelangrijke functie geworden, een onoverzienbaar proces. Waarbij de Goddelijke kracht steeds meer en overal bewust wordt beleefd. Ik hoop, dat ik mijn intenties beter heb kunnen overdragen/met allerlei /dan ernstige betogen en woorden het geval zou zijn. Ik wil mijn betoogje afsluiten, maar als u nog vragen hebt, ga uw gang.

+ Vraag over genezing en de noodzaak ertoe. Is die niet altijd aanwezig?

- Nee. Als je tien zieken ziet, dan zijn er negen waarvan je denkt: ik zou ze wel willen helpen als ik dat kan, maar er is er één, daar vraag je je niet meer af of het kan. Daar zeg je eenvoudig: ik genees u. En of je dat doet met een gebed of met een instraling of op een andere manier, desnoods met een concentratie van je gedachten, dat werkt. Dat is namelijk de verbonden eenheid waarbij andere werelden een rol spelen. Waarbij je datgene aanspreekt wat de kern van uw patient is. Dan kunt u wonderen doen, zoudt u doden, als ze niet te lang dood zijn, tot leven kunnen wekken. Maar op dat ogenblik moet je je niets afvragen. Je moet gewoon vanuit jezelf reageren, zijn. Is dat duidelijk?

+ Vraag over de kleurensfeer waar spreker een beschrijving over gegeven heeft.

- Een complete wereld is voor elk die wereld, die alles omvat wat hij beseffen kan.

+ IN een andere wereld kom je toch niet terecht?

- Je kunt terecht komen in een wereld waarvan je maar een deel begrijpt. Je kunt in contact komen met een wereld waarvan je misschien de helft maar begrijpt, maar dan moet je weten dat je de helft maar begrijpt. Als je dat niet kunt, als je denkt dat je het helemaal door hebt dan zul je automatisch uit die wereld terugvallen in je eigen wereld, meestal verrijkt met illusies. Maar zonder werkelijk wijzer, bewuster of sterker te zijn geworden.

+ vraag over de intuïtie.

- Een groot gedeelte van hetgeen u intuïtie noemt, komt natuurlijk uit het onderbewustzijn en heeft te maken met onbewuste waarnemingen, misschien lang vergeten verdrongen ervaringen en wat dies meer zij. Ook die bepalen uw intuïtie. Er zijn echter ogenblikken dat u terugvalt als het ware op de kern van uw eigen wezen en het proces doet u dan ook plotseling vermoeden of zien iets zonder dat er reden of grond voor is. In dat geval zijn het geestelijke waarden, die zich als intuïtie uiten.

Beste vrienden, u hebt zelf die titel gekozen; op u komt het aan! En onbewust waarschijnlijk hebt u daarmee gelijktijdig gekozen voor een richtlijn. "Op u komt het aan!" Dat betekent dat niemand, maar dan ook werkelijk niets en niemand verplicht is iets te doen waarvan hij niet vindt dat het nodig is. Tenzij u het eerst zelf waar maakt. Het betekent dat niets deze wereld kan verlossen, behalve het bewustzijn van de menselijke geest.

De weg naar die verlossing is vele malen getoond. Maar wanneer de mensen niet gaan, blijft het een droom. Men denkt heel vaak dat dit niet kan, omdat het boven-menselijk is wat van ons wordt gevraagd of dat hoort toch niet of dat kun je niet. Ik zeg u de vraag is wat u innerlijk bent of wat u innerlijk wilt. Op ú komt het aan, niet op de wereld. Als u dát gaat begrijpen dan zult u waarschijnlijk toch meteen uw vreugde terug krijgen op deze cursus. Al is het maar omdat ze u heeft geleerd dat ieder in wezen op zichzelf staat, maar dat hij in zich de totaliteit draagt. Dat hij daardoor nooit alleen is, tenzij hij zichzelf afsluit. U denkt dat een mens zwak is, dat is ongetwijfeld waar. Maar de werkelijke zwakte is je innerlijk niet waarlijk beleven, niet waarlijk naar buiten brengen. Dát is de kracht die in je woont. Je kunt rekening houden met alle vormen, je kunt zeggen dat je de omgeving niet wilt schaden, toch zult u het zo goed mogelijk waar moeten maken.

Abrupt einde van het eerste deel. Het slotwoord van de spreker staat niet op de band helaas.

Tweede deel.

Goede avond, vrienden.

We beginnen met het tweede gedeelte, waarin u uw vragen kunt stellen. Dus vertelt u het maar.

+ vraag of Jezus momenteel op de aarde is.

- antwoord ontkennend.

+ Zij er wel andere Grote Meesters op aarde?

- Er zijn een paar grote Meesters op aarde, ja. Je moet er zelf naar toe gaan. Meesters zijn hier niet om wat uit te delen, maar om u duidelijk te maken hoe u iets kunt verkrijgen, zelf. Een grote Meester is pas een grote Meester wanneer hij zichzelf niet zonoemt. Een werkelijk groot Meester ziet zichzelf niet aldus. Hij is.

+ vraag over madame Blavatsky.

- Heleentje heeft een heleboel dingen op geschreven, maar er zoveel van haar eigen ideeën bijgevoegd, dat je daardoor toch in een wat moeilijke situatie komt. Een geheime Leer die verkondigd wordt is geen geheime Leer meer. Er staan citaten in, onder andere van Boetjaan? die werkelijk bestaan. Het is dus niet zo maar uit de lucht gegrepen. Er zijn een aantal leringen aan verbonden die volgens mij wel reëel zijn, maar onmiddellijk gevolgd door enkele vooroordelen. U moet niet vergeten dat Helène wel gevorderd was, maar de bla uit haar naam kon zij niet altijd terzijde stellen. Van haar kun je dus zeggen dat zij geprobeerd heeft om anderen te verheffen tot haar leermeester. Veel van haar zogenaamde zekerheden waren in feite alleen wensdromen.

+ vraag over Alice Bailey.

- Een hoop mystiek, een aantal belevenissen, maar wederom een behoefte om anderen te betuttelen.

+ vraag over Bialostesky? naam niet goed verstaanbaar.

- Die heeft in ieder geval het voordeel, dat hij zich niet bindt aan wat wetenschappelijk verondersteld wordt. Er zit in het merendeel van zijn conclusies een grote rationaliteit, maar in enkele gevallen komt er ook weer een zeker vooroordeel om de hoek kijken. Dat dwingt hem dan tot wat rare kronkels om zijn veronderstellingen dan toch nog aan te tonen. Maar er zijn anderen die dat nog veel erger doen.

+ In de brochure evenwichten en wetten staat een alinea: alleen datgene dat in mij bestaat, is buiten mij kenbaar. Al wat buiten mij kenbaar is, kan voeren tot een hergroepering. Wat wordt er met dat laatste bedoeld?

- Dat is heel eenvoudig. U gaat uitvanhet standpunt, innerlijk dat er een geregeld heelal is. Volgens u past in die regelingen alles, tot het

openbaar vervoer toe. Tot er een keer een chauffeursstaking is en dan komt u tot de conclusie dat regelingen wel algemeen kunnen zijn maar er zijn uitzonderingen. Conclusie: we moeten een afdeling uitzonderingen opnemen. We kunnen niet meer zeggen het Heelal is geregeld zonder meer, maar het Heelal is geregeld in zoverre dat de regels meestal gelden, ofschoon uitzonderingen mogelijk zijn. Het is heel eenvoudig. Kent u iets van dubbele boekhouding? Met die boekhouding kom je op een gegeven moment zóver, dat je posten sluitend kunt maken door wat credit staat debet te maken of omgekeerd. En waarom doe je dat? omdat het geheel moet sluiten. Dan blijkt dat je een andere omschrijving van de post moet gebruiken. Die omschrijving van de post is dus een omschakeling. De benadering is een andere geworden, terwijl de waarde dezelfde is gebleven. Zo zie je alweer.

- + vraag over de plaats van geboorte in een geboorte horoscoop.
- Men zou er verstandig aan doen de plaats waar de dracht plaats vond als plaats van geboorte te nemen. U zit dan, wat de invloeden betreft het dichtst bij de waarheid.
- + vraag over de invloeds-sfeer in de oorlogstijd, vooral tijdens de evacuatie.
- De bijzondere omstandigheden, die we dan aan de hand van de sterren registreren, beginnen in feite drie à vier dagen na de conceptie. En dit gaat door tot het ogenblik van geboorte. Er ontstaat dan een afsluiting van die invloeden doordat er een geboorte trauma is. Er zijn grotere invloeden van buitenaf, waardoor die astrale invloeden, van de sterren dus, minder te zeggen hebben. Waar het merendeel van de dracht is volbracht, ligt het juiste punt voor berekening van de geboorte horoscoop.
- + Is er verschil in het genezen van kinderen en volwassenen?
- Veel verschil is er niet, behalve dat kinderen spontaner zijn in het ontvangen van wat ze krijgen. Ze vragen minder naar de oorsprong en kunnen het ook minder begrijpen dan volwassenen. Bij volwassenen heb je heel vaak met ook nog een psychologische kwestie te maken. Als u met kinderen werkt dan is het voldoende als u vriendelijk het oog gericht hebt. Werkt u met volwassenen dan moet u suggestief dominant zijn.
- + Kunt u iets zeggen over Zuid-Afrika?
- Dat is heel moeilijk. Om wat te bereiken zou de hele regering met de bijbehorende clan moeten vallen. Maar Zuid-Afrika heeft één van de sterkste legers, dat wil dus zeggen dat het bijna onmogelijk is. En dan is het enige antwoord dat je van de kleurlingen kunt verwachten is óf een zich absoluut terugtrekken, wat ze zeker niet zullen willen doen óf uiteindelijk een gewapende strijd. Dat gaat uitlopen op een wraak op ál wat blank is. De waarschijnlijkheid van dat laatste acht ik betrekkelijk groot. Degenen die in opstand komen omvatten niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen. De ouderen zoeken nog naar een soort overeenkomst, de jongeren hebben daar geen geduld voor. Al die jaren van onderhandelen van jullie hebben niets uitgehaald, nu moet het maar eens anders. En in deze jongerenbeweging is dus een revolutionaire, zeer sociale groepering die van verschillende kanten ook steun krijgt. Zij zijn ook verantwoordelijk voor rellen en opstanden, die feitelijk overbodig zijn. Zelfs gewapende conflicten en nu is het vreemde hiervan dat deze jongeren hun vuurwapens niet gebruikt hebben en waarschijnlijk ook niet zullen gebruiken tegen andere kleurlingen. Tenzij er een stammenoorlog komt. De ouderen die het genieten van bezit en aanzien niet kunnen verkroppen, maken wel van vuurwapens gebruik en maken van de oogluikende hulp van leger en politie gebruik.
- + Zijn dat nu bepaalde incarnaties, zowel van de blanken als van de kleurlingen?
- Er is wel een betrekkelijk grote Zoeloe-incarnatie is en dat houdt wel



in dat er wat meer strijd komt. Maar je kunt hier niet van een bepaalde incarnatie-cyclus voorstellen. De Zoeloe's incarneren weer als Zoeloe's omdat ze zich aangetrokken voelen door het stambewustzijn. Dat bestaat bij de kleurlingen in veel sterkere mate dan bij de blanke.

+ Hoegaat het met de donor als je je organen af wil staan voor transplantatie? Ik bedoel met de tijd, het moet direct na de dood gebeuren.

- Als je weet dat je dood bent, heb je er geen last van. In ieder geval prettiger dan te blijven kijken hoe je door de wormen geconsumeerd wordt.

+ Je kunt je toch ook laten cremieren.

- Ja, maar als je niet weet dat je dood bent ook een moment van enorme angst.

+ vraag over levend begraven worden, komt dat werkelijk voor?

- Met mensen gebeurt dat niet zo vaak. Zo gauw er tekenen zijn van ontbinding mag men aannemen dat er geen leven meer aanwezig is. Het komt wel voor in die streken waar men veel vlugger begraaft.

Schijndood komt bij ouderen heel zelden voor omdat de organen geen kracht van functie meer hebben.

+ Is er iets te doen aan gevallen van dementie?

- Wanneer verschijnselen van dementie op betrekkelijk jeugdige leeftijd op treden dan moeten we er rekening mee houden, dat dit wel eens insufficiëntie kan zijn. Dus een verkeerde voedings- en leefwijze. Eveneens kan er sprake zijn van een verkeerde medicatie. Vanuit dat standpunt kun je er wel iets aan doen denk ik. Maar is er een blijvende hersenbeschadiging, dan natuurlijk niet.

Er gebeuren tegenwoordig zoveel medisch onverklaarbare zaken dat steeds meer medici ófwel kiezen voor een zeer ruime benadering van het genezings proces, dan wel zich terugtrekken in het fort van eigen academische kennis. Nou ja, ze begraven hun fouten, dus... In het algemeen zijn zij het, die zich tegen elke andere benadering verzetten. Een dokter is iemand die zich een bepaalde kennis eigen heeft gemaakt en zich belangrijk maakt door de manier waarop hij deze kennis hanteert. Daarbij zal hij heel vaak zijn eigen belangrijkheid identificeren met de kennis die hij op dat ogenblik bezit. Dit echter is niet juist.

+ Kunt u iets zeggen over de kleuren waar we op het ogenblik in leven?

- U zit op het ogenblik in een wisseling waarbij roodkleuren nogal een rol spelen, gelukkig nogal goede. We voorzien in de nabijge toekomst een opvlammen van blauwkleur gepaard met groenkleur. We zouden dus kunnen verwachten dat allerlei religieuze en ook wetenschappelijke nieuwtjes een rol gaan spelen. Dat is ongeveer twaalf dagen. Dan krijgen we een periode waarin rood eveneens een rol speelt, maar minder goed dan op het ogenblik. Het zou kunnen wijzen op uitbarstingen van allerlei aard, zowel onder de mensen als in de natuur. Daarna krijgen we gelukkig en dat zal waarschijnlijk zijn half augustus een periode geel licht, die ongeveer acht dagen aanhoudt. We kunnen aannemen dat dan ineens na een periode van neerslachtigheid en gespannenheid, heel veel mensen zich weer gezond en krachtig gaan voelen. Dan hebben we ongeveer een week of twee, drie hoofdzakelijk wat groen, daarna krijgen we wat witlichtflitsen en dat zou wel eens kunnen betekenen dat bepaalde mensen erg veel kritiek te verwerken krijgen, die ze niet hadden verwacht.

+ Kunt u al iets zeggen over het Wessach feest?

- Om kort te zijn: het was een eigenaardig flitsend schouwspel, een gespleten bundel waarvan een aantal bundels wit die uit één punt kwamen. Verder heel veel bolltjes of bliksemschichten en dit temidden van de kleuren, die er omheen zijn. Dat wijst dus op enige verwarring in de komende tijd. Vermoedelijk daarna steeds meer feiten ontdekking en feiten aanvaarding. We zien dan een aantal conflicten op mensenterrein, maar toch kan het op 't ogenblik de goede kant uitgaan. Voldoende?

+ vraag over de uitbraak van aids in onder andere Afrika.

- Wanneer de mensheid een bepaalde periode doormaakt dan komt zij tot een doorbraak. Dat wil zeggen dat zij bepaalde ziekten bestrijdt of uitroeit. Het eigenaardige is, dat op hetzelfde ogenblik nieuwe endemise ziekten zich beginnen te ontplooiën. Dit herhaalt zich steeds. Naarmate dus het leefmilieu en ook de voeding meer kunststoffen gaat omvatten, is de kans dat kwalen als bij vobeeld aids zich ontwikkelen. Dat houdt dus als we het huidige ritme aanhouden in dat over twee jaar of binnen twee jaar voor het eerst een redelijke therapie gehanteerd wordt en dat over twintig jaar aids in dezelfde positie zit als op het ogenblik tuberculose. In Afrika moet u over ondervoeding spreken. Ze hebben daar wel natuurlijke voeding, maar ze zijn ook onderhevig aan allerlei producten en elementen die toch wel een beetje fout zijn. En mag ik u eraan herinneren dat Afrika één van de dumpplaatsen is voor goederen die om welke redenen ook niet meer worden toegelaten als schadelijk voor de gezondheid in bepaalde Europese landen. Is aids besmettelijk? Aids is een overdrachtbesmetting, die over het algemeen voorkomt bij seksueel verkeer vooral wanneer er beschadigingen aanwezig zijn. Dus u krijgt het heus niet van iemand die aids heeft en rustig met u aan tafel zit. Als u dat nu maar begrijpt. De besmettelijkheid treedt dus onder bepaalde omstandigheden op. En laat u alstublieft niet misleiden door sprookjes. Vroeger vertelden ze ook dat je door het zitten op een openbare w.c. syphilis kunt krijgen. Dan gaat men bepaalde aspecten verdringen zoals: ik heb het wel, maar ik kan het daarvan gekregen hebben. Het is nu eenmaal zo dat dergelijke kwalen in sexueel verkeer worden overgedragen. Een aidspatient kan lange tijd, soms zelfs blijvend, drager zijn van de kwaal zonder dat hijzelf de symptomen daarvan ondergaat of vertoont. Vrienden, we moeten gaan sluiten.

## Hergroepering

Je leven is in levens opgezet  
 Deels voel je't, dit mag en dat mag niet  
 En dit is schuld en dat is deugd  
 Maar iedereen beziet de wereld uit regels  
 Niet uit dat, wat hij toch in zichzelf draagt  
 En dat dwend, ondanks ál, toch weer die aandacht vraagt.  
 Bedenk, uw wet bestaat in u en al wat heel de wereld zegt  
 Is illusie en gemeenschapsregel; niet de Goddelijke wet.  
 De wet in u is waarlijk kracht.  
 Wie zichzelf goed beseft zal zien dat hij  
 Door ander denken zichzelf ook verheft.  
 En zo leert anders ook te leven  
 En hergroepeert zijn beeld van "zijn"  
 Hij heeft dan alles nieuwe plaats gegeven,  
 Niet meer in tegenstellingen maar eerder  
 In de uitingen van dáf, wat in hem leeft  
 Niet meer in streven van verlostte pijn maar eerder  
 In het blij erkennen van wat je leven zou kunnen zijn.  
 Hergroeperen in een ander tijdstip, anders beleven, anders zijn  
 En toch dezelfde eig'lijk blijven, nog steeds dezelfde naam neerschrijven  
 Nog steeds hetzelfde beeld bezitten  
 Van wat je bent en bent geweest, het leven ingaand en belevend, wetend  
 Alle zijn is goed omdat ik weet en dankbaar ben voor leven.  
 Maar weet dat ik beleven moet om waar te zijn.  
 Tot waar het streven waartoe het leven mij ooit voert  
 Waartoe het eerste zijn misschien  
 Waartoe de God ooit werd beroerd  
 Mij naar dees plaats, dit weten heeft gedreven  
 En wat ik zijn moet, dat staat nergens  
 Behalve in uzelve, niet uit het werelds gedoe.  
 Hebt u dit beseft, geleerd en zo uw leven vorm gegeven  
 Waarlijk ook uw zijn gehergroepeerd  
 En inhoud aan het oud bestaan gegeven!

-.--.-.-.-

Goede avond vrienden, ik wens u prettige vakantie met zonnige  
 dagen. Nachtelijke regen tussen twee en vier uur dan zult u  
 ongetwijfeld gelukkig zijn.

