

## WERELDGEBEUREN

### HOOFDSTUK VI.

#### GEEST-STOF VERHOUDINGEN.

Als wij worden geconfronteerd met het totale wereldgebeuren, dan zijn er altijd onverklaarbare veranderingen. Deze blijken zelfs niet door bepaalde invloeden uit de kosmos zonder meer verklaarbaar te zijn.

Als we in de geest kijken, dan zien we een groot aantal entiteiten waartoe onder de belangrijkste behoren: de Witte Broederschap, het Verborgene Priesterrijk. Deze blijken zich bezig te houden met het gebeuren op aarde, maar op meer algemene schaal. Je kunt daardoor zien dat de geest soms in het wereldgebeuren ingrijpt, maar dat dit slechts heel zelden ten doel heeft om de mensheid moeilijkheden of lijden te besparen. Het is over deze omstandigheid dat ik vanavond het een en ander wil zeggen.

De Witte Broederschap heeft zich voorgenomen ook in deze tijd beperkte conflicten van allerlei omvang toe te laten, uitgaande van het standpunt dat, als voldoende beperkte conflicten op een redelijk bevredigende manier kunnen worden opgelost, daardoor het gevaar voor een wereldoorlog kleiner wordt. Dat houdt dus ook in dat op het ogenblik, waar het gevaar voor een wereldoorlog theoretisch tamelijk groot is, deze Broederschap uitgaat van het standpunt dat dit niet kan gebeuren en als er personen zijn die dat zouden willen doorzetten, zij daar dan zouden moeten ingrijpen.

De geest probeert dat in de eerste plaats te doen door inspiratie. Je kunt bij een aantal mensen gelijktijdig ongeveer dezelfde ideeën doen ontstaan. Hierdoor komt er een afwijking van een normaal programma van denken en dus ook een andere benadering van een stoffelijke situatie. Indien zo'n groep voldoende invloed heeft, dan zal ze daardoor een veranderd aantal acties kunnen veroorzaken. Dat geldt zeker, als je een aantal regeerders of andere belangrijke personen, b.v. generaals, officieren e.d. kunt bereiken. Dat de mens desondanks met deze conflicten te maken heeft is bijna onvermijdelijk.

Vanuit een geestelijk standpunt bevinden wij ons nu namelijk in een overgangperiode waarbij op betrekkelijk korte termijn grote veranderingen van de menselijke mentaliteit noodzakelijk zijn en dit ook voor de bewustwording.

Wij weten allen dat er op een gegeven ogenblik - hoe dan ook - een eind zal moeten komen aan een steeds sterker wordende invloed van materialisme dat langzaam maar zeker de geestelijke waarden zowel als de stoffelijke mogelijkheden beperkt en zelfs de levenscondities op aarde begint te bedreigen. Nu hebben al deze groepen entiteiten (ik heb er maar twee genoemd, er zijn er veel meer) hun eigen ideeën en hun eigen voorkeuren.

De O.D.V. b.v. probeert vooral de verdraagzaamheid te bevorderen. Daarnaast probeert ze ook de mensen de werkelijkheid te laten zien van sommige situaties.

Bij de Broederschap van Liefde (die ook bestaat) heb je te maken met mensen die zeggen: Neen, we moeten juist alleen de medemenselijkheid bevorderen. Ze behoeven elkaar niet te begrijpen of te waarderen, als ze zich nu maar voor elkaar verantwoordelijk gevoelen en dus een grote mate van naastenliefde tonen.

Wij zijn het op onze beurt daar weer niet mee eens, omdat wij zeggen: Als de mensen met die liefde beginnen, dan zitten ze een sappige biefstuk te eten, terwijl ze ondertussen maatregelen beramen om een paar arme zeehondjes te redden. Zij vergeten daarbij dat er zoveel koeien worden gedood voor vleesvoedsel en dat ze tevens bereid zijn maatregelen te treffen om de zeehonden te sparen ook als dit mensenlevens kost. Dergelijke dingen kunnen we dus niet hebben. Wij zeggen: De mensen moeten elkaar begrijpen.

De Witte Broederschap zegt dan weer: Dat begrip is wel goed, maar het is niet in de eerste plaats noodzakelijk. Want als de omstandigheden zodanig zijn dat de mensen moeten samenwerken, dan komen ze wel tot een onderlinge waardering en begrip.

De O.D.V. vindt dan weer: Dat bestaat dan wel een tijdje, maar dat gaat al heel snel verloren. Als u een voorbeeld wilt hebben, denkt u dan aan de samenwerking tussen communisten en uiterst rechtse groepen en christelijke groepen in de tijd van de bezetting in Nederland. In die tijd was er geen verschil tussen een pater en een voorman van de roodste vakvereniging die er maar was; ze werkten samen. Ze waardeerden elkaar. Nederland was één. Totdat het bevrijd was, toen viel het weer in duizend stukken uiteen. Een dergelijke situatie kun je volgens ons overal verwachten.

De mensen van het Verborgen Priesterschap bekijken het weer anders. Zij zeggen: Wat wij nodig hebben is de overwinning van de geest op de stof. Indien wij voldoende mensen kunnen inwijden, indien wij voldoende geesten rijp kunnen maken voor het begrip van een grotere werkelijkheid, dan zal als vanzelf het materialisme verdwijnen en de mensen zullen beter gaan werken. Zo zijn er duizend-en-één groeperingen. Sommige grotere, sommige kleinere, sommige middelmaatjes, middenstanders van de geest zoals de O.D.V., die proberen om elk op hun eigen manier iets bij te dragen aan de ontwikkeling van de mensheid.

Als wij nu als voorbeeld een recente situatie nemen, dan kijken wij naar de relatie Vietnam - China. U moet zich dan toch wel met enige verbazing realiseren dat China op dit ogenblik - althans officieel en niet praktisch - bezig is om voorbereidingen te treffen om zich terug te trekken. Het is duidelijk, dat hier een ommekeer heeft plaatsgevonden die zeer waarschijnlijk voornamelijk is gelegen in de politieke leiding van China en in een deel van de legerleiding. Hier is dus ingegrepen. Hier zijn bepaalde denkbeelden geïnspireerd. Op grond daarvan moet het mogelijk zijn om een werkelijk groot conflict te voorkomen, terwijl tussen de tegenstanders misschien wel wat haat, maar vooral onderling respect is ontstaan. Dat is nu precies wat we nodig hebben; niet de haat, maar wel het respect.

Kijken we naar situaties zoals die zich op het ogenblik ontwikkelen in Rhodesië, Zuid-Afrika en dergelijke landen, dan komen we tot de conclusie dat er ook hier iets moet veranderen. Die verandering kan echter nooit worden verwezenlijkt door een van beide partijen te laten winnen. Als in Zuid-Afrika de zwarten winnen, dan is het voorbij met de gehele ontwikkelingsmogelijkheid die de blanken hebben gegeven; de blanken doen veel. Omgekeerd is het niet mogelijk de blanken verder te blijven handhaven, daar dan langzaam maar zeker geheel Afrika zich tegen hen zal gaan keren. Er is dus een compromis nodig.

Dat compromis kan worden bereikt door de ontmaskering van bepaalde figuren die een beetje te fanatiek zijn aan beide zijden. Dat kan gebeuren door beperkte conflicten te zeer in de openbaarheid te brengen, zodat beide partijen zich gaan afvragen wat zij eraan hebben. Het kan ook gebeuren

door hulp te bevorderen voor de kleurlingen (de naturellen) waardoor zij in staat zijn om wat kennis betreft het wat beter op te nemen tegen de blanken.

Datzelfde geldt in wat andere mate voor Rhodesië. In dat land is er op dit moment wel een z.g. zwart bestuur (eerder een gemengd bestuur), maar hier is wel sprake van een elitair bestuur. Het is een zeer bepaalde groep die hier aan het bewind kan komen en vele anderen kunnen hun eigen denkbeelden niet kwijt. Het is duidelijk, dat daaruit conflicten moeten voortkomen. Maar die conflicten moeten dan worden uitgevochten zonder dat hierdoor andere staten in het geding komen, zonder dat hierdoor tussen Rhodesië en andere landen een oorlogstoestand ontstaat. Ook daarvoor zijn er bepaalde gegevens en inspiraties nodig en die worden dan ook verstrekt.

Hetkan ons eigenlijk heel weinig schelen, of er nu sprake is van een islamitische dictatuur of van een Sjah-in-Sjah dictatuur in Perzië. Dat maakt helemaal niets uit. Maar wat wel belangrijk is: er zijn in dit volk zo grote verdeeldheden, zo grote verschillen ontstaan en zo'n beperkt gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid dat een groot aantal rellen en conflicten hier noodzakelijk is om de mensen attent te maken op de samenwerkingsmogelijkheden die er wel degelijk zijn. Juist daar waar mensen weinig verantwoordelijkheid dragen zijn ze erg compromisloos. Dat kunt u zelfs zien in de Tweede Kamer. De partijen die geen regeringsverantwoordelijkheid dragen zijn altijd veel feller en orthodoxer in hun benadering van problemen dan degenen die wel deel uitmaken van de regeringscoalitie. Dat kunt u in andere landen eveneens zien. Het gaat dus hier om: Men moet die mensen beïnvloeden op het juiste ogenblik en men moet ervoor zorgen dat een aantal compromissen mogelijk wordt.

Deze compromissen moeten dan worden gesteund door een natuurgebeuren. Iets wat ook voor de Broederschap en Zusterschap van Liefde erg belangrijk is, want daardoor kan de mens weer worden gewekt tot interesse voor zijn naasten, tot medelijden, medegevoel en dat kan naastenliefde worden.

Met dergelijke rampen kun je ook weer voorkomen dat een groot aantal geschillen worden uitgevochten op een manier die niet aanvaardbaar is. Je kunt b.v. door een aantal industriële rampen de mensen erop attent maken dat hun huidige benadering van de samenleving en hun visie op de belangrijkheid van industrieën toch wel wat verkeerd is ingeschat. Als je dat allemaal tot stand kunt brengen, dan heb je eigenlijk een wijziging gebracht in een stoffelijke ontwikkeling; en dat kan erg belangrijk zijn.

Maar een geest zit ten slotte niet te springen om de aarde nu stoffelijk zo te veranderen dat ze een paradijs wordt. Wij gaan nog steeds van het standpunt uit: als u bij ons komt, dan heeft u het paradijs, tenminste als u niet bang bent voor uzelf. Zolang u op aarde bent, moet u voornamelijk leren. Een school kan meer of minder prettig zijn, maar leren moet je. En als de aarde nu maar ontwikkelingsmogelijkheden geeft waardoor geestelijke bewustwording mogelijk is, dan kun je als vanzelf aannemen dat de aarde - geestelijk gezien - aan haar doel beantwoordt.

Dat zijn zaken waarover de mensen natuurlijk heel anders plegen te denken. De geestelijke groepen die proberen in te grijpen en invloed uit te oefenen, gaan uit van een geestelijk standpunt. Daarom is het voor u erg belangrijk te beseffen dat de geest zich niet bezig zal houden met menselijke nood zonder meer. Al zou de helft van de wereld een soort Sahel worden, dan zou de geest daar nog geen reden in zien om te zorgen voor regenwolken en al die dingen meer. Zij zou zeggen: De mensen moeten leren leven onder die condities, want alleen als ze zelf sterk genoeg zijn om de juiste oplossing te vinden, zullen ze een bewustwording hebben doorgemaakt. Maar dan is hun benadering van het leven een andere geworden en daardoor zullen zij hun ervaringen op een nieuwe manier kunnen interpreteren wanneer ze zijn overgegaan. Aan de andere kant is het ook duidelijk, dat de geest er geen belang

bij heeft dat er driekwart van de wereld wordt uitgeroeid. Eén atoomoorlog en je zit ineens met een enorm tekort aan huisvestingsmogelijkheid voor degenen die willen incarneren. Dus dat moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Een beperkt conflict, zelfs een atoomconflict zou geestelijk gezien onvermijdelijk en aanvaardbaar kunnen zijn. Maar niet een conflict waarbij een zo groot deel van de wereld wordt geschaad dat eigenlijk de gehele ontwikkelingsgang van de mensheid terugvalt tot nul, tot het stenen tijdperk.

De geest heeft wel medelijden met de mensen en zij wil de mensen wel helpen, maar een groep gaat niet uit van een persoonlijke benadering. De benadering is altijd meer algemeen. Als wij in deze tijd kijken naar wat er gaande is (ik meen, dat het u wel zou kunnen interesseren), dan zien we in de eerste plaats dat de Witte Broederschap bezig is om haar planning van het voorgaande jaar grotendeels af te sluiten. Zij heeft op dit moment een aantal mogelijke geschillen. Het zijn er in het geheel 6 waarvan tenminste 4 met oorlogshandelingen. Ze neemt aan, dat hierdoor een groot gedeelte van de druk die in de mensheid bestaat tijdelijk ontladen kan worden; de mensen worden dan wakker geschud voor bestaande gevaren. Ze neemt verder aan, dat ze bepaalde rampen nog kan beperken (dat geldt vooral natuurrampen), terwijl ze andere rampen eenvoudig laat gaan. Die zullen zich overigens pas na de volgende week ontwikkelen.

Dan komen er dit jaar waarschijnlijk ook nog een paar grote rampen. Men gaat gewoon uit van het standpunt: Wanneer dat gebeurt, dan wordt de mens even met zijn eigen machteloosheid geconfronteerd en misschien dat hij dan anders gaat denken over de manier waarop hij leeft.

De grootste golven van geestelijke energie zijn altijd gericht. U herinnert zich dat ik u heb verteld over kosmische invloeden, die met een omlooptijd van ongeveer 36 uur, vooral op een bepaalde breedtegraad, het gehele aardoppervlak bestrijken en dan achtereenvolgens in verschillende landen een vergelijkbare ontwikkeling en vergelijkbare conflicten laten zien.

Als wij te maken hebben met ingrijpen uit de geest, dan is dat niet het geval. De geest werkt op een bepaald gebied en dat is meestal zeer beperkt. Als zij probeert inspiratief invloed uit te oefenen, dan is zij - zelfs als het over de Witte Broederschap gaat - meestal beperkt tot maximaal 250 personen. Deze personen worden dan niet uitgezocht op grond van hun persoonlijkheid, maar op grond van hun betekenis en hun bereikbaarheid.

Dan zal er verder nazorg nodig zijn bij een dergelijk ingrijpen. Want als een geest heeft ingegrepen, dan ontstaat er een situatie waardoor bij velen wel een mate van onbehagen zal optreden. Dit houdt in, dat de nazorg moet worden gedaan door groepen die daarvoor geschikt zijn.

In de laatste 4 maanden is onze Orde zeer sterk ingeschakeld bij een aantal conflicten. Hierbij gaat het voornamelijk om nazorg. Op dit moment is een groot gedeelte zelfs ingezet in het conflict Vietnam - China. Dat houdt in, dat wij daar bezig zijn de mensen te wennen aan de situatie en hen te inspireren om zich aan te passen aan de mogelijkheden, ook als dit betekent dat ze misschien hun wijze van denken en van leven enigszins zouden moeten veranderen. Wij hopen daarmee aardige resultaten te behalen.

Nu is de hoofdinval nog die van de Witte Broederschap, maar die zal waarschijnlijk over ongeveer 10 dagen afgelopen zijn. Dan doen ze daar niet veel meer. Zij hebben dan alles gedaan wat ze konden doen. De Orde zal daar dan waarschijnlijk nog 45 dagen actief blijven over grote gebieden, dus met inzet van heel veel van onze leden. Daarna blijft er nog enige nazorg, maar dat is tamelijk weinig. Dat is 10 % van degenen die oorspronkelijk zijn ingezet.

Als wij proberen na te gaan op welke wijze een harmonie wordt bepaald, dat is ook belangrijk, dan blijkt het volgende:

Vanuit de Witte Broederschap wordt altijd gewerkt met harmonie op basis van een denkbeeld. Er wordt dus altijd iemand genomen waarin de mogelijk-

heid van het denkbeeld reeds aanwezig is. Zijn er een groot aantal personen en kan men slechts enkelen gebruiken, dan kiest men diegenen met wie de grootste harmonie in de kortst mogelijke tijd bereikt kan worden, zodat een optimale inspiratieve werking het eindresultaat is. Bij de keuze van personen houdt men wel rekening met de positie, maar in vele gevallen zal men een compromis moeten sluiten. Om u een voorbeeld te geven:

Een zeer belangrijk regeringspersoon is niet direct te bereiken. Wel kan zijn secretaris of secretaresse worden bereikt, daarnaast misschien zijn vrouw of een goede vriend. Dan worden deze personen beïnvloed en geïnspireerd. Afgestemd op de persoonlijkheid van de staatsman zullen ze dan bepaalde denkbeelden en voorstellen doorgeven. Op zo'n manier kan men dan wel wat doen.

Nu zijn we op het ogenblik bovendien bezig (het is een project waarbij het Verborgene Priesterrijk nogal actief is) met beïnvloedingen die ten doel hebben in Europa inclusief Engeland en de Ver. Staten een bepaalde verandering van besef tot stand te brengen. Men gaat hierbij uit van een groot aantal z.g. leraren. De geïnspireerde mensen kunnen van alles zijn. Het zijn misschien mediums, maar het kan net zo goed een pater, een pastoor, een senator of wat anders zijn. Deze personen worden met een lichte afwijking van de oorspronkelijke richting die zij volgen in hun denken a.h.w. gedwongen te zien waar ze naartoe gaan. Als dit lukt, dan zullen zij daartegen een zekere weerstand gaan ervaren; dat ligt in hun persoonlijkheid. Zij realiseren zich wat zij aan het doen zijn en zoeken dus een manier om te blijven wat zij zijn, maar ook om te voorkomen dat er gevolgen zullen zijn waarvoor zij vrezen. Op die manier kun je afbuigen wat er gebeurt. Dit zal zich vooral in Frankrijk voordoen t.a.v. een bepaald deel van de regering. In Engeland heeft men zich op het ogenblik geconcentreerd op een aantal werkgevers en op 2 specifieke vakbonden. In de Ver. Staten heeft men zich vooral gericht op enkele van de kleine staten o.a. Californië en Nevada. In deze twee staten meent men namelijk veranderingen tot stand te brengen die dan een weerslag zullen hebben in het gehele land etc.

Er is een kleine groep die spreekt over liefde en rechtvaardigheid (ze noemt zich ook zo) die bezig is om schandalen op te rakelen. Ze halen oude koeien uit de sloot waar ze maar kunnen. Het gaat hen niet erom mensen in verlegenheid te brengen of plotseling ergens regeringen en instanties in moeilijkheden te brengen. Het gaat er doodgewoon om de mensen duidelijk te maken hoezeer ze eigenlijk worden bedrogen. Volgens hen is rechtvaardigheid alleen dan te bereiken, indien een ieder die een oordeel moet vellen weet waarover hij exact moet oordelen. En daar mankeert het in de moderne wereld nogal eens aan.

Een groep die zich de Bevrijding van het Bloed noemt (het is van christelijke origine. Het valt mee dat ze niet het Lam erbij hebben gehaald) heeft zich op het ogenblik gewend tot bepaalde dictaturen voornamelijk in Afrika en twee dictaturen in Zuid-Amerika. Ze zijn daar bezig om ontwikkelingen mogelijk te maken waardoor een val van een regime teweeg kan worden gebracht of - wat men eigenlijk nog veel liever heeft - een evenwichtssituatie tot stand wordt gebracht waardoor de gewone mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen zonder dat ze de vrijheid hebben om nu eens aan het plunderen te slaan en dat soort dingen. Hun invloed is op dit moment voornamelijk op Afrika gericht. Daarnaast zijn ze ook bezig o.m. met Chili. Dat is heel eigenaardig. U zoudt het eerder van andere staten verwachten: Nicaragua of zo. Neen, ze zijn met Chili bezig. Zij menen, dat daar op het ogenblik grote resultaten te behalen zijn.

Als u het zo bekijkt, dan is de wereld eigenlijk omringd door een groot aantal geestelijke groepjes, die elk op hun eigen manier en op een plaats die hen de meest juiste lijkt werkzaam zijn. Opdat u niet zoudt denken dat

er hier sprake is van een absolute anarchie, moet ik u eraan herinneren dat er een soort gemeenschappelijk plan bestaat.

Elke keer wanneer het Wesakfeest wordt gevierd, is de Grote Raad bijeen. Deze Grote Raad bestaat uit een onbepaald aantal leden waarvan elk lid zijn waardigheid alleen bewijst door het bewustzijnsniveau waarop hij opereert en zijn belangstelling voor hetgeen er gaat gebeuren. Het aflezen van de z.g. neveninvloeden, die altijd nabij het Altaar worden gedaan, geschiedt door degenen die de kosmische invloeden aan het aflezen zijn. Het gaat hier dus niet om zuiver geestelijke invloeden, maar om de goddelijke Kracht die wordt aangeroepen en de invloeden uit de stoffelijke kosmos die optreden.

In enkele gevallen wordt nog wel rekening gehouden met z.g. Heerschappijen. Dat zijn dan zeer hoog-geestelijke gebieden die niet op de enkele mens inspelen, maar die vaak een bepaald signaal geven waardoor ook de aarde getroffen kan worden. Uit het geheel daarvan wordt een z.g. werkplan opgebouwd. Dat klinkt misschien erg administratief, maar in feite is het veel eenvoudiger.

Men projecteert voortdurend de waarnemingen van ca 100 personen over elkaar. Er ontstaat dan een soort kaart waarbij de verschillen in waardering elkaar opheffen. Die kaart bevat vergelijkenderwijs gesproken kleuren, bepaalde lijnen en lijnvormen, soms zijn er zelfs contouren in te vinden. Als je die allemaal bij elkaar voegt, dan kun je daaruit ongeveer aflezen wat de aarde zal bereiken en wanneer.

Daar de Witte Broederschap deskundigen heeft (er is een waarnemingsnet in de geest waar men zich voortdurend bezighoudt ook met de actualiteit), weet men wat ongeveer de geestelijke mogelijkheden zijn van de mensheid in een bepaalde periode. Men kan verder nagaan wat de overheersende tendensen van ontwikkeling zijn op verschillende gebieden: sociaal, economisch, strategisch. Die worden dan ingevuld op de kaart. Daardoor ontstaat er een aantal mogelijkheden. Waar de mogelijkheden teveel zijn (laten we zeggen dat we 20 mogelijkheden hebben), is er geen directe beheersingsmogelijkheid. De Witte Broederschap kan wel reageren, maar alleen tijdens de ontwikkeling. Dit is weer voor een algehele indeling van taken, onderlinge afspraken over hetgeen men gaat doen natuurlijk niet bevorderlijk. Wij gaan dus uit van die punten, die een zeer klein aantal ontwikkelingsmogelijkheden geven. Als de kouze 5 à 6 is, dan is dat ideaal.

Nu wordt bij de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden gekozen voor een bepaalde reactie. Deze reactie is, gezien de bewustwording van de mensheid, de meest wenselijke en voor het behoud van incarnatiemogelijkheid op aarde de beste. Dan wordt door een aantal entiteiten, die zich daartoe bereid verklaren, ingewerkt op de mensen ter plaatse en ook op de omstandigheden ter plaatse. Dat kan betekenen dat men zich zelfs bezighoudt met het regelen van het weer, het beïnvloeden van de werking van de aardkorst, opdat die mogelijkheid de grootste waarschijnlijkheid krijgt. Men probeert als het ware de minder gunstige mogelijkheden te elimineren en gelijktijdig de beste mogelijkheid zoveel mogelijk te bevorderen.

Als dat is gebeurd, blijven er een groot aantal meer twijfelachtige keuzen over. De Witte Broederschap heeft dan haar eigen planning vastgelegd. Een groot aantal geestelijke groepen (ook onze Orde) werkt daarin mee onder de hoede van de Witte Broederschap. Dan blijven er nog een aantal vagere keuzepunten over waaraan men zich kan gaan wijden, wanneer men personeel en tijd over heeft.

Hier wordt dan weer een keuze gemaakt. Enkele groepen zeggen dan: "Wij gaan op dit terrein dat proberen. Zijn jullie het daarmee eens?" Dat laatste is erg belangrijk, want het kan zijn dat b.v. de Orde een bepaald project op zich neemt en zegt: "Wij kunnen dat niet alleen doen" en dat ze b.v. de Broederschap van Liefde erbij halen. Of dat ze zeggen: "Wij willen wat extra bijstand hebben van de Witte Broederschap, kan dat?" Op die manier

wordt dus langzamerhand de zaak zo ingedeeld dat de meeste te beïnvloeden keuzemogelijkheden van ontwikkeling op aarde gedekt zijn door bewegingen, die zich daarmee bezighouden.

Er blijft dan één aantal mogelijkheden (nog steeds ongeveer 20, soms iets meer) over met een beperkte keuze, ongedekt zoals dat heet. Hiervoor is geen enkele groep die zich als groep inzet. In deze keuzemogelijkheden bestaat altijd nog de kans voor entiteiten, die niet gebonden zijn of die niet voor hun eigen groep bepaalde dingen moeten doen, om zich bezig te houden met beïnvloedingen daar ter plaatse. In de praktijk komt het erop neer, dat je voor de Witte Broederschap op aarde gemiddeld 15 tot 20 punten per jaar hebt waarop een optimale inzet mogelijk is. Daarnaast zijn er ongeveer een 30 plaatsen waarop kleine groepen zich gaan concentreren; groepen dus die nog wat te zeggen hebben.

Dan blijft er ruim een 100 keuzemogelijkheden over waaraan zeer kleine groepen zich wijden. De rest van de mogelijkheden wordt dus eigenlijk niet beïnvloed, tenzij opeens blijkt dat het noodzakelijk is om een evenwicht te bereiken in de plannen die men heeft gemaakt, dus in relatie tot een van de hoofdprojecten.

Als u dit allemaal hoort, dan denkt u: die geesten maken zich toch wel druk. Heel veel mensen zullen zich afvragen waarom? Dat is heel eenvoudig: Als u in een oudercommissie zit, dan wilt u wel graag dat uw kinderen het beste onderricht krijgen. Wij hebben een geestelijke wereld verdeeld in een ontelbaar aantal kleine wereldjes en sferen waarin de "volwassenen" leven; degenen die in de geest zijn en weer de beschikking hebben over het grootste gedeelte van hun werkelijk bewustzijn. Maar wanneer ze incarneren, moeten ze een groot deel daarvan achterlaten. Ze worden dus tijdelijk a.h.w. kinderen.

In deze kindtoestand moeten ze leren. En zoals u voor uw kinderen het beste onderwijs wilt hebben, omdat u weet dat ze eens volwassen mensen zullen worden, zo willen wij voor een ieder, die incarneert op aarde, de beste mogelijkheden tot ontwikkeling hebben. Zowel de beste scholing, dus de mooiste ervaringsreeks, als ook de meest gunstige situaties; dus de stoffelijk prettige verhoudingen waarin die ervaring kan worden opgedaan. Daarmee houden wij ons bezig.

Het is eigenbelang. Vandaag ben ik aan het beïnvloeden. Maar wie weet of ik over één paar honderd jaar niet zelf ineens een incarnatiedrang voel en op aarde zal moeten zijn. Alles wat ik dan heb gedaan voor anderen op aarde, heb ik eigenlijk mede voor mijzelf gedaan. Er is dus een enorme binding tussen alle sferen waaruit incarnatie nog noodzakelijk kan zijn of zelfs maar mogelijk is en uw aarde. Het is voornamelijk deze band die een grote rol speelt.

Ook de zeer hoge entiteiten, die nooit meer zullen incarneren en die bij de Witte Broederschap vaak in de leiding zitten, zullen zich met de aarde verbonden voelen, want zij behoren immers tot degenen die de lering geven in de wat lagere sferen. In die sferen kunnen zij de beste resultaten bereiken, de grootste bewustwording weer tot stand brengen bij de daar vertoevende entiteiten, als zij een gunstige mogelijkheid tot aanvulling van hun bewustzijn hebben gevonden op aarde.

Geestelijke invloeden zijn dus niet alleen maar zaken die je zo van buitenaf bekijkt of een soort willekeurig en grillig ingrijpen van een aantal geesten die toevallig denken dat zij weten wat goed is voor de mens. Neen, er is sprake van een opbouw vanuit de geest, van een bewustwordingsmogelijkheid en mede van eigenbelang. Het is voor de geest belangrijk, dat bepaalde bewustwordingsmogelijkheden in de stof blijven bestaan. Hierdoor komt dan deze opbouw tot stand.

Nu zijn er natuurlijk veel mensen die zich onmiddellijk afvragen: Wat moeten wij dan doen met de ingewijden op aarde? Een ingewijde op aarde is

iemand, die zoiets is als een vertegenwoordiger van een groot bedrijf. Hij kan wel wat artikelen afleveren, maar hij is toch voor een groot gedeelte afhankelijk van de producent. De ingewijde heeft een eigen bewustzijn en hij kan dat delen met anderen, zeker. Maar de krachten, die hij nodig heeft zodra ze zijn mogelijkheden te boven gaan, die moet hij uit de geest krijgen. En als hij eerlijk is, zal hij moeten toegeven dat het meeste van hetgeen hij doet alleen mogelijk is, omdat hij een harmonie met de geest of met een deel van de geest heeft.

De ingewijden op aarde, dat zijn er op het ogenblik aardig wat, hebben eigenlijk een dubbele taak vanuit ons geestelijk standpunt.

In de eerste plaats zijn ze waarnemers. Omdat ze voortdurend met ons in contact staan, maken ze ons attent op de menselijke waarde en waardering t.a.v. gebeurtenissen die plaatsvinden. Hierdoor kunnen wij onze beïnvloedingen en inspiraties gemakkelijker aanpassen aan hetgeen er werkelijk nodig is.

In de tweede plaats wijden zij in. Nu is de inwijding een beetje traag geworden. Wij zitten op het ogenblik in de tijd van de massa-inwijdingen, zoals u weet. Die zijn echter niet mogelijk door een enkele ingewijde in de stof, maar zij kunnen het wel voorbereiden. Zij maken a.h.w. een plan voor ons waarmee ze aangeven waar wij de grootste mogelijkheden hebben om inwijding voor mensen te bereiken. Wij zien ook vanuit hun standpunt en niet alleen vanuit het onze de misbruiken die er op aarde zijn ingeslopen; ook in geestelijke bewegingen, kerken, esoterische scholen. Doordat wij begrijpen wat er aan de hand is ook vanuit een stoffelijk standpunt, zullen wij niet alleen ingrijpen vanuit ons geestelijk denken (dat is onjuist en dit kan niet), maar we zullen zien: dit wekt deze of gene mentaliteit en die mentaliteit is wel goed. Wij bestrijden dan misschien een kwaal met een kwaal, maar het is nuttig omdat daardoor toch weer de inwijdingsmogelijkheden worden vergroot, de geestelijke bewustwordingsmogelijkheid wordt vergroot en veelal zelfs de mogelijkheid voor mensen om met onze wereld meer bewust in contact te treden. Dat kan van groot belang zijn.

Geestelijke invloeden zijn er plenty. Wat die invloeden precies zullen worden in het wereldgebeuren, dat weten wij eigen niet.

Wij zitten weer voor een Wesakfeest. En aangezien wij nog rekening moeten houden met de zware heerschappij van Saturnus voor een paar maanden en verder rekening moeten houden met een invloed van Pluto die zeer sterk kan worden in de komende tijd, is het noodzakelijk om de werkelijke plannen en voorstellen aan te passen aan de invloed, die op het Wesakfeest wordt geconstateerd. Dan pas kunnen wij zeggen: De kosmos geeft ons deze mogelijkheden, dat zijn de beperkingen vanuit het zonnestelsel, dat zijn de beperkende invloeden die van buitenaf komen en daardoor zullen wij de mensen dit of dat het best kunnen geven.

Ik heb met dit onderwerp geprobeerd u duidelijk te maken dat het niet alleen een sprookje is dat de geest ingrijpt, maar dat het wel een sprookje is dat de geest ingrijpt om de mens op aarde tot een edel wezen te maken. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom de mens te maken tot een bewust wezen. En een bewust wezen is heel vaak een wezen dat een hoop ellende heeft, dat volgens menselijke opvatting ontzettend veel heeft gezondigd. Het zijn zeker niet de saaie en brave burgers van wie wij het meeste heil kunnen verwachten in dit opzicht. Dus begrijp wel:

De geest wil geen paradijs op aarde stichten. Dat heeft u niet nodig. Wat heeft u aan 60 jaar paradijs, als u verder in de eeuwigheid op een houtje kunt bijten? Wat u nodig heeft op aarde is een bewustzijn waardoor u in de sferen steeds meer een soort paradijs kunt vinden.

Dan zult u nu ook begrijpen waarom vele ingrepen uit de geest menselijk gezien niet zo aanvaardbaar zijn. Als je vulkanen laat uitbarsten, de aarde laat beven en je zorgt ervoor dat het op bepaalde punten veel heftiger is



dan nodig is, dan lijkt dat wreed. Maar als je ziet wat de invloed is op de gehele bewustwording van de mensheid en op de ontwikkeling van bepaalde gebieden, dan blijkt het in feite gunstig te zijn, want de geestelijke waarden van de mensen worden daardoor bevorderd.

Ik hoop, dat ik u duidelijk heb gemaakt dat in het wereldgebeuren de geest niet alleen een rol speelt, maar dat ze vanuit haar eigen standpunt bepaalde doelen nastreeft. Ik heb ook getracht u duidelijk te maken dat deze niet in overeenstemming zijn met menselijke waarderingen, maar zui-  
ver uitgaan van hetgeen geestelijk aanvaardbaar en nuttig wordt geacht. En laten we dan niet vergeten dat, althans volgens ons (dat is ook een standpunt van de Orde) voor al die geestelijke ingrepen - waar dan ook en hoe dan ook - moet gelden dat de geest niet alwetend en onfeilbaar is. Ze weet veel en ze zal misschien in verhouding minder grote fouten maken dan de mensen, maar fouten maken ze.

Zo is er ook voor ons in dit alles nog een scholing gelegen en worden wij ons bewust van onze eigen onvolkomenheden die we dan misschien door een latere incarnatie kunnen uitwissen.

x Worden de mensen, die na een ramp of in een oorlog vol haat overgaan, direct goed opgevangen?

- Dat hoort er wel bij. Het is duidelijk, als je zoiets doet, dan moet je ook zorgen dat, althans geestelijk, de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Het zou toch helemaal geen zin hebben om rampen te veroorzaken, als daardoor een aantal halve demonen in omloop zouden komen. Het gaat ons er juist om een weg te tonen waardoor die mensen uit de diepte steeds hoger kunnen stijgen. Daar wordt voor gezorgd. Er zijn entiteiten die zich daarmee bezighouden.

x Is de toestand Egypte - Israel niet even gevaarlijk als de toestand in China?

- Op het ogenblik niet. Israel bevindt zich nu in een situatie waarin het de steun van het westen voor een groot gedeelte kan verliezen. Een steun, die niet zal worden geweigerd aan de arabische landen of aan Egypte. Dat betekent dat Israel zal moeten terugtreden; iets wat zijn staatslieden niet graag zullen doen, omdat daarmee hun aanzien en waarschijnlijk ook hun positie teloor zullen gaan. Maar als Israel blijft volhouden aan de eisen en normen die het nu hanteert, dan is binnen een jaar geweld niet uitgesloten. En dan heeft men niet meer de steun van buitenaf, die men tot op dit moment heeft gehad.

Ik wil hier bijvoegen dat ook in het internationale jodendom wel dege-  
lijk enige twijfels beginnen te rijzen t.a.v. de juiste politiek van Begin. En ook dit betekent weer, dat er het een en ander aan het veranderen is. Ten laatste wil ik erop wijzen, dat de emigratie uit Israel, vaak naar het oude land van herkomst, op het ogenblik sterk toeneemt zodat vele Israëliërs kennelijk ook niet overtuigd zijn van de houdbaarheid van hun positie. Dit alles tezamen zou toch wel duidelijk moeten maken dat Israel in gevaar is. Maar de arabische landen en de islam-landen hebben olie en daarmee hebben zij een enorme invloed en macht, ook op staten als Amerika en Rusland. Daar hoort verder bij dat ze contant kunnen betalen voor wapenleveranties en voor allerlei apparatuur die ze willen hebben. Daardoor zijn ze eigenlijk de meerdere van Israel dat voor een groot gedeelte afhankelijk is van financiering door anderen buiten het eigen land.

x Als China zich zou terugtrekken, hoe zit het dan met de les die Vietnam moet leren? Er werd gezegd, dat Vietnam zich onoverwinnelijk achtte omdat het een van de grootste landen van de wereld had verslagen.

- Dan zal men ongetwijfeld juist door het feit, dat China zich niet terugtrekt volgens de regels en eisen die Vietnam zou willen stellen, tot de conclusie moeten komen dat men voorzichtig moet zijn met de grote buurlanden. En dat lesje is eigenlijk al geleerd. Laten wij één ding niet vergeten (u heeft daarover geen volledige berichtgeving, wij wel): er zijn op het ogenblik 4 eliteregimenten in Vietnam, die practisch onoverwinnelijk werden geacht, verslagen en meer dan gedecimeerd door de Chinezen. Dat heeft hun een hoop gekost, maar ze hebben het klaargespeeld. Zij hebben ook aangetoond dat zelfs de moderne bewapening waarover de Vietnamezen beschikken niet voldoende doorslag gevend is om een aanval van China ook maar te stuiten. Deze les zal men ongetwijfeld lang in gedachten houden. Gelijkzeitig zien we ook dat de Chinezen nu al bezig zijn met het winnen van invloed en zelfs infiltraties hebben gedaan zowel in Laos als in Cambodja. Dat betekent ook weer een lesje voor de Vietnamezen: wat zij kunnen, kunnen anderen ook. China op zijn beurt beseft nu wel dat je bepaalde dingen maar beperkt kunt doen, want als je daarmee te ver zoudt gaan, dan sta je plotseling geïsoleerd in de wereld en dat wensen zij niet.

### W I J Z E M A N N E N .

In het deel van de wereld dat ik ongeveer 5 minuten geleden heb verlaten bevinden de mensen zich over het algemeen in wat moeilijke omstandigheden. Het wonderlijke daarbij is, dat zelfs waar een systeem van absoluut atheïsme wordt gepropageerd, steeds meer mensen zich weer wenden tot de z.g. "wijze mannen".

Deze wijze mannen zijn niet direct tovenaars. U moet dus niet denken aan een equivalent van een sjamaan of een doekoen. Het zijn eerder oudere mannen die een enorme levenswijsheid hebben vergaard en daarnaast ook een mate van helderziendheid bezitten. Hun werk is in Azië op dit moment wel heel erg belangrijk aan het worden, want zij leren de mensen a.h.w. vooruit te zien en ze helpen hen gelijktijdig om de zaak goed te interpreteren.

Ik heb net een aantal inspiraties achter de rug waarbij enkele van die wijze mannen mede betrokken zijn geweest. Eén van hen moest ik duidelijk maken dat je eigenlijk altijd meer moet kunnen prijsgeven van hetgeen je bezit om meer te worden wat je bent.

De wijze begon de mensen te vertellen over de aap, die werd gevangen door hem een vrucht te laten pakken door een gat. Als hij de vrucht eenmaal in zijn greep had, dan kon hij zijn pootje niet meer terugtrekken. De aap wilde de vrucht echter niet loslaten. Daaraan verbond de wijze dan de lering, dat bezit eigenlijk maar een heel betrekkelijk iets is; dat een mens eerst moet proberen te leven; dat hij, die met anderen samenwerkt in het leven heel veel kan bereiken; en dat hij nooit moet proberen de grote prijs te pakken. Want hoe meer je vergaart aan invloed of aan bezit, des te moeilijker het voor je zal worden om nog in vrijheid verder te gaan. Ik vond dit een zeer treffend geheel.

Een vraag werd hem toen gesteld over het probleem van 2 jongens, zonen die ten oorlog waren getrokken. Hoe kunnen wij hen helpen? De wijze sprak: Wie zich zorgen maakt over een ander, zal de ander belasten met zijn gevoelens van mistroostigheid. Zo zend uw vertrouwen uit naar

hen die in moeilijkheden verkeren. Vertrouw in hen, daardoor zullen zij misschien voldoende zelfvertrouwen krijgen om aan hun moeilijkheden te ontkomen en zij zullen de moed kunnen opbrengen die nodig is om te handelen op het juiste ogenblik.

Het zijn maar enkele voorbeelden van wat ik een uur tot 5 minuten geleden heb meegemaakt. Ik geef u deze voorbeelden alleen om u duidelijk te maken dat die wijze mannen eigenlijk een sociale functie vervullen, maar dat ze gelijktijdig een raad geven die samenhangt met het gebruik van gedachtenkracht. In enkele gevallen maken ze zelfs duidelijk hoe je door goden op te roepen of bepaalde engelen aan te roepen (dat verschilt wel eens) kunt bereiken dat er in de natuur het een en ander gebeurt.

De hele wereld hangt samen met beïnvloedingen. Dat heeft u de afgelopen tijd in deze cursus kunnen horen. Maar wij vergeten heel vaak, dat wij bij elke beïnvloeding ook zelf een factor zijn. Wij zijn het zelf die in staat zijn om door onze gedachten, onze instelling, onze gedragingen zeer veel kunnen veranderen in ons eigen lot en in het lot van anderen.

Dat de wijze mannen in deze tijd zich voornamelijk bezighouden met raadgevingen in die richting mag mede worden toegeschreven aan inspiraties uit de geest, maar vloeit toch ook wel voort uit hun eigen wezen. Voor hen is het leven een samenvloeien van bezielende krachten. Zij erkennen een totaliteit van werkingen, die misschien op helderziende wijze kunnen worden geïnterpreteerd als gebeurtenissen in de toekomst, maar die toch vooral voor hen betekenen: de mens en zijn lot. Het lot van de mens is gebonden aan hetgeen hij zelf is en pas daarna aan hetgeen de wereld is.

De wijzen die in zovele dorpen (ook in Vietnam en zelfs in bepaalde delen van China) zich bezighouden met het geven van inzicht en raad zijn voorposten geworden van een nieuwe mentaliteit. Zij proberen op hun manier in de eerste plaats de mensen te helpen en misschien hun eigen reputatie te verstevigen. Maar wat zij doen is een werk dat veel meer omvat.

Als zij, zoals heel vaak gebeurt, hun ingrijpen aanwijsbaar mogelijk maken door middel van niet-stoffelijke krachten, dan maken zij gelijktijdig elke atheïstische benadering van het leven tot een aanfluiting. Als zij bewijzen dat gedachten van harmonie sterker kunnen zijn dan alle strijd, dan bewijzen zij daarmee dat gedachten belangrijker zijn dan ideologieën. Als zij bewijzen dat magische krachten kunnen worden gebruikt om zieken te genezen of om hinderpalen voor anderen op te werpen, dan bewijzen zij daarmee tevens dat de mens leeft in een wereld van ongeziene krachten waarmee rekening moet worden gehouden. Daardoor brengen zij de mens, die in het Oosten langzaam maar zeker begon te vervreemden van de basiswaarden van het oosters bestaan (een bijna naturalistische vervlochtenheid van geesten en normale gebeurtenissen) weer terug naar de werkelijkheid van eens. Het materialisme krijgt steeds minder vat in de periode waarin grote zorgen overheersen.

De raad van een wijze is heel vaak een praktische raad. In Azië, in Indonesië kwam iemand bij een wijze (een hadji) en vroeg hem: "Kunt u mij helpen, Heer, ik verkeer in moeilijkheden. Ik weet niet hoe ik mijn brood moet verdienen. Ik kan geen baantje vinden."

Toen sprak de wijze: "Wat is je grootste liefhebberij?"

De man zei: "Als ik tijd over heb, dan knutsel ik graag aan machines."

De wijze antwoordde: "Knutsel dan aan machines die anderen niet meer gebruiken en verkoop ze zodra ze werken." De man heeft er een aardig bedrijf door gekregen.

Dit is een raad niet alleen van zuiver materiële inhoud, want er zit tevens de kracht in van Allah, de kracht van engelen, de kracht van geesten die je moet aanroepen, de manier waarop je het moet doen en vooral ook je eigen betrokkenheid bij hetgeen je doet.

Wie zover komt dat hij dit gaat aanvoelen, is niet meer zo vervreemd van de wereld van de geest. En in een land waarin het eens heel normaal was dat de geesten van de natuur, van de omgeving, zelfs van de doden en de go-

den voortdurend nabij werden gevoeld en werden aangeroepen, is het belangrijk dat deze banden blijven bestaan.

Er is in India een inwijdingsweg geweest die nu is gesloten. Een weg, die via Nepal ging en nog veel verder. Het was een geestelijke inwijdingsweg natuurlijk, maar het was ook een stoffelijke inwijdingsweg. Die inwijdingsweg was alleen mogelijk, omdat juist in deze gebieden de bevolking zo zeer vertrouwd was met het bovennatuurlijk dat men daardoor alles wat er maar enigszins op leek grote mogelijkheden en kansen bood. Dit is voor een deel verdwenen, maar het zal terugkomen. O, geen nieuwe inwijdingsweg die ten slotte in de Karakourum eindigt. Er zijn daar nog enkele dorpen waar ingewijden wonen, zeker, maar dat gaat voorbij.

Nu gaan de wijze mannen uit en zij proberen, zelfs onder degenen die nu nog bepaalde disciplinen beoefenen, die in zelfkweeling of op een andere manier proberen bovennatuurlijke kracht te verwerven, de nieuwe wijsheid te brengen.

Die wijzen brengen - en dat is een wonderlijk verschijnsel - zeer vele leringen die direct ontleend schijnen te zijn aan de uitspraken van de Wereldmeester en de Wereldleraar. Het is alsof zij een voorbereiding aan het treffen zijn voor een nieuw soort geestelijk reveil; een erkenning van geestelijke waarden en geestelijke krachten gepaard gaand met een zuivere toepassing van het erkende in de materie.

Zij prediken dat grenzen overbodig zijn, ook grenzen van het menselijk gedrag. Maar zij prediken ook dat de mens in zichzelf zijn eigen mogelijkheden en grenzen moet erkennen en vandaaruit in de wereld moet reageren.

Zij verbieden de mens niet om deel te hebben aan alle dingen die er op aarde zijn. Zij verwerpen geen machines en geen gebruiken, maar zij zeggen wel dat machines en gebruiken alleen daar kunnen worden toegepast waar ze werkelijk de mens dienen.

Het is alsof de wijze mannen van het Oosten op dit moment te midden van enorme omwentelingen, grote revoluties, te midden van een ellende die u zich niet kunt voorstellen en een rijkdom waarvan u de omvang niet eens kunt raden, proberen het licht van de nieuwe tijd te doen uitstralen over een werelddeel dat zichzelf nog moet hervormen om weer tot grootheid en eenheid te kunnen komen.

De kenmerken van een wijze man kan ik u hier nog geven:

Wijze mannen zijn vaak, maar niet altijd oud; d.w.z. ten aanzien van hun omgeving. Zij hebben altijd een bepaalde geestelijke scholing of discipline achter de rug. Zij blijken altijd een grote kennis van en verwantschap met de natuur te gevoelen. Zij hebben praktisch allen een zekere mate van helderziendheid. Sommigen bezitten daarnaast nog andere gaven. Dat hun benadering niet meer is gebaseerd op demonstratie van het bovennatuurlijke, op de goocheltrucs van de illusie misschien en de hypnose, maar op een realistische benadering van de feiten, wijst volgens mij erop dat de werkelijke wijze mannen van Azië in deze dagen feitelijk de voorboden zijn van een geestelijke omwenteling waarvan de gevolgen, door mij althans, tot op dit ogenblik niet kunnen worden overzien.

Ik zou nog lang kunnen voortgaan met u voorbeelden te geven van hun wijsheid en u de verhalen te citeren die ze vaak aan de luisterende gemeenschap vertellen, maar het lijkt mij weinig zinvol. Ik heb dit onderwerp gekozen in overeenstemming met hetgeen in de cursus vooraf is gegaan om u duidelijk te maken dat in een ander gebied, dat voor u een heel groot probleemgebied schijnt te zijn, op dit ogenblik directe en werkelijk geestelijke waarden worden uitgedragen, die het gehele Oosten in staat zullen stellen in zeer korte tijd een toenemend aantal bewusten voort te brengen. Aan bewusten is heel veel behoefte.

Wijzen in uw eigen land worden niet gehoord, omdat hun argumenten niet in overeenstemming zijn met uw opvatting van leven. Daar waar slechts een generatie geleden de mensen nog geloofden aan de krachten van de natuur,

aan goden, aan het bovennatuurlijke, is een dergelijke benaderingswijze veel eenvoudiger.

U weet, dat er wordt gewerkt aan uw wereld. En als de mensen raddeloos worden, dan zullen ook in uw streken wijze mannen opstaan. Mensen, die meer weten, meer aanvoelen dan de doorsnee-mensen. Dat gaat heel wat verder dan alleen het optreden van een medium. Dan gaat het om het verkondigen van een nieuwe leer op een zuiver praktische basis, maar gelijktijdig behelsend een nieuwe geestelijke vrijheid voor de mens.

De zekerheid dat dit proces zich nu afspeelt in Azië, houdt voor mij in dat voor de gehele wereld in de komende jaren een soortgelijke ontwikkeling mag worden verwacht. Dat betekent, dat de geestelijke veranderingen op de wereld dichterbij zijn dan u op grond van de uiterlijk kenbare feiten op dit ogenblik zou durven geloven.

x Zou het voor China zin hebben om weer terug te grijpen naar de oude leer van Tao?

- Dat gebeurt op dit moment reeds, zij het dat het nog niet een officiële verkondiging is. Mag ik u erop wijzen dat werken van Foe tsjoe, van Kung fu tse, van Lao tse op het ogenblik weer zijn toegelaten en dat deze werken weer verkrijgbaar zijn, zij het in beperkte mate. Dat betekent, dat er nieuwe benaderingen zijn waarin het oude denken van China naast de denkwijze van Mao aan het volk worden voorgelegd. Ik geloof niet, dat dit zou gebeuren, als het hele volk zich daar toch niet enigszins bij betrokken zou voelen.

:--:~:

### S A M E N W E R K I N G .

Samenwerking. Samen: niet alleen. Werking: werken. Dat betekent een activiteit die je tezamen volbrengt. Het betekent een gebeuren dat je tezamen beïnvloedt. Wat zijn wij alleen en zonder anderen? Als wij alleen denken aan onszelf, dan zijn we opgesloten in een nauwe cel die misschien wel comfortabel lijkt, maar die op den duur ons steeds meer kwelt met een-tonigheid en verveling.

Wanneer je uitbreekt uit deze schijnbare geborgenheid, zul je zien dat anderen je hulp nodig hebben. Daar begint dan de samenwerking.

Samenwerking is niets anders dan helpen waar je voelt dat het nodig is. Dit betekent, dat die anderen dan jou zullen helpen, als jij hulp nodig hebt. Het is een basis, die vanuit een belangengemeenschap langzaam maar zeker harmonie tot stand brengt. En harmonie is het doel van het leven en van de geest zo goed als van de mens in de stof, die dit nog niet zo geheel beseft.

Samenwerking dat is de kracht van de sferen.

Samenwerking is de totaliteit van het Goddelijke welke zich manifesteert in ongetelde vormen die alle door hun samengaan toch weer het beeld van de totaliteit samenstellen.

Samenwerking dat is de verbondenheid, die ontstaat door een gezamenlijk streven, maar die langzaam maar zeker zich ontplooit tot een volledige eenheid waarin geestelijk geen grenzen meer bestaan en men tezamen een eenheid gaat vormen, die meer is dan elk afzonderlijk ooit zou kunnen zijn.

Samenwerking, kortom, is de eerste stap op de weg naar de wijsheid waaruit de volledige harmonie kan voortkomen.

!:-:

### B A N D.

Een band is datgene wat verbindt. Al wat leeft is met elkaar verbonden. Er is achter alle kenbaarheid een bron waaruit we allen voortkomen. Er is in al onze ontwikkelingen een voortdurende relatie met al het andere dat bestaat, want zonder het andere kunnen we niet eens beseffen wat we zijn. Er is dus altijd een band.

Soms zien we een band als een zeer bepaald aspect van ons leven. Dan voelen we een verbondenheid die niet meer gebaseerd is op de totaliteit, op de wederkerigheid die normaal bestaat, maar zoeken wij een zeer specifieke eigenschap of kwaliteit met uitsluiting van andere te vinden in degene met wie wij ons verbonden voelen. Indien dit wordt beantwoord, is er een onverbreekelijke eenheid ontstaan die op dit terrein geldt en anders niet.

Als je zoekt naar banden, zoek je banden met de kosmos en je zult verbonden zijn met al het bestaande.

Als je een band zoekt met een medemens of met een bepaalde geest of entiteit, realiseer je dan dat deze band alleen een werkelijkheid kan blijven, indien je meer en meer tot een werkelijke eenheid met die ander bent geworden. Niet op basis van uiterlijkheden, maar op basis van een voortdurend absorberen van wat de ander is en een voortdurend jezelf laten absorberen door die ander, totdat hij aan jou gelijk wordt.

Eerst als je dit hebt bereikt, is de band een volledige en blijvende geworden. De banden met de gehele kosmos blijven te allen tijde bestaan.

!:-: