

6 april 1964

ZOALS ALLE KRACHTEN VAN LICHT, ZIJT OOK GIJ LICHT.

Goeden avond,

Wanneer een mens zoekt naar begrip, zo is zijn zoeken reeds het begrip zelve.

Zo een mens vraagt en zijn vraag juist stelt, bezit hij reeds waarom hij vraagt. Wanneer een kracht tekort schijnt te schieten en een mens put in zich uit de krachten die hij niet als de zijne erkent, hij zal altijd sterk zijn.

En als een mens zoekt naar waarheid en de onwaarheid verwerpt, zo zal hij steeds duidelijker waarheid vinden. Want in het verwerpen van het onware, ligt de waarheid zelf geborgen.

Ge zijt niet arm, ge zijt niet klein en ge zijt niet dwaas, ofschoon ge dat soms van uzelve denkt en zegt.

Zoals alle krachten van Licht zijt ook gij Licht. Zoals alle leven deel is van het Oneindige, zo zijt gij deel van het Oneindige. Waarom dan zoudt ge vanuit uzelf trachten uw ware erfdeel te verloochenen?

Er zijn woorden gebracht door profeten. Ge hebt ze gehoord als mensheid en verworpen. Men heeft u onsterfelijkheid bewezen en gij hebt haar tot een mythe gemaakt. En toch zeg ik u: Gij zijt sterk. Gij kunt dragen en aanvaarden en gij kunt meer volbrengen dan gij beseft.

Uw onzekerheid is het die u te gronde kan richten. Uw zekerheid is het waaruit gij zult leven. Niet het verwerpelijke in u doemt u, maar uw angst voor Licht en verwerpelijkheid.

In deze dagen zult gij geconfronteerd zijn met het geweld van de natuur, met de krachten die de mens in beroering brengen, met de onzekerheid in uw eigen wezen en de traag voortgaande verwarringen van uw eigen bestaan, mits gij tenminste uw zwakheid gebruikt om u te verdedigen tegen de Waarheid die u omgeeft.

Gij meent dat gij misschien niet geroepen zijt, en toch zijt gij geroepen. Gij meent misschien dat gij te onbelangrijk zijt of te machteloos, maar gij zijt belangrijk en drager van macht. Want dit is de tijd waarin het kleine en onbelangrijke de eeuwigheid weergeven en het grote de schijn van illusie is waarin alles vergaat.

In de kleine dingen van uw leven ligt uw kracht. Het grote wonder wordt steeds verworpen, het kleine wonder wordt zonder meer aanvaard.

Wanneer ge geneest, zo dankt men u. Zo ge doden opwekt, zo vreest men u. En zo ge uit de dood herrijst, maakt men u tot een god, of men verwerpt u. Beseft dit.

Wie in deze dagen grote wonderen doet, bereikt niets. Wie in deze dagen alleen binnen de normen blijft van zijn eigen wereld bereikt niets. Maar wie beseft hoe hij geroepen is en in het kleine volbrengt wat noodzakelijk is, hij kent de grootheid des Lichts, hij kent de ware Kracht der vernieuwing, hij kent het ware leven waarin alle dingen hernieuwd geopenbaard zijn.

Misschien weet gij niet dat gij geroepen zijt en toch hebt gij gevoeld dat gij zoudt moeten handelen, dat gij zoudt moeten denken of spreken, dat gij meer zoudt moeten zijn en doen.

En gij hebt het terzijde gelegd. Gij wordt niet geroepen luider stemme, verblind door oneindig Licht in deze tijd, gij wordt geroepen door de stem die in u spreekt en u zegt, dat gij anders meer kunt zijn

en bereiken en gij weet dat het waar is.

Daarom wil ik u op deze avond zeggen: Luistert wel naar die stem in u die u zegt dat gij tekort schiet. Luistert wel in dit weten en realiseert u wat ge wel kunt doen en wat ge zoudt moeten doen en aanvaardt die taak..

Want het kleine spiegelt het grote. En het kleine dat handelt, draagt de kracht van het grote in zich. Maar wie weigert, hij zal krach-  
teloos zijn, gedreven als stof voor de wind en vergaan.

Denk niet dat gij eenzaam zijt, dat gij alleen staat, dat het al-  
leen uw taak is om iets te doen, dat niemand u daarbij helpt, wanneer  
gij weet hoeveel kracht er rond u kan zijn, wanneer ge weet hoeveel  
licht er rond u kan zijn, dan zult gij beseffen dat gij nooit alleen  
zijt, tenzij ge uzelve afsluit voor de bron.

Ge zoekt misschien licht, zoek dan niet naar het licht dat gij  
kent, maar naar de kracht die u doortrilt.  
Zoek niet naar de tekenen die gij begrijpt, maar naar de gedachte waar-  
uit ge waarheid vindt.

Bedenk dat wie geroepen wordt en niet antwoordt, niet een tweede  
maal geroepen wordt.

In deze tijd gaat de roepstem uit en de taak wordt gegeven.

Gelukkig hij die hoort en aanvaardt. Ongelukkig zij die aarzelen  
want aan hen gaat de tijd voorbij.  
Nu nog kunnen wij u helpen en beschermen, want de tijd van proef en be-  
proeving is dichtbij.

Tot die tijd zullen ons licht, onze kracht en de Goddelijke Zegen  
in ons met u zijn, maar gijzelve zult de drempel overschrijden moeten  
om in te gaan in de vernieuwing, die is het rijk, is de voleinding van  
de kracht van de geest, die is de poort naar het begrip der eeuwigheid  
en de hernieuwde komst van het Licht op uw wereld.

"Dat onze vrede met u zij en dat gij niet ziende blind en horende  
doof moogt zijn voor de stem die spreekt in deze dagen.

God's Licht behoeft u en voere u langs de juiste paden."

...ooo000ooo...