

Antwerpen, 16 Juli '63

Gegroet vrienden,

Er was eens een mens die een brug bouwde over een stroom, en ziet zo verbond hij de grenzen van leven en dood, verbond hij de krachten der eeuwigheid. Maar zij die hem gekend hadden, vergaten de brug en spraken slechts van hem. Zo gaat het de mens die vergeet dat zijn streven, zijn daad, zijn leven, noodzakelijk is voor alle bereiking.

Er was een mens die een weg bouwde, naar een grote en prachtige stad en hij zeide tot de mensen: "Ziet door deze weg zult ge de stad der eeuwige vreugde bereiken". En de mensen spraken zijn naam, zij verheerlijkten hem en zijn weg, maar zij weigerden zijn weg te betreden. Hij was een mens die uitging uit zijn rijkdom om te spreken tot de armen en hij zeide hen: "Ik geef U mijn voedsel, ik geef U mijn kracht opdat gij leren zult uzelf te voeden en sterk te zijn". Maar ziet zij vroegen hem steeds meer te geven, maar arbeiden deden zij niet. Toen keerde hij terug tot zijn woonstede en sprak tot hen voor hij hen verliet: "Eens keer ik tot U terug, niet als de nederige helper, maar als een die oordelen zal over uw recht om te leven.

Drie beelden geef ik U, drie beelden der waarheid en nog is de tijd niet dat de weg wordt gesloten, dat de brug ineens stort, dat de rijke terugkeert. Maar wel is het de tijd dat men beslissen moet. Want de tijd is nabij dat men zijn weg bepaald moet hebben en zijn taak gevonden.

En zo spreek ik U de woorden van de wet, de woorden van de regel, symbool van de kracht.

De wet zegt:

In en uit Uzelve zult gij waar maken wat gij erkent. In en uit Uzelve, ja door Uzelve zult ge vervullen wat gij begeert. Werkend aan Uzelve zult gij de kracht erkennen en aanvaarden, waardoor gij leeft. De wet zegt tot U: heb elkander lief, niet omdat gij zijt of niet zijt, maar omdat gij zijt uit ene bron. De wet zegt wees harmonisch en schep een harmonie tussen U en alle krachten, tussen U en alle leven opdat de waarheid geopenbaard moge worden in uw zijn.

En de regel zegt U:

Vrees niet dat gij verkeerde paden gaat. Beangstig U niet, want weet wie tracht te leven uit de kracht die heerst, hij zal door die kracht beschermd worden door die kracht worden geleid en uit die kracht volbrengen.

En de regel zegt:

Indien gij roept tot uw God, zo zult gij uwe krachten nemen en ze hem offerende bestemmen voor uw doel, opdat uw God en uw kracht één geworden, moge verwerkelijken wat noodzakelijk is.

De regel zegt:

Vrees niet want wie vreest is gebonden. Beperk Uzelf niet, want wie zichzelf beperkt is gebonden. Weest vrij in vreugde maar vin uw vreugde in Uzelve, en niet in uiterlijkheden opdat uw vreugde een waardig leidsman moge zijn op uw pad.

De wet en de regel zijn de uitdrukking van uw tijd en van de beslissing die valt in deze dagen. Wij kunnen U niets bieden wat gij ook niet zelve bereiken kunt. Maar zoals eens de rijke uitging om tot de armen te zeggen: "Zie ik zal U de kracht geven en voeden, ik zal U steunen opdat gij leren kunt hoe te werken, zo komen wij tot U zeggende; ziet gij zelf zult moeten volvoeren, maar wij geven U onze kracht, wij geven U ons licht en onze wijsheid opdat gij beseffen zult dat gij uit uzelve bereiken kunt!

En wij spreken, uit het licht en door het licht de eeuwige krachten aan op onze wijze. En sprekende tot deze krachten, spreek ik voor U, opdat U gegeven moge zijn wat U ontbreekt, opdat U de vrijheid geschonken moge worden waar gij gebonden zijt, opdat U het inzicht moge geworden waar Uw onwetendheid uw weg belemmert.

Licht van Licht, Kracht van Kracht, Vader van alle leven, verenig uw Licht met het weinige licht dat wij tesamen brengen? Laat uw Kracht zijn; Licht en Kracht in allen. Vervul vanuit ons wezen en door ons Kracht, vanuit uw Wezen en Uw Kracht, al wat noodzakelijk is opdat de mens vrij moge zijn.

En ik zeg tot U O verborgen Naam; uit Uw Licht uit uw Waarheid ben ik en leef ik. En voor uw Licht en Waarheid besta ik. Gij hebt mij het doel gegeven Licht te brengen. Laat mij niet vallen van de troon des Lichts, doch laat mij zijn een Licht dat alle wezens doordringt, alle mensen en alle krachten. En voor hen die aanvaarden, weest Gij het Licht waaruit ik leef.

Vlam des hemels, vlam van aarde, ontmoet elkander in de nieuwe wet en bevestig het Licht dat de ziel bevrijdt, inwijddend de mens tot het geheim van het leven.

Dit is alle gave, alle Kracht, alle lering die ik U voor heden wil schenken. Luister in Uzelf want vele stemmen spreken opdat gij bereid moogt zijn wanneer de tijd komt.

Luister in Uzelve en ontvang de Kracht, zo zult gij weten dat het uur der waarheid nabij is. Dat het Licht bron van wijsheid, van kracht, een zekerheid moge zijn op uw pad.

God zij met U.