

## **OVER DE KERN VAN HETGEEN IN DIT JAAR GESCHIEDT EN DE PRAKTISCHE OPLOSSINGEN.**

Allereerst: Dit jaar staat onder een betrekkelijk strenge heerser. De gebeurtenissen in dit jaar zullen daardoor zeer veel vergen van het menselijk zenuwstelsel, conflicten op allerhande terrein zijn onvermijdelijk, maar behoeven zeker niet tot onoverzichtelijke en niet af te remmen strijd of conflicten te voeren.

Wanneer wij ons laten aantasten door de onzekerheid en angst, die in een periode als de huidige zo sterk op de mensheid drukt, wanneer wij geneigd zijn om ook in geestelijk opzicht twijfels te koesteren en in onzekerheid ten onder te gaan, zullen we niet in staat zijn de werkelijke mogelijkheden van deze tijd uit te baten.

Daarom is het allereerst belangrijk dat men in deze dagen komt tot de erkenning van eigen werkelijke wil, werkelijke vermogens, werkelijke zin in het bestaan. Uzelf leven is een moeilijke kunst. Toch zult ge in dit jaar meer dan anders op uzelf moeten betrouwen en zult gij vanuit uzelf, de harmonieën en de contacten moeten opbouwen die voor u in geestelijk zowel als in materieel opzicht belangrijk zijn.

Dan moet ik verder opmerken dat de huidige periode zowel geestelijke als materiële spanningen kent. Er is hier sprake van een eenzijdige ontwikkeling die alleen op aarde plaats vindt. Gelijktijdig zien we grote verschuivingen van invloed die b.v. via de werking van de zon, via de kosmos, tot de wereld komen, en vanuit de sferen gedirigeerd worden. Hierbij is belangrijk de werking van die lichtkrachten die men wel kent als de Heren der 7 stralen. Om op de juiste wijze een balans te kunnen houden wordt het noodzakelijk dat men niet slechts een keuze maakt voor zijn gedrag en zijn geloof en streven, maar dat men bovendien die keuze zodanig doet dat er evenwicht aanwezig is.

Een van de belangrijkste kosmische wetten is die van harmonie, gelijkblijvende velden of evenwicht. Evenwicht is noodzakelijk zeker in een onevenwichtige tijd. Het kan alleen verkregen worden door de geestelijke bestrevingen en overpeinzingen, niet te beschouwen als enige uitweg.

Wanneer U nl. uw wezen beziet, is de totale hoeveelheid energie op een bepaald moment daarin een niet te veranderen waarde. Wanneer u die energie gebruikt in geestelijk opzicht, zult u stoffelijk een zeker vacuüm vertonen, een soort luchtledige daardoor bent u veel makkelijker aan te tasten door al datgene wat in de materie plaats vindt. u zult minder beheerst kunnen zijn op dit terrein, en u zult zelfs in uw hogere gedachtewereld voortdurend worden gekweld en aangetast door datgene wat tot de materie eigenlijk behoort.

Daarom is het dringend noodzakelijk dat niemand alleen geestelijk streeft, maar dat men voortdurend geestelijk en stoffelijk streven doet afwisselen. Daarbij zijn hoogste concentratie steeds, ofwel exclusief op het geestelijk, dan wel exclusief op het stoffelijk richtende. Door deze afwisselende concentratie + een doel waarvoor men zowel het eigen stoffelijk wezen en bestaan, als eigen geestelijk streven beschikbaar heeft gesteld, of waartoe men wil komen met deze krachten, zal men door de gerichtheid van het afwisselend stoffelijk en geestelijk erkennen en ervaren kunnen komen tot een maximum van bereiken en bewustwording. Gelijktijdig zal men in staat zijn om al hetgeen wat tot de geestelijke wereld behoort in eigen materiële wereld te gebruiken als een kracht van beheersing zodat men niet door het noodlot wordt gedreven maar voor een groot gedeelte zijn eigen rol en werking in de wereld kan bepalen.

Ik meen dat ook dit voor u zeer belangrijk is. Het is helaas niet mogelijk om hiervoor zeer specifieke formuleringen te geven, daarvoor is het verschil van inhoud, harmonie, werkelijke gedachtewereld bij de verschillende mensen te groot. Wel kunnen wij constateren dat, aangezien de invloeden van dit jaar nogal verschillende toppen kennen, bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn.

Ik zou u willen raden, voor de eerste 2 à 3 maanden, u te scholen in zelfbeheersing. Onthoudt u van elk geweld, probeer elke drift te onderdrukken. De wijze waarop u tegenover de wereld reageert in deze tijd, kan voor langere tijd, misschien zelfs voor jaren, bepalen wat die wereld voor u is. Beheers uzelf ook in geestelijk opzicht. Probeer te voorkomen dat u teveel dagdromen hebt. Probeer terug te keren tot een realiteit die u innerlijk als waar erkent, en versier deze niet met alle mogelijke sieraden, als gedachten omtrent wat men zal gaan doen of wat zou kunnen zijn, of wat men misschien hoopt te mogen verwachten. Juist deze versierselen nl. wijden de mens in, in een wereld van zelfbedrog. Zelfbedrog terwijl geestelijk en stoffelijk van u alle inzet wordt gevergd impliceert, dat u niet in staat zult zijn geestelijk of stoffelijk op de juiste ogenblikken iets te doen, iets te handelen. Vergelijk: een chauffeur in druk verkeer die zijn aandacht van de weg afneemt kan ongelukken veroorzaken doordat hij zich bezighoudt met iets anders. Dit geldt voor u ook. Probeer daaruit de conclusie te trekken die de belangrijkste is. Ik moet ten koste van alles mijzelf beheersen. Ik mag handelen, doen, zeggen wat ik wil, ik mag geestelijk nastreven wat ik wil, maar ik mag mij door deze dingen nooit tegen mijn wil, wezen of voornemen in, mee laten slepen.

Dan kunnen we verder opmerken dat een periode waarin suggestieve waarden zeer sterk zijn, eveneens voorkomt dit jaar. Er zijn enkele tijden waarin dit bijzonder sterk tot uiting komt. Suggestie wil zeggen, dat men u een waardering geeft voor iets wat bestaat die niet juist is, dat men probeert u een inzicht bij te brengen dat niet berust op reële waarden, of dat men u iets voorspiegelt wat onbestaanbaar is. Dit kan op elk terrein voorkomen, zowel op geestelijk terrein als materieel terrein, omdat u weet dat suggestie in deze dagen gevaarlijk kan zijn, zou ik u willen raden. onttrek u daaraan, tenzij ge de suggestie bewust en met een bepaald doel en voor een beperkte tijd wil accepteren. Zorg er in dit laatste geval voor dat u ten allen tijde terug kunt keren tot de inzichten die u voordien had, en u ze kunt vergelijken met de denkbeelden die onder suggestie ontstonden.

In deze dagen zult u verder ontdekken dat zeer veel mensen heengaan, dat ook zeer veel mensen grote veranderingen in hun eigen leven ondergaan. Het klinkt misschien wat dwaas wanneer ik zeg, dat dit niet alleen belangrijk is uit het aspect van overgang, maar dat het een kenteken voor deze dagen is. Datgene wat oud is, wat vastgeroest is gaat ten onder. Die ondergang wordt door u zelf bepaald. Gebrek aan flexibiliteit, aan aanpassingsvermogen is dus een zeer grote hinderpaal. Zoek daarom in deze dagen vooral u zo juist en goed mogelijk aan te passen. Aanpassen niet alleen aan stoffelijke normen en waarden, maar ook aan geestelijke waarden. Uw eigen geloof, uw eigen inzichten mag u daarbij behouden, mits u deze niet dogmatisch stelt als enig juist. De werkzaamheden die vanuit de geest begonnen worden, verschillen aanmerkelijk van datgene wat in voorgaande jaren en eeuwen plaats heeft gehad. Het gaat erom in zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijk geestelijk begrip over te brengen, en daarbij de daadstelling, en de stoffelijke consequenties en gevolgtrekking aan de mens zelf te laten. Dit lijkt misschien wat vreemd of wreed maar het is echter noodzakelijk.

Wanneer wij in deze dagen niet terugkeren tot de heldere, klare geestelijke waarheid zal verwarring ontstaan die niet meer op te lossen is. Het is niet verantwoord, zelfs niet om leiding en hulp te geven, iets dergelijks te bevorderen. Levende krachten zijn op deze aarde altijd aanwezig. Men geeft er verschillende namen aan, noemt ze soms engelen, beschermgeesten, geleide geesten zelfs spoken, spreken er verder over als natuurgeesten enz. Er bestaan entiteiten die leven buiten uw onmiddellijk stoffelijk milieu. Deze entiteiten worden in het komende jaar sterk actief. Ze zullen tot uiting komen in het natuur gebeuren, ze zullen daarnaast ook vaak persoonlijke contacten met de mensen opnemen, iets wat langere tijd niet het geval was. Wanneer u een dergelijke invloed ontmoet dient U te beseffen dat deze geen enkel recht heeft u te leiden. U kunt eventuele waarschuwingen contacten en raadgevingen accepteren, maar deze aanvaard hebbende voor raadgevingen of advies, zult u zelf na moeten gaan in hoeverre het juist is wat u ermee kunt doen.

Prognoses zijn in deze tijd onbetrouwbaarder dan ooit, en wel omdat het aantal variabele waarden in dit jaar optredend eveneens groter is dan ooit. Gevolgtrekkingen en conclusies omtrent een mogelijke ontwikkeling op toekomstig gebeuren zijn dus niet te geven. Wat gegeven kan worden is een zo algemene lijn en zo sterk gebonden aan bekende waarden, dat wij hiermede eigenlijk niets nieuws zouden zeggen. Dit geldt voor uzelf ook. Wanneer u een zekere voorstelling wilt maken omtrent komende tijd. Ga daarom niet uit van de voorspelling, ga steeds uit van het heden en de wenselijkheid daarvan. Hoe meer u zich beperkt tot het

onmiddellijk snel en zo juist mogelijk volgens uw eigen inzicht reageren op wat er nu plaats vindt hoe gemakkelijker u in stof en geest, verwarring, invloed en dergelijke kunt overkomen.

Er is daarbij een andere invloed die misschien een ogenblik nader beschouwing vergt. In uzelf draagt u een waarheid. Of die waarheid een kosmische is of niet doet niet terzake. Zij is uw leven. Definieer die waarheid. Besef dat die waarheid van uw leven voor u de wereld en de reacties van uzelf op die wereld bepaald. Bedenk verder dat uw eigen geestelijke instelling en daarmee alle geestelijke bereikingen en contacten ja zelfs vaak de ontwikkeling van paranormale gaven en vermogen eveneens door deze instelling wordt bepaald. Waar, zo ik reeds gezegd heb, het geven van directe leiding en hulp en voorschriften steeds moeilijker wordt, is het duidelijk dat u:

1. Als mens uit moet gaan van uw eigen wezen en uw eigen daadnoodzaak. Hierbij geldt; niet al datgene wat noodzakelijk is, is ook aangenaam. Niet al datgene wat aangenaam is, is noodzakelijk.
2. Een noodzaak wordt erkend door de voortdurende innerlijke beelden die bestaan, de voortdurende gedachten die in het ik oprijzen + de erkenning dat hiermee een doel gediend wordt.
3. Indien het ik komt tot de vervulling van het in het ik bestaande voorwaarden kan daaraan geen onmiddellijk resultaat ontleend worden. De resultaten zullen zeker in dit jaar soms lang op zich laten wachten, aan de andere kant vaak plotseling een onverwachte verschijning beleven.
4. Lieer daarom nooit uw vervulling van innerlijke daadbehoefte, innerlijk inzicht en ook innerlijke geestelijke waarde, met de verwachting van een onmiddellijke vervulling. Hierdoor komt u in verwarring. U wordt teleurgesteld en zult vaak wanneer de gevolgen eenmaal komen deze voor uzelf ontwaarden door een verkeerde geestelijke houding.

Wanneer we te maken hebben met een periode waarin natuurkrachten geleide geesten en engelen en andere entiteiten voortdurend actief zijn op en om deze aarde, moet worden gesteld, het terrein waarop zij elkaar ontmoeten, en het terrein via hetwelk zij de mensheid het best zullen beïnvloeden is het astrale. Dit niemandsland tussen de geestelijke wereld en de stoffelijke wereld zal dus meer dan ooit overvoerd zijn met gestalten, met krachten en werkingen. Om uit dit totaal voor onszelf een juiste keuze te maken is het belangrijk dat wij de innerlijk juiste harmonie vinden. Welke harmonie is de juiste? Al datgene wat geweld inhoudt, al datgene wat een onredelijke strijd inhoudt is gevaarlijk. Al datgene wat de zelfbeheersing belaagd is gevaarlijk. Wij moeten dus onze harmonie in de eerste plaats zoeken in die aspecten waarin we een redelijke beheersing hebben en waarin geen strijd, haat of strijdgedachte aanwezig is. Daarna ga je in die astrale sfeer uit van de gedachtevorm. Hierover is reeds zoveel, gezegd dat ik meen niet in herhaling te hoeven treden.

Elke gedachte die vorm aanneemt zal zich onder de huidige omstandigheden onmiddellijk voegen bij de soortgelijke gedachten en waarden. Het is praktisch niet mogelijk een zelfstandig gedachtebeeld op te bouwen dat in de astrale wereld blijvend vorm heeft. Wel zal elke gedachte gaan tot harmonische factoren die in de astrale sfeer op dat moment aanwezig zijn. Onder factoren kunnen worden verstaan alle gestalten en gedaanten, zelfs schillen, al dan niet beziel, alle inwerkingen van hogere sferen, en alle reflexen van het menselijk denken, zoals deze in de astrale sfeer gespiegeld zijn.

Dus, wat wij nodig hebben is een methode, waardoor wij een zo groot mogelijke harmonie kunnen wekken waardoor wij een zo groot mogelijke zelfvergetelheid kunnen bereiken, zover het onze eigen belangen en inzichten van het ogenblik betreft, buiten de kernwaarden van ons eigen wezen. Wij zullen verder die kernwaarden van het eigen wezen in de stof en in de geest moeten beproeven, omdat de beproevingen in de stof in vele gevallen kunnen voeren tot misvattingen, misverstanden of dwaasheden, wil ik u de raad geven om zolang dit nog mogelijk is (nog enkele maanden) uit te gaan van datgene wat in uzelf vaststaat als mogelijk of juist. Overweeg dit, ga in concentratie of mediterende dit beeld zo scherp vormen dat u het kunt beschrijven. Probeer daarin zoveel mogelijk ook de details correct te maken. Stel u niet tevreden met vage gevoelens of aanduidingen. Ga na welke reactie dit beeld in u wekt.

Weiger dit beeld tot dat u gevoelt dat dit voor u identiek is met vrede, met rust, geluk. Wanneer u dit meerdere malen doet zult u ontdekken, dat deze beelden een vaste gestalte en vorm aannemen. Zodra dit gebeurt is dient u over te gaan tot het concretiseren. D.w.z. in de stof zoveel mogelijk tot werkelijkheid maken van datgene wat u innerlijk als juist, vredesbrengend, harmonisch en goed hebt gezien. Hierbij draagt u er zorg voor niemand tegen zijn wil of zin te leiden, te voeren of te betrekken in uw handelingen. Maar gij gaat zo concreet, zo snel mogelijk te werk. Daarbij zijn alle initiatieven eveneens in de gedachtewereld aan u gelaten. U kunt niet vertrouwen op enigerlei reactie van buiten, het initiatief behoort aan u. Indien u ontdekt dat de gevormde harmonie werkzaam is breidt haar uit. Gebruik haar om uw medemensen de rust, de zekerheid, de aanvaarding ja zelfs de verlossing van spanning en verveeldheid gelijktijdig te geven die hen op het ogenblik tot een zo wonderlijke massa maakt waarin de krachten van dit jaar ook zo vrij spel kunnen hebben. Denk niet dat u in deze dagen daadloos of hulploos behoeft te staan wanneer het gaat om meer ethische, esoterische of occulte waarden. Zolang u gebaseerd bent op een innerlijke vrede, op een innerlijk erkent doel en dit volledig tot uiting brengt, zult u daaruit alleen reeds de juiste instelling putten.

Ik zei u reeds de astrale sfeer trekt op het ogenblik praktisch elke menselijke gedachte, tot een eenheid die groter is dan men zelf is, die veel meer krachten en mogelijkheden omvat dan men in zichzelf draagt. Op het ogenblik dat de harmonie bereikt is, en bewust gereageerd wordt zal men kracht en inzicht putten uit dit totaal.

Ik heb zo even de Heren van Licht aangestipt, in kleuren gezien is het lot van deze wereld in de komende jaren caleidoscoop waarin alle inwerkingen elkaar voortdurend afwisselen, zichzelf soms herhalende met zeer korte tussenpozen. Om te weten wat dit betekent, kan ik slechte een vb. geven; wanneer ik bezig ben iets te bezien dat rood is, kan het in bepaalde lichtsoorten zijn kleur veranderen, de interpretatie wordt dus een andere. In de wisseling van kosmische krachten, genoemd kleuren of lichte zal het aanzien van de feiten zeer snel kunnen veranderen en afwisselen. Dit echter in uiterlijk, het is een kwestie van appreciatie het heeft niets te maken met de werkelijkheid. De werkelijkheid is niet gelegen in het uiterlijk in het aanschijn, het is gelegen in de kracht. Daarom zou ik u willen raden u niet met uiterlijkheden bezig te houden nadat u eenmaal uw houding juist en harmonisch hebt bepaald als voor omschreven.

Grote acties zoals de geest die onderneemt, vergen ook grote krachten en grote maatregelen. Hierdoor zult u in het komende jaar geconfronteerd worden met dingen die onbegrijpelijk zijn. In de Orde, In onze groep kan worden gesteld dat hierdoor de menselijke logica en samenhang veelal te loor schijnt te gaan. Zoek niet te zeer naar een menselijke denkwijze, zoek naar een geestelijk begrip. Verwerk geestelijke begrippen ook wanneer zij inspiratief komen, ook wanneer zij u op andere wijze bereiken dan de gewone genoemde, en gebruik die inzichten om er voor uzelf een beeld van te maken dat ook in de stof hanteerbaar is.

In zekere zin in het komende jaar geschikt voor allerhande dingen die men vroeger eens magie noemde. Het is een tijd geschikt voor een wisselspel tussen demonen en Goden. Het is een tijd waarin de extremen voortdurend in verschijning treden. Dit doet een groot beroep op uw eigen krachtreserven. Deze krachtreserven zijn niet de zuivere levenskracht, maar wel de innerlijke kracht en beheersing die u verworven hebt. Het is duidelijk dat dit jaar eisen stelt, maar dat het daarnaast ook vele beloften inhoudt.

Wanneer ik u over dit jaar dus deze algemene aanwijzingen geef moet ik daarbij ook weer teruggrijpen op dingen die in vele gevallen dwaas lijken. In de mensheid bestaat geloof en bijgeloof dat redelijk onaanvaardbaar is. Geloof en bijgeloof zijn in vele gevallen niet feitelijke waarden in hun uiterlijke verschijningsvorm, maar slechts methoden om innerlijk een zekere gesteldheid te bereiken of om dit op een andere wijze te omschrijven. De onredelijkheid van vele handelingen wordt gerechtvaardigd door de juiste innerlijke toestand die hieraan te danken is. U zult in dit jaar heel vaak u afvragen of u bijgelovig bent of niet. Onthoudt dat al die dingen niets ter zake doen zolang u, maar voorkomt dat u vreest. Als er dertien aan tafel zijn en u bent er bang voor ga heen, of nodig een gast. Niet omdat het getal 13 onheil brengt, maar omdat u in deze situatie onzeker zijnde, niet alleen tijdens de maaltijd, maar ook enige tijd daarna, in uw mentaliteit zover gestoord bent dat uw reacties op de wereld onjuist worden.

Geloof ook vooral intens aan datgene wat in u leeft als waarheid. Wanneer u zegt ik geloof in Jezus Christus, dan moet dat niet een formule zijn, dan moet dit een zodanige erkenning zijn die uw hele wezen, uw hele leven zich daarop durft en kan baseren, zonder nadenken over

mogelijkheden of consequenties. Denk ook niet dat u een dergelijke keuze kunt ontvluchten. Die ontvluchting is redelijk aanvaardbaar misschien, vanuit menselijk standpunt maar wie zijn geloof maar ten dele hanteert, handelt tegen zichzelf. Hij scheidt in zich verdeeldheid of onvrede en door die verdeeldheid of onvrede een instabiliteit, een onzekerheid die hem het slachtoffer maakt van alle krachten en gedachten die in hem optreden.

Wees dus rustig bijgelovig zo u wilt, geloof wat u wilt, maar zorg ervoor dat u in deze dingen dan ook overtuigd bent, dat u met geheel uw wezen en denken handelt volgens het gestelde. Dit is belangrijker dan u denkt. Want het geloof van de mens zal in dit jaar op een zware proef gesteld worden en hij zal in vele gevallen zich afvragen hoe het mogelijk is dat ondanks zijn geloof deze dingen geschieden. Wie dan toch het geloof kan behouden heeft daarin de kracht om werkingen tegen te gaan. Wanneer een oorlogsdreiging bestaat en u gelooft dat uw God het toelaat, dan scheidt u een onzekerheid waarmee u het oorlogsgevaar dat meestal uit een onzekerheidsgevoel geboren wordt, vergroot. Wanneer er rampen zijn en ge zegt, er kan geen God zijn die dit toelaat, dan ontketent u alle geweld dat in de mensen ligt en dat door zo'n geloof gekanaliseerd wordt. Wanneer u echter iets wilt doen buiten dit werken met geloof eventueel bijgeloof om stabiliteit en zekerheid te vinden, dan kan ik u volgende raadgevingen verstrekken.

Indien gij in uzelf zeker bent dat de door u gekozen weg juist is. ga haar zo snel en volledig mogelijk? Doe dit zowel waar dit zakelijke aspecten betreft als waar het geestelijke betreft. Door snel en vastberaden handelen bereikt u de grootste en juiste resultaten. Gelijkzeitig zult u hierdoor overwicht gewinnen, dat u in staat stelt in stoffelijke gevallen uw eigen standpunt te verdedigen, uw eigen bezit te behouden of verdedigen, het bezit van anderen te beveiligen ev. terwijl in geestelijk opzicht dit betekent dat u beschikt over de krachten die u kunt overdragen op de mensheid.

Na een periode waarin paranormale genezing ed. in feite wat minder belangrijk waren voor de geest zal na mei van dit jaar een tijd optreden waarin die genezingen van het allerhoogste belang zijn. Werken met geestelijke krachten om ziekten uit te drijven niet die van het lichaam zozeer als die van de geest, maar lichamelijk genezen zal daar ongetwijfeld bij inbegrepen worden, zal men de wereld kunnen helpen zichzelf te hervinden. Er is te weinig vertrouwen, te weinig plichtsgevoel, te weinig geloof in deze wereld, er is teveel angst, teveel zelfzucht, teveel haat. Deze dingen kunnen gemakkelijk worden verwijderd maar daarvoor moet kracht ter beschikking zijn. Besef wel dat die kracht nooit direct van God kan komen, omdat God nu eenmaal een andere wet, een andere regel heeft gesteld. Dat ze ook niet direct van de geest kan komen omdat die geest verbonden is aan de Goddelijke Wetten, maar vanuit u mag ze wel komen omdat u behoort tot deze wereld. U die bewust met die krachten werkte mag ook hulp en steun verleend worden, zowel uit het direct Goddelijke als uit de sferen van de geest. Geestelijke genezing kan ertoe bijdragen de mensen een zeker vertrouwen te geven in die abstracte waarden die juist doordat men ze te licht opneemt, of geheel verwerpt, hebben bijgedragen tot de verwarring.

Verder zullen we rekening moeten houden met het feit dat ook de ontwikkeling van andere begaafdheden als een zekere precognitie, een vooruit weten, een inzicht in denken en krachten, van anderen. een vorm van psychische gevoeligheid belangrijk worden. En dit vrienden kan eveneens bereikt worden. Deze gevoeligheid is niet alleen maar een gave wanneer het ik in zich evenwichtig is, en in een vol vertrouwen dus op deze evenwichtigheid en de krachten die erachter schuilen zich op de mens richt, openstaande voor alle tekens, zonder iets in het bijzonder te willen zien, ontstaat een totaal beeld dat aanmerkelijk verschilt van de getoonde werkelijkheid. Die verschillen zijn dan in zoverre reëel dat ze mede omvatten de fysieke en psychische gesteldheid van degene die men waarneemt.

Inzicht in het innerlijk van de mens maakt het mogelijk hem te helpen iets goede te doen inplaats van tot dwaasheid te komen. Het kan hem helpen om de juiste procedure te vinden om een bepaalde wil door te zetten in plaats van rampen te veroorzaken. door zijn onbeheerbaarheid. Het gebruik van de precognitie is eveneens belangrijk. Indien wij vooruit kunnen voelen en weten waar wij noodzakelijk zijn, zullen wij immer ter plaatse zijn waar onze hulp noodzakelijk is geworden of onze aanwezigheid gewenst wordt. Deze precognitie is een gevoeligheid die berust eveneens op innerlijk evenwicht, verder een zo groot mogelijke harmonie met anderen ten laatste op een voortdurend openstaan voor impulsen. Ook wanneer

in het begin bij die precognitie wel eens enkele misvattingen ontstaan, geloof ik niet dat deze fouten opwegen tegen het nuttige resultaat dat vooral de tweede helft van dit jaar daardoor behaald kan worden.

Wanneer een aantal mensen met elkaar harmonisch zijn vormen zij een kracht die in verhouding tot de kracht van de enkeling afzonderlijke buitengewoon sterk en groot is. Zij is het veelvoud van de krachten der enkeling afzonderlijk. Deze veelvoudige kracht kan gebruikt worden in sociaal opzicht, zoals tegenwoordig bij zovele groepen gebeurt. Zij kan echter met evenveel, ja met betere resultaten vaak gebruikt worden om een geestelijke pressie tot stand te brengen. Alleen moet u wel onthouden dat, elke gezonde gedachtekracht en gedachtewerking een weerkaatsing moet zijn van wat men zelf is en doet in de wereld. Dat geen voorbehoud, geen uitzondering binnen zo'n groep kan bestaan dus. Men moet het werkelijk wel met elkaar eens zijn.

Een werken van deze groepen over de gehele wereld zal binnen kort gaan beginnen. Men heeft zich alle moeite gegeven om die groepen te formeren om ze aan zekere proeven bloot te stellen, er is dus voor gezorgd dat in vele landen en uit verschillende richtingen. (om eenzijdigheid te voorkomen) groepen aanwezig zijn van 5,6,10 personen misschien die in staat zijn om gezamenlijk hulpgevend op te treden. Het zijn dezen die voor een groot gedeelte het lot van de mensheid in handen hebben. Zij kunnen niet het verloop van de staat of rampen van de natuur beïnvloeden, dat is waar, maar zij kunnen de houding van de mens tegenover deze dingen en vooral zijn reactie wanneer hij zich temidden van werkingen daarvan bevindt, wel degelijk beïnvloeden. Het scheppen van deze invloed op anderen is geestelijk gezien het belangrijkste. Vanuit de sferen, de werelden van de geest, wordt op het ogenblik zeer veel tot stand gebracht. Wij zullen daarbij zelfs gebruik kunnen maken van vele die eerst kortelings tot ons zijn gekomen. De kracht breidt zich dus aanmerkelijk uit, vanuit hogere sferen vindt een voortdurende aanvulling plaats naar die delen van het bestaan waarin de mensheid benaderbaar is. Hoe groter de kracht wordt, hoe sterker die kracht wordt, hoe groter de krachtreserve waaruit de mens kan putten. Dit betekent dat men in dit jaar en ook daarna waarschijnlijk nog een lange tijd ver boven zijn gedacht uithoudingsvermogen zal kunnen gaan. Bedenk, echter dat dit alleen mogelijk is ten bate van anderen. Dus in harmonische werking, of in het volbrengen van een taak. Voor het ik en eigen bezigheden is de mogelijkheid om uit die reserves te putten aanmerkelijk minder.

Hiermee heb ik u een beeld gegeven van het meest belangrijkste. Ik kan me voorstellen dat sommigen van u dit een beetje onbegrijpelijk vinden, anderen zich afvragen wat ze ermee moeten doen. Sta me daarom toe om aan het feitelijke onderwerp, feitelijke voorlichting, enige commentaren te verbinden.

Wie en wat u ook bent, wat het doel ook is dat u zich stelt, u staat aan de grens van een andere wereld, niet de wereld van de geest, maar van een wereld zo veranderd dat daarin vele van de dingen die nu als gebruikelijk en normaal gelden niet meer kunnen bestaan, terwijl nu ondenkbaar toestanden, situaties en ontwikkelingen wetenschappelijk en anderszins reëel zijn. U hebt te maken een proces dat aan het menselijk begripsvermogen steeds weer ontsnapt. Ik kan u nu wel vertellen hoe een verplaatsing van kosmische evenwichten en compensatie werking tot stand brengt; waardoor een aanvulling van krachten hier ter plaatse en veranderingen niets anders te dan de weerkaatsing van veranderingen die reeds plaats hebben gevonden elders. Daar heeft u weinig aan. De uiteenzetting hoe dit in elkaar zit is niet belangrijk. De feiten zijn wel belangrijk. Kijk rond u. Zeg mij of er zekerheid is. Bent u zeker dat het geloof dat u openlijk misschien nog belijdt het ware geloof is. U bent onzeker, u kunt niets meer stellen omtrent deze tijd. Het aangezicht van de aarde veranderd van dag tot dag. Je kunt daartegen slechte een ding doen. En dat is een beroep doen op jezelf, niet op je organisatie, op je kerk op je rechten als burger of je verplichtingen tegenover de staat. Je moet een beroep doen op jezelf, alleen in jezelf kun je die onzekerheid meester worden.

Er zijn geestelijke en Goddelijke krachten die je daarbij helpen. Maar die krachten kunt u niet omschrijven, oproepen op een omschreven wijze volgens een ritueel, waarbij u verder geen begrip nodig heeft. Dat moet van uzelf uitgaan. Ken uzelf is daarbij maar een dooddoener. Het gaat er niet om om uw hele ik te kennen, hoe belangrijk dit ook moge zijn in het geheel. Deze dagen is het noodzakelijk je eigen kwetsbare punten te kennen. Te weten waar jij, juist jij vatbaar bent voor invloeden die je erkent als onjuist. Waar jij bang bent voor anderen of voor de wereld. Wanneer je die punten kent, dan kun je er wat tegen doen.

Alles wat ik u heb gezegd voert tot dat proces, tot dat resultaat in het ik. Alleen wanneer je zeker bent, wanneer je voor jezelf onaantastbaar bent, kun je werkelijk wat bereiken, dat is altijd zo geweest. Maar als de hele wereld veranderd en je nergens houvast hebt dan kun je die zekerheid alleen in jezelf ontlenuen. Wie niet in zichzelf vertrouwt in deze dagen is praktisch verloren, wanneer hij dat zelfvertrouwen niet heel gauw vindt. Redenen voor dat zelfvertrouwen kunnen we vinden in wat we zijn. In de reacties van onze medemensen, misschien op ons persoonlijk optreden en wezen, op ons bezit. maar ook deze dingen zijn in die dagen van verandering niet erg zeker.

Daarom moeten wij in onszelf een waarde zien ie zoeken die meer is. We moeten in ons zelf een zekerheid vinden. We moeten zeggen er is in ons iets wat nooit veranderen kan mijnentwege een eeuwigheid of een deel van God of een ziel, geef het ding een naam. Als u went dat er in u een onveranderlijk iets is, dan heeft dat een onveranderlijke en enige maatstaf, waarmee u uw handelen, uw gerichtheid in de wereld kunt bepalen. De wet die vandaag wordt gemaakt, wordt morgen anders geïnterpreteerd. Je kunt je er niet op beroepen. De regels die vandaag nog worden uitgevoerd in het verkeer. worden morgen minacht. Wanneer u erop rekent dat ze vervuld worden die voorschriften wordt u het slachtoffer, en zo kunt u doorgaan. Maar in uzelf kunt u vertrouwen, op uzelf mag u vertrouwen. Zelfvertrouwen is een eerste noodzakelijkheid.

En wanneer u wat gespeeld, wat geoefend, wat gewerkt hebt, met geestelijke dingen, dan wordt het veel gemakkelijker om dat vertrouwen te lokaliseren. Een mens die niet aan mislukkingen gewend is zal bij elke mislukking zijn zelfvertrouwen verliezen. Een mens die in zich weet dat een mislukking zijn persoonlijkheid niet raakt, zal de mislukking kunnen verwerken. Mislukkingen zijn er in deze dagen veel, dat weten we, en als u het nog niet weet zult u het moeten ondervinden. Zorg dan dat u ondanks die mislukkingen zeker bent in uzelf, van uzelf.

Alles wat ik gezegd heb, is daartoe in zekere mate terug te voeren. Dat we met deze zekerheid in onszelf moeten gaan werken dat we daarbij resultaten bereiken die we zelf misschien niet beseffen. Dat het soms is als een oud man die het zaadje van een appel plant en die de boom niet meer ziet die eruit voortkomt, maar we moeten werken. We moeten niet werken aan een betere wereld in ons idee van regels, niet dus voor een betere vergoeding voor werkzaamheden of voor een juister evenwicht in de subsidies van de staat enz. Die dingen zijn niet belangrijk, laat die maar zoals ze zijn. Maar schep een zekerheid in jezelf waardoor je vrede, kunt vinden. Wees sterk. zij die sterk zijn vrezen niet, zij die niet vrezen laten zich niet opzweepen door onberedeneerde handelingen. Wie of wat u ook bent, wat u ook wilt, u zult dit zelfvertrouwen nodig hebben en u kunt het aankweken door niet de maatstaven te hanteren van de wereld rond u.

Maar de maatstaf in uzelf te vinden, waaraan u zich ten koste van alles zult willen houden. U kunt uw zelfvertrouwen vergroten door te zorgen dat de initiatieven van uzelf uitgaan, steeds meer. U kunt uw zelfvertrouwen vergroten door af te rekenen met ideeën als valse schaamte. Dus eerlijkheid. Er is behoefte aan mensen, mensen die sterk zijn, die vrede in zichzelf hebben, kracht hebben. Er is behoefte aan mensen die vanuit zich durven, streven, handelen en volbrengen.

Ik kan een oproep doen, maar die oproep heeft weinig zin, tenzij de mens daardoor iets beseft. U gaat een jaar tegemoet, dat door sommigen misschien gevreesd zal worden (niet geheel ten onrechte). U gaat ook een jaar tegemoet met mogelijkheden groter dan er ooit bestaan hebben. Mogelijkheden die niet allemaal liggen in het vlak van geld en geldwaarden misschien, of van voldoening (een goede maal tijd e.d.). U gaat een jaar tegemoet met mogelijkheden die (voorgaande niet uitsluitend) vooral liggen in een juister oriënteren, in het bereiken van een zeker geluk want vrede in jezelf hebben is ook een zeker geluk. In het vinden van een betekenis van de mensen, het vinden van een belangrijkheid in het leven. Een jaar dat heel wat grootser is in zijn mogelijkheden dan in zijn gevaren. Maar u kunt die goede mogelijkheden. Alleen weer leren, wanneer u de gevaren meester wordt.

Als u dat wilt doen, dan geloof ik dat het einddoel bereikt is. Dat we de vernieuwing van dit jaar niet behoeven te zien, als het begin van een destructie van veel, maar als een opbouw. Een opbouw die onmetelijk veel goeds tot stand brengt, en die in de plaats van de mens lijden

te brengen en nood, de mens langzaam maar voortdurend verlichting, grotere vreugde, en een grotere zekerheid van leven geeft.

❖ *Wat verstaat u onder een kernpersoonlijkheid?*

Een kernpersoonlijkheid is het totaal van de persoonlijkheid ontdaan van meningen, vooroordelen en opvattingen die niet tot de kern van dit wezen, tot zijn karakter. zijn geestelijk inzicht behoren, maar een scholing zijn van buitenaf opgelegd, zonder dat hierdoor dus ook op enigerlei wijze feitelijk bewijs werd gegeven.

Begrijp dit goed. De kern van uw wezen is in de eerste plaats de Goddelijke waarde in u. U kent die misschien niet eens. Het is verder uw geest, maar uw geest hebt u misschien ook niet ontmoet, misschien kent u die alleen als een onderbewustzijn. En dan kennen we uw wezen uw karakter, uw eigenschappen. Wat u stoffelijk bent, uw lichaam. Deze zijn in een bepaalde samenstelling, die zijn met elkaar gelieerd.

Wanneer je alles wat daar van buitenaf is bijgevoegd aan onbewezen kennis, aan zonder bekende redenen opgelegde beperkingen terzijde stelt wanneer je terugkeert tot je werkelijke wezen van wensen en denken en niet oordeelt vanuit een standpunt, wat zegt de wereld maar van wat zou ik zelf daarvan vinden. De kern van uw persoonlijkheid kunt u misschien het beste omschrijven wanneer u een situatie overdenkend een mogelijkheid, uzelf zowel plaatst in het standpunt van degene die daarbij betrokken is, als van uzelf. Wanneer u dit standpunt juist hebt bepaald, hebt u nl. uw persoonlijke houding volledig weergegeven. en dan weet u hoe de verhouding ligt. U weet dus welke harmonische waarde in u bestaat waarmee het probleem benadert wordt.

Goeden avond vrienden.