

Zondaggroep I, 4 februari 1962

Goedenmorgen, vrienden.

We zijn hier dan bijeen op een;

### **VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD, VOORAL IN GEESTELIJK OPZICHT, ZEER BELANGRIJKE DAG**

Misschien hebben sommigen van u op andere resultaten gewacht, ondanks alles wat we daarover reeds hebben gezegd. Maar deze periode heeft zich tot op heden toch wel gekenmerkt door een verloop, dat zich vooral in stoffelijke aspecten aardig voegde naar hetgeen we daarover als predictie in het verleden hebben gegeven. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat nu alle mogelijkheden zijn uitgeput, want de periode van de te verwachten grootste activiteit ligt eigenlijk van 3 tot en met 7 februari. Om nu te voorkomen dat u zegt; "Er is niets gebeurd," zou ik u graag enige voorlichting geven. Dat zal u waarschijnlijk meteen in staat stellen te begrijpen, waarom wij wat minder sterk vertegenwoordigd zijn vandaag. U zult het n.l. met mij alleen moeten stellen. Ik hoop niet, dat u het erg vindt. Vindt u het wel erg, dan spijt het me zeer.

In de eerste plaats: Er is een dag of 6, 7 geleden een werk van verschillende grote leraren, grote Meesters aangevangen, die uit hun eigen hoogste sfeer zijn afgedaald en zijn begonnen met laat ons zeggen een groot krachtcentrum op aarde te manifesteren. Sommige mensen noemen wat daarin tot uiting zal komen het Oerlicht; anderen noemen het weer goddelijk Licht of Aquarius of wat anders. Dit op zichzelf is van minder belang. We moeten het verloop der zaken goed begrijpen.

Tot op heden of om precies te zijn als we het in menselijke tijd willen uitdrukken tot gisteravond ongeveer 18 u.39 is er dus nog een sterke invloed geweest van de oude tijd, terwijl gelijktijdig en dat is geweest in de ochtenduren van de 3<sup>e</sup>, dus dat is gisteren 3 u. 40 wen zeer sterke stijging begon van lichtende krachten. U zou kunnen zeggen: Men is begonnen om bepaalde waarden, die normalerwijze qua sfeer niet op deze aarde thuishoren, in overvloed naar deze aarde over te hevelen om daardoor een reserve aan kracht te scheppen en met deze krachtreserve bepaalde oudere en minder aanvaardbare toestanden, maar vooral ook geestelijke invloeden te bestrijden. Nu is deze kracht aan het stijgen en heeft haar eerste hoogtepunt bereikt in de ochtenduren van deze dag, ook alweer in menselijke tijd geschat rond 5 u. 45.

Hier hebt u dus hetgeen er tot nu toe werkelijk is gebeurd. De consequenties ervan kunnen betrekkelijk verstrekkend zijn. Er moet mee gerekend worden, dat nu eenmaal het eerste krachtpunt is bereikt een bijzonder sterke stuwing zal uitgaan. Deze stuwing betekent een stijging met buitengewone steilheid van de nieuwe geestelijke invloeden en alle daarmee gepaard gaande tendensen. Als ik het in een helling zou moeten uitdrukken, zou ik willen zeggen; een helling van bijna 85 graden, grafisch gezien dus.

Deze invloeden blijven practisch stijgen in ditzelfde tempo tot het einde van deze maand. Gelijktijdig wordt dus de oude invloed wat teruggedrongen, Het gevolg is, dat we conflictsituaties krijgen en die zullen naar we verwachten b.v. op woensdag menigeen parten kunnen spelen, terwijl daarnaast ook de 15<sup>e</sup> een kritieke datum is en daarna misschien nog de 27<sup>e</sup>.

Nu moet u goed begrijpen, als ik zeg "kritieke datum", dan bedoel ik niet dat de wereld zal vergaan en dan bedoel ik ook helemaal niet, dat het nu noodzakelijk is dat er allerhande onverwachte en grootse gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Wanneer er materieel bepaalde rampen of gevolgen zouden ontstaan (wat dus lang niet zeker is), dan moeten we deze zien als een begeleidingsverschijnsel van de inwerking van die geestelijke krachten. De mogelijkheid tot het verwerven van innerlijk licht stijgt in dezelfde mate als het potentiaal van deze lichtende kracht op aarde toeneemt. Gelijktijdig zal de vorming van centra op allerhande terrein, waarmee men in het afgelopen jaar reeds is begonnen en in het komende jaar

ongetwijfeld in versterkte mate zal voortgaan, voeren tot een gelijkmatig verdelen van die kracht over geheel de wereld.

Op het ogenblik is dat nog niet het geval. Er zijn op het ogenblik drie punten, die door deze kracht bijzonder sterk worden beroerd en waar wij dus wel de scherpste conflictsituaties kunnen verwachten. De eerste ligt bij Hapur (?); laten we zeggen een dorpje in India aan de grens van Johore, net bekende gebied van de Maharadja.

Een tweede centrum ligt in het noorden van Zuid-Amerika en kan waarschijnlijk gezien worden als liggende ongeveer tussen de noordpunt van Chili en de zuidpunt van Venezuela.

Het derde krachtpunt ligt bijna aan de noordpool. Er zijn dus drie punten, waarop deze kracht bijzonder sterk tot uiting komt.

Wat deze kracht gaat doen? Ja, om eerlijk te zijn, ik wilde dat we dat precies wisten. In ieder geval kan ermee worden gerekend, dat heel veel mensen plotseling over stag zullen gaan. Ze zullen plotseling hun houding en inzichten moeten veranderen of daaraan te gronde gaan, en dat is vooral voor degenen, die een beetje hoge positie hebben (de bekende hoge bomen, die veel wind vangen), wel eens onaangenaam. Plotselinge veranderingen in allerhande situaties kunnen hieruit voortvloeien.

In de tweede plaats zou je kunnen zeggen, dat een zeer grote strijd wordt en zal worden gestreden tussen wat ik zou willen noemen de harde zakelijkheid en het sentiment. Die harde zakelijke inslag, die gedachte van winst en verlies, van jezelf zeker stellen, krijgt klap na klap, dat is logisch. Zij past niet meer in de gedachtegang, waarbij alleen harmonische aspecten van belang kunnen zijn. Zij past ook zeker niet meer in een wereldstroming, waarbij alle elementen van zuiver materiele verhoudingen langzaam maar zeker terug moeten treden voor meer geestelijke harmonieën en ook geestelijke conflicten.

Dat zou kunnen voeren tot b.v. zeer eigenaardige gebeurtenissen op verschillende beurzen. Om u een aardig voorbeeld te geven; Wanneer omstreeks de helft van dit jaar de Dow Jonesindex met 200 tot 500 punten is teruggelopen als gevolg van deze invloeden, dan hoeft u dat niet te verbazen, want men moet zich weer realistischer gaan oriënteren. Alles wat geweld en oorlog is, alles wat dwang is, kan tegen deze invloeden ook niet goed op.

Toch blijft de oude invloed nog n lange tijd voortduren, dat heb ik u al gezegd, zodat we kunnen rekenen met verscherpte conflictsituaties op dit terrein, en dat zou wijzen in de richting van revoluties, van aanslagen, maar ook van plotselinge zwenkingen in geloof en in denken. Om een voorbeeld te geven; Onder deze invloed zou het zeer wel mogelijk zijn, dat het concilium van de Kerk van Rome tot zeer eigenaardige en voor de rest van wereld tamelijk onverwachte beslissingen en besluiten komt.

Hier heeft u dan zo'n klein beetje wat er ongeveer kan gaan gebeuren. Voor mij lijkt het overigens alleen als algemeen overzicht belangrijk en ik meen, dat we verstandiger doen ons af te vragen; Wat betekent het voor mij?

Nu wil ik hier even de punten opsommen, die zuiver persoonlijk van het allerhoogste belang moeten worden geacht in de komende tijd.

In de eerste plaats; Men moet in deze dagen, of men wil of niet, een zeer grote voorzichtigheid betrachten en een zeer groot begrip tonen tegenover anderen. Voorzichtigheid, omdat nu eenmaal deze conflictsituatie, het doorwerken van oude tendensen, u anders zou kunnen meesleuren in een of andere strijd, die voor een verdergaan in geestelijk opzicht niet gewenst is. Begrip, omdat harmonie in deze tijd steeds belangrijker wordt en we dus waar het maar even kan een zo harmonisch mogelijke verhouding moeten scheppen.

We moeten ook erg voorzichtig zijn met onszelf en ons eigen denken. We zijn in deze dagen waarschijnlijk geneigd om tamelijk cru en abrupt bepaalde gedachten, ideeën en werkingen tot uiting te brengen. We hebben onze mening en dat moet de wereld nu maar aanvaarden. Wij menen onze rechten te hebben en niemand heeft zich daarmee te bemoeien. Onthoudt u, dat dit op het ogenblik niet kan. Juist in deze tendens en zeker voor de eerste 5 á 6 maanden zult u er rekening mee moeten houden, dat de feitelijke tendens die van een compromis is. Een compromis met uzelf, met wat u zou willen bereiken en wat u kunt bereiken. Een compromis met dat, wat u zou willen doen en wat de werkelijke mogelijkheden zijn. Je moet een overeenstemming vinden.

U heeft misschien wel eens gezien, hoe kinderen op een plank balanceren, die over een boomstam ligt. En vooral als die boomstam kan rollen, krijg je een zeer eigenaardig spelletje van evenwicht om staande te blijven. Je moet steeds blijven compenseren. Steeds weer compenseren, opdat je in evenwicht kunt blijven. Dat zult u in deze dagen vooral mentaal vaak ontmoeten.

U zult moeten compenseren. Compenseren voor bepaalde meningen, die wat extreem zijn maar ook voor opvattingen, die te oud of te ouderwets zijn. U zult moeten compenseren, wanneer een te grote onzekerheid optreedt maar ook, wanneer uw verlangen naar zekerheid te sterk is geworden. Dit voortdurend spel van compensatie zal niet voor iedereen even prettig zijn. Toch kun je alleen zo het compromis bereiken (de evenwichtstoestand), waarbij je je te midden van de werking van twee tegenstrijdige krachten als mens staande kunt houden en gelijktijdig de hogere lichtende krachten dus steeds sterker in jezelf kunt beleven.

Ja, dan moet u er als mens verder rekening mee houden, dat de geest op het ogenblik nu wel niet direct een slagveld toont, maar dat er toch wel het een en ander gaande is, want we hebben te maken met een zeer groot aantal aardgebonden geesten. Die aardgebonden geesten moeten op korte termijn hetzij worden vereist, hetzij in hun werking zeer beperkt worden. Zij kunnen n.l. binnen de lichtende krachten (dit veld van lichtende kracht, dit net van lichtende krachten, dat de grote ingewijden over de aarde leggen) niet blijven bestaan, zonder dat er grote conflicten voor de mensen en voor deze geesten zelf uit zouden voortkomen. Resultaat; Men begint alles te doen, wat men kan om dezen dus zo snel mogelijk vrij te maken. Dit betekent dat een groot gedeelte van de lichtende geest en nu is het misschien erg verwaand als we onszelf er ook een klein beetje bij rekenen hoofdzakelijk gaat werken op het terrein der sferen. Natuurlijk, we blijven verdergaan met het werk hier. U merkt ook wel, ik ben aanwezig en ik probeer u zo goed mogelijk voor te lichten over alles. Toch is het aantal geesten, dat voor directe actie op aarde beschikbaar is in de komende tijd aanmerkelijk kleiner; en dat wil zeggen dat de invloeden, die daar onbeheerst zouden optreden, voor een groot gedeelte aardgebonden krachten zouden kunnen zijn, die proberen zich tegen een bevrijding van de wereld of een beperking van hun eigen terrein te verzetten.

Het is iets om rekening mee te houden. Want wanneer u als mens wordt geconfronteerd met de resultaten van deze acties in de sferen, zult u soms opeens een zeer mooie en duidelijke geestelijke waarneming hebben, die als u het goed bekijkt precies van de verkeerde kant komt. Voorzichtigheid met alle impulsen en indrukken, die uit de geest komen, is u in de komende maanden en wel met stijgende belangrijkheid van af het einde van deze maand geraden. Zelfstandig denken is meer dan ooit noodzakelijk. Kritisch onderzoek, zelf aanvaarden van eigen verantwoordelijkheid voor alles wat de geest zegt, eveneens.

Grote veranderingen zullen we ook kunnen verwachten. Want u zult begrijpen, dat wanneer geestelijke krachten van zeer hoog gehalte de daarvoor afgestemde personen bereiken er een verandering moet komen in vele geestelijke bewegingen. Zo zal kunnen worden verwacht, dat er veranderingen, zelfs splitsingen en scheuringen zullen plaatsvinden in vele esoterische groepen. Dat verandering in de tendens van denken en in sommige gevallen ook zelfs geringe veranderingen in ritueel zullen plaatsvinden in gemeenschappen als Rozenkruisers, Macons, splitsing bij de Theosofen; een nieuwe richting van Antroposofen enz.

Hier wordt dus inderdaad ook gevochten tussen het oude en het nieuwe, en die strijd zult u niet altijd even prettig vinden. Ik ben ervan overtuigd, dat velen van u ook daardoor enigszins met zichzelf in strijd zullen geraken. Onthoudt u echter hierbij dus dit gaat alleen u persoonlijk aan dat het belangrijk is het nieuwe te beseffen, zonder het oude te vertrappen of te verwerpen. Het oude is de basis van het nieuwe. Een nieuw gebouw kan niet worden opgetrokken. zonder een fundament. De fundering voor al, wat nu wordt opgebouwd, ligt in de materialistische beschouwingen en bereikingen van de afgelopen periode; ook indien het esoterie betreft, ook indien het geestelijk werk betreft. Ik geloof, dat ook dit punt duidelijk genoeg is gesteld.

Dan wil ik nu even overgaan naar de persoonlijke invloeden, die met het lichtende in verband staan.

U zult in de komende tijd heel vaak haast impulsief dingen gaan doen, waaraan u vroeger nooit zou hebben gedacht. U zult in vele gevallen iets van uw eigen karakter daarbij

verloochenen. Maak u daarover geen zorgen. Het is beter dat deze impulsiviteit beheerst blijft. U moet zich niet te veel laten gaan en als u het doet, overlegd. Maar wanneer het optreedt, maak u niet te veel zorgen. In uzelf komt een nieuwe tendens tot uiting.

Nu moet u begrijpen, dat op het ogenblik grote krachten als b.v. Jezus, Boeddha, Esir en nog vele anderen allen actief zijn op aarde en hun gedachte is er nooit een geweest van binding,, het is er een van vrijheid. Een vrijheid, waarin je zelf verantwoordelijk bent voor jezelf en voor al, wat door jou in anderen gebeurt. Een vrijheid, waarin je persoonlijk a.h.w. de band met je God moet zoeken en in deze persoonlijke binding een harmonische eenheid vinden op een veel hoger niveau. Het is een invloed, die probeert om aan de ene kant angsten en aan de andere kant begeerten uit te bannen. Maar u begrijpt, dat in de meeste mensen die werking eenzijdig zal zijn.

Het is verder in vele opzichten een terugkeer naar een oude situatie. Het vinden van een oud contact a.h.w. met de goddelijke Kracht. Het contact met ja, ik zou haast willen zeggen de lichtende Zuilen en de wit-magiërs van Atlantis. Er is al eens eerder zo'n periode op aarde geweest.

Nu begrijpt u vanzelf wel, dat dit niet kan worden omgezet in een stoffelijke realiteit zonder meer. Maar die invloed, die gedachtewerking gaat u voortdurend meer benaderen; en omdat u nu met uzelf op zo'n ogenblik geen raad weet, is het wel eens mogelijk dat u gekke sprongen maakt. Per slot van rekening, als u weet dat er een punaise op uw stoel ligt, haalt u haar weg. Als u het niet weet, springt u met handen en voeten tegelijk de lucht in.

Deze nieuwe invloed is een beetje stekelig, zoals ik al zei en zal voor vele mensen, die er niet op rekenen, dit element van het onverwachte, het priëinende, het je-hele-wezen-schokkende hebben. Daardoor gaan ze allerhande reacties vertonen, waaraan niemand ooit zou hebben gedacht, zijzelf wel het minst.

Die reacties zijn dus volledig verklaarbaar, dat is helemaal niet iets, waarover we ons druk behoeven te maken of te zeggen: "O, wat verschrikkelijk!" We moeten alleen zeggen; "We moeten ons zo snel mogelijk herstellen." De impulsiviteit, die in deze dagen optreedt, vraagt zoveel mogelijk beheersing; en is die niet mogelijk, een zo snel mogelijk herstellen van een zo harmonisch mogelijke toestand. U kunt zich niet zonder meer vrij maken van alles, wat op het ogenblik in deze wereld bestaat, dat is onmogelijk. U kunt niet zeggen: "Ik heb er nu genoeg van. Ik maak van m'n flatje op de 4<sup>e</sup> etage een kluizenaarshol. En laat iedereen nu maar komen, ik betaal geen huur meer, ik betaal niets meer." Dat gaat niet. Maar wat u wel kunt zeggen is dit; "Ik erken, dat in deze nieuwe invloed voor mij steeds sterker de zuiver persoonlijke ontwikkeling met haar zuiver persoonlijke elementen zal plaatsvinden. En dan zal ik ook gaan begrijpen, dat naast alle schokkende gebeurtenissen, die je dan persoonlijk doormaakt, er ergens een mogelijkheid is tot positief werken."

Nu wil ik proberen om die positiviteit ook maar weer praktisch weer te geven. Ik heb zo dadelijk nog een klein beetje te zeggen over de zuiver geestelijke werkingen, maar eerst even stoffelijk.

Onthoudt u dit; In deze periode dat loopt dus, zeg maar tot bijna augustus moet u voorkomen dat u wordt geforceerd tot een bepaald besluit. Laat u nimmer tot een besluit dwingen.

In de tweede plaats: Begin geen grote veranderingen en vernieuwingen, maar bereidt u voor op wat zal komen. Reorganiseer a.h.w. uw eigen denken, uw visie op zaken en stoffelijke omstandigheden zowel als geestelijke waarden, opdat u naarmate de nieuwe krachten meer direct rond u merkbaar worden daarop zuiver zult kunnen reageren.

Laat u niet verleiden door de vaak wat fantastisch mooie ideeën, die u van anderen te horen krijgt in deze dagen, want bij heel veel mensen zal dit contact met de nieuwe kracht leiden tot een verwijdering van de werkelijkheid. Zo zullen u wel niet willen bedriegen, maar ze doen het in feite, doordat ze voorstellingen van zaken geven, die absoluut niet met de feiten kloppen. Begrijpt u? Ze spreken eerlijk, maar als u erop ingaat en u beschouwt het zonder meer als waar, dan wordt u het slachtoffer. Wees dus kritisch t.o.v. uw medemensen, zodra ze voorstellen hebben; vooral voorstellen, die met enige drang worden voorgelegd. Ga na of ze gerechtvaardigd zijn. Ga na, in hoeverre dit voor u het aanvaarden van verplichtingen kan betekenen, die u niet kunt nakomen. In hoeverre dit voor u misschien ook nu ja, laten we het maar precies zeggen, zoals het is kan betekenen, dat u "erin kunt stinken", dat er een factor

bedrog in kan schuilen. Wees met deze dingen erg voorzichtig. U bent n.l. voorlopig toch niet in staat zelfs met behulp van de hoogste lichtende krachten, tenzij u een zeer geschoolde geest hebt om uit te maken in deze dagen wat waar is en wat niet.

Laat dat uw houding tegenover de hele wereld bepalen. Niet alleen tegenover enkele mensen of persoonlijke problemen maar net zo goed tegenover alles, wat over de hele wereld wordt verteld, over wat er gebeurt. Houdt u a.h.w. op een afstand, probeer de zaak onpartijdig te zien, en vooral, bindt u niet in enigerlei avontuur. Het is maar een raad. En met "enigerlei avontuur" bedoel ik dus vooral zaken, die misschien mooi lijken, maar waarvan de toekomstige ontwikkelingen absoluut niet te overzien zijn en die voor u een langer durende en meer blijvende verplichting zouden kunnen betekenen. Want u moet begrijpen, dat wanneer hier grote lichtende krachten zijn elke mens op zijn manier daar een draai aan geeft.

Neem nu maar het eenvoudige beeld we hebben het zo vaak gezegd van naastenliefde. "Hebt uw naasten lief gelijk uzelve." "Ja," zegt menige Christen, "dus is het de plicht van een ieder, die ook maar enigszins christelijk denkt, om mij lief te hebben gelijk zichzelf." Maar over zichzelf spreken ze niet. Dan draai je de zaak om. Dan ga je zeggen; "De wereld moet mij liefhebben en niet ik moet de wereld liefhebben." Een dergelijk omdraaien van feiten komen we zo ontzettend vaak tegen, dat mensen gaan zeggen: "Ja, maar jij moet, ik niet, jíj moet." Of; "Ja, maar ik bepaal dat. Daarmee heb jij toch niets te maken." Ze draaien gewoon de zaken om.

Die omkering van zaken is normaal; en gelijktijdig is daar toch ook die lichtende invloed. Die invloed, die dus o.m. de naastenliefde, onderling begrip, sterke, harmonie, een grotere vrijheid, een grotere reinheid en zuiverheid van defect met zich brengt. Een verval van vele onjuiste stoffelijke beperkingen.

Die invloed kun je alleen aanvaarden onthoud dat nu even goed als je materieel gematigd bent. Ga nimmer over tot extreme dingen. Ga vooral nimmer over tot handelingen, waarvan je de consequenties zelf niet voldoende overziet, waarbij je niet precies weet wat je wel en wat je niet wilt, enz.

Voor de meesten van u, dat wil ik er nog even bijvoegen, zal deze tendens sterk merkbaar zijn ten ongunste in maart en voor anderen in meer gunstige zin in mei. In deze maand echter, is bij het zeer sterk toenemen van die lichtende krachten een verwarring te verwachten, waarin je eigenlijk niet van gunstig of ongunstig kunt spreken maar alleen van iets, waardoor je op anderen niet kunt vertrouwen en met anderen ten slotte ook minder rekening kunt houden en waarbij je moet uitgaan van jezelf, wat je zelf denkt, wat zelf verantwoord is en verder basta. Is het tot zover duidelijk?

Ja, u zult zeggen, het is een beetje gek, he? Maar het is er de dag voor, op het ogenblik; en het gebrek aan werkkrachten draagt er ook toe bij. Wij hadden bij wijze van spreken de keuze tussen onze vriend Henri en mij. Toen heeft Henri gezegd; "Nu, voor een zondag voel ik helemaal niet, want ik voel me zo weinig domineeachtig." Nu ben ik dat ook wel niet, maar ik moet nu toch even naar de ernst toe. Dat is dan tevens het tweede deel van mijn betoog.

De lichtende kracht, die op het ogenblik in zeer sterke mate over deze wereld wordt gestuurd en de poging om ook de minder stoffelijke werelden te reinigen en zuiverder te maken, houden in dat de eigen geest van de mens in deze dagen ook een reinigingsproces kan ondergaan. Wij hebben te maken met grote Meesters, grote leraren en dezen zijn in hun intentie, volgens deze tijd, volkomen een. Zij hebben een zich bewust uitend centrum, dat op het ogenblik zich ook in de richting van India beweegt: de nieuwe Leraar. Maar hun grootste kracht is geestelijk. Wat zij op deze wereld proberen af te drukken is; Mens, verloochen toch je dwaze denkbeelden. Denk niet meer aan macht. Denk niet meer aan de rechtvaardiging van je eigen persoonlijkheid. Denk niet meer teveel aan jouw juiste houding en aan jouw rechten, maar denk, mens als je kunt aan eenheid met de naaste, begrip voor elkander, samenwerking. Denk niet meer aan het handhaven van de juiste lijn, maar denk aan het scheppen van vreugde. Laat er geluk geboren worden op aarde. Spreek niet meer over de bewezen thesen en stellingen, maar spreek over de wijsheid, waarbij de geest van de mens kan doordringen in alle dingen en de kosmische waarden ervan begrijpen.

De roep, die steeds sterker in de komende tijd gaat weerklinken, de roep, die reeds nu (dus na twee dagen) over deze wereld galmt, is er een van; Mens, bezin je op jezelf. Bezin je op wat je

bent, wat je denkt en wat je doet. Laat je niet overmeesteren door vrees of door ressentimenten.

Wees rustig, mens. Wees rustig en wees vredig in jezelf. Zeg tot jezelf: Wat kan me eigenlijk gebeuren. Ga je verantwoordelijkheden na zoals altijd, maar niet meer met de gedachte, dat daarvan je leven afhangt, maar alleen met het gevoel, dat je zo voor jezelf je verantwoordelijkheden draagt: terwijl onverschillig wat er gebeurt in jouzelf de vreugde en het geluk is, de sterkte en de kracht, de harmonie en de eenheid, waarmee je met heel de wereld altijd kunt samenwerken.

Vergeet, mens, dat je vreest om teloor te gaan, verloren te gaan in een kolking van tijd en ondergang van de wereld, of van een grote geestelijke ramp.

Zeg tot uzelf: "Ik leef uit de levende kracht. Want er is een grote eenheid geschapen; de eenheid van deze nieuwe dagen, deze nieuwe tijd." Een eenheid, die niets heeft te maken met u en uw stoffelijke verschillen en werkingen, maar waaruit u steeds kunt putten om juist te handelen, juist te denken, juist te werken.

Laat u niet misleiden door uzelf en zeg niet; "Maar ik moet hier toch allereerst mijzelf dienen." Zeg steeds; "Ik kan mijzelf slechts goed dienen, als ik ook anderen dien, Ik kan slechts goed voor mijzelf scheppen, indien ik het goede rond mij schep. Ik kan slechts vrede rond mij scheppen, indien ik eerst vrede geef."

Het is een roepstem, die tot de mens zegt; "Mens, je leeft vaak in een waan van dwaze denkbeelden. Geef die eens een keer prijs. Besef nu eens één ding; Niets is belangrijk behalve dat ene, dat je jezelf innig verbonden gevoelt met de hoogste Kracht. Niets is belangrijk behalve dat ene, dat je je zeker gevoelt in die hoogste Kracht. En zeg; Niets zal mij kunnen kwetsen of vernietigen zolang deze Kracht in mij leeft."

Het zijn de dagen, waarin je jezelf kunt overwinnen. Dit is de tijd, waarin de mens, die rijp is voor het nieuwe, het Koninkrijk der Eeuwigheid in zich herkennen gaat. Het is geen tijd, dat plotseling iedereen medium wordt, en het is geen tijd, waarin plotseling alleen nog maar engelen over de wereld gaan. Maar het is een tijd, waarin elke mens in zich een zekerheid kan krijgen, een kracht, een uithoudingsvermogen, waardoor hij stoffelijk en geestelijk de juiste weg beter kan gaan. (Hier zijn enkele zinnen niet door het apparaat opgenomen. Red.).....wereld, waarin geest en geestelijke krachten veel actiever deel hebben dan men zich nu voorstelt, maar dat kan nog even duren.

Belangrijk in deze dagen is bovenal dit;

Vrees niet, wanhoop niet, laat u door uw eigen belevingen of de handelingen van anderen nimmer overstelpen of overspoelen.

Probeer steeds in jezelf een vonk van vreugde te dragen, een vonk van geluk.

Probeer boven alles steeds voor jezelf het gevoel te hebben van een harmonische band met al wat lichtend en goed heet.

Dat is zo'n beetje het beeld van die invloed, welke op het ogenblik over de wereld spoelt.

Ik weet heel wel, dat niet iedereen daaraan zal kunnen of willen te antwoorden. Er zullen zelfs mensen zijn, die bang zijn voor die vonk van vreugde; die zullen proberen om de vreugde ook in alle anderen te doden. Er zullen mensen zijn, die dodelijk beangst worden, als zij horen dat non-conformisme de juiste levenshouding is en alles zullen doen om anderen te dwingen conform hun inzichten te leven. Zij zijn er; en daar kunnen we niets tegen doen. Maar wij kunnen voor onszelf de juiste houding beleven. En ik denk zo, dat we dan ook onaangestast door al het negatieve in de sfeer en op de wereld kunnen blijven.

Ik weet niet, of ik in staat ben om u iets van het wonder, dat gebeurt, duidelijk te maken. Degenen onder u, die nog 20, 30 jaar te leven hebben, ja, die zullen dat waarschijnlijk nog wel zien. Die zullen terugkijken. En zoals tegenwoordig de wereld terugkijkt op de dag, dat Hitler voor het eerst in de Rijksdag werd gekozen, als een heel belangrijke dag voor alle verdere ontwikkelingen, zo zult u dan terugkijken op deze 4<sup>e</sup> februari en zeggen; "He, wat vreemd, dat we toen niet hebben beseft, hoe groot de consequenties waren van alles wat toen is gebeurd." En u zult daarbij misschien zeggen: "Als ik goed nadenk, dan zie ik dat het geluk, de vreugde

en de kracht, die ik nu heb, eigenlijk op die dag pas in mij en rond mij geboren zijn." ik hoop het tenminste.

Ja, vrienden, daarmee heb ik dan eerlijk dat, wat ik vandaag te zeggen had, gezegd.

## **DE DIENST**

Kan ik iemand dienen, die ik haat in mijn hart? Kan ik iemand dienen, die mijn innerlijk wezen tart en wil uitdagen? Uitdagen en bestrijden tot hij verslagen neerligt?

Kan dienen zijn een plicht, hard als een juk je opgelegd? Ervaren als een onrecht soms, dat dwingt en dringt?

Moet dienen niet zijn een begrip van eenheid, van samengaan en werkelijk bestaan, waarin de dienst wordt tot een vreugde: waarin het dienen wordt je kracht en door het dienen eerst je leven de juiste vorm krijgt en het geestelijk streven tot een voleinding wordt gebracht?

Een dienst, een dienst aan God, een dienst aan mensen.

De dienst, de vorm waarin men zijn dienstbaarheid voor God en mens belijdt, is ten slotte maar een spel der dingen. En daarin, ver verborgen achter uiterlijkheid, ligt het werkelijke: het in liefde juist aan anderen geven, ondanks jezelf, wat jezelf bent, omdat je in die ander ook jezelf en soms een hoger wezen, een betere kracht erkent. Omdat je pas kunt leven, wanneer je dienend ook jezelf kunt geven in werk voor anderen, in werk met vreugdig aanvaarden dient, maar niet in felle strijd.

Want dienend leven is het begin van het harmonisch streven, waardoor je één wordt met de werkelijkheid, die God heeft geschapen. En zo is de dienst voor ons gelijktijdig de staf en het wapen, dat ons veilig langs waan en zelfzucht tot eenheid met het Hoogste geleidt.

Ik weet niet, of ik het goed heb gezegd, maar zo voel ik het en ik hoop dan ook, vrienden, dat het voldoende is.

Onze excuses, dat we u op deze zondag nu werkelijk maar met één spreker hebben laten zitten. Ik hoop, dat een deel van de gegeven voorlichting als vervanging daarvoor kan dienen. En ik mag u namens alle anderen, die hun eigen bezigheden hebben op het ogenblik en ook intens bezig zijn, mede voor uw belang, wel verzekeren dat wij hoe dan ook en in welke vorm dan ook steeds zullen trachten u te helpen, u te dienen, opdat ook u het lichte, het vreugdige in uzelf moge gewinnen, de vrijheid in uzelf moge vinden, die het kenteken is van deze nieuwe tijd.

Wij weten, dat een deel van onze taak, zoals wij deze in het verleden hebben vervuld, teneinde spoedt. Wij weten, dat nieuwe taken voor ons zijn weggelegd en we zouden deze taken graag blijven vervullen in een intense samenwerking met u in de stof, in een werkelijke band van goddelijke Liefde en vrede tussen alle sferen en in een gezamenlijk streven naar het ene einddoel.

Nu heb ik de boodschap van de anderen ook nog doorgegeven, vrienden en daarmee wordt het voor mij tijd om afscheid te nemen. Voor u is het misschien kort geweest vanmorgen; wat mij betreft, kan ik alleen zeggen: Ik heb u gebracht, wat ik brengen kon. Een prettige zondag.