

DE GROOT GEESTELIJKE OMWENTELING – II

26 juni 1988

Goedenmorgen, Alles is de laatste tijd bij ons ontzettend druk. We hebben gezien wat de kosmische verwachtingen zijn, We hebben geestelijke en andere invloeden tegen elkaar kunnen afwegen onder meer op grond van de verschijnselen tijdens het Wessakfeest en we komen tot de conclusie, dat er een soort geestelijke storm op komst is,

In nog veel kortere tijd dan u zich kunt voorstellen, zullen de mensen innerlijk geconfronteerd worden met de problemen en de onevenwichtigheden, die tot nu toe onder het uiterlijk verborgen konden blijven, Zaken, die lange tijd wel beseft maar niet zo serieus werden genomen, worden hier en daar zelfs acuut.

Ook de Orde en de Witte Broederschap - hiermee rekening houdende - hebben moeten besluiten om hun eigen wijze van werken en ingrijpen aanmerkelijk te veranderen. Het is alsof er nog een paar voorjaarsstormen uitbreken en daarna opeens een nieuwe lente gaat beginnen. De vernieuwing die, verborgen, zo lange tijd al bezig is geweest, dringt onstuitbaar door naar buiten en gaat het geheel van de ontwikkelingen op uw wereld bepalen.

We kunnen natuurlijk doorgaan met het oude spel van de mensen door gebeurtenissen te confronteren met de feiten van hun leven, hun eigen persoonlijkheid en hun ontwikkeling. Maar heeft dat nog zin in een periode, dat de innerlijke en stuwende krachten van de mens meer doen en meer betekenen dan een broederschap, zelfs de Grote Broederschap, tot stand kan brengen? Het is de tijd van onverwachte gebeurtenissen, onverwachte tekenen en onverwachte veranderingen. De strijd tussen het oude en het vernieuwende is in feite pas goed in alle eeuwigheid losgebarsten. Het verleden weet dat het verliest, maar het kan het niet aanvaarden. Het vernieuwende, een lange tijd zo zeker van zichzelf, wordt zich bewust van zijn eigen onvolkomenheden, zijn noodzaak tot groei en zoekt nu verder naar een werkelijkheid, waarin het zich bewust kan manifesteren en leven,

In een dergelijke tijd vraag je je af, wat de hoofdkrachten zijn. Zeker, we hebben tijdens de Wessak veel wit licht gezien. Veel dingen die verborgen waren komen naar buiten. Op elk terrein. We hebben daarnaast de felle kleuren gezien van het hartstochtelijke rood, vergezeld van het diep bruine van de ongeweten en onbeheerste lusten.

Met moed zal de mensheid de nieuwe ontwikkelingen tegemoet treden. Maar daarnaast zal steeds weer een beroep worden gedaan op zijn innerlijke - en zoals de mens zegt - laagste instincten.

We zien het lichtende blauw en het zilver, maar wij zien ook het mystieke purper, waarin het ongewetene plotseling een gestalte aanneemt en een droom wordt, die de werkelijkheid kan gaan benaderen.

En al deze banen bijna rechtlijnig, al deze banen niet meer met elkaar vervlochten, maar als afzonderlijke pilaren, die het dak moeten dragen van de tempel, waarvan we de vorm nog niet beseffen.

Krachten werken en ze zijn door niemand te beheersen en zelfs door de groten van onze geestelijke groepering niet geheel te voren te overzien, laat staan te richten. In een branding bij het keren van het tij zijn vele kruisstromingen. Ook hier is dat het geval. Invloeden schijnen elkaar te kruisen. Ontwikkelingen schijnen elkaar te overvleugelen. Maar de werkelijkheid van het tij wordt daardoor niet bepaald. De werkelijkheid is de gestage komst van meer licht en omdat er meer licht is, moet er meer kracht komen.

Toch hebben wij in verhouding tot het witte licht iets minder aan gouden licht of levenskracht-licht gezien. We moeten aannemen, dat de confrontatie met werkelijkheden en onvermijdelijkheden bij velen de veerkracht zal kunnen aantasten. De brede banen goud licht of geel licht, die er zijn, geven echter aan, dat er levenskracht beschikbaar is. Maar wanneer de rechtlijnigheid, het praktisch parallel lopen van al deze banen aanduidt, dat ze gescheiden ont-

wikkelingen zijn, zal een mens ook moeten kiezen tot welke kracht hij wil behoren. Dat kan hij alleen doen door zijn eigen instelling daar op te richten.

U hebt een vorige maal naar ik aanneem al gehoord, dat de werkwijze o.m. van onze Orde, maar daarnaast ook van de Witte Broederschap, op zeer korte termijn aanmerkelijke veranderingen zal ondergaan. We hebben daarvoor een soort datum genomen, die in de tijd natuurlijk alleen maar een gissing is en geen vastlegging. Zo rond 1 januari 1989 houdt de wijze, waarop de Orde op het ogenblik werkt op te bestaan. In feite is de verandering natuurlijk al ingetreden en voltrekt ze zich geleidelijk.

Op dezelfde wijze kunnen wij zeggen, dat de Witte Broederschap met al haar overwegingen een lange tijd heeft gemeend, dat wij de feiten een klein beetje kunnen regeren. We kunnen reguleren. Nu echter staat ze voor de noodzaak om zonder meer het beste te maken van het onvermijdelijke. En dat betekent, dat ze in grotere intensiteit direkt op de mens moet inwerken. De tijd van leiders en stemmen is bijna voorbij. De tijd van profeten loopt ten einde.

De tijd van de innerlijk verlichte breekt aan. Het innerlijk licht is de enige kracht, waarmee zowel het stoffelijk als het geestelijk bestaan van de aarde kan worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden. We hebben ontdekt, dat er niet vanuit uw eigen direkt stoffelijk Al, maar van een gebied, dat wij dan toch hooggeestelijk willen noemen, enorme golven van bijna emotiedragende kracht worden uitgestuwd, die niet alleen uw eigen planeet maar ook een aantal andere bewoonde planeten binnenkort gaan bereiken.

Hier worden wij geconfronteerd met een tijdelijke overheersing van niet-materiële waarden. Dat wil zeggen dat elke materiële berekening - statistische of anderszins - aan geldigheid begint te verliezen. We nemen aan, dat deze golf over ongeveer 3 maanden voor het eerst merkbaar zal worden op uw wereld en daar ongetwijfeld een aantal onverwachte reacties en gebeurtenissen zal doen ontstaan. Gelijktijdig weten wij, dat de krachten die zuiver stoffelijk aanwezig zijn, gelijktijdig rechterlijk om niet te zeggen oordelend zijn en toch ook kennis brengend.

Waar het zilver is daar wordt de waarheid nader beseft.

Waar het blauw is wordt de nieuwe benadering van feiten en omstandigheden mogelijk; de nieuwe ontdekking, maar vooral ook de aanpassing aan nieuwe mogelijkheden.

Wanneer we dan zien hoe sterk ook de mystieke golven zijn van het geestelijk bewustzijn tot het diep innerlijk beleven toe, dan moeten wij aannemen, dat juist deze golf van geestelijke kracht een groot aantal innerlijke erkenningen en ontdekkingen bij de eenlingen zullen doen ontstaan. De wereld van de massa moet terug naar de wereld van de eenling. Maar de eenling kan alleen werkelijk bestaan als hij zijn verbondenheid met andere eenlingen beseft.

Er zullen veel wetten vallen. Veel regels worden doorbroken. Wanneer ik het goed heb, zal voordat deze invloeden ten einde lopen, ongetwijfeld ook natuurkundig een aantal wetten opnieuw geschreven worden.

U leeft in een tijd waarin de verandering, die zich zo lang aankondigde, nu bijna crisisachtig zich uitstort over de wereld. Nu wij nog op deze wijze werken is het misschien goed u duidelijk te maken wat het voor de gewone mens betekent. Deze algemene termen door mij gebruikt, hebben betrekking op het geheel van de mensheid, het geheel van het gebeuren op de wereld, het geheel van de veranderingen die zich in de materie en in het bewustzijn zullen afspelen.

Voor uzelf zal het heel moeilijk zijn dit alles onmiddellijk te constateren. Want u interpreteert vanuit gewoonte, niet vanuit erkenning alleen. Maar u zult zich vaak gestuwd voelen omdat er in u een nieuwe onrust ontstaat of omdat er in u soms ook een nieuwe vrede werkt. Deze innerlijke dingen zijn belangrijker voor u dan wat buiten u gebeurt. Wanneer u daaraan gevolg geeft zo goed u kunt, zult u ontdekken, dat uw innerlijk weten verandert en dat u daardoor de feiten nieuw gaat zien, de mogelijkheden beter en anders gaat erkennen dan tot nu toe.

Wanneer de Orde zich inspiratie en dergelijke hulp als eerste doel gaat stellen, dan is dat juist omdat mensen, die op de grens staan, vaak door een enkele hulp uit de geest ertoe kunnen worden gebracht hun innerlijke verandering te aanvaarden en daardoor de kracht kunnen vinden om verder te gaan in deze vernieuwing, zonder zichzelf te verliezen; zonder anderen te schaden. Er zijn een aantal verwachtingen, die waarschijnlijk in de komende tijd tot teleurstellingen voeren. Mensen zoeken leiders. Maar wat moet je met een leider, die je zegt wat je moet doen?

Zijn doel zal misschien vervuld worden, maar maak je jezelf daardoor meer waar? Leiders zullen daardoor in steeds grotere moeilijkheden komen of ze nu geestelijke opperhoofden zijn of materiële deskundigen of politieke kopstukken of economische wonderkinderen. Want wanneer het innerlijk proces begint te werken, is de uiterlijke kennis maar beperkt en het gebruik daarvan alleen een werktuig en niet meer de onveranderlijke zekerheid, waarvan je durft uitgaan.

"Weest uzelf" is u vaak toegeroepen. "Zoek uw innerlijk zelf" zou de nieuwe slagzin moeten zijn. Wanneer wij zien hoe de aarde zal reageren dan kunnen we stellen, dat er nog wel een aantal eigenaardigheden en anomaliteiten zullen voorkomen op zowel klimatologisch als zuiver natuurlijk en zelfs biologisch gebied. Ook daarin zijn de veranderingen ongetwijfeld de weerkaatsing van krachten, waarin de aarde evenzeer gevangen is als een ieder die op haar leeft.

Maar de korte termijn waarop deze dingen naar buiten kunnen komen is exceptioneel in de laatste 20.000 jaar.

Zo weten wij, dat de rampen die de natuur ongetwijfeld nog zo hier en daar in petto heeft, niet meer rampen op zichzelf zijn, maar in feite tekenen van een herbouw, van een opnieuw construeren van evenwichten. Zo beseffen wij, dat de veranderingen in het klimaat niet alleen maar tijdelijke veranderingen zijn of storingen door de mens veroorzaakt, maar gelijktijdig een reactie zijn op kosmische krachten, waardoor een nieuw evenwicht, een nieuwe ecologie ook, als het ware gaat ontstaan, waarin ook de verandering van de atmosfeer een rol speelt.

Het is geen tijd van oordeel en ondergang. Ware dit het geval, dan zouden ongetwijfeld zowel de Witte Broederschap als de Orde, zelfs het Verborgen Priesterrijk besloten hebben hun oude bezigheden te intensifiëren. Maar het is alsof wij nu de nieuwe zaailingen moeten beschermen, die zodadelijk de aarde zullen bevolken. Anders misschien niet te begrijpen voor de oude gewassen, maar belangrijk.

Het proces, waarin dit alles gebonden is, zal waarschijnlijk nog wel een aantal honderden jaren duren. Maar juist de eerste golven van een dergelijke verandering zijn een pijnlijke ervaring voor mensen of voeren tot onbegrip, misschien veroordeling. Op deze morgen zou ik u er op willen wijzen, dat verwerping nooit tot resultaat voert. Dat veroordeling op zich weinig zin heeft.

Om in deze vernieuwing te leven moet u zich niet laten overrompelen door allerlei beweringen, krachten en gebeurtenissen, maar moet u intenser dan ooit te voren zoeken in uzelf om de juiste weg te vinden. Uzelf te zijn zonder beperkingen, maar volledig gevende, uitende en innerlijk belevende wat voor u de juiste drijfveer, de juiste kracht is.

Vreest uzelf niet. Vreest niet wat er kan ontstaan. Elke dag opnieuw zult u nieuwe drijfveren, maar vooral ook nieuwe innerlijke ontdekkingen kunnen verwachten. Weest niet wanhopig omdat uw dromen niet volledig waar worden. Zoek eerder de vreugde van datgene wat zich nieuw verwezenlijkt, wat zich nieuw ontplooit.

Misschien is het goed kort en duidelijk te zijn. Want al te vaak zouden ook wij ons verliezen in vaagheden en woordschoonheid, die de feiten te veel verhullen.

Er voltrekken zich op dit ogenblik op allerlei terrein belangrijke omwentelingen. Er zijn menselijk nieuwe ontdekkingen gedaan, die binnenkort een belangrijke rol gaan spelen in het evenwicht van de mensheid. Laat u er niet te veel door beroeren. Het onbeheersbare, laat het over u komen. Maar het in u bestaande; beleef het in vrede en rust. Put daaruit de kracht om wat in u leeft buiten uzelf zo duidelijk mogelijk kenbaar te maken.

Wanneer levenskracht én geestelijke krachten gelijktijdig de aarde beroeren heeft u de mogelijkheid uw aura te versterken tot zij een schild wordt voor praktisch alle negatieve invloeden, die rond u kunnen woekeren. Maar dan moet u in uzelf de rust en de vrede kennen, waardoor u de krachten geestelijk zowel als anderszins volledig kunt opnemen.

Leer uzelf ontspannen. Zowel uw lichaam als uw geest heeft rust nodig. Zeker in deze dagen. Juist wanneer u voortdurend de innerlijke stilte beleeft, voortdurend terugvalt op de simpelste automatisen van uw lichaam zult u daardoor het vermogen hebben energieën op te nemen, feiten op te nemen, krachten op te nemen en te gebruiken.

Denk niet, dat een ander verantwoordelijkheid voor u kan dragen. Uw eigen wezen heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten. Wanneer er een kracht komt, kunt u nooit het geheel van die kracht zonder meer verwerken, tenzij u werkelijk tot de grote innerlijke stilte bent gevorderd. Maar ieder

van u, die in zichzelf enige rust weet te vinden en zelfaanvaarding kent, zijn eigen angsten a.h.w. terzijde weet te zetten, zal daaruit kunnen opnemen wat bij diens eigen uitstraling behoort. Wat niet in u bestaat, wordt niet in u geschapen. Dat kan alleen groeien. Maar datgene, wat er werkelijk in u bestaat aan licht, aan goedheid, aan alle factoren en kwaliteiten die in uw leven en vorming belangrijk zijn geweest, daarvan kunt u de versterking verwachten. U kunt daarin de kracht ontvangen, u kunt van daaruit een innerlijke vernieuwing uiteindelijk bewerkstelligen. Wat de wereld is voor een mens, is in feite de vage weerspiegeling van de werkelijkheid waarvan hij deel is. Wanneer de krachten u voeren tot een mystieke droom, interpreteer haar niet. Laat haar in uzelf bestaan. Dat is belangrijker. Veel verklaren betekent vaak veel vernietigen. Alleen op mentaal gebied hebt u verklaringen nodig opdat u beheersing op emotioneel gebied kunt bereiken. Besef dit. Werk alleen met die zaken, die verstandelijk benaderbaar zijn. Laat al het niet-verstandelijk omvatbare voorlopig maar in u bestaan zonder uitleg, zonder kenbare reden. Daardoor zult u een optimale harmonie kunnen bereiken en uiteindelijk een versnelde groei kunnen doormaken.

Bedenk, dat al datgene wat u buiten u ziet en hoort een vage weerspiegeling is van wat zich feitelijk afspeelt. Daarom heeft het weinig zin u daarover te veel zorgen te maken of u daarop te zeer te verheugen. Uw feitelijke belevingen gecombineerd met uw innerlijke processen zijn het enig belangrijke waarmee u kunt werken. Werk niet voor anderen of voor uzelf, werk omdat werken de uiting is van wat in u leeft.

De gebeurtenissen op aarde zullen in aanmerkelijk sneller tempo gaan verlopen binnenkort. U zult met vele moeizame of onverklaarbare veranderingen worden geconfronteerd. De mogelijkheid bestaat zelfs, dat degenen in Amerika, die nu zitten te jammeren dat er geen water komt, over 2 maanden onder water staan. Ik zeg dit als voorbeeld. Laat u daardoor niet te veel drijven of bedreigen. Alleen wat je in jezelf kunt doen is op dit moment van blijvende betekenis. De ontwikkeling die je nu ondergaat kan geestelijk zowel als stoffelijk een groot gedeelte van je toekomstig beleven vorm geven. Gezag moet zijn, zo heeft men gezegd. Waar een vorm bestaat moet ook een beheersing bestaan, dat is waar. Gezag is echter datgene, wat u delegeert, wat u aan anderen geeft. De Ware Wet leeft in uzelf. Begrijp, dat de innerlijke wet belangrijker is dan alle gezag. Besef, dat macht alleen daar bestaat, waar u vreest. Leer minder te vrezen opdat ge meer uzelf kunt zijn.

Ten laatste : wanneer grote veranderingen plaatsvinden kan dat bij mensen emotionele gevolgen teweeg brengen, die lopen van euforie tot paniek. Wanneer deze dingen u onbevooroordeeld kunnen worden voorgelegd, zult u niet euforisch worden en niet panisch gedreven. De tijd die ons nog rest in contacten via dit medium en andere mediums - dat geldt voor meerdere delen van de wereld tot we ons werk moeten veranderen - zullen wij proberen u die achtergronden te geven waardoor u niet plotseling denkt, dat alles bereikt is en ook niet in een steeds dieper wordende angst verzinkt omdat u zich machteloos voelt. Deze overgangperiode hebben we ingebouwd omdat we denken, dat we in die tijd nog veel kunnen doen. Wanneer we over een aantal maanden het grote netwerk dat voor mediums beschikbaar was, wat gaan afbouwen, zo zullen wij de belangrijkste factoren blijven behouden, namelijk datgene, wat in die actualiteit aangepast de mens kan helpen te komen tot groter geestelijk evenwicht en een vermindering van zijn gevoeligheid voor onberedeneerde emoties vanuit de stof.

De Orde der Verdraagzamen heeft de feiten onder ogen moeten zien. De veranderingen, die onvermijdelijk lijken werden niet door ons allen even gaarne en vreugdig aanvaard. Maar feiten erkennen en vanuit de nieuwe feiten verder werken, is de enige weg van bewustwording die door ons wordt erkend. Daarom passen we ons aan. Voor u zal hetzelfde gelden. U zult zich in vele dingen moeten aanpassen. Maar die aanpassing op zich is niet zo belangrijk, wanneer daardoor wat je bent beter en juister kan voortbestaan.

Vrienden, namens het geheel van de Orde verzeker ik u van onze voortdurende bemoeienis met de mensheid en de wereld vanuit ons eigen beginsel. Ook wanneer vormen veranderen, het wezen blijft gelijk. Wanneer krachten anders optreden, zo blijft de richting van die kracht gelijk aan het doel ervan. Gelijk.

De mensheid wordt niet door de krachten van de geest verlaten. Maar veel oude gewoonten zullen wegvallen en vervangen worden door de nieuwe wijzen van optreden, van handelen, van het schakelen van kracht en bewustzijn. We hopen dat u dat zult aanvaarden. Alleen door ze te vernieuwen kunnen wij uw bewustwording en vernieuwing bevorderen. Wij hebben dat aanvaard. Wij zullen trachten het waar te maken. Wetend, hoe bij u de situatie ligt, zullen we natuurlijk alle bestaande verplichtingen zo veel mogelijk vervullen. Maar we zullen in geleidelijkheid deze veranderingen verder doorvoeren. Tekenen daarvan zult u in onze laatste mediamieke uitingen steeds weer aantreffen.

Begrijp, dat wij niet veranderen, maar dat uw wereld en de mogelijkheden daarvan veranderen. Daarom moeten wij tezamen zoeken naar de Grote Kracht, die in onszelf berustend, de vrede is van de kosmos maar ook de stuwkracht van de ontwikkeling in geest en stof. Met dit doel voor ogen, met deze feiten in ons wezen gegrifd tot ze onuitwisbaar zijn, gaan wij voort u te dienen en vragen wij u om te leven vanuit uw eigen besef. Niet als volgers, maar als vrije mede-gangers op de weg, opdat vrij gezamenlijk de steeds grotere vrede, bewustwording en vreugde deel mogen worden, die de zin is van alle bestaan.

Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u allen een gezegende verdere ontwikkeling en een grotere innerlijke kracht en vreugde, opdat ge uw werk op aarde en in de geest beter kunt voltooien. Vaarwel.