

LEVENSHOUDING EN WERKEN MET LEVENSKRACHT (KERNBIJEENKOMST)

21 juni 1967

1. Onbeheerstheid, drift, hartstocht, enz. :
Onmiddellijk trachten (een) positief doel te zoeken voor deze kracht.
Draag emotie positief in deze richting over (alles wat (het) heil van medemensen bevordert, al datgene wat harmonie bevordert, is van belang.
2. Geen partij kiezen (politiek, wereldgebeuren), denk niet aan bepaalde groepen.
Denk aan de gewonden, de lijdende van alle strijdende partijen, denk niet aan wereldvrede, maar denk aan vrede voor de mensen die bij de strijd betrokken zijn.
Zich niet bezig houden met economische omwentelingen (einde 1968 is België er ook mee gemoeid (bij betrokken).
3. Medewerking met (de) Broederschap door gedachtekracht, ook in leefwijze, in het bereiken van innerlijke vrijheid.
Hulp is belangrijk, daarom zult u door inspiratie worden geleid en zal zo veel mogelijk energie ter beschikking worden gesteld.

Levensenergie is een kracht die u ter beschikking hebt. In dit jaar staat zij u, gezien uw streven en uw instelling, ruimer ter beschikking dan tevoren. Maar u vormt een groep, d.w.z. dat de banden van kracht die in deze groep bestaan, ook in dit jaar een groter geladenheid, een grotere inhoud zullen bevatten dan voordien. Wanneer u die energie krijgt, dan is het niet noodzakelijk dat u daar gebruik van maakt. Zij zijn een potentie, een mogelijkheid, niet een onvermijdelijk effect. Indien u beseft dat de kracht er is, kunt u daarop een beroep doen.

U kunt dit doen via uw eigen denken, formuleer het indien u wilt in een gebed, mediteer er over of tracht alleen maar te beseffen dat die kracht er is. Doe op die kracht, volledig bewust en voortdurend, een beroep. Doe dit beroep zowel voor u zelf, dus t.a.v. van uw eigen lichamelijke toestand, uw eigen materiële welvaart, als ten aanzien van uw geestelijke acties.

Het is belangrijk dat u tracht in deze periode ook lichamen een zo groot mogelijke veerkracht te winnen. Voor geestelijke doeleinden, realiseer u dat de kracht bestaat. Daar u een groep vormt, richt u op de groep als geheel. Tracht de energie als een spanning en een geladenheid in u zelf te ervaren en projecteer haar niet als een geleidelijk proces, maar als een soort bliksemflits op het doel dat u gekozen hebt.

Geef uw patiënten, indien u tracht ze te genezen, niet alleen maar de geleidelijke kracht, maar tracht de totaliteit van de gevoelde energie, zo kort en snel mogelijk te ontladen. Hierdoor zult u, ook waar het patiënten betreft, betere resultaten kunnen boeken. Maar dit wil ook zeggen dat u met voldoende zelfvertrouwen hulp moet verlenen aan degenen die het van node hebben. Uw materiële energie zult u ook nodig hebben, omdat uw daadkracht heel vaak in het geding komt. Men zal zeker, wanneer men de maand december bereikt heeft en de periode daarna, steeds meer van u daadwerkelijke hulp vragen en die daadwerkelijke hulp zal vaak bestaan uit inspanningen. Beroep u op de Kracht en u zult dit kunnen volbrengen.

Trekt u (zich) terug en u zult zelf niet door de Kracht verrijkt zijn. U zult ook met de Kracht niets bereiken. U zult dus een positief antwoord moeten geven op elk beroep dat op u wordt gedaan. Dit is zeer belangrijk. U zult daarnaast gaan beseffen dat dus de poging om het denken te veranderen, het scheppen van een persoonlijke inhoud, in een groep als deze, verwarring zou kunnen stichten, want u gaat meer uw eigen denkbeelden vormen, u gaat meer werken met uw eigen inzichten. Dat is haast niet te vermijden. Daar de groep een veel grotere Kracht betekent voor u en een veel grotere mogelijkheid dan u alleen ooit op kunt brengen, is het belangrijk dat u deze eigen ideeën inbrengt in de groep en dat u ze in gemeenschap met de groep en harmonisch met de groep, waarbij zo nodig dus de leider het beslissende woord spreekt, ook tot uiting brengt. Tracht ook, zover het materiële acties betreft, voor hulp aan naasten, aan derden, aan elkaar, zo veel mogelijk de groep, de gemeenschap dus, daarin te betrekken en te kennen.

Schuif niet verantwoordelijkheid op de groep af, maar maak duidelijk aan de groep dat u deze taak verricht, zodat zij u geestelijk kan steunen en waar dit nodig is, ook op andere wijzen kan bijstaan.

De situatie is dus voor uw groep wel hier en daar, dat geef ik graag toe, wat moeilijker dan zij geweest is. Aan de ene kant is er een redelijk harmonische eenheid gevormd. Aan de andere kant, en ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik dat opmerk, er zijn in deze groep nog leden die eigenlijk maar zeer weinig werkelijk actief zijn. Ze doen te weinig eigenlijk zelf. Zij zoeken het alleen in de meditatie, in het behoren tot de groep. Dit zal niet voldoende zijn. Een groep als deze heeft verder, en het spijt mij dat ik juist in deze periode dergelijk woord moet gebruiken, een bepaalde discipline nodig. Die discipline moet u zich zelf opleggen. Niemand kan u bevelen geven. Zoals u geheel uit vrije wil tot de groep toetreedt, zoals u geheel uit vrije wil de banden en verplichtingen in deze groep op u hebt genomen, zo zult u ook de noodzakelijke beslissingen die in de groep vallen, vrijwillig moeten aanvaarden.

Daarbij is het belangrijk dat u niet in de eerste plaats gaat strijden. Discussies zijn in deze tijd over het algemeen voor de harmonie gevaarlijk en meningsverschillen kunnen, wanneer zij toegespitst worden, ook voor mensen als u hier, fataal worden, wat geestelijke samenwerking en kracht betreft. De weerslag daarvan kan aanmerkelijk groter zijn dan in andere jaren.

Daarom zou ik u willen verzoeken: zoek in uw onderlinge samenwerking steeds naar het positieve punt. Bij uw discussies zoek niet naar de punten waarbij u van mening verschilt, zoek naar de punten waarin u overeenstemming bereiken kunt. Houdt u niet te veel bezig met theorieën. Er zijn vele theorieën, maar de praktijk alleen kan uitwijzen in hoeverre zij voor u bruikbaar zijn.

Tracht u in dit werk vooral te bepalen tot het praktische.

U zult zich afvragen of er in uw onderlinge werkwijze misschien verandering moet worden gebracht. Dit is geheel van u zelf afhankelijk. Het is niet belangrijk op welke wijze deze groep bestaat. Het is belangrijk dat zij een zo hecht mogelijke en zo harmonisch mogelijke eenheid is. Het is niet belangrijk dat iemand in deze groep meer doet dan de ander of minder dan de ander. Wel is het belangrijk dat ieder tot zijn uiterste mogelijkheden meewerkt in deze groep. Uw werkwijze kunt u zelf vaststellen, mits u daarbij uitgaat van uw eigen bereidheid om werkzaam te zijn. Uw eigen bereidheid om alles bij te dragen wat de harmonie in de groep vergroot.

Natuurlijk zullen daar dingen bij zijn die voor u minder aanvaardbaar, minder prettig of minder aangenaam zullen zijn. Wanneer dit het geval is, maak dit duidelijk en vraag u af op welke wijze u in de groep, desondanks, een positieve inbreng kunt hebben.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk onderling dus verbonden bent, elkaar onderling steunt. Het is belangrijk dat u elkaar in de eerste plaats niet bekritiseert, maar dat u elkaar helpt om betere resultaten op elk terrein te bereiken.

Het is belangrijk dat u in alle godsdienstige en politieke geschillen, ja zelfs zover het u mogelijk is, in economische conflicten neutraal blijft, maar dat u altijd weer tracht een ieder bij te staan die in moeilijkheden is.

Ik hoop dat ook dit duidelijk genoeg is gesteld.

Ik kom nu tot een laatste punt, dat voor uw groep en vooral voor de wijze waarop uw groep werkzaam zal zijn, belangrijk is. Het lijkt mij het beste wanneer u niet alleen regelmatig samenkomt, zo regelmatig als u, bij onderling bespreken, mogelijk is, maar dat u daarnaast ook een meditatieperiode bespreekt, waarin u, hetzij in de groep, hetzij daarvan verwijderd, u volledig concentreert op de groep, op de harmonie van de groep en het werken met de Lichtende en Kosmische Krachten.

Deze meditatieperiode hoeft zeker niet bijzonder lang te zijn, maar ik meen dat de meesten van u, tot het bereiken van voldoende concentratie en het mediteren zullen moeten rekenen met ongeveer een half uur van uw tijd. Dit kan van zeer groot belang zijn op de ogenblikken dat door materiële omstandigheden, het sommigen onder u niet meer zo gemakkelijk zal vallen om ook in de stof regelmatig elkaar te treffen en te ontmoeten.

Beroep u op de Geest wanneer u zelf niet meer weet hoe u verder moet gaan. U zult geholpen worden, u zult de juiste inspiratie krijgen. Indien u een overtuiging hebt ten aanzien van een juiste handelwijze, denkwijze of actie, vraag u af of deze binnen het kader van de groep past. Zo ja, ook wanneer zij verder niet met de groep te doen heeft, doe hiervan mededeling aan diegene die u als leider hebt aanvaard. Probeer in geen geval gezag uit te oefenen. Probeer altijd begrip te vinden, dit is veel belangrijker.

Tracht ook in uw dagelijks leven, ten aanzien van elkaar die vriendschap te vinden, die verbondenheid die noodzakelijk is om u ook buiten de bijeenkomsten tot een hechte eenheid te smeden.

Het is heel erg belangrijk voor ons allen dat hetgeen voorbereid is en wat in deze groep, zij het misschien nog niet volledig, tot ontplooiing kwam, niet door een te grote verdeeldheid, een te grote gescheidenheid, als mens - en dan bedoel ik hier dus door het milieu, uw omgeving, uw stand, kortom door al datgene wat u dus van elkaar toch weer verwijderd houdt, - dat u zich daardoor vooral dus niet laat scheiden. U hebt in de kring niet alleen nodig een geestelijke band, een kring die hier dus zonder meer geestelijk werk doet. U hebt nodig een zodanig begrip voor elkaar, een zodanige waardering voor elkaar, een zodanige aanvaarding van elkander, elk in eigen waarde, dat u niet aarzelt, en zelfs zuiver menselijk niet aarzelen zou op elkander een beroep te doen, waar dit noodzakelijk is.

Velen van u hebben gemeend dat de artikelen die in het begin gesteld zijn waarbij ook die onderlinge stoffelijke hulp op de voorgrond werd gebracht, waarbij de belangrijkheid van het gebruik van de gezamenlijke reserves, wanneer noodzakelijk, naar voren werd gebracht, alleen maar bedoeld was misschien voor de Orde.

Het is evenzeer voor u zelf bedoeld. Velen onder u zullen moeten rekenen met veranderende situaties, reeds in deze periode, in dit lopende jaar van Licht, dan moet u een achtergrond hebben, materieel en geestelijk. Want door die achtergrond, door de zekerheid die u treft in elkander, zult u dan in staat zijn uw geestelijk werk voort te zetten, dan zult u in staat zijn het geestelijk werk te brengen dat noodzakelijk is. Dit zijn dingen die ik weer meer in het bijzonder dus op uw eigen groep heb toegespitst.

Wat zijn de taken die dus in de komende tijd als het meest belangrijke moeten worden beschouwd door de groep? Ik zal ze voor u eenvoudig opsommen.

In de eerste plaats, het voortdurend uitstralen van positieve gedachtekracht.

In de tweede plaats, het voortdurend geven van geestelijke steun en kracht aan allen die dit van node hebben: zieken, maar ook diegenen die psychische problemen hebben.

In de derde plaats, het in de bijeenkomsten voortdurend trachten door meditatie, waarbij redelijkheid absoluut niet belangrijk is, alleen dus de inhoud, u te richten op een zo positief mogelijk beleven van deze tijd en wereld door de mensen rond u.

En dan de laatste taak die uw groep dus ook heeft, zoals alle andere groepen, het in stand houden van een centrum, waarin een volledige geestelijke vrijheid gepaard kan gaan met harmonie, waarin onpartijdigheid en objectiviteit ten aanzien van de wereld, het mogelijk maakt, zelfs wanneer de mensen u daarover zouden aanvallen, een ieder te helpen, een ieder uw gedachtekracht te geven.

Wat betreft de hervormingen in denken, filosofie, geloof, u zult deze in u zelf ondergaan. U zult ontdekken, dat u zich instellende, steeds meer geïnspireerd wordt. Overdenk deze inspiraties goed, beredeneer ze niet. Probeer ze aan te voelen. Tracht aan te voelen of zij belang rijk zijn. Indien daardoor wijzigingen in uw denken, in uw geloof, in uw gedrag, voor u goed zijn, na overweging, handel daar naar en houdt daarbij ook rekening met datgene wat in de kring als harmonie bestaat. Ik geloof dat ik hiermede deze voorlichting mag besluiten.

Vraag: In verband met het daarnet gestelde; de Broederschap gaat dus meer materieel werken. Met wat of wie wordt er rekening gehouden of dient er noodzakelijk rekening mee gehouden (te worden)? Indien er sprake van Kracht is, is deze Kracht die uit groepsverband stamt, er door versterkt of verslapt wordt, is het niet aan te raden een bv. gezamenlijke formule te hebben om ons op deze Kracht in te stellen?

Antwoord: Ten aanzien van de personen, kan ik u alleen dit zeggen: diegenen die worden uitgekozen a.h.w. om daar in het bijzonder uiting aan te geven hier op aarde, dus ook meer materieel, worden daarvoor bijzonder sterk beïnvloed in hun denken, zeg maar geïnspireerd. Zij zullen dit zeker zelf ervaren. De wijze van uiting, ik heb dit geloof ik duidelijk gesteld, is in de eerste plaats wel een persoonlijke. Men moet voor zichzelf uitmaken, op welke wijze men het geïnspireerde, harmonisch blijvende in zich zelf met zijn God, zijn eigen ik, verwezenlijken (kan)

in de wereld, en indien men tot een groep behoort, de harmonie met de groep versterkend en niet bedreigend, dit kan doen.

Wat betreft de formule, het is inderdaad altijd goed en raadzaam om denkbeelden: samenhangendheid en instelling, harmonische instelling op geestelijke krachten, per groep, vooral wanneer men niet materieel samen is, te baseren op een symbool of formulering. Symbool of formulering kunnen door de groep zelf rustig gekozen worden zij zijn immers niet in zich zelf belangrijk, maar wel door de wijze waarop men met deze formule of met dit symbool de groep en de kracht associeert. Besluit u tot het gebruiken van symbool en Kracht en eventueel dus het gebruiken van een formule en Kracht, binnen uw groep, dan is het goed in al uw bijeenkomsten deze formule gezamenlijk te zeggen. Wanneer u bang bent dat dit te luidruchtig wordt dan kan één van u de formule luidop spreken en de anderen kunnen dan zacht meespreken.

Wanneer het gaat om een symbool, dan zal men het doel van bijeenkomst en groep, dus datgene wat in het symbool is gelegd, door één persoon doen formuleren, terwijl allen het symbool beschouwen. Ten laatste, wanneer men symboolacties of -gebaren gebruikt, zo moet men deze altijd baseren op geven en op harmonie. Indien u op deze wijze misschien een bepaalde houding of een bepaald gebaar wilt gebruiken, is ook daartegen geen bezwaar.

Tekenen, profetieën en inspiratie kunnen in u oprijzen zonder dat u maar beseft hoe zij tot stand komen, maar zij zullen dus opzien baren. Het belangrijke is dat de aandacht wordt gevestigd op, of de nadruk wordt gelegd op de geestelijke kracht in de mens, de geestelijke achtergronden die sterker kunnen zijn dan de schijnbaar onveranderlijke materiële tendensen van deze tijd.

Het is hiertoe dat velen in staat zullen worden gesteld om tevoren bepaalde feiten aan te kondigen. Het is hiertoe dat mensen in staat zullen worden gesteld op vaak opzienbarende wijze genezingen te doen, mensen te helpen, daarbij puttend uit een kennis die zij zelf misschien niet beseften te bezitten. Er zullen ook meer algemeen en openbaar tekens zijn, en er zullen ook meer algemeen en openbaar profetieën worden gegeven, vaak via de meest onwaarschijnlijke bronnen. Dit geschiedt vanuit de Broederschap en is deel van haar werkprogramma. U zult begrijpen dat dit voor een groep als deze niet zo belangrijk is als deze persoonlijke kwestie.

Wanneer u gebruikt wordt als instrument om iets opzienbarends te openbaren, om een opzienbarende genezing tot stand te brengen of op andere wijze de Kracht van de Geest en de geestelijke Waarheid te bewijzen, dan zult u immers putten uit de Kracht van uw groep en het u gegevene.

Het is verder niet belangrijk dus of dit gebeurt via het ene lid of het andere lid van deze groep. Het is belangrijk dat het tot stand komt. Maar uw groep, doordat zij haar werken in een bepaalde richting legt, zal daarbij uit de aard der zaak, vaak uitverkoren worden om bepaalde tekens te doen. Onthoudt u daarbij dat tekens niet alleen zijn de blinden ziende maken, maar ook de verblindene met blindheid slaan, totdat zij hun verblindheid beseffen en ziende worden. Wanneer dergelijke taken in het bijzonder aan uw groep worden toegekend en daarover een voorlichting nodig is, zo zullen wij er voor zorgen dat u die tijdig krijgt, hetzij via de bekende bron, hetzij via andere bronnen.

Maar u moet begrijpen, voor u is dit persoonlijk element het meest belangrijke en de wijze waarop u in uw groep en gemeenschap harmonisch en juist reageert en werkt is van veel groter belang dan de tekens die er zullen zijn.

Met wat er buiten uw kring gebeurt, heeft u niets van doen. Die dingen zult u constateren. Met de Kracht zoals ze in uw groep ontstaat, zich manifesteert, zoals zij duidelijk wordt, zult u zeer veel te maken hebben en deze harmonisch in de kring verwerken en van uit de kring op de juiste wijze aan de mensheid geven, dat is uw belangrijkste taak.